



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre" TOOBA" Amsterdam  
"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 4863847

Djoemoe'a 27-03-2015.

Djoemoe'a 6-de Jamadoel Agier 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

## **Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb Tahaffuz Maqame Moestafa - Bescherming van de hoge eer en positie van Heilige Profeet**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

1\* "Alhamdoe liallah". Wij zijn onze Schepper Allah zeer erkentelijk, dat Hij op deze Djoemoe'a-dag ons weer uitgenodigd heeft voor de verplichte Djoemoe'a Namaaz

De zegeningen en gunsten van de Djoemoe'a dag zijn zeer groot en wij zijn blij om u, uw kinderen, familieleden en kennissen te verwelkomen voor de gezamenlijke gebeden in de Hoofdmoskee TAIBAH. Wij zullen de zegeningen van onze aanbiddingen van Allah krijgen, maar boven op zullen wij ook de zegeningen en gunsten ontvangen voor de moeite, die wij doen om anderen uit te nodigen.

Heilige Profeet Mohammade heeft over Vrijdag de Djoemoe'a-dag het volgende gezegd:

a\* Allah heeft op de Djoemoe'a dag het heeal geschapen en zal dit ook op de Djoemoe'a beëindigen.

b\* Als een Moesliem de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah leest, dan zal Allah zijn fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

c\* Er is periode op de Djoemoe'a dag waarin Allah onze Doe'a verhoort en vele gunsten laat neerdalen.

d\* Op de Djoemoe'a dag komen de moesliems bijeen om hun familieband te onderhouden en te versterken.

e\* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Mohammade overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet gehoord. Hij geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

2\* Onze Schepper Allah heeft ons met veel liefde geschapen en zal ons blijven helpen en zeer zeker redden als wij in Hem liefdevol geloven en Hem dankbaar zijn.

\* Allah zegt in Soerah 16, vers 53: "Wa maa biekoem-mien ni'ematiën fa mienallah".

Hetgeen betekent: "En welke gunst u ook ontvangt, dit alles komt van Allah".

Allah heeft ons dus duizenden gunsten gegeven, zoals handen, voeten, ogen, oren, verstand, kinderen, gezin, huis, bezittingen, eten, drinken, zuurstof, een wereld om erin te leven, de zon, de maan en andere.

3\* Allah zegt verder in Soerah 3, vers 164: "Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden".

\* Allereerst heeft Allah om zich laten kennen uit Zijn "Noer"-Licht een spiegelbeeld geschapen en Hij gaf deze "Noer" de naam Mohammade. Dus "Noere Mohammade" is de eerste Schepping van Allah.

Daarna werd uit de "Noer" van Mohammade het universum, de zon, de maan, de sterren, het Paradijs, de Hel, de hemel, de aarde, de mens, Hazrat Adam, de dieren en vele andere werelden geschapen.

Allah heeft ook sinds de schepping van Hazrat Adam ongeveer 124000 Heilige Profeten voor de begeleiding van de mens gestuurd. De "Noer" van Mohammade was op het voorhoofd van Hazrat Adam geplaatst, waardoor hij kon schitteren. Deze "Noer" van Mohammade kwam daarna via de Heilige Profeten en andere Heiligen naar de Beminde Profeet Mohammade.

4\* Allah heeft Zijn Beminde Profeet Mohammade als "Gataman-nabie-jien"-de Zegel der Profeten geschapen en zegt in Soerah 33, v.40: "Mohammade is niet de vader van één uwer mannen; waarlijk, hij is de Boodschapper van Allah en de Laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles"

Dus Allah heeft Profeet Mohammade als de laatste Heilige Profeet geschapen en hij zal tot en met de Dag des Oordeels de mens begeleiden. Onze Schepper heeft tevens de Heilige Qoeran aan Zijn Beminde Profeet Mohammade meegegeven als "Noer"- licht voor de leiding van de werelden.

Wij moeten wel duidelijk begrijpen dat Allah "Gaaliek"- de Schepper is en geeft uit Eigen Wil en Bron. Zijn Beminde Profeet Mohammed daarentegen is "Magloek" door Allah geschapen als Zijn Boodschapper.

\* Allah zegt tevens Soerah 21, vers 107: "Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatoel-liel-'aalamien".

Hetgeen betekent: "En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade der werelden".

Allah heeft hem als Genade van alle werelden gestuurd en hem gemachtigd als "Rahmatoelliel-'aalamien" om Zijn Genade en alle andere Gunsten, Rijkdommen, Hulp en Zegeningen te verdelen en te schenken aan wie hij maar wilt. Hij is dus genadevol, lief, barmhartig, onbaatzuchtig, geduldig, volhardend met oneindig veel "shabr" en hij vreest en gehoorzaamt Allah het meest. Door de komst van de Heilige Profeet zijn wij begunstigd met de grootste gunst van Allah.

En deze grootste Gunst van Allah ﷻ zal onder bescherming blijven van Allah ﷻ zelf. De Heilige **Kaaba Sjarief, "Mazaar Sjarief"-de "Groene Koepel"** van de Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ in Medina Sjarief zal door Allah ﷻ tot en met de Dag des Oordeels beschermd worden. En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 3, vers 31: **"Qoel ien koentoem toehieb-boen-nAllaha fatta-bie'oe-nie joeh-biebe-koemoellaahoe wa jagh-fier lakoem dzoenoe-bakoem;wallahoe ghafoerrahiem"**. Hetgeen betekent: **"O beminde (Profeet), zeg: 'O gij mensen, indien gij de Liefde van Allah wenst, weest mij dan gehoorzaam en volgt mij uit liefde, Allah zal u beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevens - gezind, Genadevol"**.

5\* Allah ﷻ geeft ons ook de opdracht in de bovenvermelde Soerahs om Zijn Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ te beminnen, hem ﷺ te gehoorzamen en zijn leiding en wijsheid te volgen. Tevens zegt Allah ﷻ uitdrukkelijk, dat als wij de Liefde van Allah ﷻ wensen en onze zonden willen laten vergeven, dan is het noodzakelijk om Zijn Beminde **Profeet Mohammad** ﷺ uit liefde te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ het allerhoogste niveau van liefde en eer geschonken en zal tot en met de Dag des Oordeels deze liefde en respect hooghouden. Wij moeten de Heilige Qoeran, het heilige leven en de overleveringen van **Profeet Mohammad** ﷺ grondig bestuderen en ons eigen maken, waardoor wij ons sterk maken tegenover de vijanden van ons geloof. Er zijn vele hypocrieten zoals mirzai's, afvalligen en andere onnozele mensen, die zich moesliems noemen, maar tegelijkertijd hun eigen Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ beledigen. Zij schamen zich niet en zoeken allerlei methoden om de verheven status van de Beminde Profeet van Allah ﷻ te verlagen. Uit jaloezie en stommititeit denken zij, dat zij de eer van de Beminde Profeet van Allah ﷻ kunnen neerhalen. Zij weten niet eens, dat Allah ﷻ zelf Zijn Heilige Qoeran, Zijn Kaaba Sjarief, Zijn Beminde Laatste Profeet **Moehammad** ﷺ, de "Mazaar" (Mausoleum) van Zijn Beminde **Profeet Mohammad** ﷺ en andere heiligdommen tot en met de Dag des Oordeels zal beschermen en niemand zal deze kunnen beledigen of vernederen. 6\* **Imaan of geloofsovertuiging** is niet alleen met hart en ziel accepteren en volmondig uitspreken van: **"Laa ilaha iellallahoe mohamadoer-rasoelallah"**, maat tevens **innige liefde** hebben voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ en de Metgezellen van Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ. Ook zegt Allah ﷻ in Soerah 33, vers 6: **"Annabie-joe awlaa biel moe'e-mieniena mien anfoesie-hiem wa azwaadjoe-hoe oemma-haatoehoem"**. Hetgeen betekent:

**"De Profeet is dichter bij de moesliems dan zij zichzelf, en hun vrouwen en hun moeders"**. Iedere momien, die de Beminde **Profeet** van Allah ﷻ werkelijk lief heeft, zal zijn best moeten doen om met authentieke kennis te strijden tegen de wrede Qadiani's, onrechtdoeners, hypocrieten en atheïsten. Wij organiseren jaarlijks tientallen Dars programma's, die de naam **"Mielaad Sjarief", led Meladoen-nabie** ﷺ, **Naat Sjarief Contest, "Tahaffoez Maqame Moestafa** ﷺ", **Jaume Siddique Akbar, Oers Qaide Ahle Sunnat, Djalsa "Gatme Naboewwat** ﷺ", **Ghiejaarwie Sjarief, etc.** dragen om zoveel mogelijk kennis van ons geloof te verwerven en om onze familieleden, kinderen en djama'at-leden te leren. Wij moeten ook ervoor zorgen, dat er een **revolutie - omwenteling** in ons leven teweeg gebracht wordt. Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft ook gezegd, dat niemand een **complete momien kan zijn, totdat hij mij meer lief heeft dan, zijn bezittingen, zijn moeder, zijn vader, zijn kinderen, zichzelf, alle mensen en andere zaken.**

Dus Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ en de Metgezellen ﷺ lief hebben, is een voorwaarde van onze **Imaan-geloofsovertuiging**. Als onze Imaan perfect is en wij blijven ver van qadiani's, wahabies en andere sekten dan zal Allah ﷻ ons helpen om een gelukkig leven te laten leiden in deze wereld en in het Hiernamaals. Wij zullen op de Dag des Oordeels tevens "Sjafa'at"-voorspraak krijgen van onze lieve Profeet ﷺ en samen met onze lieve Profeet **Mohammad** ﷺ in het Paradijs verblijven. Om **Tahaffuz Maqame Moestafa** ﷺ te ondersteunen en te beschermen moeten wij allereerst ons leven en gedrag voorbeeldig leiden zoals onze Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ, de **Metgezellen** ﷺ en in het bijzonder **Hazrat Aboe Bakr Siddique** ﷺ het voorgedaan hebben. Hoe meer wij als een perfecte Momien ons gedragen, desto meer zullen wij **Tahaffuz Maqame Moestafa** ﷺ beschermen. Wij moeten naast de vele verplichte aanbiddingen, z.a. Namaaz, Zakaat, Vasten, Hadj tevens veelvuldig de Masdjied bezoeken, Naat sjarief, Doeroed sjarief, Salatoessalam lezen, Masdjied en Jamia bouwen en onderhouden en vele offers brengen. Onze leefgewoonten, gedragsvormen, kleding, eetgewoonten, etc. moeten als die van een Momien zijn. Iedereen, die dan naar ons zullen kijken en ons leren kennen, zullen zelf ontdekken en vergelijken, dat het geloof **Islam Ahle Sunnat wal Djama'at** het beste voor onze welzijn is. De gemeenschap zal zich verbeteren; atheïsten, mirzai's, hypocrieten, afvalligen, rovers, leugenaars, moordenaars, etc. zullen ver van ons blijven. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons een Momien **Ahle Sunnat wal djama'at** leven schenken en ons bevrijden van de wereldse glamour, wereldse glitter en ons beschermen tegen de vervloekte sekten. Amien !!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar

Pagina 2