



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 22-ste Jamadoel Oela 1436

Djoemoe'a 13-03-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Imaan is het houden van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn Sahaba-Metgezellen ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"En de vorsten, de eersten der Moehadjirien (Uitgewekenen) en de Ansaar (Helpers, bewoners van Madina Sjarief) en degenen, die hen volgden in goede daden, Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem; en Hij heeft Tuinen bereid voor hen, waar onder door rivieren stromen om er voor eeuwig in te wonen. Dit is het grote succes" (Soerah Taubah, vers 100).

1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen en smeken Hem ﷻ om hulp en vergeving.

Wij feliciteren tevens elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammed ﷺ ons deze Feestdag van de week geschonken hebben om bij elkaar te komen om **Djoemoe'a Namaaz** te lezen, **Heilige Qoeran** te reciteren, **Doeroed Sjarief** en **Salatoessalam** te presenteren onze lieve Profeet Mohammed ﷺ.

Deze aanbidding en de andere dagelijkse Namaaz zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren. De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe'a dag zijn zeer groot.

* Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

* Er is periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ onze Doe'a verhoort en ons leven laat schitteren.

* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

2* In onze smeekbede lezen wij (Soerah 2, vers 201): **"Rabbanaa aatinaa fied doenjaa hasanatanwa-wa fied agiratie hasantanw-wa qienaa 'adzaa-ban-naar"**. Hetgeen betekent: **"O mijn Heer, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het latere leven en redt ons van de straf van de Hel"**.

Wij smeken Allah ﷻ om ons het goede in deze wereld te schenken en tevens het goede voor het latere leven, maar ook om ons te redden van de straf van de hel.

3* Allah ﷻ zegt tevens Soerah 33, vers 21: **"Waarlijk, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah, voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt"**.

Heilige Profeet Mohammad ﷺ is voor ons dus een prachtig voorbeeld en wij moeten hem zeer zeker volgen.

4* Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 31: **"O beminde (Profeet), zeg: 'O gij mensen, indien gij Allah bemint, weet mij dan gehoorzaam, Allah zal u beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol"**. Dus hier zegt Allah ﷻ uitdrukkelijk, dat als wij de Liefde van Allah ﷻ wensen en uw zonden wilt laten vergeven, dan is het noodzakelijk om Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ te gehoorzamen.

5* **Imaan** of **geloofsovertuiging** is niet alleen met hart en ziel accepteren en volmondig uitspreken van: **"Laa ilaha iellallahoe mohamadoer-rasoelallah"**, maar tevens innige liefde hebben voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ en de verheven **Sahaba-Metgezellen** van heilige Profeet Mohammad ﷺ.

Het Arabische woord **"Sahaba"** bestaat uit 3 letters **Saad**, **Haa** en **Baa** en het betekent letterlijk **"ontmoeten"**.

* Hazrat Allama Ibne Hajjar Asqalani ﷺ zegt, dat deze gelukzalige personen, die met Imaan heilige Profeet Mohammad ﷺ hebben ontmoet en met Imaan heengegaan zijn, worden Sahaba-e-Kiaam ﷺ genoemd.

6* Allah ﷻ in Soerah zegt in 5, vers 3: **"Heden heb ik voor u uw godsdienst volmaakt en Mijn Gunst jegens u voltooid en de islam voor u als godsdienst gekozen. Wie dus door kwelling van honger en dorst noodgedwongen is, zonder dat hij tot zonde neigt, dan waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol"**.

* Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft in zijn toespraak deze **Openbaring** voorgelezen en vroeg daarna aan de Sahaba-e-Kiraam ﷺ: **"Heb ik jullie uw godsdienst volledig overgebracht ?"**.

De Metgezellen ﷺ antwoordden volmondig met: **"Ja, u heeft het geloof Islam in zijn geheel aan ons overgedragen"**. Daarna smeekte hij ﷺ en vroeg aan Allah ﷻ om samen mee te getuigen, dat ik Uw Godsdienst in zijn volledigheid heb overgedragen aan mijn Sahaba-e-Kiraam-Metgezellen ﷺ.

* Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft over zijn Metgezellen ﷺ gezegd, dat de beste generatie onder de mensen is mijn generatie. Zij zijn dus de beste mensen na de heilige Profeten **Alaihiessalam**.

* Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft zijn Metgezellen ﷺ tevens gevraagd om de kennis van het geloof **Islaam** over te dragen hun aanverwanten en de komende generaties

* Hij ﷺ heeft ook gezegd, dat kennis van het geloof **Islaam** verwerven is een verplichting

van alle Moesliems en Moeslimahs. En korte moment kennis van het geloof vergaren of anderen leren, is veel zegenrijker dan Nafl-vrijwillige Namaaz van de gehele nacht.

* Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ heeft ook gezegd, dat wij vanaf de geboorte tot de dood verplicht zijn om het geloof te bestuderen en kennis en wijsheid te verwerven, al moeten wij naar het verre land China reizen.

* Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ heeft uitdrukkelijk gezegd, dat zijn Metgezellen niet vernederd moeten worden! Hij zei: “Bij degene in Wiens Hand mijn ziel is, wanneer één van jullie ter grootte van de Oehoed berg aan goud als liefdadigheid zou weggeven, dan nog zou dit niet eens gelijk staan aan één handvol van hun liefdadigheid of niet eens de helft daarvan”.

Deze Metgezellen ﷺ bezaten een verheven gedrag en karakter. Zij hebben hun land van herkomst, zijn bezittingen, families en andere zaken verlaten voor het geloof. Zij waren het, die hun leven voor het geloof hebben opgeofferd. Zij hebben met veel Shabr- volharding en geduld hun geloof omhelsd. Zij hebben op Weg van *Allah* ﷻ en *Zijn Beminde Profeet Mohammad* ﷺ gestreden en met veel moeite, ellende en bloedvergieten het geloof beschermd. Zij hebben dit alles gedaan omwille van *Allah* ﷻ en *Zijn Beminde Profeet Mohammad* ﷺ en omwille van het Paradijs, dat *Allah* ﷻ voor hen voorbereid heeft.

* Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ heeft zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ aangewezen als opvolgers om na zijn vertrek het geloof verder voort te zetten en aan de mensen te verkondigen en in alle hoeken van de wereld te verspreiden.

De Sahaba-e-Kiraam ﷺ zijn de moesliems, die de Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ hebben ontmoet en met imaan zijn heengegaan. Dus de gehele gemeenschap van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ is inbegrepen, of zij

A* met hem ﷺ gesproken of niet gesproken hebben.

B* hem ﷺ gezien of niet gezien hebben.

C* met hem ﷺ in het gebed, in zijn lezing of in de strijd aanwezig waren of niet.

D* hem ﷺ kort of lang ontmoet hebben.

Ook moesliem djens en Engelen zijn metgezellen van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ.

Sommige van de metgezellen ﷺ waren blind en invalide en toch worden zij verheven tot Sahaba-e-Kiraam ﷺ, Anderen werden door getuigenis van de gevestigde metgezellen ﷺ en Taba-ien ﷺ opgenomen.

* De getuigen moeten “Moetawatier”- betrouwbaar en door vele bekende metgezellen ﷺ overgelverd zijn.

* De getuigen kunnen “Masjhoer” – door een enkele betrouwbare overlevertaars geleverd zijn.

In de begin periode moest onze lieve Profeet *Mohammade* ﷺ de boodschap van *Allah* ﷻ aan zijn dierbare familieleden en vrienden overbrengen. De volgende personen zijn de eersten, die het geloof omhelsden:

* de eerste volwassen persoon was hazrat **Aboe Bakr Siddique** ﷺ.

* de eerste dame was de heilige echtgenote van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ hazrat **Khatidja Koebra** ﷺ.

* de eerste kind was hazrat **Ali Moertaza** ﷺ.

* de eerste slaaf was hazrat **Za'ied ibne Haritha** ﷺ.

De eerste 39 Sahaba-e-Kiraam ﷺ waren in grote gevaren en werden hardhandig achtervolgd. Sommigen moesten voor het geloof hun leven opofferen. Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ besprak de problemen van de lijdende Sahaba-e-Kiraam ﷺ en vroeg Doe'a aan *Allah* ﷻ om Hazrat Oemar-al-Khattaab ﷺ het geloof te laten accepteren. Door deze smeekbede werd hij de 40-ste Sahabie en door zijn durf en volharding konden de *Sahaba-e-Kiraam* ﷺ in het openbaar in de Heilige Moskee namaaz lezen. Het aantal metgezellen groeide hierdoor zeer snel en bereikte bij de inname van Makkah Sjarief 10.000 Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

Tijdens Hadj-djatoel wadaa bereikte het aantal Sahaba-e-Kiraam ﷺ meer dan 114.000.

* Het is overgeleverd, dat Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ gezegd heeft, dat zijn metgezellen na 100 jaren niet meer aanwezig zullen zijn. Dus zal daarna niemand kunnen beroepen op Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

Wel moeten wij weten, dat geleerden de Sahaba-e-Kiraam ﷺ in 12 niveaus hebben verdeeld, zoals

* De *Goelfa-e-Rasjdien*: Hazrat: **Aboe Bakr Siddique** ﷺ, **Oemar Faroeq** ﷺ, **Oetsman Affan** ﷺ, **Ali Moertaza** ﷺ

* De 10 “Asjra Mobasj-sjara” metgezellen ﷺ, enz.

* De Moehadjirien- uitgewekenen en de Ansaars- inwoners van Mediena Sjarief, enz.

De Sahaba-e-Kiraam ﷺ hebben het geloof rechtstreeks van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ geleerd en voor ons beschermd. Deze kennis ligt verborgen onder de paraplu van de metgezellen ﷺ en deze is onze verloren bezittingen. Wij moeten deze waardevolle bezittingen opgraven, leren en ons leven ermee laten schitteren.

In vele verzen en ook in de bovengemelde Soerah Taubah, vers 100 heeft *Allah* ﷻ de Sahaba-e-Kiraam ﷺ heel hoog gewaardeerd en zegt: “**Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem; en Hij heeft Tuinen bereid voor hen waar onder door rivieren stromen om er voor eeuwig in te wonen. Dit is het grote succes**”.

Moge *Allah* ﷻ en *Zijn Beminde Profeet* ﷺ ons zegenen met innige liefde voor *Allah* ﷻ, *Zijn Beminde Profeet* ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen “haram” duivelse handelingen, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar