



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 15-de Jamadoel Oela 1436

Djoemoe'a 6-03-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Sahab
Waarlijk, Goede daden wissen kleine zonden en kwade daden uit.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wal takoem-mienkoem oemmatoenj-jade 'oena ielal-gairie wa ja'e moeroena biel-ma'eroefie wa janhawna 'aniel moenkar. Wa oelaa-ieka hoemoel-moefliehoen".

"En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid oproept en rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt. En dit zijn degenen, die succes zullen hebben".(Soerah 3, vers 104)

1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om hulp en vergeving. Op deze Vrijdag zijn wij weer bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe'a te vragen. Wij feliciteren elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammade* ﷺ ons deze feestdag van de week geschonken hebben om bij elkaar te komen voor **Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed Sjarief en Salatoessalam**. Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet"**. Deze aanbidding en de andere dagelijkse Namaaz zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren. De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe'a dag zijn zeer groot. Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ heeft over Vrijdag de Djoemoe'a-dag het volgende gezegd:

A* Vrijdag is in de Ogen van Allah ﷻ de meest uitnemende en bijzondere dag onder de dagen van de week.

B* Als een Moesliem de Djoemoe'a Namaaz met alle oprchtheid voor Allah ﷻ leest, dan zal zijn fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven worden.

C* Er is periode op de Djoemoe'a dag waarin Allah ﷻ onze Doe'a verhoort en vele gunsten laat neerdalen.

D* Op de Djoemoe'a dag komen de moesliems bijeen om hun familie-band te onderhouden en te versterken.

E* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

2* De Heilige Qoeran is onze leidraad en leefmodel en beschrijft alle **"Haram"**-verboden en **"Halal"**-geoorloofde handelingen. Daarom moeten wij deze grondig bestuderen en ons leven en gedrag ermee verder verbeteren, waardoor onze harten en gezondheid kunnen schitteren. Wij zullen zeer zeker hierdoor een gelukkig leven leiden; ons gezin, familie en de gehele Djama'at zullen van ons leren en zich ook laten verbeteren.

3* Allah ﷻ zegt in Soerah 17, vers 34: **"Wa awfoe biel 'ahdie, iennal-'ahda kaana masj-oelaa"**. Hetgeen betekent: **"En vervult de belofte; waarlijk naar de belofte wordt (op de 'Qayamat') navraag gedaan"**.

4* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 40, vers 28: **"Waarlijk Allah ﷻ leidt degene niet, die overtreedt en liegt"**.

* Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ heeft hierover gezegd, dat **"Moenafieq"**-huichelaar komt zijn beloften en afspraken niet na, terwijl een Momien altijd zijn beloften nakomt en waarheid spreekt.

* Hij ﷺ heeft ook gezegd: **"Wees eerlijk want eerlijkheid leidt tot goedheid en goedheid leidt tot het Paradijs". Valsheid leidt tot onzedelijkheid en onzedelijkheid leidt tot Djahannam-de Hel"**.

Wij zijn mensen en Sjaitan-de duivel zal ons blijven misleiden en voor ons diepe valkuilen bouwen. Wij zullen hierdoor fouten maken en zondigen, maar Allah ﷻ wilt ons beschermen en redden en zegt in Soerah 11, vers 114: **"Iennal hasanaatie joedz hiebenas-sajjie-aat"**- **"Waarlijk, goede daden wissen kwade daden uit"**. De Heilige Qoeran leert ons, dat Allah ﷻ onze kleine fouten en zonden vergeeft als wij goede daden verrichten. Daarom moeten wij goede daden blijven verrichten. Als wij vergiffenis vragen aan Allah ﷻ en verrichten daarnaast goede daden, dan zal onze Schepper ﷻ onze zonden zeer zeker weghalen.

Vele Moesliems worden beïnvloed door emoties en de westerse cultuur, waardoor zij zich dompelen in alcohol, drugs-gebruik, handel in drugs, vrije seks, dobbelen, overspel plegen, liegen, roddelen, leugens verspreiden, stelen en roven. Zij schamen zich niet om voor hun eigen lieve kinderen en tieners deze grote zonden te doen. Zij leren hierdoor de anderen, waardoor het gezin, de familie en zelfs de gehele gemeenschap in grote zonden verzeild raken. Het resultaat is zelf-vernietiging, maar ook lijden gehele gezinnen en families er onder.

5* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 5, vers 90: **"Jaa-ajjoehalladzina amanoe iennamal gamroe wal maisi-moe wal ansaa - boe wal azlamoe riedjesoem-mien amaliesj-sjaitanie fadje-tanie - boehoe la-'allakoem toefliehoen"**- Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, alcoholhoudende dranken en kansspelen en afgoden en lotspijlen zijn louter onreinheid, het werk van de duivel. Vermijdt ze dus, opdat gij succes moogt hebben"**.

De Heilige Qoeran waarschuwt ons ook hier weer om ver te blijven van deze grote zonden omdat Sjaitan- de duivel liefde voor alcohol, geld, wereldse schitteringen en schoonheden gebruikt als valkuilen om ons te laten zondigen. Wij moeten Allah ﷻ bescherming en hulp vragen, taubah doen en weer tot inkeer komen. 6* Tevens lezen wij in Soerah 17, vers 32: **“Wa laa taqe-raboez-zienaa iennahoe kaana faahie-sjah; wa saaa-‘e sabielaa”**. Hetgeen betekent:

“En laat u niet in met overspel; waarlijk, het is een zedeloosheid en een zeer slechte weg”.

Ook hier waarschuwt Allah ﷻ ons om ver te blijven van illegale sex, omdat deze grote zonde naar vernietiging leidt. Ook moeten wij weten, dat de woede van Allah ﷻ zeer groot is, wanneer men overspel pleegt. De straf van deze grote zonden is overweldigend en vernietigend; 40 dagen lang worden de gebeden van deze overtreders niet geaccepteerd. Zij moeten onherroepelijk *Tauwbah* doen, vergiffenis aan Allah ﷻ vragen en goede daden verrichten, waardoor deze slechte daden vergeven kunnen worden.

* Het is overgeleverd, dat de heilige **Fariied-ud-dien Attar** ﷺ op het paleis van een koningin uitgenodigd werd.

Hij kwam daar aan en met vleierende lieve woorden werd hij aangespoord om illegale sex te bedrijven met de schone aantrekkelijke vrouw. De heilige bleef maar weigeren en wilde weglopen, maar hij ﷺ werd met geweld aangevallen en de vrouw greep hem vast om toch de illegale sex te bedrijven. Hij was overtuigd, dat illegale sex een grote zonde en een vloek van Allah ﷻ is. Hij smeekte Allah ﷻ om verlossing en kreeg een kans van ontsnapping. Hij ﷺ ontsnapte uit de handen van de slechte vrouw en sprong in een grote toilet afvoer-put. Onder de put kroop hij door een lange afvoer-riool; hij moest door de ontlasting en urine naar de vrije wereld kruipen en zijn lichaam zat vol met ontlasting, maar hij dacht dat dit voor hem beter was dan de illegale sex met de zondige vrouw. Hij wreef zich daarna schoon en de geur, die zijn lichaam vanaf de moment verpreidde, was zeer aangenaam en zelfs beter dan de beste “Attar”-parfum geur.

Hij was dus gered van de vloek van Allah ﷻ en bereikte een gelukkig leven en het Paradijs.

Wij moeten ook streven om ver van vrije sex en zonden te blijven en goede daden te verrichten. Sjaitaan zal ons niet met rust laten en voor ons diepe valkuilen bouwen, waardoor wij bewust of onbewust in grote zonden zullen belanden. Wij moeten dan zo snel mogelijk taubah doen en nederig vergiffenis aan Allah ﷻ vragen.

7* Allah ﷻ zegt in Soerah 39, vers 53: **“Qoel jaa ‘iebadi-jalladziena asrafoe ‘alaa anfoesihiem taqenathoe mier-rahma-tiellah”**. Hetgeen betekent: **“Zeg: ‘O mijn dienaren, gij die tegen uw zielen buitensporig zijt geweest, wanhoopt niet aan de Barmhartigheid van Allah”**.

Wel moeten wij weten, dat Allah ﷻ Genadevol en Barmhartig is. En ondanks onze grote zonden en fouten Allah ﷻ ons toch wilt redden van vernietigingen. Daarom moeten wij steeds taubah doen en vergiffenis aan Hem ﷻ vragen en tot inkeer komen. En hopen op Zijn Barmhartigheid, opdat Hij ﷻ ons vergeeft. In de bovenvermelde Soerah 3, vers 104 zegt Allah ﷻ tevens: **“En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid oproept en rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt. En dit zijn degenen, die succes zullen hebben”**.

Allah ﷻ roept ons hierdoor ook op om goede daden te verrichten en anderen tot het goede te motiveren en kwaadheid te stoppen en anderen te verbieden om met het kwade en zonden bezig te zijn.

Wij moeten dus blijven vechten om het goede te bewerkstelligen en de kwaadheid te minimaliseren. Maar wij weten ook, dat de vervloekte duivel sjaitan de mens niet zal laten rusten en zelfs in zijn lichaam treden en met het bloed mee stromen. De zwakkeren zullen misleid worden en zij zullen gemotiveerd worden om te zondigen. Sjaitaan is erg sluw en pakt met zeer aantrekkelijke middelen om het kwade te laten uitvoeren. Wij moeten zeer zeker ver blijven van “zina”- vrije seks, vreemdgaan, seks bedrijven met vreemde vrouwen, aanrandingen, enz. De woede en vloek van Allah ﷻ dalen op deze mensen neer, die zonder “Nikaah”-huwelijk zich inlaten met vreemden en vrije seks bedrijven. Generaties op generaties worden zij hierdoor vervloekt.

8* Allah ﷻ wilt ons door Zijn Genade toch weer helpen en zegt in Soerah 4, vers 64: **“Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaaaoe ka fastagh-faroellaaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiema”**.

Hetgeen betekent: **“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is”**

Allah ﷻ geeft ons opdracht om bij Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ in Medina Sjarief te gaan en daar ter plekke door hem ﷺ vergiffenis te laten vragen en wij vragen ook vergiffenis aan Allah ﷻ, dan zal onze Schepper ﷻ onze fouten en zonden vergeven. Onze harten en levens zullen zeer zeker weer schitteren.

In Soerah 9, vers 119 zegt Allah ﷻ duidelijk: **“O gij, die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen”**. Vees voor Allah ﷻ zal ons helpen om vroom te leven en onder leiding te blijven van een geestelijke leider. Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Mohammad ﷺ ons zegenen met de Djoemoe’a en ons een momien leven schenken en beschermen tegen “haram” satanische handelingen, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar

Pagina 2