



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat**

Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**  
 Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO  
 54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihi  
 Wassallam heeft gezegd:  
 "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85 ANBI Instelling KvK. No. 41200872

*Djoemoe'a 16-de Rabie-oes-Sanie 1436*

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh *ABDOELQADIER DJILANI***

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

**"Alaa ienna Awliyaa Allahie laa gawfoen 'alaihiem wa laa hoem**

**jahzanoen. Alladziena amanoe wa kaanoe jattaqoen"**(Soerah 10, vers 62, 63)

"Luister ! Voorzeker, er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet. Zij, die geloven en vroomheid betrachten". (Soerah 10, vers 62, 63)

1\* Alhamdoeliellah. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. De maand *Rabie-oes-Sanie* wordt ook de maand van Ghiejaarwie Sjarief, de maand van Hazrat Abdoel Qadier Djilanie ﷺ genoemd. Allereerst moeten wij begrijpen, dat Djame Masdjied Taibah een Centrale Moskee en Huis van Allah ﷻ is en de momiens zullen zeer zeker met liefde, respect, eerbied en vrees voor Allah ﷻ deze plaats betreden. Alle wereldse zaken, discussies, meningsverschillen en handels-transaties dienen wij buiten te houden en slechts voor de aanbidding van Allah ﷻ hier aanwezig te zijn. Ook moeten wij met nederigheid, liefde en respect onze moesliem broeders behandelen en is dus geen ruimte voor om elkaar te vernederen en ruzies aan te wakkeren. Onze beminde Profeet *Moehammad* ﷺ heeft uitdrukkelijk verteld, dat de beste plaats van alle bebouwingen de Masdjieds zijn terwijl de slechtste plaatsen de markten zijn.

2\* Ook moeten wij begrijpen, dat *de* momiens liever zouden willen om tussen de Awliya's-Vrienden van Allah ﷻ te vertoeven, omdat de Noer, Schitteringen en Zegeningen van Allah ﷻ op deze heiligen als regen neerdalen, waardoor wij ook begunstigd konden worden. Wij missen deze Vrienden van Allah ﷻ en organiseren Oers Sjarief, Dars Sjarief en Ghiejaarwie Sjarief om toch de zegeningen, gunsten en schitteringen van Allah ﷻ te kunnen verwerven. Allah ﷻ zegt in Soerah 13, vers 28: "**Zij, die geloven wier harten rust vinden door het gedenken van Allah. Luistert! In het gedenken van Allah alleen is er rust voor de harten**".

Dus onze harten krijgen rust en frisheid door het gedenken van Allah ﷻ. Alle schepsels van Allah ﷻ doen Dziekr van Allah ﷻ, waardoor zij in stand blijven en in leven zijn. Wij moesliems moeten dus ook Dziekr van Allah ﷻ blijven doen om ons zelf te redden. Hazrat Ali ﷺ zei, dat minstens 7 momiens altijd op de wereld met de Dziekr van Allah ﷻ bezig zijn, waardoor de wereld instand blijft en niet vernietigd wordt.

3\* De wijsgeer hazrat maulana *Djalaloeddien Roemi* ﷺ schrijft in zijn boek, dat als een momien Allah ﷻ wilt ontmoeten, dan moet hij bij de Awliya's-Vrienden van Allah ﷻ zitten.

4\* Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft gezegd, dat het juiste geloof "*Islam Ahle Sunnat wal Djama'at*" is het geloof van mij en dat van mijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

5\* Hazrat *Abdulla ibn Mas'oeed* ﷺ heeft overgeleverd, dat een Sahabi ﷺ aan heilige Profeet ﷺ vroeg: "**wat zal gebeuren met een persoon, die anderen bemint, maar hij heeft hen nooit ontmoet**". Heilige Profeet ﷺ zei hierop: "**Tennal-mar'a ma'a man ahabba**" – "**Een persoon zal met iemand zijn en opstaan, die hij lief heeft**". Dus op de Dag de Oordeels zullen zij samen zijn.

6\* Allah ﷻ zegt in Soerah 41, vers 30-32: "**Voorwaar zij, die zeggen: 'Onze Heer is Allah, dan daarin standvastig blijven, op hen dalen de engelen neer en zeggen: 'Vreest niet, noch treurt en verheugt u over de Tuin die u werd beloofd'. Wij zijn uw vrienden in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals. En u zult daarin krijgen wat uw ziel zal wensen en u zult daarin hebben waarom u vraagt. Als gastonthaal van de Vergevensgezinde, de Genadevolle**". En in Soerah 10, vers 62-64 zegt Allah ﷻ: "**Luistert! Voorzeker, er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet. Zij, die geloven en vroomheid betrachten. Er is voor hen blijde tijdingen in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals. Allah's woorden kunnen niet veranderen. Dit is het grote succes**".

\*.En in Soerah 9, vers 119: "**O gelovigen, vreest Allah en weest met de waarachtigen**".

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ ons bij deze opdracht geeft om Hem te vrezen en daardoor vroomheid op te bouwen, goede werken uit te voeren en met de waarachtigen te vertoeven en of verbonden zijn, waardoor wij kunnen volharden in het beschermen van onze imaan en het Paradijs te bereiken.

7\* *Sheikh Mohie-joeddien Abdul-Qadier Djilanie* ﷺ is de Leider der Awliya's. **Pagina 1**



**YAT**  
**STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**  
 Muslim Welfare Association of the Netherlands  
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Vrijdag 6-2-2015.

*Djoemoe'a 16- de Rabie-oes-Sani 1436*

Wij moesliems *Ahle Sunnat wal Djama'at* beminnen hem en hebben veel respect voor hem.

Wij organiseren ieder jaar *Ghiejaarwie sjarief en Oers Sjarief* ter herdenking van hem; wij behoren tot de *Qaderie Sielsila* en streven om onze imaan en taqewa op te frissen.

\* Deze geboren *Vriend van Allah* ﷺ kwam op 4 jarige leeftijd voor het eerst bij zijn Dars leraar, die hem vroeg om "Biesmiellahier-Rahmanier-Rahiem" te lezen en hij begon en reciteerde ook de 1-ste Soerah van de Heilige Qoer'an. De leraar zei: "Lees opnieuw".

Hij reciteerde dan t/m de 18-de Soerah. De leraar was verbaasd en vroeg hem: "Beta, wanneer heb je dit alles geleerd"; hij zei, dat hij als foetus nog onder het hart van zijn lieve moeder was en deze Soerachs tijdens haar Tahadj-djoed namaaz heeft gehoord.

\* Op een andere school-dag zag hij een arme vrouw met een baby wenen; hij vroeg haar: "Lieve ma, waarom bent u verdrietig en huult u". Zij zei, dat haar baby ziek werd en plotseling overleed. Ik haastte me naar de heilige *Baba saheb* voor hulp, maar die zei, dat de baby overleden is en dat is de Wil van Allah ﷻ en hij kan er niets aan veranderen.

De jonge *Abdoel Qadier* zei hierop: "Ma kijk naar uw baby ; hij lacht en hij was niet overleden, maar zijn ademhaling was voor een moment gestopt". Inderdaad zag zij, dat het kind lachte en vrolijk naar haar keek; zij was heel blij en bedankte *Allah* ﷻ.

De heilige *Baba saheb* kwam aanlopen en zag het voorval en reageerde als volgt: "Beta *Abdoel Qadier*, jij moet niet storend zijn in het Besluit van *Allah* ﷻ".

De jonge *Abdoel Qadier* zei hierop kort en bondig: "Een onderdrukte moeten wij vermijden om nog verder te onderdrukken". De heilige *Baba saheb* raakte hierdoor geirriteerd en rende hem achterna om hem een lesje te leren. De jonge *Abdoel Qadier* koos het hazepad, richting een begraafplaats en riep: "O heiligen van de graven, kijkt wat *Baba saheb* doet en verlossen jullie mij". Plotseling kwamen 100 in tenu geklede heiligen uit hun graven en zeiden: "Baba laat hem met rust en keer terug". De heilige *Baba saheb* keek verbaasd naar het voorval en reageerde als volgt: "O *Abdoel Qadier*, u bent inderdaad "*Moehie-joeddien*" – een heilige, die het geloof laat herleven en verontschuldigde zich.

8\* Vermeldingswaard is ook, dat hij na 8 jaren studie vaak langs de arme buurten van Bagdad liep en zag vele duizenden armen, die in mens-onterende armoede leefden. Hij werd verdrietig en ging in de oerwouden van Irak leven. Hij was niet geïnteresseerd in de wereldse voordelen en bleef daar ongeveer 25 jaren lang bidden en mediteren. Hij leefde van bladeren en oerwoud vruchten. Op een dag was hij erg dorstig en voelde zich alsof hij zou heengaan. Hij bad tot *Allah* ﷻ en het begon te regenen en dronk het regenwater en bedankte zijn Heer. De *Sheikh* zag daarna een grote lichtflits aan de hemel en hoorde een stem, die zei: "O *Sheikh*, U hebt zoveel gebeden, dat *Allah* blij is met U. U hoeft vanaf nu geen enkele aanbidding te doen en u mag slechte en haram handelingen uitvoeren. U bent reeds vrijgesteld en vergeven. De *Sheikh* dacht na en wist direct, dat deze de stem van de vervloekte duivel moest zijn. Hij antwoorde hierop:

"Jij bent de vervloekte *Sjaitan* en blijf van mij ver weg". De wolken trokken daarna bij elkaar en hij hoorde weer een stem, die zei: "O *Sheikh*, Uw kennis heeft U gered van de vervloeking". Maar de *Sheikh* wist weer dat hij misleid werd en gaf weer antwoord: "Niet mijn kennis heeft mij gered, maar de Genade van *Allah* ﷻ heeft mij gered". Dit is pas het werk van een *Momien*. Standvastig vertrouwen hebben in *Allah* ﷻ en Zijn Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ; dit leidt tot bevrijding en verlossing van vele ellenden.

9\* *Djame Masdjied Taibah* streeft slechts één doel na en dat is om het juiste geloof *Islam Ahle Sunnat wal Djama'at* aan de moesliems over te brengen. Wij aanbidden slechts *Allah* ﷻ en wij beminnen en respecteren onze lieve Profeet ﷺ. Tevens tonen wij eerbied en liefde aan *Sahaba-e-Kiram* ﷺ, *Ghause Azam* *Abdoel Qadier Djilanie* ﷺ, *Khwadja Garieb Nawaz* ﷺ, *Martelaren*, *Vrienden van Allah* ﷻ, etc. om zoveel mogelijk zegeningen te verwerven. Wij herdenken deze heiligen, bestuderen hun karakter en leefwijzen om vromer te worden. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah* ﷻ ons leiden op de voetsporen van de waarachtigen en rechtgeleiden. Amien !!

Namens het Bestuur  
*Hadjie M. Junus Gaffar*

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

**Pagima 2**



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat**

Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO  
 54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige**

Onze Heilige Profeet **Mohammad** Sallallahoe

*Alaihie Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".*

*Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.*

*"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien Ai ta-iere lahoetie, Oes Riezq se mawt etjie, Djies Riezq se atie ho, Perwaaz kotahie"*

**Koninklijk besluit nr. 85**

*KvK. No. 41200872*