

STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Djoemoe'a 2-de Rabie-oes-Sanie 1436

Djoemoe'a 23-1-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
De Koning der Soefies Ghause Azam Sajjiedoena Abdoel Qadier Djielanie ﷺ.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

1* "Alhamdoe liellah". Gezegend zijn wij, omdat Allah ﷻ op de 2-de dag van de zegenrijke maand Rabie-oes-Sanie ons weer heeft uitgenodigd om gezamenlijk de verplichte Djoemoe'a Namaaz in Djame Masdjied TAIBAH te lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ ons onze zonden vergeven en ons op het rechte pad leiden.

De maand Rabie-oel-Awwal 1436 zeggen wij nu vaarwel en wij verwelkomen met veel liefde en fanfare de zegenrijke maand Rabie-oes-Sanie, de maand van Ghiejaarwie Sjarief,

2*. Wij zijn verplicht om respect en innige liefde te tonen aan Heilige Profeet Moehammad ﷺ en Allah ﷻ zal van ons houden. Onze Schepper ﷻ heeft ons Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ als "Oeswatoen hasanah"-allergrootste gunst geschonken en wij moeten daarom dankbaar zijn aan Allah ﷻ. Wij moeten het gedrag, karakter, leefwijze, shabr, geduld, volharding en overleveringen van onze beminde Profeet Mohammad ﷺ aanleren en deze ons eigen maken. Allah ﷻ heeft hem ﷺ alle kennis onderwezen en heeft hem tot "moegtaare koel" gemaakt, dus alle machten geschonken. Hij heeft hierdoor kennis van alle zaken wat eerder gebeurd zijn, wat nu gebeurt en tevens wat tot en met Dag des Oordeels gebeuren zal.

De heilige Qoeran is een wonder en naat sjarief van heilige Profeet Mohammad ﷺ.

Onze beminde Profeet Mohammad ﷺ is tevens erg dichtbij ons en zelfs dichterbij dan ons levensader. Daarom kunnen wij niet zonder hem ﷺ blijven leven.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 94, vers 4: "En Wij hebben voor u (O Profeet) uw roem verheven".

Allah ﷻ zegt verder in Soerah 15, vers 9: "Voorzeker, Wij hebben deze Qoeran nedergezonden en waarlijk Wij zullen er de Beschermers over zijn". Allah ﷻ zegt zelf hier, dat Hij ﷻ Zijn

Boek, de heilige Qoeran zal beschermen en wij hoeven dus niet te twifelen en erop vertrouwen, dat de heilige Qoeran voor altijd tot en met de Dag des Oordeels beschermd zal blijven. Tevens moeten wij erop vertrouwen, dat Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar en Profeet Mohammad ﷺ zal beschermen en zijn roem hoog houden. Als enkele personen, die bezeten zijn en onder invloed van de duivel-sjaitan opereren, de heilige Profeet Mohammad ﷺ met negatieve cartoons belachelijk maken en hierdoor zijn eer en roem willen verlagen, dan zullen zij door hun Schepper ﷻ aangepakt en in de hel verbrand worden.

Wij moeten ook begrijpen dat wij moesliems zijn en onderworpen worden aan vele beproevingen. Wij worden nu b.v. geteisterd met bedreigingen, zoals het verbranden van de Heilige Qoeran en het neerhalen van de eer en respect van onze allerliefste en respectvolle Heilige Profeet Mohammad ﷺ. Wij zijn met onze hart en ziel innig verbonden met de heilige Qoeran en met onze Beminde Profeet Mohammad ﷺ. Niemand en niets kunnen er tussen komen. Zij kunnen de zieke harten van mensen genezen met allerlei bypas methoden en medicijnen, maar zij kunnen de innige liefde van onze beminde Profeet Mohammad ﷺ en van de heilige Qoeran niet wegbranden van de harten van de momiens. Wij worden wel door deze aanvallen en vernederingen verdrietig en vragen onze Schepper Allah ﷻ om hulp en om ons te beschermen tegen deze duivelse aanvallen. Met onze innerlijke krachten van "shabr"-geduld en volharding en "tawakkoel"- onherroepelijk vertrouwen stellen in Allah ﷻ, zullen wij zeer zeker slagen om te overleven. De bezeten atheïsten, die onder de vlag van vrije meningsuiting onze innig geliefde Profeet Mohammad ﷺ en onze heilige Qoeran vernederen en daardoor de moesliems zwart maken, zijn ook onder hoede van Allah ﷻ en zij zullen voor Hem ﷻ terechtstaan. Zij zullen zeker eeuwig in de hel branden en vreselijk boeten voor hun wandaden.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 73, vers 1- 4: "O gij, die u ontwikkelt! Stel u op in de nacht, behalve in een deel ervan. De helft van de nacht, of neem er een weinig van af. Of voeg er nog wat bij, en reciteer de Qoeraan zeer duidelijk en aandachtig op". Hieruit blijkt, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de gehele wereld is en hij vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Hij ﷺ reciteerde de heilige Qoeraan elke avond zeer duidelijk en aandachtig en de engelen daalden neer om aandachtig naar hem ﷺ te luisteren.

3* Deze heilige maand Rabie-oes-Sanie is de maand van Ghiejaarwie Sjarief,

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

YAS

Djoemoe'a 23-1-2015.

Djoemoe'a 2-de Rabie-oes-Sanie 1436



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam' at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

IED MELADOENNABIE

MOBARAK

«Taakè tarieghè

wiladet ko na

bhoelè neslè.

Bazme Mielaad

joenhie sedjajie

rehjè »

Erkend bij

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

de maand van Ghouse Azam Sajjiedoena Abdoel Qadier Djielanie ﷺ. Deze heilige is een prachtig voorbeeld voor alle mensen en in het bijzonder voor de moesliems. Na Iesha namaaz bestudeerde en reciteerde hij ook de heilige Qoeran de gehele nacht en las met de woedzoe van Iesha de Fadjer namaaz. De Soennat van heilige Profeet ﷺ heeft hij in eer gehouden. Ghouse Azam Sajjiedoena Abdoel Qadier Djielanie ﷺ werd in Djilaan geboren. Zijn heilige vader en heilige moeder waren beiden afstammelingen van de Ahle Bait Hazrat Hassan en Hoesein ﷺ. Zijn heilige vader was vroeg heengegaan en hij werd opgevoed door zijn moeder. Hij studeerde eerst in de madrasa van Djilaan en hij moest voor verdere studies naar Bagdad Sjarief gaan. Zijn moeder was erg arm en zoonlief wilde studeren en moest haar alleen achterlaten. Maar de studie moest voorrang krijgen en dus stemde zij in. Na de voorbereidingen werd hij door zijn heilige moeder naar de vertrekkende karavaan begeleid. De arme weduwe had al haar spaargeld, dat 40 Dirham (gouden munt) was, aan de zoom van zijn lange jas vastgenaaid. Bij het vertrek zei de droevige moeder: "Beta, zoon, jij gaat nu mij voor een lange tijd verlaten, misschien ontmoet ik je in dit leven niet meer. Ik laat jou onder hoede van Allah ﷻ gaan en ik vraag je om mij te beloven, dat jij in alle omstandigheden nooit zal liegen".

Deze jonge Abdoel Qadier vertrok met de karavaan en onderweg hebben rovers de karavaan beroofd. De reizigers moesten hun rijkdommen afstaan. Enkele bandieten vroegen hem of hij geld bij zich had en hij beaamde, maar de rovers vertrouwden hem niet en liepen door. Later vroeg de bendeleider of zij alles hadden beroofd. Enkele bandieten zeiden, dat een jongeman wel zei, dat hij geld had, maar wij dachten, dat hij ons voor de gek hield. De leider liet hem komen en hij werd weer gevraagd of hij geld had. De jonge Abdoel Qadier zei, dat hij wel geld in zijn jas heeft bewaard. Zij vonden het geld, maar waren zeer verbaasd en vroegen waarom hij dit geheim heeft verteld. Hij antwoordde: "Dit geld is mijn laatste studie en onderhoudsgeld; ik heb mijn moeder beloofd, dat ik nimmer zal liegen en daarom heb ik het u verteld". De bendeleider en de rovers werden allen zeer onthutst en verdrietig, dachten na en zeiden: "Deze tiener heeft zijn moeder beloofd, dat hij nooit zal liegen en raakt daardoor zijn laatste onderhoudsgeld kwijt. Wij hebben als moesliems Allah ﷻ beloofd, dat wij niet zullen liegen en roven, maar kijk wat wij doen". Zij kregen door dit voorval berouw en deden taubah. Allah ﷻ heeft hun allen door deze Karamat van de jonge Abdoel Qadier ﷺ tot Walie-vrienden van Allah ﷻ verheven. Hazrat Abdoel Qadier ﷺ studeerde in Bagdad Sjarief en bereikte de hoogste graad op de universiteiten. Hij ﷺ begon daarna te reizen naar de belangrijke Islam instellingen en ontmoette vele heiligen. Daarna trok hij zich terug en deed "Waziefa"-speciale Dziekr-Allah in een afgelegen bos. Na een tijd werd zijn Dziekr-Allah door Allah ﷻ ingewilligd. Hij zag daarna een hemelse schittering en een stem zei: "O Abdoel Qadier, Allah ﷻ is erg tevreden over uw taqewa-vroomheid. U kunt nu vrij alcohol drinken en alle andere haram handelingen doen. U bent vrijgesteld van Namaaz en alle andere verplichtingen". De heilige dacht na dat de heilige Profeten niet vrijgesteld zijn van deze verplichtingen en zei: "La hawla wa la qoewwata iella biella. Vervloekte Sjaitaan verdwijn van hier". Na een tijdje kwam weer een verschijning aan de hemel, die zei: "O Abdoel Qadier, Allah ﷻ is blij met uw verheven kennis en uw kennis heeft u gered". Maar hij zei weer: "Vervloekte Sjaitaan verdwijn van hier. Ik ben gered door Allah ﷻ en niet door mijn kennis". Maar de hemelse schittering verscheen weer en wilde voor de 3-de keer de heilige misleiden. De stem aan de hemel zei: "O Abdoel Qadier, u bent zeer intelligent en vroom. Uw intelligentie en taqewa zijn zeer verheven en Allah ﷻ is zeer tevreden over u. U bent vrijgesteld van alle verplichtingen". Maar hij zei weer: "Vervloekte Sjaitaan verdwijn van hier. Ik ben gered door Allah ﷻ, niet door mijn intelligentie. Na de vele reizen en onderzoeken gaf hij dars en vele geleerden waren zijn leerlingen. Op een dars zagen de studenten, dat hij zwem-bewegingen maakte en na een tijdje kwamen vele bezoekers bij hem om hem te bedanken voor hun redding. De heilige vertelde, dat deze mensen mijn "moerieds" zijn en hun schip zou vergaan in de storm. Zij schreeuwden: "Jaa Sjeikh Abdoel Qadier. Al madad-redt ons van verdrinking". Ik ben zwemmend naar het schip gegaan en het boven water gehouden en het naar de oever gesleept. Deze mensen zijn gered en zijn dankbaar aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet ﷺ ons zegenen met tawakkoel-op Allah vertrouwen, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !

Names het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh