

**STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**  
**Muslim Welfare Association of the Netherlands**  
**Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam**  
**Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven**  
**Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere**



**De trots van Ahle  
Sunnat Wal Djam'at**

**Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit  
liefde voor Allah.  
Onze Heilige  
Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

**"Hemesja hemko  
nehien rehna hai ies  
daroel-fanie meng;  
koetj etjhie kaam  
kerle tjar dien kie  
ziende-ghanie**

**meng"**

**ANBI Instelling**

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 10-de Rabi-oel-Awwal 1436

Djoemoe'a 2-1-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
**Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammed ﷺ is gerechtvaardigd en zegenrijk**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle. ﷻ

"Laqade mannallahoe 'alal moemieniena iedz ba 'atsa fiehiem rasoelammien anfoesiehiem jatloe 'alaihiem ajatiehie wa joezakkiehiem wa joe 'alliemoehoemoel kietaba wal hiekmah; wa ien kanoe mien qabeloe lafie dhalaliem-mobien" ( Soerah 3, vers 164 )

**"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden". (Soerah Ali Imraan 3, vers 164 )**

1\* "Alhamdoe liellah", Allah ﷻ heeft door de Geboorte van Zijn Beminde Profeet ﷺ de allergrootste gunst aller tijden aan de mens geschonken. De Heilige Qoeran zit vol met Soerachs, waarin Allah ﷻ de Roem van Zijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ openbaart.

Tevens zijn er duizenden Ahadiets- overleveringen, waarin de **viering van de geboorte** van de Heilige Profeet Moehammed ﷺ, de **"Ied Meladoennabie"** wordt aangemoedigd.

Wij zijn begunstigd door Allah ﷻ, dat wij dienaren en volgelingen van Heilige Profeet ﷺ kunnen zijn en tevens de beste aller volkeren zijn. Daarom moeten wij als dankbaarheid aan Allah ﷻ onze blijdschap tonen. Wij moeten zeer zeker de **12-de Rabi-oel-Awwal** feestelijk verwelkomen en onze harten, huizen, masdjeds zullen wij laten schitteren met de **"noer"-licht** van Heilige Profeet ﷺ en wij moeten elkaar feliciteren met: **"Ied Meladoennabie Mobarak"**

\* Allah ﷻ heeft ons van top tot teen ontelbare gunsten, zoals hoofdhaar, ogen, oren, neus, tong, vingers, handen, voeten, aantrekkelijk gezichten, hart, longen, maag, nier, lever, etc. etc. geschonken, maar heeft nimmer gezegd, dat Hij ﷻ ons deze gunsten heeft gegeven.

Maar Allah ﷻ openbaart wel in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-'aalamien"- "En Wij hebben u (O Boodschapper) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden".** Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ geschapen als **Genade voor alle werelden"**. Deze genade is dus voor alle schepselen en voor iedereen, dus voor momiens en ook voor atheïsten-ongelovigen en andersdenkenden. Heilige Profeet Moehammed ﷺ zegt zelf ook, dat hij als **genade** is gekomen voor iedereen, maar slechts de moesliems waarden deze genade.

Daarom zegt Allah ﷻ in bovenvermelde Soerah 3, vers 164: **"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond"**. Dus Allah ﷻ zegt hier wel, dat Hij ﷻ een grote gunst heeft geschonken aan de moesliems om voor hen een Boodschapper te sturen om hun te reinigen.

\*Allah ﷻ openbaart tevens in Soerah 93, vers 11: **"Wa amma bini'e-matie rabbika fahaddiets"** Hetgeen betekent: "En verkondig de gunst van uw Heer".

En in Soerah 14, vers 7 zegt Allah ﷻ verder: "En gedenkt toen uw Heer zich deed horen: **"Als gij dankbaar zijt, dan zal Ik u meer geven en als gij ondankbaar zijt, dan is Mijn straf hevig"**. De metgezellen ﷺ hadden deze Soerachs van de Heilige Qoeran goed begrepen en zij waren erg dankbaar en blij met de komst van de beminde Profeet Moehammed ﷺ en verkondigden de gunst van Allah ﷻ veelvuldig. Zij toonden openlijk hun liefde en respect voor hun leider. Toen b.v. de lieve Profeet Moehammed ﷺ hiedjrat deed en Medina Sjarief op zijn kameel binnenreed, stonden vele honderden kinderen, volwassenen en bejaarde Ansars langs de weg en lazen de Naat Sjarief: **"Tala al baderoe alainaa mien tsanie jaatielwada-ie"**. Zij waren dus blij en vierden feest uit dankbaarheid, dat Allah ﷻ voor hun Zijn Beminde Profeet ﷺ stuurde. Ook moeten wij weten, dat op een Ied-dag een delegatie uit Afrika naar de Masdied van Medina Sjarief kwam en daarbinnen uit blijdschap, eerbetoon en liefde wat spelletjes en acrobatische kunsten demonstreerden. De heilige echtgenote van Profeet Moehammed ﷺ hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ wilde deze kunsten zien en stond achter hem ﷺ te kijken. Hazrat Oemar Faroeq ﷺ werd boos, trad op en wilde deze gasten wegsturen. Heilige Profeet ﷺ zei hierop: "O Oemar, zeg niets, laat zij hun blijde kunsten uitvoeren. Ik heb de godsdienst Islam gebracht voor vrede, barmhartigheid en genade en niet voor onenigheid en ruzie. **Pagina 1**



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

YA1

Djoemoe'a 10-de Rabie-oel-Awwal 1436

Djoemoe'a 2-1-2015.



De trots van Ahle  
Sunnat Wal Djam' at

### Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

### Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

### Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

### Afdeling Almere

☎: 020-6982526

### Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

Wij kunnen uit het bovenvermelde afleiden, dat wij zeer zeker onze feesten met veel vreugde en blijdschap kunnen vieren, ook in onze masjdjeds en deze zijn zelfs gewenst. Onze huizen en masjdjeds kunnen verlicht en versierd worden met sierlichten, spandoeken en spreuken. Uit liefde en eerbied voor *Allah* ﷻ en Heilige *Profeet* ﷺ kunnen wij lofliederen, naat sjarief en dars zeer zeker uitbrengen. Wel moeten wij haram-ongeoorloofde handelingen vermijden.

\* Zoals wij weten, heeft *Allah* ﷻ de "noer" van Heilige *Profeet Moehammede* ﷺ van hazrat Adam ﷺ naar hazrat Ibrahiem ﷺ, dan naar hazrat Isma'iel ﷺ geleid; deze noer volgde de heilige weg naar Banoe Hasjiem en hazrat Abdulla ﷺ en kwam in de schoot van hazrat Amina ﷺ.

\* De zoogmoeder hazrat Halima ﷺ zei, dat door de komst van Heilige *Profeet Moehammede* ﷺ haar huis en leven schitterde van de genade en gunsten, die *Allah* ﷻ liet neerdalen. De magere dieren werden weer vettig en leverden veel meer melk en de droge arealen bloeiden weer.

\* Heilige *Profeet Moehammede* ﷺ haatte de afgoden. Hij behandelde het volk eerlijk, oprecht en rechtvaardig. Zij noemden hem zelfs "Al Amien"-de betrouwbare. In zijn zeer goede manieren, hartelijkheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en sympathie liet onze lieve *Profeet Moehammede* ﷺ een prachtig, edel en eeuwigdurend voorbeeld voor de mens achter. Hij stond op zo'n verheven peil van deftigheid, hoog moraal, gracieus en perfect gedrag, dat *Allah* ﷻ hem betuigde met de *Soerah 68, vers 4: "Wa iennaka la'ala goeloeqien azhiem"*. Hetgeen betekent: "En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil". Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve *Profeet Moehammede* ﷺ de meest rechtschapen man van de gehele wereld is en hij vreest *Allah* ﷻ het meest. Hij is voor de opbouw van ons goed gedrag een prachtig voorbeeld. Heilige *Profeet Moehammede* ﷺ zei zelf, dat hij reeds 40 jaren in zijn gemeenschap heeft geleefd en vroeg hen of zij iets verkeerd of slecht in hem hebben gezien of opgemerkt.

\* Wij moeten wel ook weten, dat Heilige *Profeet Iesa-Jezus* ﷺ de boodschap van *Allah* ﷻ wilde overbrengen aan zijn metgezellen, maar deze mensen waren ongehoorzaam en hadden met de joden een samenzwering beraamd om hem te elimineren. Maar *Allah* ﷻ zag hun smerige plannen en redde hem door hem terug te roepen. Deze mensen wilden geen goddelijke leiding en dachten dat zij het beter konden. Maar jaren daarna leefden zij erger dan beesten.

Dieren zijn dieren en hebben weinig rationeel verstand, maar deze dieren beschermen tot de dood hun kleintjes tegen roofdieren en de kippen beschermen hun kuikentjes tegen roofvogels.

\* Het is overgeleverd, dat een persoon bij Heilige *Profeet Moehammede* ﷺ huilend kwam vertellen, dat hij een trauma heeft opgelopen. Hij vertelde, dat hij al zijn meisjes direct na de geboorte levend had begraven. Maar één meisje blijft hem op stang jagen en hij kan hierdoor niet meer rustig leven. Hij vertelde, dat hij op zakenreis was en zijn echtgenote kreeg weer een meisje. Na een periode ontdekte hij, dat het meisje zijn eigen dochter was. Hij beraamde een plan en bracht haar mee naar het bos en begon een kuil te graven en zij zag, dat zijn djoebba (lange jas) onder het stof zat en zij begon met haar zachte handjes het schoon te vegen, terwijl zij zachtjes zei: "O papa, wat doet u toch zo slordig; u werkt zo hard, dat u uw jas vies maakt". Hij zei, dat hij zo bezeten en wreed was, dat hij toch het lieve meisje aan haar kraag pakte en haar in de kuil smeed. Hij begon met het zand haar te begraven en zij huilde en schreuwde: "O papa, wat doet u met mij, haal mij eruit. Maar hij bleef haar zonder enig medelijden begraven. Zij huilde en snikte met de woorden: "O papa, ik houd van u, haal mij eruit; ik wil a.u.b. bij u blijven wonen en ik zal u helpen". Maar hij bleef haar begraven tot hij niets meer hoorde. Nu kan hij deze pijnlijke woorden van zijn dochter niet meer verdragen. Hij zei, dat hij nu taubah wilt doen en vroeg zich af of *Allah* ﷻ hem zal vergeven. Onze lieve *Profeet* ﷺ werd erg bedroefd, huilde en zei, dat hij toen een ernstig vergrijp had gedaan. Maar nu is hij moesliem geworden en *Allah* ﷻ zal hem wel vergeven.

In *Soerah Joenoos 10, vers 58* zegt *Allah* ﷻ tevens: "Zeg: "In de genade van Allah en in Zijn barmhartigheid, en laat hen er zich daarom in verheugen. Dat is beter dan al hun rijkdommen".

Wij vieren de geboortedag van onze *Profeet Moehammede* ﷺ om *Allah* ﷻ te bedanken en om onze nakomelingen te vertellen over de genade van onze Rab ﷻ: "Taakè tariegè wiladet ko na bhoelè neslè. Bazme Mielaad joenhie sedjajie rekhjè". "Ied Meladoennabie Mobarak".

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde *Profeet Moehammede* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2

### BouwTAIBAH uit liefde

voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

### IED MELADOENNABIE

MOBARAK

«Taakè tariegè

wiladet ko na

bhoelè neslè.

Bazme Mielaad

joenhie sedjajie

rekhjè »

Erkend bij

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872