

STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Djoemoe'a 3-de 1436

Djoemoe'a 26-12-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van
Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Geboorte-vingering van de Heilige Profeet Moehammede ﷺ, Genade en Roem der werelden.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle. ﷻ

"Laqade djaa-akoem rasoeloem mien anfoesikoem aziezoen 'alaihie maa 'aniettoem harishoen 'alaikoem biel moeminina raefoer-rahiem. Fa ien tawallaw faqoel hasbi-jallahoe laa ilaha iellahoe; 'alaihie tawakkaltoe wa hoewa rabboel 'arsjiel- 'asiem" (Soerah 9, vers 128 en 129). "Voorzeker, een Booschapper is uit uw midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is zeer bezorgd voor uw welzijn, zeer milddadig en genadig jegens de Moesliems. Maar als zij zich omkeren, zeg dan: Allah is mij voldoende. Niemand is waardig om aanbeden te worden naast Hem; in Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en Hij is de Heer van de Grote Troon".

1* *"Alhamdoe liellah". Wij zijn begunstigd, dat onze Schepper, Allah ﷻ ons heeft uitgenodigd om in Zijn Verheven Hof Djoemoe'a Namaaz te lezen op de derde dag van heilige maand "Rabie-oel-Awwal". Wij zijn Hem ﷻ dankbaar en vragen Hem en Zijn Profeet ﷺ om ons in deze wereld te leiden en ons "sjafa'at"- vrij te pleiten op de Dag des Oordeels.*

2* *Allah ﷻ heeft door de Geboorte van Zijn Beminde Dienaar en Profeet ﷺ de allergrootste gunst aller tijden aan de mens geschonken. De Heilige Qoeran zit vol met Soerahs en verzen, waarin Allah ﷻ de Roem van Zijn Beminde Profeet Moehammede ﷺ openbaart.*

Tevens zijn er duizenden ahadiets- overleveringen, waarin de **vingering van de geboorte** van Heilige Profeet Moehammede ﷺ wordt aangemoedigd.

Wij zijn begunstigd door Allah ﷻ, dat wij dienaren en volgelingen van Heilige Profeet ﷺ kunnen zijn en tevens beste aller volkeren zijn. Daarom moeten wij als dankbaarheid aan Allah ﷻ onze blijdschap tonen. Wij moeten zeer zeker de **12-de Rabie-oel-Awwal** feestelijk verwelkomen en onze harten, huizen, Masdjieds laten schitteren met de **"Noer"-licht** van Heilige Profeet Moehammede ﷺ en wij zingen: **"Ied Meladoennabie Mobarak"**.

3* Voordat Allah ﷻ met Zijn Scheppingen begon, heeft Hij ﷻ allereerst de "Noer"- licht van Heilige Profeet Moehammede ﷺ geschapen en met deze "Noer" heeft Hij ﷻ de wereld, het heelal, de sterren, de zon, de maan, het Paradijs, de Hel, de bergen, hazrat Adam ﷺ, etc. geschapen.

Na de schepping van Hazrat Adam ﷺ schitterde zijn aangezicht als een stralende en glorieuze licht, omdat Allah ﷻ de **"Noer"-licht** van Heilige Profeet Moehammede ﷺ in zijn heilige lichaam had geplaatst. Zijn gehele lichaam schitterde aan alle zijden. Tevens schitterde door deze **Noer** het Paradijs nog feller en glorieuzer. De Noer van Moehammede ﷺ werd door de eeuwen heen van hazrat Adam ﷺ overgebracht van de ene heilige naar de andere heiligen en zo door naar heilige Profeet Iberahiem ﷺ en daarna naar heilige Profeet Moesa ﷺ en hazrat Iesha ﷺ. Deze laatste twee Profeten ﷺ vroegen zelfs Doe'a aan Allah ﷻ om hun als volgelingen van Heilige Profeet Moehammede ﷺ te maken. Wij moeten ook goed begrijpen, dat Allah ﷻ de gehele wereld, het heelal en alle andere creaties geschapen en versierd heeft voor Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammede ﷺ. Als Heilige Profeet Moehammede ﷺ er niet zou zijn, dan zou er niets anders geschapen zijn en alles is dus voor hem ﷺ geschapen. Allah ﷻ wilde tevens hierdoor Zijn Bestaan openbaar maken en Zijn Tekenen zichtbaar maken. Wij moeten Allah ﷻ dus dankbaar zijn, Hem ﷻ gehoorzamen en Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammede ﷺ volgen en respecteren en over hem ﷺ respectvol en liefdevol praten. Reeds meer dan 1000 jaren geleden zei hazrat Adam ﷺ tegen zijn zoon heilige Profeet Sjiesj ﷺ: "O mijn zoon, als jij Allah ﷻ gedenkt, vergeet niet om met eerbied de naam Moehammede erbij te gedenken". Heilige Profeet Sjiesj ﷺ keek verbaasd naar zijn heilige vader en zei: "O mijn lieve vader, wie is Moehammede en de vader zei, dat toen hij in het Paradijs was, hij deze naam zag op de deuren, de muren, op de bladeren, op de engelen en overal in het Paradijs. Zelfs op mijn lichaam zag ik deze Noer, waardoor mijn aangezicht nog steeds schittert. Deze is de "Noer"-licht van Moehammede ﷺ.

Allah ﷻ heeft met deze Noer de wereld, het heelal en alle creaties en ook ons geschapen. Deze schitterende "Noer" heeft hazrat Djibriel ﷺ op alle Heilige Profeten ﷺ gezien. Onze Beminde Profeet Moehammede ﷺ heeft aan hazrat Djibriel ﷺ gevraagd, hoe oud hij was en hij antwoordde, dat hij niet exact zijn leeftijd wist, maar wij kunnen het benaderen. **Pagina 1**

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd:
 "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

YA1

Djoemoe'a 3-de Rabie-oel-Awwal 1436

Djoemoe'a 26-12-2014.



De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam' at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

Hij zei, dat een oplichtende, schitterende en glorieuze ster, die steeds om de 70.000 jaren verschijnt, heb ik zelfs 70.000 keren gezien. Wij kunnen dus uitrekenen, dat hazrat *Djibriel* ﷺ de leeftijd van 70.000 X 70.000 jaren en dat is dus 4.900.000.000 jaren heeft bereikt.

Onze Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ zei hierop, dat hij deze oplichtende, schitterende ster is.

4* Hazrat *Djabier ibne Abdoella* ﷺ vroeg ook aan Heilige Profeet ﷺ wat de eerste schepping van *Allah* ﷻ was. Hierop zei onze Beminde Profeet ﷺ, dat *Allah* ﷻ allereerst zijn "Noer"-licht schiep. Vóór de schepping van het helaal, de zon, de maan, de sterren, de wereld en alle andere schepsels was dus de "Noer" van Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ geschapen.

Om de creaties van *Allah* ﷻ goed te kunnen begrijpen, moeten wij weten, dat de volgorde van de scheppingen logisch op één geschakeld zijn, anders kan de volgende niet voortleven. Bijvoorbeeld: De mens kan niet blijven leven zonder **a*** lucht met zuurstof, **b*** water en **c*** voedsel. Deze drie scheppingen moeten eerst aanwezig zijn en dan kan de mens geschapen worden. De gehele schepping is op deze logische volgorde opgebouwd.

5* In Soerah 1, vers 1 zegt *Allah* ﷻ zelf: "**Alhamdoe liellahie rabbie-'aalamien**".

Hetgeen betekent: Alle lof aan Allah, de Heer van alle werelden". *Allah* ﷻ is dus de **Heer van alle werelden**. Hij heeft alles geschapen volgens een logische volgorde. Allereerst heeft Hij ﷻ de "Noer" van Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ geschapen en vanuit de Noer de andere zoals, de zon, de maan, de sterren, de helaal, de aarde en dan op de aarde de bergen, de lucht, het water, de rivieren, bomen, planten en dan ook de bloemen, de groenten, de vruchten, het voedsel en daarna hazrat *Adam* ﷺ, de mens, de vogels, de dieren, etc.

6* *Allah* ﷻ openbaart tevens in Soerah 21, vers 107: "**Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-'aalamien**" - "**En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden**". *Allah* ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Profeet *Moehammade* ﷺ

geschapen als **Genade voor alle werelden**". Precies zoals *Allah* ﷻ de **Heer van alle werelden** is, is Zijn Beminde Dienaar en Profeet *Moehammade* ﷺ de **Genade voor alle werelden**. Dus vanaf de eerste schepping na de schepping van de "Noer" van Heilige

Profeet ﷺ moest hij ﷺ als **Genade** aanwezig zijn om **Genade** te kunnen schenken aan de nieuwe scheppingen. Dus de "Noer" van Heilige Profeet ﷺ is vanaf het begin van de schepping altijd aanwezig en kwam via de heilige dragers en heilige *Profeten* ﷺ op het lichaam van Hazrat *AbdulMoettalieb* ﷺ, waardoor zijn gezicht schitterde. Toen de vijand "Abraha" *Kaaba Sjarief* kwam veroveren en onderweg de kamelen van hazrat *AbdulMoettalieb* ﷺ gestolen had, kwam hij bij "Abraha" om die terug te vorderen. De grote olifant *Mahmoed* werd gestuurd om hem tegen te houden. Deze olifant zag de "Noer" van Heilige *Profeet* ﷺ op het gelaat van hazrat *AbdulMoettalieb* ﷺ en boog neer uit respect en las *Assalatoessalamoe Alaika ala Noerie Moehammade* ﷺ. Alle schepsels, de zon, de maan, de sterren, de bomen, de stenen, enz. weten dat *Moehammade* ﷺ de Beminde Dienaar en Profeet van *Allah* ﷻ is en zij gehoorzamen hem, hebben eerbied en liefde voor hem en groeten onze Profeet ﷺ veelvuldig.

7* Wij aanbidden *Allah* ﷻ in onze Geloofsbelijdenis, *Azaan*, *Iqamat*, *Namaaz*, Heilige *Qoeran*, *Doeroed Sjarief*, etc. en respecteren Zijn Beminde Profeet *Moehammade* ﷺ omwille van *Allah* ﷻ. Als je *Allah* ﷻ aanbidt en de naam van Zijn Beminde Profeet ﷺ uit eerbied en

liefde gedenkt, dan is dit de rechte en juiste weg om bij *Allah* ﷻ te komen. Meer dan 1000 jaren geleden had hazrat *Adam* ﷺ tegen zijn zoon Profeet *Sjesj* ﷺ nadrukkelijk gezegd: "O mijn zoon, als jij *Allah* ﷻ gedenkt, vergeet niet om de naam *Moehammade* erbij te gedenken".

Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 94, vers 4: "**Wara fa'e-naa laka dziekrak**". Het betekent: "**En Wij hebben voor u (O Profeet) uw roem verheven**". Hij ﷻ heeft zijn roem reeds verheven.

8* Op een dag vroeg onze Beminde Profeet ﷺ: "Wie ben ik". De metgezellen ﷺ zeiden, dat hij *Rasoelallah* is. Hij zei: "en wat meer". De metgezellen ﷺ waren stil. Onze Beminde Profeet ﷺ zei daarna: "Ik ben *Moehammade ibne Abdulla ibne AbdulMoettalieb*". Hij vertelde hiermee, dat hij ook geboren is op de **12-de Rabie-oel-Awwal**. En omdat hij geboren is, zullen wij zeker uit liefde en eerbied de geboortedag van onze lieve Profeet *Moehammade* ﷺ vieren. "**Taakè tarieghè wiladet ko na**

bhoelè neslè. Bazme Mielaad joenhie sedjajie rekhjè". "**Ied Meladoennabie** ﷺ **Mobarak**".

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Profeet *Moehammade* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons

beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2

BouwTAIBAH uit liefde

voor *Allah*. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad *Sallallahoe*

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; **Namaaz** wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u **Donatie** en

ontvangt u gunsten van

de **Barmhartige Allah**.

IED MELADOENNABIE

MOBARAK

«**Taakè tarieghè**

wiladet ko na

bhoelè neslè.

Bazme Mielaad

joenhie sedjajie

rekhjè »

Erkend bij

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872