



De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit
 liefde voor Allah.

Onze Heilige
 Profet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 19-de Safar 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Wasiela, het zoeken naar een tussenpersoon of middel van toenadering tot Allah ﷻ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa ajjaohalladzina aamanoettaqoellaha wa koenoe ma'ash-shaadiqien"

"O gelovigen, vreest Allah en weest met de waarachtigen" (Soerah 9, vers 119)

1* "Alhamdoe liellah". Gezegend zijn wij, omdat Allah ﷻ ons weer heeft uitgenodigd om gezamenlijk de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in *Djame Masdjied TAIBAH*.

Allereerst moeten wij begrijpen dat in moeilijke tijden van ons leven, vooral bij ziekten en in de laatste minuten op ons sterfbed, de vervloekte duivel komt om ons te misleiden.

Het is een feit, dat de **waarachtigen** erg dichtbij Allah ﷻ zijn; hun wensen worden altijd vervuld. Wij kunnen zeer zeker hun Doe'as en hulp goed gebruiken om ons te beschermen.

* Wij moeten ook goed begrijpen, dat wij moesliems geschapen zijn door onze Schepper Allah ﷻ en Hij leidt ons, geeft ons gezondheid en onderhoud, beschermt ons en schenkt ons alle middelen om een goed bestaan in deze wereld te kunnen leiden. Wel moeten wij hard ons best doen, volharden op Zijn Weg, Hem gehoorzamen en Hem dankbaar zijn.

Wij lezen altijd het geloofsformule: "*Laa ilaha iellallahoe Moehammadoer-rasoeloellah*". Hetgeen betekent: "*Er is geen god om aanbeden te worden dan Allah en Moehammad is Zijn Boodschapper*". Dus wij aanbidden alleen Allah ﷻ en niemand of niets anders.

In Soerah 112, vers 1,2 zegt Allah ﷻ: "*Qoel hoewallahoe ahade. Allahoesh-shamade*". Hetgeen betekent: "*Zeg (Profet), Hij is Allah, Hij is Één ! Allah is Onafhankelijk*".

En in Soerah 21, vers 22 zegt Allah ﷻ: "*Law kaana fiehimaa aalihatoen iellallahoe lafasadataa*". Hetgeen betekent: "*Indien er buiten Allah andere goden waren in de hemelen en op aarde, dan zouden dezen zeer zeker vernietigd zijn*".

Wij weten ook, dat in *Kaaba Sjarief* de Makkanen door de eeuwen heen 360 afgodsbeelden, zoals Manaf, Hoebal en Lat, hadden geïnstalleerd. Zij aanbaden deze zelf gemaakte houten en stenen beelden. Zij zeiden wel, dat de wereld en het heelal door Allah ﷻ was geschapen, maar deze afgodsbeelden zijn ook onze goden. Van generaties op generaties geloofden zij in deze beelden. Het was in hun cultuur om de afgodsbeelden te aanbidden.

Heilige Profet *Moehammade* ﷺ heeft in deze gemeenschap en cultuur de Boodschap van Allah ﷻ om alle 360 afgodsbeelden te verwerpen en te geloven in één allermachtige Allah ﷻ.

De weerstand om de eeuwenoude cultuur en geloof te veranderen was groot, maar met volharding en vertrouwen stellen in Allah ﷻ heeft Heilige Profet *Moehammade* ﷺ ongeveer 140.000 Sahaba-e-Kiram ﷺ geleerd om in de éne Allah ﷻ te geloven, Hem ﷻ te eren en te aanbidden en de Kaaba Sjarief schoon laten vegen van de afgodsbeelden.

Heilige Profet *Moehammade* ﷺ heeft daarna gezegd, dat alle afgodsbeelden verwijderd zijn en de moesliems in de Arabische wereld zullen nooit meer afgoden aanbidden en de duivel sjaitan is nu erg gefrustreerd en hij weet nu, dat deze volkeren niet misleid kunnen worden om "sjierk" te doen of afgodsbeelden te aanbidden.

Heilige Profet *Moehammade* ﷺ heeft dus gezegd, dat geen "moesjriek"-afgodsaanbidder in de Arabische wereld zal zijn. Waarom noemen dan sommige Arabieren de moesliem gasten "moesjrieks"? Iedere keer als de moesliems vóór Kaaba Sjarief in Makka Sjarief en vóór "Goembade Gazra"-Groene Koepel in Medina Sjarief staan en uit eerbetoen en dank Salatoessalam, Doeroed Sjarief lezen en Doe'a vragen, dan wordt er heel hard opgetreden en geduwd met de woorden "sjierk" en "moesjriek". Hadjies bezoeken ook uit respect en dankbaarheid de berg Oehoed. Ook daar worden door de heiligen Salatoessalam, Doeroed Sjarief gelezen en Doe'a aan Allah ﷻ gevraagd. Maar ook hier reageren de bewakers heftig, ruw en onbehoorlijk met de woorden "sjierk" en "moesjriek".

Vele ondeskundigen zeggen ook, dat wij Doe'as aan Allah ﷻ van onze woonplaats kunnen vragen, waarom moeten wij naar de graftombes van Khwadja Garieb Nawaaz ﷺ en andere heiligen gaan. Zij begrijpen niet, dat de moesliems de relaties met de waarachtigen willen onderhouden en versterken en met hun samen Allah ﷻ smeken voor zegeningen, gezondheid, welzijn en bescherming. Deze mensen begrijpen niet eens, wat



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

YAT

Djoemoe'a 19-de Safar 1436

Djoemoe'a 12-12-2014

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van

"wasiela's"-tussenpersoon of middel zijn en daarom deze onverstandige opmerkingen.

In Soerah Maidah 5, vers 35 zegt *Allah* ﷻ: "O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt middel van toenadering tot Hem (wasiela) en strijdt op Zijn weg in de hoop, dat gij succes moogt hebben".

Wij hebben 2 soorten wasiela's, n.l. a* zichtbare materiele en b* onzichtbare geestelijke.

Ad a*. Bij ziekte b.v. lopen wij naar de huisarts en bespreken de ziekte en hij geeft ons een recept. Wij brengen deze naar de apotheek en krijgen onze medicijnen mee. Na het gebruik worden wij beter en de ziekte verdwijnt. De ziekte is verdwenen door de *Wil van Allah* ﷻ. De huisarts, recept, apotheker en de medicijnen zijn hulpmiddelen of wasiela's.

* Zo ook *Allah* ﷻ geeft 'riezq'- levensonderhoud, maar door de *Wil van Allah* ﷻ moeten wij hard werken en geld verdienen. Wij kopen daarmee levensmiddelen en huishouding. Ons hard werken, geld verdienen, levensmiddelen en huishouding kopen zijn wasiela's.

* *Allah* ﷻ schenkt ons kinderen, maar de kinderen komen met de wasiela van de ouders. Vader en moeder moeten eerst met elkaar intieme contact hebben, dan schenkt *Allah* ﷻ

de moeder de baby. De baby wordt door *Allah* ﷻ geschapen met de wasiela van de ouders. Deze openlijk zichtbare wasiela's zijn gemakkelijk te begrijpen en we vinden het normaal.

Ad b*. Onze harten en zielen hebben ook voeding en hulp nodig om goed, stabiel, sterk en gezond te functioneren. Denk aan piekeren, teleurstellingen, frustraties, burn outs, depressies, etc.etc. Om deze geestelijke tekortkomingen te reduceren en ons welzijn op een hoog niveau te houden, moeten wij ook hulp en toenadering van *Allah* ﷻ zoeken.

In Soerah 4, vers 64 zegt *Allah* ﷻ: "Wa law annahoem iezh-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiema".

Hetgeen betekent: "En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol is*"

Allah ﷻ, de Alwetende, de Almachtige, de Ganadevolle, de Barmhartige is de Enige, die onze Doe'as-gebeden kan verhoren, onze wensen kan vervullen en is zelfs op de hoogte van wat zich afspeelt in onze hart en ziel. Onze Schepper *Allah* ﷻ heeft ook alle Heilige Profeten, Awliya's Imams en heiligen ﷻ geschapen, die dichterbij Hem ﷻ zijn dan alle andere gewone mensen.

Deze Heiligen ﷻ hebben hoge status van *Allah* ﷻ gekregen en via hun kunnen wij toenadering vinden tot onze Schepper ﷻ. *Allah* ﷻ heeft dus in ons geloof vele wegen voor ons uitgestippeld om toenadering tot onze Schepper ﷻ te vinden. Zie enkele voorbeelden:

A* Tijdens een grote droogte was de nood groot en stierven vele mensen. Enkele moesliems verzochten Khalifa Hazrat Oemar Faroeq ﷺ om Doe'a voor regen te vragen. Hij vroeg de Doe'a en zei: O Allah, ik smeed U voor regen met de wasiela van Hazrat Abbaas ﷺ, de oom van Uw Beminde Profeet *Moehammade* ﷺ en het begon te regenen.

B* Het is tevens overgeleverd, dat Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ verteld heeft, dat een zondaar van het volk van Iesra'iel 99 personen had vermoord. Na een tijd kreeg hij berouw en wilde taubah doen. De mensen stuurde hem naar een heilige. Hij vertelde hem over de 99 moorden en wilde taubah doen, maar de heilige werd boos en reageerde heftig en zei, dat hij een zeer slechte, onbeschaamde moordenaar was en er was voor hem geen ruimte voor taubah. De moordenaar raakte geïrriteerd en in zijn woede heeft hij ook de heilige vermoord. Later kreeg hij weer berouw en de mensen stuurde hem naar een dorp waar vele heiligen woonden. Hij liep er naar toe maar onderweg overleed hij. De engel van Djahannam en de engel van Djannat kwamen beiden om de ziel mee te nemen. De discussie tussen de engelen kwam op gang en besloten werd, dat als de afstand naar het dorp van de heiligen korter zou zijn dan naar zijn woonplaats, de ziel naar het Paradijs zou gaan. Na meting werd door de *Wil van Allah* ﷻ de afstand korter gemaakt en de ziel bereikt het Paradijs. Onze Beminde Profeet ﷺ heeft hiermee ons willen vertellen, dat heiligen bezoeken en wasiela, het zoeken naar een tussenpersoon of middel van toenadering tot Allah ﷻ gerechtvaardigd is en kan leiden naar het Paradijs. Moge *Allah* ﷻ en *Zijn Beminde Profeet* ﷺ ons zegenen met Imaan, wasiela van waarachtigen en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagina 2

De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

djies Riezq se atie ho,

perwaaz kotahie"

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872