



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85 ANBI Instelling KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 5-de Safar 1436

Djoemoe'a 28-11-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Masdjied-Huis van Allah ﷻ moet hoofdzakelijk gebruikt worden voor Salaat

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa aqie-moesh-shalaata lie-dziekrie" (Soerah 20, vers 14). Hetgeen betekent:

"En verricht het gebed tot Mijn gedachtenis" (Soerah 20, vers 14)

1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn **"Ahle Bayt"**- afstammelingen ﷺ en zijn metgezellen ﷺ en moge er zegeningen dalen op alle momiens en moge er een succesvolle einde zijn voor alle heiligen ﷺ. Wij bidden en smeken Allah ﷻ door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten, onderdrukkingen, ellenden en andere duivelse daden. Moge onze harten gevuld worden met innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Moehammad** ﷺ.

* Vandaag zullen wij uitweiden over de belangrijkste aanbidding van Allah ﷻ, de Salaat of de Namaaz en wat kan gebeuren als wij deze verheven aanbidding verwaarlozen.

Vele ondeskundigen zeggen, dat de moesliems armzalige levens leiden en op een laag niveau leven. Hierdoor worden de wispelturige moesliems beïnvloed en zij glijden langzaam maar zeker weg van het rechte pad en rennen steeds harder achter wereldse rijkdommen, glitters en schitteringen. Zij zoeken naar weelderige rijkdommen om grote feesten en dure reizen te organiseren en om grote cadeau's uit te delen. Duizenden Euro's worden tevens weggegeven aan alcohol en casino's. Deze verdwaalde moesliems zijn dan zover weggezakt in de modder van ellenden en verdoemenis, dat zij geen weg terug kunnen bedenken om zichzelf weer te zuiveren. Zij kunnen alleen maar klagen en ziek worden, terwijl in Soerah 3, vers 139 Allah ﷻ geopenbaard heeft: **"Wa laa tahienoe wa laa tahzanoe wa antoemoel a'elawna ien koentoem moe'e-mienien"**. Hetgeen betekent: **"En verslapt niet en weest niet bekommerd, gij zult de overhand hebben, indien gij gelooft"**. Allah ﷻ zegt dus dat wij moesliems normaal eenvoudig ons leven moeten leiden en wij zullen nimmer door Hem ﷻ vernederd worden zolang wij standvastig als een momien leven. De metgezellen ﷺ leefden gelukkig en eenvoudig, maar zij werden hoog en verheven gerespecteerd. Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft van Allah ﷻ alle gunsten en zegeningen toebedeeld gekregen en hij deelt deze uit aan wie hij maar wilt. Het is dus **"Koefr"**-ongeloof om te zeggen of te denken, dat hij arm is, terwijl Allah ﷻ hem tot de uitdeler van alle gunsten en zegeningen heeft verheven.

Tevens zijn de momiens zeer verheven en gelukkig en als zij dankbaar zijn aan Allah ﷻ, dan ontvangen zij nog meer gunsten in de vorm van rijkdommen, vrome kinderen, gezondheid, gelukzalige levens in het graf en een eeuwig verblijf in het Paradijs.

* Op een dag kwam Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ uit zijn huis en zag in de hete zon van de middag Hazrat **Abu Bakr Siddique** ﷺ en Hazrat **Oemar Faroeq** ﷺ naar hem toelopen. Hij vroeg aan hun waarom zij in de hete zon lopen. Zij zeiden: "Jaa Rasoelallah wij hadden honger en hadden niets om te eten; we dachten om u te bezoeken en naar u te kijken, waardoor onze honger zou verdwijnen". De Beminde Profeet ﷺ zei hierop, dat hij zelf ook hongerig is, laten wij verder lopen. Onderweg kwamen zij Hazrat **Ajjoebi Ansari** ﷺ tegen, die hen met grote blijdschap uitnodigde om bij hem te komen zitten. Hij zei tegen zijn heilige echtgenote om wat eten klaar te maken, terwijl hij een jonge geit ging slachten. Hij bracht van zijn boomgaard wat dadels om te tracteren. Het eten werd daarna met veel charme opgediend. Zo kan Allah ﷻ ook ons "Rieziq"- onderhoud geven en wij kunnen altijd op Hem rekenen; Hij ﷻ vergeet ons nooit en houdt ons altijd in de gaten. De metgezellen ﷺ hebben altijd eenvoudig en maar respectvol geleefd. Hazrat **Oemar Faroeq** ﷺ liep vaak met eenvoudige en gelapte kleding rond, maar de koningen, keizers, en generaals van Perzië, Iran, Rome, etc. sidderden uit respect en angst voor deze leider. Wij kunnen soms in problemen geraken door een ziekte of weinig eten en drinken, maar wij moeten blijven volharden en op Allah ﷻ vertrouwen en op Hem rekenen. **Pagina 1**



Djoemoe'a 5-de Moharram 1436

Djoemoe'a 28-11-2014.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet **Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam** heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
 Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng.
 Gejaal riezq ka hai,
 Razzaq ka gejaal nehien
 Ai ta-iere lahoetie,
 Oes Riezq se mawt etjie,
 Djies Riezq se atie ho,
 Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Hij zal ons zeker helpen en ons redden, zolang wij standvastig op de rechte pad blijven leven en onze imaan geduldig vasthouden. Overal zitten sluwe bandieten en rovers op de loer om ons te verleiden met allerlei financiële, alcoholische en drugs middelen om onze belangrijkste bezit, onze imaan te vernietigen. Waakt u dus over deze allerbelangrijkste bezit, anders hebt u alles in deze wereld en in het Hiernamaals verloren. Vermeldingswaard is ook, dat Hazrat Moesaib ibne Oemair ؓ in zijn jonge jaren als een prins gekleed rond liep. Iedereen bewonderde zijn fleurrijke kleding. Maar toen hij moesliem werd en standvastig in zijn geloof bleef, heeft zijn moeder alles van hem afgepakt en zelfs zijn kleding teruggevorderd. Tijdens de Oehoed oorlog is hij samen met de oom van Heilige Profeet ؐ Hazrat Hamza ؓ gemarteld. Beide lichamen lagen voor Heilige Profeet ؐ en de zus van Hazrat Hamza ؓ, Hazrat Shafiya ؓ kwam met 2 witte dekens voor haar broer. Heilige Profeet ؐ heeft één gebruikt als kaffan voor Hazrat Moesaib ibne Oemair ؓ en de andere voor zijn oom Hazrat Hamza ؓ, maar omdat zijn oom lang was, kon het gehele lichaam niet bedekt worden. Heilige Profeet ؐ heeft voorgesteld om het hoofd met de deken en de voeten met wat gras te bedekken. De Sahaba-e-Kiram ؓ zijn voor ons een prachtig voorbeeld. Zij leefden eenvoudig, maar leefden als een momien, gelukkig en verheven. Hun enige doel was om te leven uit innige liefde voor Allah ؔ en Zijn Beminde Profeet ؐ. Zij leefden slechts om de tevredenheid van Allah ؔ en Zijn Beminde Profeet ؐ te verkrijgen en zij zijn de geliefden van Allah ؔ en Zijn Beminde Profeet ؐ. Door deze houding werden zij hoog gerespecteerd en konden zij het geloof Islam overal verspreiden. Deze heiligen kregen volledige bescherming van Allah ؔ en niemand kon hen vernederen of misleiden. In aantal zijn wij nu de grootste op de wereld en ongeveer 54 landen worden door moesliems koningen, prinses of presidenten geleid. Maar omdat velen afgegleden zijn van het rechte pad door invloeden van bandieten en rovers, worden zij nu vernederd en vermoord. Het resultaat van deze misleiding is nu zichtbaar en miljoenen moesliems worden nu vermoord en uitgeroeid in Bosnie, Kroatië, Tjitjenië, Irak, Syrië, Libië, etc. Allah ؔ zegt in Soerah 6, vers 162: "Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn **gebed** en mijn **offer** en mijn **leven** en **sterven** zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden"

Vermeldingswaard is dat tijdens de ziekte van Heilige Profeet ؐ hij de boodschap naar de Masdjied stuurde om Hazrat Abu Bakr Siddique ؓ de Namaaz te laten leiden. Hij keek naar de Masdjied en zag, dat deze overvol was met zijn volgelingen. Hij schitterde van blijdschap en badankte Allah ؔ en dacht, dat zijn boodschap goed is overgebracht en mijn volgelingen hebben de zegeningen en beloningen van het onderhouden van Namaaz in de Masdjieds duidelijk begrepen.

Omdat vele moesliems tegenwoordig de Namaaz verwaarlozen en de Masdjieds ontwijken, ondervinden zij vele ellenden, ziekten en verdoemenissen. Zij klagen meestal omdat zij niet geholpen worden, maar als je hun de vraag stelt of zij Namaaz lezen en de Masdjied bezoeken, dan antwoorden zij meestal, dat zij geen tijd hebben en zij weten niet, dat de woede van Allah ؔ heftig is. Velen bouwen Masdjieds en het hoofddoel om Namaaz te lezen, wordt niet bereikt. Vaak zijn de deuren van de Masdjieds op slot of de Imaam, Moazzin en beheerders zijn bezig met feesten of party's te organiseren. Namaaz is het allerhoogste erfgoed van de moesliems en deze werd zelfs in oorlogstijd niet gemist; Imam Hoessein ؓ heeft tijdens zijn marteling de laatste Namaaz gelezen. Op de Qayamat dag zal eerst over Namaaz gesproken worden. Als Allah ؔ voor deze aanbidding voldoende heeft beslist, dan zullen over andere iebadat gesproken worden. Namaaz moeten wij ook uit innige liefde voor Allah ؔ lezen en zeer zeker begrijpen wat en waarom gelezen wordt. Namaaz moeten wij met volle aandacht en geconcentreerd lezen zonder dat wij afgeleid worden. Op het moment, dat wij beginnen met "Allahoe Akbar", dan mogen wij niet meer praten, eten, drinken of telefoon opnemen. Moge Allah ؔ en Zijn Beminde Profeet ؐ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in Masdjied te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alattoem wa Rahmatullahi wa barakatuh