

**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**  
 Secretariaat  
 Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
 Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven  
 ☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
 ☎: 020-6982526  
**Bankiers:**  
 Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO  
 54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

**"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"**

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85 ANBI Instelling KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 20-ste Moharram 1436

Djoemoe'a 14-11-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
**De straf van Allah ﷻ op mensen, die Imam Hoesein martelden.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

**"Wa laa Ta/hsa-ban-nallaha ghafielan 'ammaa ja'e-ma-loesh-shaaliemoen; iennama joe-aggiroehoem lie jawmien tasj-gashoe fiehiel-abeshaar". ( Soerah 14, vers 42)**

Hetgeen betekent: **"En meen nooit, dat Allah achteloos is omtrent hetgeen de onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag, waarop de ogen star open zullen blijven".**

**1\* "Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en hulp. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn "Ahle Bayt"- afstammelingen ﷺ en zijn metgezellen ﷺ en moge er zegeningen dalen op alle momiens en tevens een succesvol einde zijn voor alle heiligen ﷺ. Op de Djoemoe'a-dag is er een moment, dat Allah ﷻ onze Doe'as verhoort; laten wij bidden en Allah ﷻ smeken door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ en Sjahiede Karbala Imam Hoesein ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons bescherming bieden tegen ziekten, ellenden, Jaziedie gedrag en andere duivelse daden. Innige liefde tonen aan Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ is de ware "Imaan" en deze zal resulteren in een perfect gedrag en zal leiden naar het Paradijs.

Imam Hoesein ﷺ kreeg vele honderden brieven en berichten om de moesliems in Koefa, die in grote problemen zaten door de onderdrukkingen van de bezeten dictator van de moesliems, de moordenaar Jazied ibne Moe'awiyah. Deze macht heeft hij onterecht gekregen na het heengaan van zijn heilige vader Amieroel-mominien Moe'awiyah ﷺ. Deze door de duivel gedreven wrede Jazied wilde het ware geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at veranderen. De Heilige Qoeran en Ahadiets-overleveringen waren voor hem te streng. Hij leefde als een atheïst, ontweek Namaaz, dronk alcohol, deed aan vrije seks, organiseerde hondenwedstrijden en dansfeesten; verkrachtingen en kindermishandelingen werden gewoonlijk bedreven. Hij ondermijnde het zuivere geloof Islam en zette het volk met geweld onder zware druk. Het geloof Islam moest het onderspit delven. Toen Imam Hoesein ﷺ besloot om naar Koefa te gaan om het geloof en de moesliems te beschermen, zeiden sommigen om ervan af te zien. De wrede Jazied is een zelfzuchtige moordenaar en hij zal jullie allen elimineren. Maar Imam Hoesein ﷺ had geen keuze en zei, dat hij naar Koefa gaat om het geloof Islam en de moesliems te beschermen. Als Jazied mij zal vermoorden, dan kom ik bij Allah ﷻ en mijn Rab ﷻ zal mij zeer zeker verheven ontvangen. Maar als ik niet ga en ik sterf later toch, dan zal ik bij Allah ﷻ arriveren en bij Hem ﷻ moeten verantwoorden, waarom ik het geloof van Allah ﷻ niet heb geholpen. Ik zal voor mijn Schepper ﷻ vernederd voelen. In mijn graf zal ik ook mijn "Nana Djaan"-Heilige Profeet Mohammad ﷺ ontmoeten; hoe kan ik hem aankijken en zeggen, dat ik zijn Missie heb laten varen en de wrede Jazied niet gestopt. Voor Imam Hoesein ﷺ was dus de enige weg om tegen de bezeten Jazied op te treden om het geloof Islam, dat door Heilige Profeet ﷺ gegrondvest is, onveranderd te laten. Imam Hoesein ﷺ moest naar Koefa gaan om de moesliems te redden en het originele geloof Islam te beschermen. Onderweg in Karbala hebben de wrede Ibne Ziyad en Ibne Saad met een leger van 20.000 soldaten hem en zijn 82 familieleden ﷺ en metgezellen ﷺ mishandeld en gemarteld. Hij moest zijn leven en die van zijn Ahle Bayt en metgezellen ﷺ opofferen om het originele geloof Islam tot en met de Qayamat onveranderd te laten. Imam Hoesein ﷺ werd op de Djoemoe'a dag in Karbala zwaar mishandeld en beschoten met vele tientallen pijlen, waardoor hij neerviel. Hij ﷺ zei om hem een kans te geven voor een laatste "Siedjadah" op deze Djoemoe'a dag om voor zijn Schepper ﷻ te buigen. In de "Siedjadah" werd hij onthoofd en gemarteld. Het leger nam daarna zijn heilige hoofd mee naar Koefa, maar onderweg moest het leger bij een kerk stoppen om te overnachten. De priester van de kerk zag het heilige hoofd van Imam Hoesein ﷺ en vroeg om het binnen in de kerk te houden en in ruil daarvoor betaalde hij 10.000,- Dirhams.



Djoemoe'a 20-ste Moharram 1436

Djoemoe'a 14-11-2014.



De trots van Ahle  
 Sunnat Wal Djama'at  
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde  
 voor Allah. de**

**Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

Alaihie Wassallahoe

heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.  
 85

KvK. No. 41200872

De priester maakte het schoon en besmeurde het heilige hoofd van Imam Hoesein met attar-parfum. De priester zag daarna een doorlopende regen van schitterende sterretjes van zegeningen op het hoofd neerdalen, waardoor de kerk de gehele avond schitterde. Deze priester raakte hierdoor in trans en Allah opende zijn hart en hij las de kalima: "Laa ilaha iellallahoe Moehammadoer-rasoeloellah" en werd moesliem. Op de muur van de zelfde oude kerk was een Arabische tekst te lezen met de betekenis: "Denken jullie, die de kleinzoon van Heilige Profeet Mohammad hebben gemarteld, dat jullie op de Dag des Oordeels "Sjafaat"-vrijspraak van Heilige Profeet Mohammad zullen krijgen. Dit zal nimmer gebeuren". De mensen waren ontroerd en vroegen zich af wanneer deze oude tekst geschreven was. De priester zei, dat deze ongeveer 500 jaren geleden voor het eerst gezien werd en van generaties op generaties tot ons overgeleverd is. De slechte Jazied en zijn aanhangers hebben enkele dagen met blijde gezichten fleurrijke feesten georganiseerd. Zij waren blij en voelden zich opgehemeld, maar de heiligen, de bergen en zelfs de zon weenden. Maanden lang was de helderheid van de zon ernstig verzwakt en men zag onder de duizenden stenen van de bergen vers bloed. De straf en vloek van Allah zullen zeker neerdalen en nimmer wegblijven, al komen zij langzaam. In bovenvermelde Soerah 14, vers 42 zegt Allah: "En meen nooit, dat Allah achteloos is omtrent hetgeen de onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag, waarop de ogen star open zullen blijven". En inderdaad de vloek van Allah daalde neer en na 6 jaren stierf Jazied en Moegtaar ibne Oebaid Sagafie begon met zijn missie om alle slechte en wrede mensen te elimineren, die Jazied steunden om Imam Hoesein en zijn metgezellen te martelen. Eerst werd Ibne Ziyad onthoofd en zijn hoofd werd op de zelfde wijze en op de zelfde plaats opgesteld waar hij het heilige hoofd van Imam Hoesein had geplaatst. Iedereen in de volle bijeenkomst was getuige, dat een giftige slang enkele keren zijn neus binnen kroop en uit zijn mond naar buiten kwam. Tevens werd Ibne Saad voor iedereen onthoofd en op de brandstapel gesmeten. Zijn zoon werd ook op de zelfde manier onthoofd en in de laaiende brandstapel geworpen. Alle wrede personen, die op de één of andere wijze betrokken waren om Imam Hoesein en zijn metgezellen te martelen of het geloof te ondermijnen, zijn zoals Ibne Ziyad en Ibne Saad vermoord. Ongeveer 40.000 wrede en slechte personen van Koefa, Karbala, Eufraat, Irak, Teheran, Iran, etc., die enigzins betrokken waren of eens en blij waren of zelfs geen weerstand boden, waren opgepakt en vermoord. De vloek van Allah daalde op deze personen neer en de hevige straf voor de slechte mensen begon reeds in deze wereld. Zij zullen verder eeuwig blijven branden en lijden in het graf. Het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at en de Heilige Qoeran veranderen, zijn grote zonden. De wrede onderdrukkers wilden het geloof en de Heilige Qoeran veranderen om hun gevoelsmatige werkwijzen in te voeren, maar Imam Hoesein wilde deze aanpassingen stoppen en heeft zijn bloed en heilige leven en die van zijn metgezellen opgeofferd voor ons geloof. Imam Hoesein en zijn metgezellen hebben hun wereldse levens gegeven, maar zij hebben tot en met de Qayamat een beter, eeuwig en verheven leven gekregen. In de zittende houding van de Namaaz moet iedere moesliem "Attahiyatoe liellahie..." en Doeroed Sjarief lezen en daardoor zullen zij tot en met de Qayamat de Ahle Bayt-Ali Moehammad-nakomelingen en metgezellen van Heilige Profeet blijven herdenken en vredesgroet sturen. Zonder deze herdenkingen zullen hun Namaaz incompleet zijn. Imam Hoesein heeft voor ons ook een ander prachtig voorbeeld achtergelaten om in gevallen, ook in moeilijke tijden Namaaz te lezen en slechts voor Allah te buigen. "Een hemelse stem was toen te horen: "Islam herleeft na iedere Karbala strijd. En om deze tuin van het geloof te laten verfraaien, heeft Imam Hoesein zijn bloed bijgeplant". Wij moeten ook voor ons geloof vechten en altijd de weg van Imam Hoesein volgen. Moge Allah en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook ons geloof en imaan te kunnen beschermen. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

**Pagima 2**