

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihi

Wassalam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk”.

“Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven

Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM”te Almere

Djoemoe'a 13-de Moharram 1436

Djoemoe'a 7-11-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Imam Hoesein heeft het geloof Islam tot de Qayamat gered.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Wa laa nabeloe wannakoem bie ieminal gawfie wal djoe 'ie wa naqeshiem-minal amwaatie wal anfoesie wa ts-tsamaraat wa basj-sjirie sh-shaabirien.

Alla dziena iedzaa ashaabat-hoem-moes shibatoen, qaaloe: 'ienna liellahie wa iennaa ielaihie radjie-oen'. Oelaaa-ieka 'alaihiem shalawatoem-mierabbihiem wa rahmah.

Wa oelaaa-ieka hoemoel-moehtadoen”. (Soerah 2, vers 155-157)

“En Wij zullen u zeker beproeven door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen. Welke, als zij door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: ‘Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren’. Dezen zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn de rechtgeleiden” (Soerah 2, vers 155-157)

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en hulp. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn “Ahle Bayt”-afstammelingen ﷺ en zijn metgezellen ﷺ en moge er zegeningen dalen op de momiens en een succesvol einde zijn voor alle heiligen.

Op de Djoemoe'a-dag is er een moment, dat Allah ﷻ onze Doe'as verhoort; laten wij bidden en Allah ﷻ smeken door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ en Sjahiede Karbala Imam Hoessein ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons bescherming bieden tegen ziekten, ellenden, Jaziedie gedrag en andere duivelse daden.

2* Allah ﷻ wenst, dat wij ook onze heiligen moeten herdenken als wij Allah ﷻ gedenken. Allah ﷻ zegt in Soerah 94, vers 4: “Wara fa'e-naa laka dziekraak”. Hetgeen betekent: “En Wij hebben voor u (O Profeet) uw roem verheven”. (Soerah 94, vers 4).

Wij zijn verplicht om slechts Allah ﷻ te aanbidden en mogen nimmer een andere dan Allah ﷻ aanbidden. In onze Namaaz buigen en knielen wij slechts voor onze Schepper ﷻ, maar in Qa'dah-zittende houding lezen wij tevens “Attahie-jatoe liellahie wassalawatoe wat-taj-jiebatoe. Assalamoe alaika aj-joehan-nabie-joe, wa Rahmatoellahie wa Barakaatoeh. Assalamoe alaina.....”, hetgeen betekent: “Alle aanbiddingen in woorden, daden en bezittingen komen slechts Allah toe. Vrede zij over u, o Profeet en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen. Vrede zij over ons en de rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig, dat Moehammad Zijn dienaar en Profeet is”. Daarna lezen wij Doeroed Sjarief in onze Namaaz en zeggen met hart en ziel en liefdevol: “Allahoemma salli 'ala Sajjidana Moehammadien wa 'ala ali sajjidana Moehammadien.

Kama shallaita 'ala Sajjidiena Ieberahiema wa 'ala alie Ieberahiema. Iennaka hamidoem-madjiede”. Hetgeen betekent: “O Allah ﷻ maakt Moehammad en de afstammelingen van Moehammad succesvol, zoals U Ieberahiem en de afstammelingen van Ieberahiem succesvol maakte; waarlijk Gij zijt geloofd en verheerlijkt, Wij herdenken Heilige Profeet Mohammad ﷺ, zijn afstammelingen, zijn metgezellen en andere heiligen in onze Namaaz. Zonder deze herdenkingen zijn onze Namaaz niet compleet en dus herdenken wij tientallen keren per dag de Heilige Profeet Mohammad ﷺ, zijn afstammelingen, zijn metgezellen, awliya-e-kiram en andere heiligen ﷺ.

Tevens lezen wij dagelijks vele malen Doeroed Sjarief, ook in onze Doe'as en wij lezen met hart en ziel en liefdevol Salatoessalam. Wij herdenken onafgebroken onze Heilige Profeet Mohammad ﷺ, zijn afstammelingen, zijn metgezellen, awliya-e-kiram en andere heiligen ﷺ. Zolang wij slechts Allah ﷻ blijven aanbidden en daarnaast met gedachtenis van Allah ﷻ ook heilige Profeet Mohammad ﷺ, zijn afstammelingen, zijn metgezellen, awliya-e-kiram en andere heiligen ﷺ blijven herdenken, zullen wij standvastig op het rechte pad in ons geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at blijven leven. Niemand zal dan durven om ons te misleiden. Innige liefde met hart en ziel tonen aan Heilige Profeet Mohammad ﷺ is in werkelijkheid “Imaan”. Tevens moeten wij weten, dat de liefde, die heilige Profeet Mohammad ﷺ toont aan Allah ﷻ, aan zijn Ahle Bait-afstammelingen, metgezellen en andere heiligen, wij ook van Allah ﷻ en Zijn heiligen moeten houden. **Pagina 1**



Djoemoe'a 13-de Moharram 1436

Djoemoe'a 7-11-2014.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet **Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam** heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien Ai ta-iere lahoetie, Oes Riezq se mawt etjie, Djies Riezq se atie ho, Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft gezegd, dat als iemand liefde toont aan mijn Imam Hoesein ؑ, dan is dat alsof hij mij bemint. Deze beminning is omdat hij een kleinzoon van de Heilige Profeet ﷺ en tevens zoon van zijn heilige dochter Fatimah Zohra ؑ is. Wij moeten daarom van alles en van iedereen houden, die Heilige Profeet ﷺ lief heeft. Hij ﷺ heeft b.v. zijn "Siedjdah" in Namaaz verlengd toen hij opmerkte, dat zijn kleinzoon Hoesein ؑ op zijn heilige hals zat te spelen. "Siedjdah" mag je nooit voor een andere verlengen, maar hij ﷺ heeft toch voor Hoesein ؑ verlengd. Het kan zijn, dat het kind Hoesein ؑ geen ongeluk moest krijgen, maar het kan ook zijn uit respect voor zijn gedrag, durf, shabr, volharding en geduld, die hij zal moeten opbrengen als hij later het geloof Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* moet zuiveren van alle slechte toevoegingen. Hij zal tegen de wrede moordenaar Jazied moeten optreden om het geloof Islam, dat door Heilige Profeet ﷺ gegrondvest is, onveranderd te laten. Heilige Imam Hoesein ؑ moest zijn leven en de levens van zijn 82 familieleden ؑ en metgezellen ؑ opofferen om het originele geloof Islam tot en met de Dag des Oordeels te beschermen.

In een andere voorval heeft Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ tijdens de Goetbah-preek de Member- preekstoel verlaten om het kind Hoesein respectvol te verwelkomen en op te tillen. Ook hier is het uit respect voor zijn gedrag om het geloof Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* in zijn originele vorm tot en met de Qayamat onveranderd te laten zegevieren.

Allah ﷻ zegt in de bovenvermelde Soerah: "En Wij zullen u zeker beproeven (testen) door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: 'Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'. Deze zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en deze zijn de rechtgeleiden".

Als wij deze Soerah goed bestuderen, dan kunnen wij begrijpen waarom Imam Hoesein ؑ naar Karbala reisde om de noodlijdende Moesliems te helpen tegen de wrede onderdrukking van Jazied. Deze bedrieger wilde het zuivere geloof Islam veranderen en eiste, dat Imam Hoesein ؑ de veranderingen moest ondersteunen. Maar Imam Hoesein ؑ bleef met durf volharden en zei, dat de *Heilige Qoeran* en het geloof onveranderd moeten blijven. De door duivel gedreven slechte Jazied bleef de druk opvoeren en begon eerst de kinderen en vrouwen één voor één voor zijn ogen te martelen. Imam Hoesein ؑ bleef volharden en **Allah** ﷻ smeken voor de redding van het geloof Islam. Tenslotte werd hij in deze strijd om het geloof te redden onthoofd door de handlangers van Jazied en met paarden de heilige lijken in stukjes vermalen. Hij ﷺ heeft alles opgeofferd, zijn leven en de levens van zijn kinderen, familieleden en metgezellen ؑ en ons geloof Islam gered.

* Hazrat Abdoella ibne Abbaas ؑ en Hazrat Oemme Salma ؑ hebben in hun droom heilige Profeet **Mohammad** ﷺ ontmoet. Zijn heilige haarlokken en baard waren onder stof en zij vroegen hem vanwaar al dit zand. Hij ﷺ zei, dat hij bij Imam Hoesein ؑ was en Imam Hoesein en zijn metgezellen zijn allen gemarteld en hij wees naar de fles met bloed wat hij meegenomen had. Later zag hazrat Oemme Salma ؑ ook hazrat Djibriel *Alaihiessalam*, die wat klei besmeurd met bloed van Imam Hoesein ؑ aan haar toonde.

* Hazrat Khwadja Ajmerie ؑ heeft overgeleverd, dat Imam Hoesein ؑ zijn leven en zijn familie heeft opgeofferd om het geloof Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* voor ons te redden. Vermeldingswaard is, dat toen Imam Hoesein ؑ ernstig beschoten werd en neerviel, kwam Khouwlie, die veel vlekken op het gezicht had, om Imam Hoesein te bekijken. Imam Hoesein ؑ keek naar hem en zei, dat hij van "Nana Djaan"- Heilige Profeet ﷺ vernomen had, dat een gevlekte hond het bloed van mijn *Ahle Bayt*-afstammeling zal komen likken. Hij ﷺ zei, dat het nu Djoemoe'a is, geef mij wat tijd, dat ik deze Namaaz kan lezen. Hij knielde voor Siedjdah en de handlangers van Jazied onthoofde hem in zijn Siedjdah. "Een stem uit de hemel was te horen: "Islam herleeft na iedere Karbala strijd. En om deze tuin van het geloof te laten verfraaien, heeft Imam Hoesein ؑ zijn bloed bijgeplant". Moge **Allah** ﷻ en Zijn *Bemінде Profeet* ﷺ ons zegenen met shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook ons geloof en imaan te kunnen beschermen. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh