

**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat**

Postbus 22058  
1100 CB Amsterdam  
☎: 020 - 6982526  
Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
Kraaiennest 125  
1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
Kastelenplein 169a  
5653 LX Eindhoven  
☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
☎: 020-6982526

**Bankiers:**  
Postbank  
48.63.847  
Fortis bank  
94.93.36.149  
ABN-AMRO  
54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

**"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"**

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85 ANBI Instelling KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 31-10-2014.

Djoemoe'a 6-de Moharram 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb **Het waarachtige leven van Imam Hoesein en Zijn familie**.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa ajjoehalladziena amanoesta 'ienoe biesh-shaberie wash-shalaah; iennallaha ma 'ash-shaabirien. Wa laa taqeloe lie manj-joeqetaloe fie sabieliellahie amwaat; bal ahjaa-oenw-wa laakiellaa tasj 'oeroen. Wa laa nabeloe wannakoem bie iemminal gawfie wal djoe 'ie wa naqeshiem-minal amwaatie wal anfoesie wa ts-tsamaraat wa basj-sjirie sh-shaabirien. Alladziena iedzaa ashaabat-hoem-moeshibatoen, qaaloe: 'Ienna liellahie wa ienna ielaihie radjie-oen'. Oelaaa-ieka 'alaihiem shalawatoem-mierabbihiem wa rahmah. Wa oelaaa-iekahoemoel-moehtadoen". (Soerah 2, vers 153-157)

**"O gij die gelooft, zoek hulp door geduld en namaaz; waarlijk Allah is met de geduldigen. En degenen, die op weg van Allah heengaan, zegt van hen niet, dat zij gestorven zijn; integendeel zij leven, doch gij bemerkt het niet. En Wij zullen u zeker beproeven door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: 'Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'. Dezen zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn de rechtgeleiden"**, (Soerah 2, vers 153-157)

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah. Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en hulp. Op deze eerste Djoemoe'a-dag van het nieuwe jaar 1436 Hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om Namaaz, Doeroed Sjarief, Salatoessalam te lezen en Doe'a te vragen. Allah heeft ons de Djoemoe'a-"Ied" dag geschonken om oneindig veel zegeningen te laten verwerven. Moge Allah ons in dit nieuwe jaar door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Mohammad en Sjahiede Karbala Imam Hoessein ons een verheven leven schenken en ons bescherming tegen ziekten, ellenden en duivelse daden.

2\* Allah heeft ons geschapen en heeft ons hulpmiddelen geschonken om te kunnen overleven. Allah heeft Zijn Heilige Profeten Alaihiessalam en Vrienden speciale gunsten geschonken, waardoor zij vele wonderen hebben kunnen uitvoeren, maar tegelijkertijd werden zij ook op de proef gesteld en moesten zij vele ontberingen doorstaan. Allah heeft tenslotte Zijn Beminde Dienaar en Laatste Profeet gestuurd als "Rahmatoelliel-'aalamien"-Genade der werelden en uitdeler van Zijn gunsten en zegeningen.

\* Wij lezen verder in de bovenvermelde Soerah: **"O gij die gelooft, zoek hulp door geduld en namaaz; waarlijk Allah is met de geduldigen. En degenen, die op weg van Allah heengaan, zegt van hen niet, dat zij gestorven zijn; integendeel zij leven, doch gij bemerkt het niet"**. Hieruit is af te leiden, dat alle Heilige Vrienden van Allah in leven zijn en wij moeten nooit zeggen, dat zij gestorven zijn, al kunnen wij deze Heiligen niet waarnemen.

3\* De 10-de Moharram, de "Asjoera" is zeer zegenrijk en Allah heeft Zijn dienaren en Zijn vrienden vele wonderen op deze dag laten verrichten. Enkele voorbeelden zijn:

a\* Heilige Profeet Ajjoeb Alaihiessalam was een toonbeeld van Sbabr, geduld, volharding en dankbaarheid. Hij was zeer rijk en hoogaangesteld. Allah wilde hem beproeven en testen om te zien of hij geduldig, volhardend, dankbaar en gelovig zou blijven. Hij werd ernstig ziek, zijn kinderen overleden en hij verloor alles, zijn weelde, huizen, kinderen, gezondheid en bezittingen, maar bleef gelovig en dankbaar. Zijn beproeving werd door Allah geaccepteerd en op de "Asjoera" dag moest hij van Allah op de grond met zijn voeten stampen en er ontsproot een waterbron. Het bronwater moest hij als medicijn drinken en ermee baden. Hierdoor verdwenen zijn ziekten en met de Wil van Allah werd hij weer als voorheen gezond, rijk met veel weelde en leefde verder met zijn heilige gezin.

b\* Heilige Profeet Joenoes Alaihiessalam is op "Asjoera" gered uit de maag van de walvis.

c\* De "Qayamat"- de Dag des Oordeels zal op een vrijdag op "Asjoera" dag intreden.

d\* Heilige Profeet Moesa Alaihiessalam en zijn volgelingen zijn door Allah op "Asjoera" van Fierawn's leger gered en als dank aan Allah heeft Heilige Profeet Mohammad gezegd, dat wij op "Asjoera", de 9-de en 10-de Moharram vrijwillig moeten vasten.

e\* Op "Asjoera" dag van jaar 61 Hiedjrie is Imam Hoesein door Allah beproefd en hij moest zijn hoogste bezittingen, zijn heilige leven en dat van zijn



Djoemoe'a 6-de Moharram 1436

Djoemoe'a 31-10-2014.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872

familieleden en vrienden opofferen om het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at te redden.

Daarom herdenken de Momiens van de gehele wereld op "Asjoera" dag het martelaarschap van Imam Hoessein ؑ en zijn metgezellen ؑ en zolang wij deze dagen blijven herdenken en leren over hun offers, zullen wij beschermd worden van ziekten en ellenden, een gelukkig leven leiden, redding in het graf en het Paradijs verdienen.

\* In een overlevering van Hazrat Abdoella ibn Mas'oeed ؑ heeft Profeet Mohammad ؑ gezegd, dat op het moment het bloed van een martelaar de grond raakt, wordt hij vergeven en krijgt een verheven leven en mag zelfs overal vliegen, ook rond het Paradijs.

\* Allah ؑ zegt in Soerah 6, vers 162, dat onze bezittingen en zelfs ons leven en sterven van Allah ؑ zijn. Wij hebben wel de verantwoordelijkheid om deze in beheer gegeven bezittingen en levens goed te onderhouden en te besturen. Tegelijkertijd moeten wij wel beseffen, dat wij alles zullen moeten teruggeven wanneer Allah ؑ deze opeist.

Tevens moeten wij weten, dat er allerlei vormen van beproevingen zijn waarom wij slachtoffers worden van tegenslagen, problemen, ziekten, ongelukken en ellenden.

Allah ؑ beproeft ons constant en test onze Imaan voordat wij een eervolle plaats in het Paradijs kunnen krijgen en dus worden wij onderworpen aan allerlei tegenslagen.

Allah ؑ zegt in de bovenvermelde Soerah: "En Wij zullen u zeker beproeven ( testen ) door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: 'Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'. Deze zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en deze zijn de rechtgeleiden".

\* Het is overgeleverd, dat toen de metgezel Amieroelmominien Hazrat Moe'awiyah ؑ, de leider der Momiens heengegaan was, zijn zoon Jazied de leiding van de Moesliems kreeg. Na een tijd begon hij met duivelse praktijken zoals, het drinken van alcohol, vrije seks, dansen, vernederen, onteren, verkrachten, honden-wedstrijden organiseren en nog vele andere slechte handelingen. Het volk van Koefa werd tevens onder zware druk gezet en zelfs met de dood bedreigd en het geloof Islam moest veranderd worden om zijn slechte praktijken te laten zegevieren. Het volk moest gebukt lopen en lijdelijk toekijken. Deze Momiens zochten hulp om gered te worden uit de klauwen van Jazied en schreven vele honderden brieven naar Imam Hoessein ؑ. Zij verzochten hem om naar Koefa te komen om hun te redden en het geloof Islam te beschermen. Hij moest daar gaan om het originele geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at terug te krijgen in de vorm, zoals Heilige Profeet Mohammad ؑ doorgegeven had. Maar Jazied wilde, dat hij moest meewerken om het geloof aan te passen en door hem de veranderingen te laten doorvoeren. Imam Hoessein ؑ wilde niet eens een woord van de Heilige Qoeran laten veranderen en hij bleef standvastig. Hij werd eerst onder druk gezet door het water af te sluiten. In de hete Sahara zonder eten en drinken moest hij en zijn 82 metgezellen ؑ dagen lang leven, maar hij bleef volharden. Hij verzocht zijn metgezellen ؑ om 's nachts in het donker heimelijk de tent te verlaten en weg te sluipen, zonder dat iemand hun kon opmerken. Jazied wilde slechts de toestemming van Imam Hoessein ؑ krijgen om de veranderingen door te voeren. Hij gaat mij onder druk zetten en martelen, maar ik zal nooit toegeven. De metgezellen ؑ zeiden, dat zij wat er ook gebeuren zal, Imam Hoessein nooit alleen zullen laten. Zij weigerden te vertrekken en bleven volharden. De door duivel gedreven slechte Jazied bleef de druk opvoeren en begon eerst de kinderen en vrouwen één voor één voor zijn ogen te martelen. Imam Hoessein ؑ bleef volharden en Allah ؑ smeken voor de redding van het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at. Tenslotte werd hij in deze strijd om het geloof te redden onthoofd door de handlangers van Jazied en met paarden de heilige lijken in stukjes vermalen. Hij ؑ heeft zijn leven gegeven en ons geloof gered.

\* Hazrat Khwadja Ajmerie ؑ heeft overgeleverd, dat Imam Hoessein ؑ zijn leven en zijn familie heeft opgeofferd om het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at voor ons te redden. Moge Allah ؑ en Zijn Beminde Profeet ؑ ons zegenen met Shabr, geduld en volharding en ons helpen om ons Geloof en Imaan te kunnen beschermen. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

**Pagima 2**