



Djoemoe'a 29 - ste Dzoel Hiedj-dja 1435

Djoemoe'a 24-10-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Amirulmominien Hazrat Oemar Faroeq, Leider van Momiens
Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Qoel ienna shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel-'aalamien". Hetgeen betekent: "Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn **gebed** en mijn **offer** en mijn **leven** en **sterven** zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". (Soerah 6, vers 162) 1* "Alhamdoe liellah". Op deze 29-ste Dzoel Hiedj-dja zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met de gunsten en zegeningen van de Djoemoe'a Namaaz en ons op het rechte pad leiden. Het Islamitische jaar 1435 Hiedjrie zal op Zaterdag of op Zondag eindigen en het nieuwe jaar 1436 Hiedjrie zal dan met de maand Moharram beginnen. Moge Allah ﷻ ons allen beschermen tegen ziekten, ellenden en ons een verheven, gelukzalig en lang leven schenken; en als wij heengaan, moge Allah ﷻ ons dan met Imaan verwelkomen.

2* De 29-ste Dzoel Hiedj-dja is zeer belangrijk voor de Momiens, omdat op deze dag op onze zeer geliefde Khalifah Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq ﷺ een aanslag was gepleegd. Enkele dagen daarna is hij als martelaar heengegaan. Het leven en het gedrag van deze heilige is zeer leerzaam; hij heeft voor ons een prachtig voorbeeld achtergelaten.

* Hazrat Oemar al Khattaab ﷺ was hoog begaafd, zeer gedisciplineerd, streng en bezat een hoge mate van durf en temperament. Hij was een zeer strenge leider van de atheïsten in de *Qoerisch* clan en hij maakte de eerste Moesliems in de begin periode zeer moeilijk.

* Op een avond vroeg Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ Doe'a aan Allah ﷻ om Hazrat Oemar al Khattaab ﷺ te laten bekeren tot Moesliem, terwijl op een andere plaats de leiders van de atheïsten een plan beraamden om onze Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ te elimineren. Besloten werd, dat Oemar al Khattaab, die toen nog een slechte atheïst was, deze moeilijke aanslag moest plegen. Vroeg in de ochtend pakte hij zijn vlijmscherpe zwaard en vertrok op zoek naar de Heilige Profeet ﷺ. Onderweg ontmoette hij een kennis,

die hem vroeg waarom hij zo wreed en haastig liep. Oemar al Khattaab zei, dat hij op weg naar *Moehammad*, de Profeet van de Moesliems was. Deze kennis reageerde daarop en zei, voordat jij daar naar hem toe gaat, kijk eerst naar je dierbare zus Fatimah ﷺ en schoonbroer Sa'ied ﷺ, die het geloof Islam reeds hebben omhelsd. Hazrat Oemar al Khattaab ﷺ werd heel erg boos en vloog naar de woning van Fatimah ﷺ. Zij waren bezig om de Heilige *Qoeran* te leren. Zij hoorden het geschreeuw en gebonk op de deur en werden bang, maar de wrede Oemar forceerde zich binnen en gaf de zus een pak slaag en vroeg wat zij deden. Deze zei, dat zij van Hazrat Gabbab ﷺ de Heilige *Qoeran* leerden.

Oemar wilde de *Soerah* aanraken en lezen, maar hij mocht dat niet. Hazrat Fatimah ﷺ zei, dat hij niet rein was en mocht dus de reine *Qoeran* niet aanraken. Hij nam een bad en mocht daarna de *Soerah* lezen. Hij las: "Voorwaar, Ik ben *Allah*; er is geen god behalve Ik, dien dus Mij en onderhoud het Gebed tot Mijn gedachtenis" (*Soerah 20 vers 14*). En de Doe'a van Heilige Profeet ﷺ werd verhoord, de zegeningen van *Allah* ﷻ daalde op Hazrat Oemar ﷺ neer. Zijn hart werd gevuld met de Noer van *Allah* ﷻ en hij vertrok wenend uit blijdschap naar Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ. Met veel eerbied naderde hij de Boodschapper van *Allah* ﷻ en pakte zijn heilige voeten en accepteerde het geloof Islam.

Heilige Profeet ﷺ zei: "O Oemar, je wordt gefeliciteerd; juist gisteravond smeekte ik *Allah* ﷻ om door Oemar ﷺ het geloof Islam te versterken en nu ben jij in ons midden". Hazrat Oemar al Khattaab ﷺ zei daarna, dat wij het juiste geloof hebben en wij gaan nu naar *Baitoellah Kaaba Sjarief*. Wij zullen vanaf nu ons geloof in het openbaar belijden.

* Wij moeten wel nu opmerken, dat deze bewoners van *Arabie* de *Heilige Qoeran*, die in de *Arabische* taal neerdaalde, toch heel hard bestudeerden en hun leven ermee aanpasten. De *Heilige Qoeran* is dus een perfecte *levenscode* en geeft ons de juiste leiding om ons leven in te richten en zegenrijk te maken. Wij moeten weten, dat de *Heilige Qoeran* aanraken zegenrijk is. De Heilige *Qoeran* lezen brengt nog veel meer zegeningen met zich mee en deze begrijpen is nog veel beter. Ons leven met de Heilige *Qoeran* leiden,

Pagina 1



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de**

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

djies Riezq se atie ho,

perwaaz kotahie"

Erkend bij

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van Djoemoe'a 24-10-2014
Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
resulteert tot perfectie in ons gelukkig gedrag en volledige bescherming van Allah ﷻ.

* Hazrat Oemar Faroeq ﷺ las intensief de Heilige Qoeran en heeft 12 jaren lang besteed om de Soerah Al Baqarah en zijn zuivere uitleg grondig onder de knie te krijgen.

Iedereen, die van de Heilige Qoeran houdt, ontvangt veel liefde van dit Boek van Allah ﷻ.

* De filosoof Dr. *Mauritius Bokay* werd eens geconfronteerd met het bewaarde lijk van Fierawn. In deze ontmoeting werd gesproken over Soerah 10, vers 92, waarin Allah ﷻ

over Fierawn het volgende heeft geopenbaard: "Heden zullen wij uw lijk doen drijven, omdat gij een teken moogt zijn voor uw lateren. En waarlijk, de meeste mensen zijn

achteloos omtrent onze tekenen". Toen deze filosoof het lijk van Fierawn zag en de Soerah van de Heilige Qoeran las en begreep waarom Allah ﷻ dit eeuwig heeft bewaard,

was hij begonnen om het geloof Islam te doorgronden. Hij raakte heel erg onder de indruk van de waarheid van de Heilige Qoeran en werd zonder aarzeling Moesliem.

* Op een dag kwamen een Jood en een afvallige, die zich Moesliem noemde, bij Hazrat Oemar Faroeq ﷺ om te laten beslechten over hun probleem. De afvallige vertelde heel

enthousiast zijn probleem en daarna zei de Jood, dat dit probleem onder de aandacht van heilige Profeet *Moehammad* ﷺ reeds is voorgelegd en hij ﷺ heeft mij in gelijkheid

gesteld, maar deze man is toch daarna bij u gekomen. Hazrat Oemar Faroeq ﷺ heeft abrupt gezegd, wachten jullie even; ik kom zo en ging binnen en kwam met zijn zwaard

terug en onthoofde de afvallige. Hij zei tevens, dat een persoon, die de beslissing van de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ niet respecteert, nooit een ware Moesliem kan zijn.

* Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq ﷺ zag de voordelen en zegeningen van het geloof Islam en de Heilige Qoeran en zei in het openbaar, dat hij vroeger in de sahara en

woestijnen achter kudde van olifanten moest rennen, waardoor hij besmeurd werd met urine en uitwerpselen van deze beesten. Nu is hij Moesliem en heeft de Heilige

Qoeran met hart en ziel omhelsd, waardoor hij nu leiding gaf aan een groot deel van de wereldbevolking. Zijn innige liefde en respect voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet

Moehammad ﷺ en zijn standvastige geloof in de Heilige Qoeran en Ahadiets-Overleveringen hebben ervoor gezorgd, dat keizers en koningen van Rome, Iran, Jemen, Perzie, Irak, etc. trillen van angst en respect als zij slechts zijn naam horen.

* In zijn periode als leider van de wereld heeft Hazrat Oemar Faroeq ﷺ methoden van besturen en organiseren ontwikkeld, die nog steeds door vele landen gebruikt worden.

De technieken van ziekenverzorging, armen-opvang, kinderbijslag, weeshuizen, sociaal beheer, stichten van technische opleidingen, scholen, universiteiten waren door hem

geïnstalleerd. Vele deskundigen en ingenieurs werden ingezet om inkomsten te genereren en deze inkomsten in zijn geheel te gebruiken om de noden van de volkoren op te lossen.

Geen cent werd stiekem gestolen en gebruikt voor persoonlijke belangen van de leiders. Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq ﷺ heeft ervoor gezorgd, dat de Islam, Heilige

Qoeran en de missie van zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ de harten van de wereldbevolking hebben veroverd. Het wordt algemeen zelfs verteld, dat als het geloof

Islam nog een tweede Oemar Faroeq ﷺ zou krijgen, dan zou in alle hoeken van de wereld de Islam vlag wapperen en de volkeren eerbiedig, eerlijk en gelukkig leven.

* Op een Djoemoe'a dag verscheen Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq ﷺ met een extra lange jas. De stof van het jas was eerder gelijk verdeeld aan de mensen om

een gewone jas van te maken. Een persoon maakte een opmerking en vroeg hem, waarom hij als Moesliem leider extra veel stof heeft onteigend van de staatseigendom.

Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq ﷺ, die altijd eerlijk en eenvoudig te werk ging, gaf hierop antwoord en zei: "Deze opmerking is zeer goed en mijn zoon Abdoella ibn

Oemar ﷺ zal hierop antwoord geven". En deze zei, dat hij zijn aandeel van de stof aan zijn vader heeft geschonken, waardoor deze extra lange jas klaargemaakt kon worden.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met een eerlijk, vroom en rechtvaardig leven en ons beschermen tegen de straf in het *Graf* en het *Hellevuur*. Amien!