



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526

Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihi
 Wassallam heeft gezegd:
 "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

Erkend bij
 Koninklijk besluit nr. 85
 ANBI Instelling
 KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 22-ste Dzul Hiedj-dja 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
De vrienden van Allah vrezen zeker Allah ﷻ en zij zijn de waarachtigen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa ajjoehalladziena amanoet-taqoellaha wa koenoe ma-ash-shaabirien". (Soerah 9, vers 119)
 Hetgeen betekent: "O gij, die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen".

En: *"Tehdie-nash-shirathal-moestaqiem; shierathalla-dziena an-'amta 'alaihiem. Ghairiel-magh-dhoebie alaihiem waladh-dhaal-lien".* Hetgeen betekent: "Leidt ons op het rechte pad; het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken. Niet dat van hen, over wie toorn is uitgestort, noch dat van de dwalenden". (Soerah 1, vers 5, 6, 7)

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ ons op deze Djoemoe'a-dag van de maand *Dzoel Hiedj-dja* zegenen met een sterke Imaan en ons een vroom leven schenken en moge Allah ﷻ ons leiden op de voetsporen van de rechtgeleiden en ons beschermen tegen de influisteringen van sjaitaan en van onze slechte emoties.
 2* Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ Imaan en rechte leiding schenkt aan wie Hij ﷻ wilt. En als rechtgeleiden te blijven leven geeft Allah ﷻ ons 3 verplichtingen, zoals geopenbaard in bovenvermelde Soerah 9, vers 119 en deze zijn:

a* Hebt vrees voor Allah ﷻ; deze wordt ook wel "taqewa"-vrees voor Allah ﷻ genoemd.
 b* Weest met waarachtigen en rechtgeleiden. Deze zijn de Sahaba-e-Kiram ﷺ, de Salfe Salihien ﷺ, Awliya's ﷺ en andere heiligen ﷺ aan wie Allah ﷻ gunsten heeft geschonken.
 c* Weest niet met de mensen over wie de toorn van Allah ﷻ is uitgestort en ook niet met de dwalenden, zoals Allah ﷻ in de bovengenoemde Soerah 1, vers 5, 6, 7 heeft vermeld. Een gelovige heeft Imaan van Allah ﷻ gekregen en hij moet deze vasthouden door vrees voor Allah ﷻ te hebben. Deze vrees zal hem op het rechte pad leiden; hij zal zijn Schepper ﷻ met volle overtuiging gehoorzamen en Hem ﷻ aanbidden. Hij zal dan zijn slechte emoties in bedwang houden en streven om ver van sjaitaan-de duivel te blijven. Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 2: "Dzalikal-kitaboe laa raiba fieh, hoedalliel moettaqien". Hetgeen betekent: "Dat hoog verheven Boek (Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de godvrezenden".

Allah ﷻ schenkt dus Imaan en rechte leiding aan de Moesliems, die vrees voor Allah ﷻ hebben. Maar als deze vrees voor Allah ﷻ verdwijnt, dan zullen deze mensen zichzelf niet kunnen redden van vernietigingen en in ernstige verdoemenissen belanden.

Onze Schepper ﷻ kent onze tekortkomingen, die in onze slechte emoties verscholen zijn en onze zwakheden om door sjaitaan te worden misleid. Daarom zegt Allah ﷻ: "weest met de waarachtigen". Deze zijn de Sahaba-e-Kiram, Tabe taba'ien, Salfe Saliehien, Awliya-e-Kiram, bekende Imaams en Geestelijke leiders. Wij moeten de levenswijze van deze heiligen bestuderen en standvastig leven in hun Djama'ats *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hierdoor zullen wij zeker langzaam het geloof leren en standvastig als Momiens leven. Wij weten ook, dat onze Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ de Sahaba-e-Kiram ﷺ, met veel liefde en standvastigheid de Heilige Qoeran en de praktische uitvoeringen van het geloof onderwees. Deze kennis werd daarna overgedragen aan de Tabe Taba'ien ﷺ en daarna werden de volgende generaties getraind. Dus het juiste geloof Islam, de Heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen zijn van generaties op generaties overgedragen.

* Om zeker van te zijn, dat wij niet afdwalen van het rechte pad, heeft Allah ﷻ in Soerah 1, vers 5, 6, 7 met de positieve zijde ook de negatieve kant vermeldt; nl. "weest niet met de mensen over wie de toorn van Allah ﷻ is uitgestort, noch met de dwalenden. Wij moeten dus standvastig in onze Djama'at blijven en nimmer je afzonderen, want de zegeningen van Allah ﷻ dalen op de Djama'at en in de Djama'at is onze redding en bescherming. De Momiens, die in de Djama'at leven, Namaaz en Zikr lezen en samenwerken, ervaren de *Tevredenheid* van Allah ﷻ, krijgen bescherming van Allah ﷻ en leven zonder vrees. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft gezegd, dat iedereen, die zich afzondert, zal zeker afdwalen en deze afdwaling leidt naar de Hel. Hij ﷻ zei verder: "Hebben jullie niet opgemerkt, dat de geitenhoeders heel hard hun best doen om hun kudde bij elkaar te houden. Zij hebben de ervaring, dat wanneer een geit zich afzondert van **Pagina 1**



Djoemoe'a 22- ste Dzul Hiedj-dja 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

De vrienden van Allah vrezen zeker Allah ﷻ en zij zijn de waarachtigen.

de kudde, deze vernietigd zal worden omdat wolven, leeuwen, tijgers en andere roofdieren achter de schermen op de loer zijn op soortgelijke gemakkelijke prooiën.

Allah ﷻ zegt verder in *Soerah 9, vers 112*: "Weest dus standvastig, zoals u is bevolen en ook degenen, die met u tot berouw zijn gekomen. En O mensen, weest niet overmoedig. Waarlijk Hij ziet uw daden". Ook hier geeft *Allah ﷻ* ons opdracht om standvastig op de rechte weg te blijven leven. Hij ﷻ zal ons dan het eeuwige verblijf Djannat schenken. Onze werken en gedrag moeten in lijn van *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zijn.

Als deze niet met ons geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at* stroken, dan kunnen deze duivelse zijn.

* *Hazrat Khwadja Nizamoeddien* ﷺ heeft gezegd, dat als anderen doornen en stekels op onze wegen spreiden, dan moeten wij die opruimen en bloemen op deze wegen planten.

Maar als wij ook doornen en stekels op de wegen van deze kwaadwilligen spreiden, dan zullen de meeste wegen vol zijn met deze kwade stekels, waardoor de gehele wereld onleefbaar wordt. Momiens zijn op de wereld gekomen om de anderen te helpen. Kwaadwilligen stichten onenigheden in de Djama'at en ondermijnen het beleid van ons geloof. Zij stichten overall brand en begrijpen niet eens, dat hun eigen huizen, gezinnen en familieleden door deze slechte daden en branden ook vernietigd kunnen worden.

* *Qaide Ahle Sunnat Maulana Shah Ahmad Noorani Rahmatullahi Alaih* heeft vaak verteld om geen slachtoffer te worden van je omgeving zoals in Bosnië het gebeurde. De Moesliems in de Djama'ats, Imams en Islam geleerden leefden heel lang gelukkig, maar toen zij verwant, onzorgvuldig en achteloos werden en het geloof verwaarloosden, konden zij zichzelf niet meer redden. Deze onzorgvuldige houding duurde 80 jaren; het begon langzaam eerst met weinig aandacht voor het geloof, Namaaz en Zakaat, daarna ook geen interesse voor Zikr, Heilige Qoeran Recitatie, Fatiha en Salatoessalam.

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Uiteindelijk werden de baarden en hoofddoeken weggelaten; zij begonnen te leven als hun atheïstische burenen. Zij spraken dezelfde taal en hadden hun cultuur overgenomen en zij leken op elkaar en stichtten onenigheden. De vloek van *Allah ﷻ* kwam en duizenden mannen werden vermoord, vrouwen werden verkracht en kinderen werden als dieren mishandeld en misbruikt. Wij moeten lering trekken uit deze voorvallen en onze Djama'at, onze heilige vrouwen, dochters en kinderen beschermen. Laten wij onze verantwoordelijkheid, geloof en gedrag op een hoog niveau houden en leven en werken als één Djama'at *Ahle Sunnat wal Djama'at*. *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ zullen ons, onze gezinnen en familieleden dan beschermen en een gelukkig leven schenken.

* *Vandaag op 22-ste Dzul Hiedj-dja is de Oers Sjarief en Fatiha van Moeballieghe-Islam Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih*. Hij is op deze dag in Medina Sjarief na de Hadj rituelen heengegaan. Hij was zeer hoog begaafd en leefde voor het geloof *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Hij reisde de gehele wereld rond om het geloof Islam en de juiste boodschap van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ over te dragen. Vanaf 1919 heeft hij 45 jaren lang in zeer moeilijke omstandigheden de hunkerende Moesliems bereikt. Hij verbleef weken met deze gelovigen en leerde hun taal en onderwees hun het ware geloof. De sekten Qadiyanie, Mierzai, Wahabie zegevierden in deze streken. Hij leerde hun de ware Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* en liet hun afstand nemen van de afvallige sekten. Iedere jaar reisde hij terug naar Medina Sjarief en vroeg Doe'a en las steeds: "Ik ga naar Medina en zal terugreizen", maar op zijn laatste reis zong hij: "Ik ga naar Medina en zal daar eeuwig verblijven". *Allah ﷻ* heeft hem zijn "roeh"-geest en lichaam, beide verheven. Zijn laatste adem blies hij daar uit en zijn roeh heeft hem in bijzijn van zijn Beminde Profeet ﷺ verlaten en zijn heilige lichaam is in de "Mazaar"-graf tombe onder de heilige voeten van onze heilige Moeder Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ bijgelegd. Moge onze harten gevuld worden met liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge *Allah ﷻ* ons leiden op de voetsporen van de waachtigen. Amien !!!

Namens het Bestuur Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
Hadjie M. Junus Gaffar **Pagima 2**



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872