



**De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.
Onze Heilige
Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihi

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 15-de Dzul Hiedj-dja 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Qoerbani-offer uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Lanj-janaa-lallaha loehoe-moehaa wa laa diemaaa-oehaa wa laakienj-janaaloe-hoet-taqewaa mienkoem (Soerah Al Hadj 22, vers 37) Hetgeen betekent: *"Hun vlees bereikt Allah nimmer, hun bloed evenmin, doch uw taqewaa (godsvrucht) bereikt Hem"*. Soera 22, vers 37
 1* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij prijzen Hem en smeken Hem om vergiffenis en hulp. Op deze gezegende Djoemoe'a, de Ied-dag van de week zijn wij weer bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe'a te vragen.

Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ hebben ons deze feestdag van de week geschonken om bij elkaar te komen om gezamenlijk Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed Sjarief en Naat Sjarief te lezen. Dit verheven samenzijn is nergens anders te zien.

Allah ﷻ heeft ons ook opgedragen om de 5 verplichte dagelijkse Namaaz te onderhouden. Vele Moesliems zijn zo bezeten van de wereldse drukte, dat zij deze allergrootste daden en de zegenrijkste opdrachten van hun Schepper ﷻ verwaarlozen. Zij zeggen, dat zij Namaaz niet kunnen lezen en verschuiven de schuld op anderen en dragen allerlei aantijgingen aan waarom zij Namaaz niet lezen, terwijl Allah ﷻ de Moesliems steeds uitnodigt en motiveert om Namaaz te lezen. Moesliems, die de Namaaz niet lezen, moeten hartgrondig bezinnen, waarom zij deze niet lezen. Is het misschien zo, dat Allah ﷻ hun van Zijn Heilig Huis, de Masdjied weggejaagd heeft, omdat hun daden zeer slecht zijn. Als dit waar is, dan is de verdoemenis voor hun heel erg. Zij moeten snel met hart en ziel Tauwbah doen en tot inkeer komen. Het is best mogelijk, dat Allah ﷻ hun dan vergeeft.
 2* De maand Dzoel Hiedj-dja is zeer zegenrijk en miljoenen moesliems hebben de hadj en qoerbani rituelen uitgevoerd. Deze Moesliems hebben de aanbiddingen van Allah ﷻ in Kaaba Sjarief, in de vallei van Arafat, in Moezdalifah en in Mina uitgevoerd. Deze rituelen waren hoog verheven en adembenemend. Een zee van momiens waren tegelijk op deze plaatsen om Allah ﷻ te aanbidden en nergens op deze wereld is zo'n samenzijn met wonderbaarlijke taferelen te vinden. De werelbevolking is getuige geweest van deze schitterende jaarlijks terugkerende aanbiddingen van Allah ﷻ.

3* De momiens kennen de Soerah 6, vers 162 waarin Allah ﷻ zegt: "Qoel ienna shalaatie wa noesokie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel-'alamien". Hetgeen betekent: "Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". Zij hebben begrepen, dat zij niet alleen maar de verplichte aanbiddingen, z.a. Namaaz, Zakaat, Vasten en Hadj moeten uitvoeren, maar ook hun Qurbabi-offers, rijkdommen, gedrag, leven, sterven en gehele leefwijze moeten uit liefde voor, omwille van Allah ﷻ zijn.
 * De moesliems hebben ook Ied-oel-Adha Namaaz gelezen en de Qurbani-offer, dat een soennat is van Heilige Profeet Ieberahiem Alaihiessalam uitgevoerd. Moge Allah ﷻ onze Qoerbani-offers accepteren en onze taqewa-godsvruchtigheid verhogen.

Qoerbani-offer is om de tevredenheid van Allah ﷻ te verkrijgen. Het offeren van een dier of van je liefdevolle rijkdom is in navolging van de offers, die Heilige Profeet Ieberahiem Alaihiessalam heeft gedaan uit liefde voor en omwille van Allah ﷻ. De Qoerbani lijkt van buiten het slachten van een offer-dier, het verdelen van het vlees als tabarroek en het smakelijk eten van Qoerbani vlees. Maar in werkelijkheid is dit een beproeving van Allah ﷻ. Onze Schepper ﷻ wilt onderzoeken of wij werkelijk menen, wat wij zeggen en lezen. In de Heilige Qoeran lezen wij b.v. "Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". Iedere Momien weet, dat zij leven omwille van zijn Schepper ﷻ en alles moet hij kunnen offeren uit liefde voor Allah ﷻ en voor Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ. Deze heiligen zullen dan de zoetheid van het geloof proeven en Allah ﷻ zal hun zegenen met vele gelukzaligheden en hun beschermen tegen ellenden.

In Soerah 37, vers 103-107 zegt Allah ﷻ: "Toen dan beiden zich aan Ons Bevel hadden onderworpen, en de vader de zoon plat op zijn voorhoofd had gelegd,



Djoemoe'a 15- de Dzul Hiedj-dja 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Qoerbani-offer uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ

vraag niet omtrent de toestand van dat moment. En Wij riepen tot hem: 'O Ieberahiem. Inderdaad hebt gij de droom bewaarheid. Zo belonen Wij de goeden. Waarlijk dit was een duidelijke beproeving'. En Wij kochten hem met een groot offer vrij''.

Hieruit blijkt duidelijk, dat Allah ﷻ de engelen en de mensen wilde tonen, dat Zijn Beminde Dienaren Ieberahiem *Alaihiessalam* en Isma'iel *Alaihiessalam* inderdaad omwille van Allah ﷻ leefden en Hem gehoorzaamden, zoals in Soerah 6, vers 162 is geopenbaard.

Allah ﷻ wilde niet, dat de vader zijn lieve zoon moest slachten en daarom sneed het mes niet, ondanks de vele harde pogingen van Ieberahiem *Alaihiessalam*. Maar toen Allah ﷻ de zoon verwisselde met een ram uit het Paradijs sneed het zelfde mes moeiteloos wel en de vader voelde het warme bloed stromen en wist zeker, dat zijn missie voltooid was.

* Qoerbani, die ook "Oedhieya" genoemd wordt, is dus Soennate Ieberahiem *Alaihiessalam*. Heilige Profeet *Mohammad ﷺ* leerde de Sahaba-e-Kiram ﷺ deze methode van gehoorzaamheid van Ieberahiem *Alaihiessalam* en deed Qoerbani-offer iedere jaar op Ied-oel-Adha tijdens zijn 10 jaar verblijf in Medina Sjarief en dus is Qoerbani ook *Soennate Rasoel ﷺ*.

4* In deze tijd van Internet, Face book en Whatsapp zijn vele jongeren bezig om het geloof Islam te leren via deze Social Media en gebruiken deze systemen als hun leraar of leider. Zij moeten wel begrijpen, dat op de Sociale Media niet alleen Ahle Sunnat wal Djama'at Imams komen, maar ook onder schuilnamen vele andersdenkenden en zelfs duivelse moesjrieks. Zij hebben het doel om de ongeschoolde Moesliems op het verkeerde spoor te zetten. Deze door duivel gedreven atheïsten zeggen ook, dat Moesliems dieren mishandelen door de Qoerbani. Zij weten niet, dat wij in opdracht van Allah ﷻ handelen en onze Schepper ﷻ heeft deze dieren speciaal geschapen voor onze consumpties en hulp en dus zijn wij zeer zeker goed bezig. Deze aantijgingen zijn ook methodes om ons te laten afdwalen en daarom moeten wij Islam leren van imams, die wij kennen. Als wij verkeerd bezig zijn en het juiste geloof Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* verlaten, dan zullen wij onze Imaan en alles verliezen en in de Hel belanden. Daarom is het raadzaam om te leren via de juiste Imams, die algemeen bekendheid hebben.

Dit geloof is tot ons gekomen door grote Imams, die hun gehele levens hebben gegeven voor het geloof Islam, zoals Imam Aboe Hanifa, Imam Hambal, Imam Sjafa'ie, Imam Maliek, Imam Boogarie, Imam Ahmad Raza, Qaide Ahle Sunnat *Rahmatoellahi Alaih*, enz.

Wij moeten zonder twijfel deze Imams volgen en begeleiding zoeken van juiste leraren om zeker te zijn van de bescherming van onze Imaan en het bereiken van het Paradijs. Op de Dag des Oordeels zullen de mensen, zelfs de Heilige Profeten *Alaihiessalam* rennend hulp zoeken en schreeuwen: "Nafsie, nafsie"- O mijn leven, O mijn leven. Maar niemand zal hun helpen. Onze Beminde Profeet ﷺ zal dan te hulp schieten en zeggen:

"Ana laha, Ana laha"-ik ben voor jullie, "Oemmatie, Oemmatie"-O mijn volgelingen.

* Een goed voorbeeld is Hazrat Oemar Faroeq ﷺ die heel hard moest werken om zijn zaken draaiend te houden. Hij leerde het geloof van zijn Beminde Profeet *Mohammad ﷺ*.

Hij kwam onder grote druk om beide te onderhouden en vroeg aan zijn buurman om samen te werken. Hij ﷺ stelde voor, dat hij één dag de lessen van de Profeet ﷺ leerde en 's avonds deze aan de buurman onderwees en de buurman op zijn beurt de volgende dag de lessen zou volgen en dan deze aan hem leerde. Zo kon hij alle lessen van de juiste leraar heilige Profeet *Mohammad ﷺ* leren en op de hoogte blijven van de Islam kennis.

Onze geestelijk leider Moeballighe Islam *Rahmatoellahi Alaih* heeft eens in Durban gezegd, dat mensen aan hem zeggen, dat de wereld snel vooruitgegaan is en wij moeten steeds vooruit kijken, maar hij zei hierop: "Wij moeten integendeel steeds achteruit kijken en verder achteruit kijken, totdat wij de beminde Profeet *Mohammad ﷺ* hebben bereikt. Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ en moge Allah ﷻ ons de juiste Islam kennis en Imaan verschaffen. Amien!!!

Namens het Bestuur
 Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872