



*Djoemoe'a 1-ste Dzul Hiedj-dja 1435*

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
***Hadjen Qoerbani uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ***

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

*En kondig de bedevaart onder de mensen af. Zij zullen te voet of op iedere magere kameel, komende van elk ver afgelegen pad, tot u komen. Opdat zij getuige mogen zijn van wat hun tot voordeel strekt en Allah's naam mogen vermelden, op kenbaar gemaakte dagen, over het stomme viervoetige vee, dat Hij hun tot onderhoud gegeven heeft. Eet dus daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood. Laat hen dan zich van hun onreinheid ontdoen en hun geloften vervullen en de Tawwaaf - omgang verrichten om het vrijverklaarde huis". (S.22, V.27-29)*

1\* *"Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ ons zegenen in de maand "Dzul Hiedj-dja" en tevens ons zegenen met Zijn Barmhartigheid en Liefde.*

2\* *De Hadjies zijn deze week vertrokken naar Makka Sjarief om de zegenrijke Hadj rituelen omwille van Allah ﷻ en uit liefde voor Heilige Profeet Mohammad ﷺ uit te voeren.*

*Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd, dat de eerste tien dagen van Dzul Hiedj-dja zeer zegenrijk zijn en niets is zegenrijker dan de offers, die gepresenteerd worden in de Hadj, Qoerbanie en andere goede daden omwille van Allah ﷻ. De Momiens in de gehele wereld raken in deze tijd zeer verheugd. Zij haasten zich om de herdenking van Galiel-oellah Hazrat Iberahiem Alaihiessalam uit liefde voor Allah ﷻ te sieren en hoge eer te geven.*

3\* *In Soerah 6, vers 162 zegt Allah ﷻ: "Qoel ienna shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel-'alamien". Hetgeen betekent:*

*"Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". Hieruit is af te leiden dat wij niet alleen maar de verplichte aanbiddingen, z.a. Hadj, Namaaz, Zakaat en Vasten moeten uitvoeren, maar ons gedrag, ons leven, sterven en onze gehele leefwijze moeten omwille van Allah ﷻ en uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ zijn.*

*Ongeveer 5000 jaren geleden heeft de beminde Profeet Galiel-oellah Hazrat Iberahiem Alaihiessalam een perfect voorbeeld van liefde voor en gehoorzaamheid aan Allah ﷻ voor de mens achtergelaten. Hij heeft vele goede daden omwille van Allah ﷻ uitgevoerd, waarvan wij vandaag twee zullen behandelen en deze zijn:*

A\* *Hij heeft zijn dierbare leven op het spel gezet voor de zaak van zijn Schepper Allah ﷻ.*

B\* *Hij heeft zijn allerliefste zoon als Qoerbani-offer omwille van Allah ﷻ gepresenteerd.*

*Ad A: 5000 jaren geleden was de mens verdorven en onderdrukkingen, ruzie, armoede, afgoderij en mensonterende vernederingen vierden hoogtij. De volkeren, burenen, naaste familieleden, politici en zelfs de koning Namroed waren corrupt en bezeten van afgoderij. Heilige Profeet Iberahiem Alaihiessalam stond alleen tegenover de verdorven volkeren, maar wist ook, dat zijn Beminde Heer Allah ﷻ hem zou leiden en dus was hij stanvastig in het uitvoeren van de Missie van Allah ﷻ. Hij bleef geduldig, maar deinsde niet voor de weerstanden en bleef volharden in het uitvoeren van zijn missie omwille van Allah ﷻ.*

*Het volk wilde niets van hem weten, bood veel weerstand en hij werd zwaar mishandeld. Koning Namroed wilde hem zelfs elimineren en liet een grote put delven. Deze put werd met brandhout opgestapeld. Deze berg brandhout werd aangestoken en aangewakkerd, waardoor de vlammen de hemelen reikten. Niemand kon er dichtbij komen en een grote slinger werd gebruikt om Heilige Profeet Iberahiem Alaihiessalam in het laaiende vuur te schieten. De aartsengel Hazrat Djibriel Alaihiessalam kwam vliegend om hulp te bieden en hij vroeg waarmee hij hem kon bijstaan. Maar Heilige Iberahiem Alaihiessalam zei hierop: "Jij kan mij niet te helpen, mijn Heer Allah ﷻ kijkt naar mij en Hij ﷻ zal mij zeer zeker bijstaan". Hij werd krachtig in het vuur geslingerd en hij reciteerde de Soerah: "Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". Hij kreeg inderdaad steun van zijn Heer Allah ﷻ. Het laaiende vuur werd door zijn "Rab" ﷻ aangenaam koel voor hem gemaakt. Na een tijd liep hij vrolijk eruit zonder een schraam. Dit is de werkelijke redding, die Allah ﷻ belooft heeft aan de Momiens als zij het vertrouwen in Hem ﷻ stellen.*

*\* Heilige Profeet Iberahiem Alaihiessalam hield erg veel van Allah ﷻ en hij deed wat zijn Heer ﷻ hem gebod. Hij was reeds 80 jaar oud en toch vroeg hij Doe'a aan Allah ﷻ **Pagina 1***



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**  
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.**

**Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

**"Hemesja hemko**

**nehien rehna hai ies**

**daroe-fanie meng;**

**koetj etjhie kaam**

**kerle tjar dien kie**

**ziende-ghanie**

**meng"**

*Erkend bij*

*Koninklijk besluit nr. 85*

*ANBI Instelling*

*KvK. No. 41200872*



*Djoemoe'a 1-ste Dzul Hiedj-dja 1435*

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb  
***Hadjen Qoerbani uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ***

om een vrome zoon. Het kind werd later geboren en in opdracht van zijn "Rab" ﷻ moest hij de baby Hazrat Isma'iel *Alaihiessalam* en zijn heilige echtgenote in de dorre woestijn van Makka Sjarief achterlaten. Hij en de lieve moeder werden ook hier door *Allah* ﷻ gered. Toen de lieve moeder *Hadjra* ﷻ van de berg Safa naar Marwa heen en weer rende, kregen zij hulp van *Allah* ﷻ en de heilige bron "Zam Zam" fontein werd ontsproten.

Later kwam Hazrat Iberahiem *Alaihiessalam* op bezoek en zag zijn gezinsleden vrolijk, gezond en liefdevol leven. De Beminde Iberahiem *Alaihiessalam* heeft vele opdrachten van *Allah* ﷻ uitgevoerd. Zelfs zijn heilige leven heeft hij op het spel gezet tegenover koning Namroed en de bevolking. Maar in alle gevallen heeft hij hulp gekregen van *Allah* ﷻ en hij heeft daardoor altijd succes geboekt. Hij was met hart en ziel overtuigd, dat *Allah* ﷻ de Heer der werelden is, macht heeft van alle zaken en hij vertrouwde erop, dat zijn Schepper ﷻ hem altijd zal bijstaan en hem nimmer zal teleurstellen.

Ad B: *Allah* ﷻ stelde hem weer op de proef om deze keer Qoerbani van zijn allerliefste zoon Hazrat Isma'iel *Alaihiessalam* te doen. Ook hier heeft hij met volharding de stap gezet en vertelde zijn lieve zoon, dat onze Schepper ﷻ gevraagd heeft om mijn allerliefste bezit, mijn zoon op te offeren omwille van *Allah* ﷻ. Hazrat Isma'iel *Alaihiessalam* zei zonder enige aarzeling: "Lieve vader, als mijn Heer ﷻ deze Qoerbani heeft gevraagd, dan moeten wij het zeer zeker uitvoeren". De duivel sjaitaan heeft vele malen geprobeerd om hun af te leiden, maar vader en zoon waren overtuigd en bleven met intens "shabr" volharden in hun opdracht. Vader en zoon kwamen in de vallei van Mina aan en zoon werd bedekt met een doek en het mes werd op de hals gebruikt door lieve vader om de "Qoerbani"-offer uit te voeren, maar het mes weigerde om te snijden. *Allah* ﷻ stuurde snel een ram uit het Paradijs en verwisselde heimelijk deze met Hazrat Isma'iel *Alaihiessalam*. Het mes sneed nu wel en vader Hazrat Iberahiem *Alaihiessalam* voelde nu het warme bloed spuiten en wist dus dat *Allah* ﷻ zijn Qoerbani heeft geaccepteerd en was gerustgesteld. Het doek werd verwijderd en verbaasd keek hij naar de geofferde ram en zag, dat lieve zoon Hazrat Isma'iel *Alaihiessalam* en Hazrat Djibriel *Alaihiessalam* "tasbieh en tahliel" stonden te reciteren. Hazrat Iberahiem *Alaihiessalam* heeft eerst zijn leven, daarna zijn baby en echtgenote in de dorre woestijn achtergelaten en nu zijn allerliefste zoon als Qoerbani-offer gepresenteerd omwille van *Allah* ﷻ. *Allah* ﷻ heeft de Qoerbani van Zijn Beminde Iberahiem *Alaihiessalam* zeer hoog gewaardeerd en heeft Zijn Dienaren in Soerah 108, vers 1-3 opgedragen om deze rituelen in leven te houden door Hadj te doen en Qoerbani-offers te brengen.

Het woord "Qoerbani" is afgeleid van "Qoerb", dat dichtbij komen betekent. Als wij met innige liefde voor *Allah* ﷻ de "Qoerbani" doen, dan zullen wij erg dichtbij *Allah* komen. Het gaat hier niet om het vlees, maar om bloed te laten vloeien omwille van *Allah* ﷻ. Qoerbani is Wadjieb voor de Momiens, die het kunnen opbrengen en deze kan alleen na de Ied-oel- Adha Namaaz en nog 2 dagen daarna, maar niet eerder geofferd worden. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft gezegd, dat de rijkdom die voor Qoerbani besteed wordt, de zegenrijkste rijkdom is. Ook heeft hij ﷺ gezegd, dat iedere haar van het dier en zelfs de kleinste pluimpjes zullen als zegeningen op Qayamat gepresenteerd worden. Tevens zullen onze offerdieren in een stoetvorm op de Qayamat dag ons van dienst zijn. Hij ﷺ heeft Hazrat Ali ﷺ gevraagd om te offeren en ook op zijn naam te blijven offeren. Wij moeten niet klagen, dat de gemeenschap slecht is, maar moeten standvastig zijn in ons geloof en onze imaan beschermen. Hazrat Iberahiem *Alaihiessalam* stond ook alleen tegenover de slechte gemeenschap en toch heeft hij omwille van *Allah* ﷻ zijn geloof "Diene Hanief" beschermd. Laten wij met ons geloof bezig zijn en de mensen zullen ons volgen. Wij moeten Hadj en Qoerbani doen uit innige voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷻ. Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷻ en moge *Allah* ﷻ onze imaan en volharding beschermen. Amien!

Namens het Bestuur  
Hadjie M. Junus Gaffar

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

**Pagima 2**



De trots van Ahle  
Sunnat Wal Djam'at  
Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde  
voor Allah. de**

**Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam* heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872