



Djoemoe'a 26-ste Dzul Qada 1435

Vrijdag 19-09-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa liellahie alannasie hidj-djoel-baitie manies-tathaa'e ielaihie sabielaa; wa man kafara fa iennallaaha ghaniejoen 'aniel-'aalamien" (Soerah 3, vers 97). Het betekent:

"En terwille van Allah is de Hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daarheen op weg te gaan; en wie niet gelooft, dan Allah is onafhankelijk van alle werelden"

1* ***"Alhamdoe liellah"***. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ ons zegenen in de maand vóór Hadj ***"Dzul-Qada"*** en ons de allerhoogste liefde en gelukzaligheid schenken.

2* De Hadjies maken nu voorbereidingen voor het ondernemen van de zegenrijke Hadj reizen. Zij zullen over enkele dagen naar Kaaba Sjarief -het Huis van Allah ﷻ reizen.

3* Heilige Profeet ***Moehammad ﷺ*** heeft gezegd, dat ons geloof Islam op vijf pilaren of fundering is gegrondvest, en deze zijn als volgt:

a* Met hart en ziel bevestigen: ***"Asjhadoe anlaa ielaha iellallahoe wahdahoe laa sjariekalahoe wa asjhadoe anna moehammadan abedoehoe wa rasoeloh"***. Hetgeen betekent:

"Ik getuig, dat er geen god is behalve Allah en niemand anders dan de enige Allah dient te worden aanbeden; en ik getuig ook, dat Moehammed Zijn dienaar en Profeet is".

b* Namaaz, het onderhouden van de vijf dagelijkse Gebeden, omwille van Allah ﷻ.

Heilige Profeet ***Mohammad ﷺ*** heeft gezegd, dat wij Namaaz moeten lezen en het **niet** onderhouden ervan is het leven als "moesjrieks"-afgodendienaren.

c* Zakaat afstaan, het doneren van armenbijdrage.

d* Vasten in de maand Ramadaan. Deze aanbidding van Allah ﷻ verhoogt onze taqewa.

e* Hadj, het ondernemen van de Bedevaart naar het Huis van Allah ﷻ.

Heilige Profeet ***Mohammad ﷺ*** heeft op de 9-de Hiedjrie (Moesliem jaartelling) bekend gemaakt, dat Allah ﷻ de Hadj verplicht heeft gesteld voor de Moesliems. Deze aanbidding van Allah ﷻ is de "takwielie roekoen"-de laatste van vijf fundamentele verplichtingen en deze is tevens om de basis van Islam te sieren en te completeren.

Heilige Profeet ***Mohammad ﷺ*** heeft op de 10-de Hiedjrie bekend gemaakt, dat hij de Hadj reis zelf zal leiden. De Moesliems waren verheugd en jubelden van blijdschap om samen met hun beminde leider naar het Huis van Allah ﷻ te gaan voor de Hadj rituelen.

Ongeveer 40.000 Metgezellen ﷻ verzamelden zich in Medina Sjarief en vertrokken naar Dzoel Hoelaifa. Onderweg sloten nog duizenden Sahaba-e-Kiram ﷻ aan, waardoor de Hadj kafila steeg tot meer dan 130.000 Hadjies.

4* Het is overgeleverd, dat Hazrat Moehammad ibn Ali Imam Baaqie ﷻ, de overklein-kind van Imaam Hoessain ﷻ bij de bejaarde Sahabi Hazrat Djabier ibn Abdoella ﷻ op bezoek kwam. Hij ﷻ stelde zich voor aan de bejaarde Sahabi ﷻ en deze laatste raakte heel erg verheugd en zei: "O mijn dierbare, u bent de aandenking van mijn broer Imam Hoessein ﷻ". Wij lazen daarna Namaaz en Hazrat Moehammad ibne Ali ﷻ vertelde de bejaarde, dat hij deze reis heeft gemaakt om te informeren over de heilige ***Hadj-oel-Wada*** van onze beminde Profeet ﷻ. De bejaarde Hazrat Djabier ibn Abdoella ﷻ zei, dat Hadj verplicht was gesteld op de 9-de Hidjrie en op 10-Hidjrie maakte Heilige Profeet ﷻ bekend, dat hij voornemens was om dat jaar de Hadj reis te ondernemen. Duizenden Metgezellen ﷻ jubelden en verzamelden zich in Medina Sjarief voor de reis naar het Huis van Allah ﷻ en nog meer sloten onderweg aan. In Dzoel Hoelaifa verzamelden nog vele duizenden zich om samen met hun beminde Profeet ﷻ de Hadj rituelen uit te voeren.

In de masdjied werd de Zohr Namaaz gelezen. Daarna besteeg Heilige Profeet ﷻ zijn kameel "Al Qaswa" en de kafila reisde naar "Makame Baida". Hazrat Djabier ibn Abdoella ﷻ vertelde verder, dat zij daar aankwamen en hij van de bergtop naar de vallei keek en observeerde rondom de berg. Hij zag vele duizenden in "Ithram" geklede Metgezellen ﷻ tot waar zijn oog kon reiken. Hij zei specifiek, dat de Heilige Qoeran op de Heilige Profeet ﷻ neerdaalde en hij ﷻ alleen wist wat de juiste betekenissen van de Soerahs waren en legde daarna ons uit, wat wij verder moesten doen en lezen.

5* Vermeldingswaard is ook, dat Allah ﷻ in Soerah Ali Imraan 3, vers 164 zegt: ***Pagina 1***



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihi

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 26-ste Dzul Qada 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ

“Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de Moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit het midden van hen zelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het **Boek** en de **Wijsheid** onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden”. Hieruit blijkt, dat Heilige Profeet *Moehammede* ﷺ aan zijn volgelingen de (1*) **Heilige Qoeran leert**, maar ook (2*) **wijsheid en kundigheid onderwijst** en daarboven nog (3*) **reinigt** hij de harten en zielen van de volgelingen. Hij ﷺ alleen wist precies wat *Allah* ﷻ in de Soerachs van de Heilige Qoeran wilde bereiken en dus moest hij ﷺ deze grondig uitleggen, richting geven en voordoen, opdat de Sahaba-e-Kiram ﷺ de regels van *Allah* ﷻ goed konden naleven. In deze tijd zijn sommige koppige en onnozele personen, die zich Wahabies, Salafies en Ahle Kitaab noemen en denken uit hun stomiteit, dat zij slechts door het lezen van de Heilige Qoeran het geloof Islam kunnen begrijpen en naleven. Zij zeggen, dat zij zonder de Ahadiets-overleveringen en deskundigheden van Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Hambali en Imam Sjafa-ie de Heilige Qoeran kunnen begrijpen. Deze Imams en andere deskundigen z.a. Hazrat Ahmad Raza, Sjaigh Abdulkadir Jilani en Awliya-e-Kiram *Rahmatullahi Alaih* hebben tientallen jaren de Heilige Qoeran en Ahadiets bestudeerd, geanalyseerd en wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Daarna hebben zij de juiste kennis van Islam in boekvorm gegoten. Zonder deze boeken en wijs-heden zullen wij niet instaat zijn om de juiste toedracht van de Heilige Qoeran te begrijpen. Wij Moesliems, *Ahle Sunnat waldjama'at* moeten onze Imaan beschermen en ver blijven van deze sekten en de leiding van de 4 Imams en andere deskundigen vasthouden. Hazrat Djabir ibn Abdulla ﷺ vertelde verder, dat zij onder leiding van Heilige Profeet ﷺ de talbiyaa reciteerden, n.l. “Labbaik allahoemma labbaik. Labbaik laa sjarieka laka labbaik. Iennalhamda wanni'e-mata laka wal moelk. Laa sjarieka lak”. Hetgeen betekent: “Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Voorzeker, aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over werelden. U heeft geen deelgenoten”. Wij deden de Tawwaaf, kusten Hadjre-Aswat, lazen twee Raka'ats Namaaz op Makame Ibrahiem, deden Saie tussen Safa en Marwa, reisden naar Mina en verbleven aldaar, daarna reisden wij naar Arafat en verbleven aldaar, wij reisden verder naar Moezdalifa en bleven aldaar overnachten. Daarna gingen wij naar Mina, wij stenigden daarna de 3 Djamrats-Sjaitaans, deden wij Qoerbanie en voerden de Oemra ritueel uit. 6* Na de Hadj riruelen reizen Hadjies naar Medina Sjarief om Heilige Profeet ﷺ te bezoeken en om daar terplekke vergiffenis en Doe'a aan *Allah* ﷻ te vragen. *Allah* ﷻ zegt in Soerah 5, vers 3 zegt: “En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Profeet)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is”.

* Heilige Profeet ﷺ heeft gezegd: “De Hadjre-Aswat- de zwarte steen zal op de Qayamat-dag getuigen wie hem met Imaan heeft gekust en wie hem zonder Imaan heeft gekust”. Deze steen is slechts een heilige steen en zal getuigen. Dus deze steen herkent de mensen.
 * Onze levende Profeet ﷺ heeft gezegd, dat hij iedereen, die bij hem op bezoek komt en hem groet en met hem praat, zeer zeker herkent. En als hij ﷺ met hem blij is, dan geeft hij antwoord. Laat nu onze Imaan zelf beslissen met welke liefde wij hem moeten benaderen. Wij Momiens *Ahle Sunnat waldjama'at* zullen hem ﷺ bezoeken en aldaar Salatoessalam en Doeroed Sjarief presenteren. Lieve Profeet ﷺ zal zeker met ons blij zijn en antwoord geven, voor ons vergiffenis aan *Allah* ﷻ vragen en ons vele gelukzaligheden schenken. Wij moeten dus Hadj doen uit innige liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ. Moge onze harten gevuld worden met **sterke** liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ en moge *Allah* ﷻ “*Goembade Gazrah*” beschermen. **Amien!**

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: “Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk”.

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

“Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie”

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872