



Djoemoe'a 17-de Dzul Qada 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"En er zijn sommige mensen, die Allah dienen op een rand. Immers, indien hen goeds overkomt, blijven zij gerust daarbij, doch indien hen een beproeving overkomt, draaien zij hun aangezicht een andere kant uit. Zij verliezen deze wereld zowel als het "Barzaagh"- Hiernamaals. Dit is een duidelijk verlies" (Soerah Al Hadj 22, vers 11).

1* ***"Alhamdoe liellah"***. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ ons zegenen in de maand vóór Hadj "Dzul-Qada" en ons de allerhoogste liefde en gelukzaligheid schenken.

2* De Hadjies maken in deze tijd voorbereidingen voor het ondernemen van de zegenrijke Hadj reizen. Zij zullen over enkele weken naar Makka Sjarief reizen voor de "tawwaaf"-de rondgangen om de Kaaba Sjarief en voor andere aanbiddingen omwille van Allah ﷻ.

3* Wij mensen reizen veel om onze levensdoelen te bereiken; wij reizen b.v. naar onze werkplaatsen, naar onze scholen, naar de *Masdjied*, wij gaan met vakantie en reizen naar andere landen, wij reizen tevens met de bus in bus-excursies en wij blijven maar reizen in ons leven. Maar de Hadj reis naar "Baitoellah"- het Huis van Allah ﷻ en naar onze beminde Profeet *Moehammad* ﷺ is zeer bijzonder. Iedere stap, die wij zetten moet doordacht, vol met innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ zijn. Als wij deze Hadjreis met innige liefde, respect, shabr en met taqewa-vroomheid en vrees voor Allah ﷻ ondernemen omwille van Allah ﷻ, dan wast *onze Schepper* ﷻ onze zonden weg. Maar als wij onvoorbereid, nonchalant, slordig, hoogmoedig, ruw, ongemanierd, ruzie makend, klagend, zonder respect en liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷻ deze reis ondernemen, alsof wij met vakantie gaan, dan zal deze Hadj zonder zegen zijn, maar erger nog zal deze reis resulteren in een hoge berg van zonden en vervloekingen. Deze Hadj reis is dus zeer zeker een reis van het leven van winnen met vol zegeningen of vol met verliezen en beladen met hoge bergen zonden. Daarom moeten wij erg voorzichtig zijn.

In Soerah 6, vers 162 zegt Allah ﷻ: "Qoel ienna shalaatie wa noesokie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel- 'alamien". Hetgeen betekent: "Zeg (O Profeet): "Waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden". Hieruit is af te leiden dat wij niet alleen maar de verplichte aanbiddingen, z.a. *Hadj, Namaaz, Zakaat en Vasten* moeten uitvoeren, maar ons gedrag, ons leven, sterven en onze gehele leefwijze moeten uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷻ zijn.

Onze beminde Profeet *Moehammad* ﷻ heeft het volgende over Hadj gezegd:

a* Een persoon, die Hadje Mabroer (Hadj, die geaccepteerd is door Allah ﷻ) doet omwille van Allah ﷻ zal zonder enige zonde naar huis terugkeren, alsof hij of zij pas geboren is.

b* De beloning van Hadje Mabroer, die omwille van Allah ﷻ is, is zeer zeker het Paradijs.

c* Als de Hadjie mij bezoekt, dan zal ik voor hem bemiddelen op de Dag des Oordeels.

Het is ook overgeleverd, dat Hazrat Oemar Faroeq ﷻ gezegd heeft, dat wanneer je wenst om Hadj te doen, maak dan goede voorbereidingen en tref goede maatregelen. Deze reis moet vol shabr, taqewa, respect, innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷻ zijn. Wij moeten vóór het vertrek eerst twee Raka'ats Nafl namaaz lezen en Doe'a vragen en Allah ﷻ smeken om de Hadj reis kort en gemakkelijk voor ons te maken.

*Vóór de Miqat grens moeten wij "Ithram" bestaande twee stukken naadloze witte kleding aannemen en met veel eerbetoen en innige liefde de "Baitoellah"-het Huis van Allah ﷻ betreden en om de Kaaba Sjarief tawwaaf ritueel (zeven rondgangen om de Kaaba Sjarief) uitvoeren. Tevens zullen wij Safa-Marwa ritueel uitvoeren, het verblijven in Mina en op de Arafat vlakte, daarna reizen naar Moezdalifah en aldaar overnachten, Sjaitaan stenigen, Qoerbanie doen en nog vele andere aanbiddingen uitvoeren uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷻ. De meeste Hadjies tonen veel respect en liefde. Hun ogen tranen en schitteren uit blijdschap als zij de rotsachtige bergen, de ruwe dalen, sahara omgeving en de behuizingen van de Hadj rituelen zien, omdat onze lieve Profeet *Mohammad* ﷻ en andere Heiligen deze omgeving heel vaak hebben bezocht.

* Heilige Profeet *Mohammad* ﷻ liep eens met twee Metgezellen ﷻ op de berg **Pagina 1**



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.

Onze Heilige

Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

" Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 17-de Dzul Qada 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj uit innige liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ

Oehoed en de berg begon te trillen. Heilige Profeet ﷺ zei: "O, berg Oehoed beweeg niet! Weet je niet, dat 1 Profeet en 2 martelaren op je lopen". De berg Oehoed werd direct stil.
 * Na de Hadj rituelen reizen de Hadjies door naar de Mausoleum "Goembade Gazrah" in Medina Sjarief om hun Beminde Heilige Profeet *Mohammad ﷺ* te bezoeken. Van de verte al zien zij de hoge Minaretten van "Masdjiede Nabawie" en dan spreken hun harten; door hun innige liefde sprankelen en schitteren hun ogen. Dit was wat zij altijd gewent hadden en nu staan zij dichtbij hun beminde Profeet *Mohammad ﷺ*. Zij weten, dat *Allah ﷻ* in Soerah 5, vers 3 zegt: "En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Profeet)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is".

En in Soerah 33, vers 56 zegt *Allah ﷻ*: "Voorwaar, Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de verborgenheid (*Mohammad*). O gij die gelooft, stuurt zegeningen over Hem en wenst Hem veelvuldig vrede toe".

De Hadjies hebben altijd deze Soerachs en Doeroed Sjarief en Salatoessalam gelezen. Nu staan zij voor hun beminde Profeet ﷺ en daarom storten zij hun harten uit, vragen Doe'as en lezen zeer nederig, vroom en liefdevol Doeroed Sjarief en Salatoessalam. De Metgezellen ﷺ en andere Heiligen hebben vele duizenden soorten Doeroed Sjarief en vredesgroet gelezen, zoals: "Assalamoe alaika jaa gaira galkiellah, Assalamoe alaika jaa Habieballah, Assalamoe alaika jaa rasoellallah", enz., waardoor zijn hemel-reikende positie hoorbaar wordt. De wahabie moulvies kunnen zijn "azmat" - hoge respectvolle positie niet aanhoren en zeggen, dat het bezoeken van Heilige Profeet ﷺ als dienaar van hem ﷺ "sjierk"-afgoden-aanbidding is. Deze domme moulvies begrijpen niet, dat de Heilige Qoeran en dus alle Soerachs voor altijd tot en met de Qayamat is neergedaald. En daarom geven de Hadjies gehoor aan de oproep van *Allah ﷻ* en Zijn Profeet ﷺ.

* Het is ook overgeleverd, dat Heilige Profeet *Mohammad ﷺ* het volgende heeft gezegd:
 a* "Een Heilige Profeet *Alaihiessalam* wordt op dezelfde plaats in zijn graftombe gelegd, waar hij zijn laatste adem uitblaast, omdat die plek voor hem de allerliefste plaats is".
 b* "Het gebied tussen mijn huis en mijn member (preekstoel) is een tuin van het Paradijs".
 c* "Wie bij mij op bezoek komt, is alsof hij mij tijdens mijn wereldse leven heeft ontmoet"

Uit deze gegevens blijkt, dat "Goembade Gazrah" op de juiste plaats volgens ons geloof is ingericht. Alle Sahaba-e-Kiram ﷺ en andere Heiligen hebben unaniem deze plaats als juiste bevonden en van oudsher hebben miljarden Hadjies hun bezoek aan hun Profeet ﷺ afgelegd, daar terplekke Doeroed Sjarief en Salatoessalam gelezen en Doe'a gevraagd. *Allah ﷻ* zegt ook in Soerah 49, vers 1 en 2: "O gelovigen handelt niet voorbarig ten aanzien van Allah en Zijn Boodschapper en vreest Allah. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwijs". En "O gelovigen, verheft uw stemmen niet boven de stem van de Verkondiger van de verborgenheid (Profeet) en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkaar spreken, opdat uw werken niet vruchteloos moge worden, zonder dat gij het door hebt".

* Vermeldingswaard is ook, dat tijdens het Koningschap van Hazrat *Oemar Faroeq* ﷺ hij opmerkte dat enkele gasten in "Masdjiede Nabawie" luid spraken en hij ﷺ stopte het gesprek en vroeg wie zij waren. De gasten zeiden, dat zij van Ta'ief kwamen. Hij ﷺ zei, dat hij deze keer hun een strenge waarschuwing gaf en zei, dat hier onze dierbare *Heilige Profeet ﷺ* verblijft; jullie moeten met hoge eerbetoon en innige liefde deze plaats betreden. Deze Soerachs, Hadiets en handelingen van Sahaba-e-Kiram ﷺ vertellen ons, hoe wij ons moeten gedragen en welke liefde en respect wij moeten tonen bij onze beminde Profeet ﷺ. Wij moeten dus Hadj doen uit innige liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷺ. Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet *Mohammad ﷺ* en moge *Allah ﷻ* "Goembade Gazrah" beschermen. Amien!

Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh



De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde
 voor Allah. de**

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.
 85

KvK. No. 41200872