



*Djoemoe'a 10-de Dzul Qada 1435*

Vrijdag 5-09-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
***De laatste jaren van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn Heilige Mazaar***

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem **djaaa-oeka** fastagh-faroellaha was-tagħ-farala hoemoer-rasoeloe lawadja-doellaaha tawwaabar-Rahiema". Soerah 4, vers 64

"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is".

1\* "*Alhamdoe liellah*". Alle lof en dank aan *Allah* ﷻ. Wij prijzen en smeken Hem ﷻ om vergeving en hulp. Tevens feliciteren wij elkaar, dat *Allah* ﷻ ons de kans heeft gegeven om samen in de maand *Dzul-Qada* in Masdjied Taibah *Djoemoe'a-Namaaz* te kunnen lezen.

2\* In deze maand maken de Hadjies voorbereidingen voor de Hadj rituelen. Zij zullen over enkele weken naar Makka Sjarief vertrekken voor de "Tawwaaf"-rondgangen om de Kaaba Sjarief en andere aanbiddingen van *Allah* ﷻ, omwille van *Allah* ﷻ uitvoeren. Vandaag zullen wij niet zozeer over Hadj rituelen spreken, maar over Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ, de Beminde Dienaar en Profeet van *Allah* ﷻ uitweiden.

Laten wij eerst de hoogmoed van Sjaitaan-de duivel begrijpen en waarom hij in de eeuwige diepe verdoemenis is gevallen. Deze was eerst een goede Djinn en uit vuur geschapen en heeft meer dan 6 miljard jaren zijn Schepper ﷻ aanbeden. Deze aanbiddingen heeft ertoe geleid, dat hij de kans kreeg om tussen de engelen te leven en zelfs in het Paradijs mocht verblijven. Hij werd hoog gerespecteerd door zijn onderwerping aan de Wil van *Allah* ﷻ.

Maar toen *Allah* ﷻ Zijn Beminde Heilige Profeet Adam *Alaihiessalam* schiep, werden de Engelen en ook deze Djinn opgedragen door *Allah* ﷻ om uit liefde en eerbetoon te buigen voor Zijn lieve Schepping en alle Engelen gaven gehoor aan hun Schepper ﷻ, behalve de Djinn. Hij weigerde pertinent uit hoogmoed en zei, dat hij beter is dan deze uit klei geschapen Profeet. Door deze ene ongehoorzaamheid aan *Allah* ﷻ en hoogmoed, werd hij verbannen uit het Paradijs en tevens kreeg hij de naam "Sjaitaan"-de eeuwige vervloekte vijand van de mens. Iedereen zal eerst, "*A'oedzoe biellahie minasj-sjaithanier-radjiem*"- "*Ik neem mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Sjaitaan*", moeten lezen voordat hij een aanbidding kan beginnen. De les, die wij hieruit leren is, dat wij Heilige Profeten van *Allah* ﷻ en vooral Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ met innige liefde en eerbetoon moeten behandelen. Iedereen, die deze Heiligen *Alaihiessalam* niet met innige liefde en eerbetoon behandelen, zullen door *Allah* ﷻ vernederd en gestraft worden.

3\* Onze lieve Profeet *Mohammad* ﷺ is geboren en opgegroeid in Makkah Sjarief, maar toen hij de opgedragen Missie van *Allah* ﷻ uitvoerde, werd hij op mensonterende wijze tegengewerkt. Hij moest daarom zijn woonplaats heimelijk verlaten en deed "Hiedjrat"-emigratie naar Jethrieb in Medina Sjarief. Hij en zijn volgelingen werden bijgestaan door de "Ansaars"-Moesliems van Medina Sjarief.

Na vele tactische onderhandelingen met de atheïsten, was het hem ﷺ gelukt om Makka Sjarief terug te winnen. De Moesliems hebben daarna onder leiding van hun beminde Profeet ﷺ, de eerste Hadj kunnen uitvoeren. De atheïsten waren zeer angstig voor wraakname door de Moesliems, maar Heilige Profeet ﷺ maakte snel bekend, dat er vandaag geen enkele wraakname zal zijn. Op de Arafat vlakte kwamen meer dan 125.000 *Sahaba-e-Kiram* ﷺ en Hadjies o.l.v. Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ bijeen om te luisteren naar de heilige preek van de Profeet ﷺ, die van zijn kameel "Al Qaswa" de Hadjies toesprak. Hij zei: "O gelovigen jullie bloed en goederen moeten heilig zijn, zoals deze dag en dit gebied heilig zijn. O gelovigen onthoudt goed deze woorden, want ik weet niet of ik ooit nog met jullie op deze plaats zal zijn. En vooral vergeten jullie niet, dat iedere Moesliem voor iedere andere Moesliem, een ware broeder moet zijn, want alle Moesliems over de gehele wereld vormen één enkel volk van broeders. Hij ﷺ zei verder: "O Heer. Heb ik mijn Missie volbracht?". "Jazeker. O Heer" weergalmden de stemmen uit de monden van de meer dan 125.000 Hadjies eensgezind vervuld met de diepste dankbaarheid. Heilige Profeet ﷺ zei daarna: "O Heer, aanhoort U hun getuigenis".



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

*Erkend bij*

*Koninklijk besluit nr. 85*

*ANBI Instelling*

*KvK. No. 41200872*



Djoemoe'a 10-de Dzul Qada 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb**  
***De laatste jaren van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn Heilige Mazaar***

Direct daarna daalde deze nieuwe openbaring over Heilige Profeet Moehammad ﷺ neer: *"Heden heb Ik jullie geloof vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. Wie dus door kwelling van honger en dorst noodgedwongen is, zonder dat hij tot zonde neigt, dan waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol".* (Soerah Maidah 5, vers 3)

Door deze preek en openbaring waren de duizenden Metgezeelen ﷻ ontroerd en barstten zij in tranen uit. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ zat in een hoek, luisterde aandachtig en weende. Enkele Metgezellen ﷻ vroegen hem, waarom hij droevig was. Zijn antwoord hierop was, dat onze Beminde Profeet ﷺ heeft zijn Missie voltooid en voorbereidingen worden gemaakt voor zijn vertrek en het zal niet lang meer duren, dat hij ons zal verlaten. Na de Hadj rituelen was onze Beminde Profeet *Mohammad ﷺ* nog harder bezig om de laatste zaken af te handelen. Hij ging ook naar de begraafplaats "Baqie Al Ghandaq" en vroeg Doe'a en smeekte voor de bewoners van de graven om gratie van *Allah ﷻ*; hij was droevig, trilde en zei: "Rust in vrede. O bewoners van de graven". Hij herdacht tevens de martelaren van Oehoed en smeekte tevens gratie van *Allah ﷻ* ook voor hen. 4\* Hij zei in zijn laatste preek, dat *Allah ﷻ* voor één van Zijn Dienaren de keuze heeft gelaten tussen dit wereldse verblijf en dat van de andere wereld nabij *Allah ﷻ* en Zijn Dienaar heeft gekozen voor dat nabij Hem ﷻ. "Malakoel-Mawt"-de engel des doods vroeg hem ﷻ steeds of hij moet komen of niet. Uiteindelijk kreeg hij de toestemming om hem ﷻ mee te nemen naar zijn Beminde Schepper ﷻ. Voor een zeer korte moment is hij wegge-weest om eeuwig weer tussen ons te kunnen zijn. Dit moment van vertrek van onze lieve Profeet *Mohammad ﷺ* had de duizenden Moesliems in verdriet en in tranen gedompeld. Zijn heilige lichaam moest "ghoesl"- ritueel wassing ondergaan, maar niemand durfde uit eerbetoon om zijn kleren te verwijderen. Na lange discussies kwam uit de hemel een verlossende stem, die zei; "Verwijder zijn heilige kleding niet en verricht de 'ghoesl' ermee". De dierbaren reageerden opgelucht en hij werd terplekke ritueel gewassen. Daarna ontstond een andere discussie over de plaats van zijn heilige graftombe en Hazrat Abu Bakr ﷺ zei hierop, dat hij deze Hadiets van Heilige Profeet ﷺ heeft gehoord: n.l. *"Een Heilige Profeet Alaihiessalam wordt in zijn graftombe gelegd, waar hij zijn laatste adem uitblaast, omdat die plek voor hem de allerliefste plaats is"*.

*Goembade Gazrah* in Medina Sjarief is dus op de juiste plaats volgens ons geloof ingericht. 5\* *Allah ﷻ* zegt in de bovenvermelde Soerah 5, vers 3: "En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is".

Miljoenen Moesliems gaan van het begin af daar terplekke ook om hem ﷻ te bezoeken, omdat hij ﷻ ook gezegd heeft: "Wie bij mij op bezoek komt, is alsof hij mij tijdens mijn wereldse leven heeft ontmoet". Hazrat Bilal ﷻ was een tijd niet geweest; lieve Profeet ﷻ sprak hem toe in zijn droom: "O Bilal, waarom bezoek jij mij niet". Hij ﷻ gaf spontaan gehoor en reisde huilend van Ethopie naar de Heilige Profeet ﷻ om hem ﷻ te bezoeken. Terplekke gaan wij ook om Salatoessalam en Doeroed Sjarief te lezen en tevens hem ﷻ te smeken om voor ons vergiffenis aan *Allah ﷻ* te vragen. Onze lieve Profeet ﷻ verblijft in "Goembade Gazrah" in Medina Sjarief en niemand zal dus durven om hem vandaar te verplaatsen. Desondanks adviseren sommige onnozele bestuurders om hem ﷻ op een geheime plaats te verhuizen, omdat zij door hun stommiteit denken, dat "Goembade Gazrah" een afgodsbeeld is en Hadjies hem ﷻ aanbidden. Vele geleerden z.a. Qaide Ahle Sunnat *Rahmatullahi Alaih* hebben sinds 1982 hun uitgedaagd om onze fouten te bewijzen. Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor *Allah ﷻ* en Zijn Beminde Profeet ﷻ en moge *Allah ﷻ* "Goembade Gazrah" beschermen. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

**Pagima 2**



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam* heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872