



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk”.

“Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven

Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM” te Almere

Vrijdag 22-08-2014.

Djoemoe'a 26-ste Sjawwaal 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Moehammad Rafie Saheb

Moenafiqoen - de afvalligen en huichelaars en wat zijn hun kenmerken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Iedzaa djaaa-akal-moenafie-goena qaaloe nasj-hadoe iennaka laa rasoeloellah. Wallahoe ja'e-lamoe iennaka la rasoeloeh; wallahoe jasj-hadoe iennal-moenafieqiiena la kaa-dzieboen”.

“Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: ‘Wij getuigen, dat gij waarlijk de Boodschapper van Allah zijt’. En Allah weet dat gij Zijn Boodschapper bent en Allah getuigt dat de huichelaars waarlijk leugenaars zijn”. (Soerah 63, vers 1)

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen en smeken Hem ﷻ om hulp en vergeving. Op deze Vrijdag zijn wij weer bij elkaar om Djoemoe'a Namaaz te lezen en Doe'a te vragen. Wij feliciteren elkaar van harte, dat Allah ﷻ ons de kans heeft gegeven om samen op deze “Ied”-dag in *Djame Masdjied Taibah Namaaz* te kunnen lezen.

2* Vandaag zullen wij over de vijanden van ons geloof Islam, de “Moenafieqoen”- de afvalligen en de huichelaars nader bespreken.

Over deze personen is een complete Soerah, “Al Moenafiqoen” (63) en vele andere verzen in de Heilige Qoeran uitgeweid. Zij zeggen wel, dat zij Moesliems zijn en dat zij in onze Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ geloven, maar in werkelijkheid geloven zij niet. Mannen en vrouwen kunnen “moenafiqien” en “moenafiqah” afvalligen en huichelaars zijn en hun kenmerken, gedragsvormen en karakters zijn hetzelfde.

In de boven vermelde Soerah zegt Allah ﷻ, dat deze huichelaars leugenaars zijn.

Allereerst moeten wij begrijpen, dat Allah ﷻ de Momiens zeer hooggeplaatst heeft en zij zijn de beste van alle creaties van onze schepper ﷻ, omdat zij het goede moeten aanbevelen en het kwade verbieden en deze opdracht zijn zij verplicht om uit te voeren. Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104: “Wal takoem-mienkoem oemmatoenj-jade ‘oena ilal-gairie wa ja'e-moeroena biel ma'e-roefie wa jan-hawna 'aniel-moenkar. Wa oelaaa-ika hoemoel-moeflie-hoen”. Hetgeen betekent: “En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt. En dit zijn degenen, die succes zullen hebben”. Door deze houding kunnen de momiens schitteren. Wij moeten wel slim en waakzaam zijn om niet te vervallen in emotionele gevoelens en satanische beïnvloedingen, waardoor wij als “moenafieqoen”-huichelaars ons gedragen. Om jezelf weerbaar te maken, moeten wij de volgende 7 huichelaars-kenmerken kennen:

1* Zij verbieden het goede, bevelen het kwade en moedigen het slechte aan. In hun liefdevolle roddel-gesprekken, spionage-praktijken ondermijnen zij de Moesliem gemeenschap; zij werken tegen het geloof, de djama'at, imaam, maulana en het bestuur. Het enige doel wat zij nastreven is ruzie veroorzaken, verdeeldheid zaaien en de Djama'at vernietigen.

2* Zij schamen zich niet om te stelen en leugens te vertellen om de Momiens te ondermijnen. Zij beloven met mooie woorden hoge torens, maar komen hun beloften nooit na en verdwijnen als sneeuw onder de zon wanneer Djama'at hun nodig heeft. Zij lossen meestal hun beloften niet af en bedenken leugens waarom zij kunnen offeren.

3* Zij sluiten hun handen dicht en doneren niets aan de Moesliems *Ahle Sunnat Waldja' at*. Zij bedenken allerlei smoesjes om niet te steunen met hun rijkdom, kracht en advies. Deze gierige huichelaars zien hoe de arme Momiens iedere vrije cent aan het behoud van de Jamia en Masdjieds weggeven, maar zij leren er niets van en modderen verder door.

4* Een andere veel voorkomende ziekte van deze huichelaars is het afraden van het lezen van Doeroed Sjarief, Salatoessalam, Fatiha en Dzikr-Allah. De Moesliems *Ahle Sunnat Waldja' at* organiseren regelmatig Dzikr-Allah, Milaad Sjarief programma's en lezen Doeroed Sjarief, Salatoessalam, Fatiha en Dzikr-Allah. Zij weten, dat de liefde en eerbied voor Allah ﷻ en zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ een voorwaarde is voor onze Imaan. Om de innige liefde en hartgrondige eerbied in stand te houden en nog verder te zuiveren, lezen de Momiens Doeroed Sjarief, Salatoessalam, Fatiha en Dzikr-Allah. Sommige onnozele personen met huichelachtige karakters lezen niet mee en nog erger is, dat zij de Momiens aanvallen en afraden met hun leugenachtige motieven. **Pagina 1**



Djoemoe'a 26-ste Sjawwaal 1435

Vrijdag 22-08-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Moehammad Rafie Saheb

Moenafiqoen-de afvalligen en huichelaars en wat zijn hun kenmerken.

Terwijl *Allah* ﷻ in Soerah 3 vers 31-32 zegt: "Qoel ien koentoe toe*hiebb*oen-allaha fatta-bie. 'oenie joeh-biebe-koemoellahoe wa jaghfier-lakoem dzoenoe-bakoem. Wallahoe ghafoerrahiem. Qoel *athii*-'oellaaha war-rasoel; fa ienta-wallaw fa iennallaha laa joehieb-boel-kafirien". Hetgeen betekent: "O Beminde (Profeet), zeg: 'O gij mensen, indien gij *Allah* bemint, weest mij dan gehoorzaam, *Allah* zal u beminnen en uw zonden vergeven. En *Allah* is Vergevensgezind, Genadevol. Zeg: 'Gehoorzaamt *Allah* en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft *Allah* de ongelovigen niet lief". De "moenafiqoen"-huichelaars zijn die zich met afschuw afwenden van het gehoorzamen van *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ, terwijl zij zeggen, dat zij Momiens zijn. 5* Een andere veel voorkomende satanische karakter van de huichelaars is, dat als bij familie-feesten ongeoorloofde muziekbands ingehuurd worden, sommige Momiens de ernst van de zonde en vloek van *Allah* ﷻ voelen en durven om hun dierbaren te redden van verdoemenis. Zij waarschuwen de Moesliems en zeggen, dat muziek, alcohol en dans verboden is in ons geloof Islam. De "moenafiqoen"-huichelaars zijn door deze opmerkingen erg geirriteerd en reageren nors, heel ruw en heftig en terwijl zeggen zij: "Wie ben jij om ons de les te lezen. Houd jij liever je mond dicht en ga rustig zitten". 6* De meeste Hadjies reizen heel enthousiat na de Hadj-rituelen naar Medina Sjarief om Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ te bezoeken en daar Salatoes-salam en Doeroed Sjarief, Namaaz en Dzikr te lezen. Zij vragen daar *Allah* ﷻ vergiffenis en Doe'a . De "moenafiqoen"-huichelaars ontwijken deze reis en zeggen, dat het niet nodig, want *Allah* ﷻ is overal om vergiffenis en Doe'a te vragen. Deze huichelaars proberen de Momiens voor de gek te houden, belachelijk te maken en op een dwaalspoor te zetten. Terwijl *Allah* ﷻ in Soerah 63, vers 5 openbaart: "En wanneer tot hen gezegd wordt: 'Komt, de Boodschapper van Allah zal voor u om vergiffenis vragen', dan wenden zij hun hoofden af en gij ziet hen zich afwenden in hoogmoedigheid".

De Moesliems *Ahle Sunnat Waldjama*'at tonen hun inngge liefde en hartgrondige respect voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ en bezoeken Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ .

In Soerah 4, vers 64 zegt *Allah* ﷻ uitdrukkelijk: "Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiema". Hetgeen betekent: "En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna *Allah* om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om Vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is".

Een Momiens zuivert zijn hart en reinigt zijn ziel door Tauwbah te doen en belooft zijn Schepper ﷻ, dat hij of zij nooit zal terugvallen in de zonden en verwerft "Taqewa"-vroomheid en vrees voor *Allah* ﷻ en keert met schitterend hart terug als Hadjies.

7* Als de Momiens de naam van *Allah* ﷻ horen, dan siddert hun harten en zij krijgen kipevel en trillen hun huidharen uit liefde, respect en angst van hun Schepper ﷻ. Deze Momiens schitteren en zij leven vriendelijk, vredig, eerlijk en zachtmoedig; zij zijn zichtbaar in de Masdjieds, in Dzikr-Allah, Milaad Sjarief en in andere rituelen. Zij lezen Doeroed Sjarief / Dzikr, hun harten schitteren en zij zijn zeer betrouwbaar. De huichelaars zijn keiharde mensen en hebben keiharde zwarte harten; hun harten zijn harder dan stenen. Zelfs uit stenen druppelen water en deze zijn beter dan de "moenafiqoen", omdat deze stenen Dzikr-Allah, Doeroed Sjarief en Salatoes-salam lezen.

Wij vragen u daarom om oplettend te zijn, de huichelaars te herkennen en ver van hun blijven, want zij praten heel lief, maar zij dragen munitie om uw imaan te vernietigen. Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ ons zegenen met de gunsten van Djoemoe'a Namaaz, ondersteuning van Masdjieds, ons beschermen tegen verdeeldheid zaaien en ons beschermen van de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djama'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872