



Djoemoe'a 12-de Sjawwaal 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
**De gunsten en zegeningen van Tauwbah, Tazkiyah en Doe'a verhoor.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Wa idzaa sa-alaka 'iebaadie 'annie fa-iennie qariebe. Oedjjeboe da'e-wataddaa-'ie iedzaa da-'aanie fal-jasta-djieboe lie wal-joe'e-mienoe bie la-allahoem jarsjie-doen". hetgeen betekent: "En O Beminde (Profeet), wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, dan ben Ik nabij. Ik verhoor het smeekgebed (*Doe'a*) van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Daarom moeten zij Mijn bevelen gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij zeer zeker rechtgeleid mogen worden". ( Soerah Baqarah 2, vers 186).

\* *Alhamdoeliellah*, alle lof behoort aan Allah ﷻ; wij prijzen Hem ﷻ en zoeken zijn hulp en vergiffenis. Op de tweede Djoemoe'a dag van Sjawwaal zijn wij in *Djame Masdjied TAIBAH* weer gezamenlijk aanwezig om Namaaz te lezen. Allah ﷻ heeft ons tevens de kans gegeven om in de vastenmaand *Ramadaan* te vasten en daarna het *Ied-ul-Fitr* feest te vieren. Wij vragen Allah ﷻ vergiffenis, doen Tauwbah en smeken Hem ﷻ om onze vasten en andere aanbiddingen te accepteren en om ons te beschermen tegen vernietiging.

\* Onze Schepper ﷻ kent onze tekortkomingen, noden en onze levensdoelen en weet hoe wij kunnen schitteren, om dichtbij Hem ﷻ te komen en met Hem ﷻ verbonden te blijven.

\* Wij kennen in onze gemeenschap twee grote groepen, twee djama'ats nl.

a\* De "*Rahmaniyat*"djama'at, de Goddelijke gemeenschap, die door Allah ﷻ geleid wordt.

b\* De "*Shaitaniyat*"groep; deze duivelse gemeenschap werkt de Moesliems tegen en deze groep is ongehoorzaam aan Allah ﷻ en richt zich op de wereldse en emotionele voordelen.

Zij rennen achter rijkdommen, vrije seks en andere wereldse glitters en schitteringen. Zij haasten zich om te grijpen wat te grijpen valt en kijken niet om of zij misdrijven begaan, anderen pijn doen, vernederen, bedriegen, bestelen, roven en zelfs moorden.

Deze weg geleid door de duivel schittert en glittert van schoonheid en charme, maar in werkelijkheid is dit een bedrog vol met valkuilen en diepe pijnlijke en dodelijke putten.

\* Het is erg verdrietig, dat vaak zwakke Moesliems en jongeren zonder na te denken, aangetrokken voelen door de charme en schitteringen van deze duivelse schoonheden.

Wanneer zij éénmaal binnen de "clan" zijn, ontdekken zij de vele valkuilen en bedrog. Meestal is er geen weg terug en verzuipen zij zich in hun gevormde ellenden. Denk aan de mensen, die dag en nacht bezig zijn met alcohol, heroine, drugs, dobbelen/casino, vrije seks, dansen, roddelen, woede, stelen, bedriegen, haram eten, muziek en rennen achter

vreemde vrouwen en misbruiken minderjarige kinderen. Deze mensen eindigen meestal in verdriet, depressies, haat, ruzies, ziekten, misdrijven, vechtpartij/oorlog en moorden.

\* Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammade* ﷺ hebben de mens geholpen met het sturen van de Heilige *Qoeran*. Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ heeft de Heilige *Qoeran* nageleefd en in 23 jaren zijn volgelingen geleerd om een beschaafd, rein en veilig leven te leiden. Deze Djama'at, de "*Rahmaniyat*"djama'at is met ongeveer 140.000 volgelingen gesticht door onze lieve Profeet *Moehammade* ﷺ in 23 jaren zonder veel bloedvergieten.

Onze Beminde Profeet *Moehammade* ﷺ heeft met zijn innige liefde, verdraagzaamheid, oprechtheid, nederigheid, behulpzaamheid duizenden wrede atheïsten, onderdrukkers, vijanden van Allah ﷻ en afgodendienaren gekoppeld met Allah ﷻ. Hij werd tegengewerkt, aangevallen en met de dood bedreigd, desondanks heeft hij met diplomatie, tact, geduld, volharding en liefde het geloof van Allah ﷻ, de Islam geleid met niet meer dan enkele duizenden slachtoffers. De jaloeerse vijanden van Islam zeggen onterecht, dat het geloof gegroeid is door oorlogen en veel bloedvergieten. Zij vergeten, dat de Islam het grootste geloof van de wereld met miljarden volgelingen, gegroeid is met innige liefde, geduld, vrede en volharding. Deze vijanden mogen doen en zeggen, wat zij maar willen, het geloof van Allah ﷻ zal blijven groeien en zegeviëren tot en met de Dag des Oordeels.

Wij moeten met reine ziel blijven smeken en in onze Namaaz de volgende Doe'a blijven herhalen: "Iehdienash-shierathal-moestaqiem; shierathal-ladziena an'amta alaihiem"-

"Leid ons op het rechte pad; het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken".

Wij zijn mensen en kunnen soms fouten maken en zondigen, maar als wij

Wij zijn mensen en kunnen soms fouten maken en zondigen, maar als wij **Pagina 1**



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.**

**Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihi

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 12-de Sjawwaal 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb**  
**De gunsten en zegeningen van Tauwbah, Tazkiyah en Doe'a verhoor.**

direct daarna onze harten reingen en zielen zuiveren, walgen van de fouten, tranen vergieten, berouw tonen en nederig *Allah* smeken voor vergiffenis en tauwbah doen, dan zal onze Barmhartige Schepper ons vergeven en onze zonden wissen.

Onze Schepper zegt in Soerah Baqarah 2, vers 186: "En O Beminde (Profeet), wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, dan ben Ik hen nabij. Ik verhoor het smeekgebed (Doe'a) van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Daarom moeten zij Mijn bevelen gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij zeer zeker rechtgeleid mogen worden". Dus wij moeten onze zielen reinigen; alleen dan kunnen wij succesvol worden. In Soerah Asj-Sjams 91, vers 9 en 10 zegt *Allah* duidelijk: "Voorzeker, succes heeft hij, die zich reinigt (van zonden). En verloren gaat hij, die zich met zonden belaaft".

*Allah* maakt hier duidelijk wie de ware overwinnaars zijn en wie de ware verliezers zijn. *Allah* zegt als Mijn dienaar Mij aanroept, dan geef Ik antwoord en verhoor Ik zijn Doe'a. Wij zijn dus gelukkig, dat onze Schepper erg dichtbij ons is en onze Doe'a verhoort. Wij kunnen alle reine ondersteuning en hulp van *Allah* krijgen indien wij Hem smeken in de vorm van Doe'a. In elke situatie is er een Doe'a en handreiking van *Allah*, z.a. voor het betreden en verlaten van Masjdjeds, voor en na Namaaz, voor en na het eten, voor en na slapen, lopen, reizen, vasten, hadj, ziekten, problemen, etc.

Wij moeten niet zo maar rennen achter mensen voor onze problemen, noden en ziekten, maar oprechte Doe'as vragen aan onze Barmhartige *Allah*. Bij anderen z.a. doktoren, apothekers, advocaten en deskundigen kunnen wij hulp zoeken als "wasiela"-middel. Maar werkelijke hulp zullen wij toch krijgen met de Wil van *Allah*. Daarom is het noodzakelijk om te weten, dat onze Schepper dicht bij ons is dan onze hartader en op elk moment weet Hij wat onze noden zijn en welke hulp wij moeten krijgen, maar *Allah* zegt in bovenvermelde Soerah om Doe'a te vragen. Deze smeekbeden zullen wij nederig moeten vragen, maar eerst moeten wij met hart en ziel Hem gehoorzamen, aanbidden, onze zielen zuiveren, tauwbah doen / vergiffenis vragen en dan Doe'a vragen. Indien wij op deze wijze *Allah* smeken, dan zullen wij de hulp zeer zeker krijgen.

\* Heilige Profeet *Moehammad* heeft gezegd, dat wanneer mijn volgeling mij aanspreekt, dan wordt mijn ziel teruggestuurd en ik geef hem dan antwoord. Hier wordt bedoeld, dat onze levende Heilige Profeet altijd met volle aandacht gekoppeld is met *Allah* en als een momien hem aanspreekt, dan geeft hij aandacht aan hem. Precies zoals wij in Namaaz met alle aandacht voor *Allah* buigen, Hem aanspreken en geloven, dat wij Hem zien en Hij ons ziet. Deze aandacht van een Momien is volledig en wankelt niet.

\* In een overlevering is verteld, dat Hazrat Ali een persoon zag, die vergiffenis en doe'a vroeg. Toen hij opmerkte, dat de persoon niet met volle overtuiging *Allah* benaderde, zei hij: "Waarom doet u zo nonchalant in uw tauwbah en doe'a; u moet met volle overtuiging, eerlijk, aandachtig en met reine hart *Allah* benaderen, Hem taubah vragen van je zonden, niet terugvallen in dezelfde fouten en dan Doe'a vragen". Sommige onnozele Moesliems zeggen de gehele dag door: "Astaghfieroellah", "Astaghfieroellah"- "Tauwbah", "Tauwbah"- "O *Allah* vergeef mij, vergeef mij".

Maar deze mensen blijven keer op keer dezelfde zonden begaan, nl. roddelen, lasteren, bedriegen, liegen, stelen, vernederen, ondermijnen, dobbelen, haram eten en alcohol drinken, etc. Zij zuiveren hun zielen niet en hun doe'as worden meestal niet verhoord. Wij moeten met oprechte, zuivere hart tauwbah doen, *Allah* vergiffenis vragen en beloven, dat wij niet zullen terugvallen in dezelfde zonden. Tevens zullen wij de mensen, die wij beledigd, vernederd en pijn hebben gedaan, vergiffenis vragen. Als wij vergeven worden, dan zullen onze zonden uitgewist en mogelijk onze doe'as verhoord worden.

Moge *Allah* en Zijn Beminde Profeet ons zegenen met Ramadaan, Tazkiyah, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

**Pagima 2**



De trots van Ahle  
 Sunnat Wal Djam'at  
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde  
 voor Allah. de**

**Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam* heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

Anbi instelling

KvK. No. 41200872