



Djoemoe'a 5-de Sjawwaal 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Zegeningen van vrijwillige, verplichte vasten en het zuiveren van de ziel.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Qade aflaaha man zakkaahaa". "Voorzeker, succes heeft hij, die zich **reinigt**" (Soera 91, vers 9)

* *Alhamdoeliellah*, alle lof behoort aan Allah ﷻ; wij prijzen Hem ﷻ en zoeken Zijn Hulp en Vergiffenis. Wij zijn Allah ﷻ zeer erkentelijk, opdat Hij ﷻ ons vandaag de gelegenheid heeft geschonken om de eerste Djoemoe'a Namaaz in Sjawwaal in *Djame Masdjied TAIBAH* te lezen. Wij zijn gezegend door Allah ﷻ; Hij ﷻ heeft ons tevens de kans gegeven om in de vastenmaand *Ramadaan* te vasten en daarna het *Ied-ul-Fitr* feest te vieren. Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ heeft naast de verplichte vasten in de maand *Ramdaan* tevens de volgende vrijwillige vasten aanbevolen:

a* 6 dagen vrijwillige vasten in Sjawwaal en zegeningen van 1 jaar vasten verdienen.

b* De 13-de, 14-de en 15-de dagen van iedere maand vrijwillig vasten.

c* Vrijwillig vasten op iedere Donderdag.

d* Iedere Maandag vasten; Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ is op Maandag geboren en deed *Hidjrat* op Maandag en vastte hij ﷺ uit dankbaarheid aan Allah ﷻ op deze dagen.

e* Het is *Soennate Rasoel* ﷺ om in de maand *Sjabaan*, vooral op de 15-de *Sjabaan* te vasten.

f* Op de 9-de *Dhul Hiedjja* vasten.

g* Op de *Asjoera*-dag, de 10-de dag van de maand *Moeharram* vasten. De dag, waarop Heilige Profeet *Moesa Alaihiessalam* de Joden gered heeft. Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ zei, dat wij op deze dag zullen vasten uit dankbaarheid, dat Allah ﷻ ons gered heeft.

Allah ﷻ heeft ons werkelijk lief en is ons genadig en leert ons om in de maand *Ramadaan* verplicht te vasten en standvastig, weerbaar te leven en om onze harten te **reinigen**.

Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ heeft erg veel gevast en zelfs gevast zonder *Ieftaarie* en *Sehrie* maaltijden te nuttigen. De *Metgezellen* ﷺ zagen deze *Soennate Rasoel* ﷺ en probeerden het na te doen, maar na enkele dagen werden zij erg zwak, ernstig ziek en konden het niet volhouden. Zij moesten de *Ieftaarie* en *Sehrie* maaltijden nuttigen om in leven te blijven. Onze *Bemimde Profeet* ﷺ zei, dat jullie intenties goed waren, maar jullie zijn niet als ik. Ik ben onder hoede van Allah ﷻ en bij mijn *Schepper* ﷻ krijg ik genoeg te eten. Hij zei verder, dat jullie niet zijn zoals ik ben; ik ben Zijn *Bemimde Profeet* ﷺ en jullie niet. Mijn leven, eten, drinken, vasten en alle andere zichtbare handelingen zijn om jullie te leren, jullie harten te **reingen** en jullie te laten schitteren. Daarom is het een grote fout en zonde om te denken, dat wij *Moesliems* net als de Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ zijn.

Allah ﷻ zegt *Soerah Ali Imraan* 3, vers 164: "Laqade mannallahoe 'alal moemieniena iedz ba'atsa fiehiem rasoelammien anfoesiehiem jatloe 'alaihiem ajatiehie wa **joezak-kiehiem** wa joe'alliemoehoemoel kietaba wal hiekmah; wa ien kanoe mien qabeloe lafie dhalaliem-mobien". Hetgeen betekent: "Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de *Moesliems* geweest, dat Hij onder hen een *Boodschapper* uit het midden van hen zelf zond, die aan hen Zijn *Tekenen* voordraagt en hen **reinigt** en hen het **Boek** en de **Wijsheid** onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden".

Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ reciteerde de Heilige *Qoeran* en *Hazrat Djibriel Alaihiessalam* luisterde en *Hazrat Djibriel Alaihiessalam* reciteerde en onze *Bemimde Profeet* ﷺ luisterde. Onze *Profeet* ﷺ heeft zijn volgelingen het geloof *Islam* en de Heilige *Qoeran* grondig onderwezen en hun laten herhalen en oefenen. De harten van de volgelingen ﷺ werden gereinigd en gezuiverd. Als onze harten gereinigd en gezuiverd worden van interne hartziekten, z.a. woede, jaloezie, liegen, bedriegen, roddelen, liefde voor casino/gokken, alcohol, haram voedsels, etc. dan zullen onze *Namaaz*, *Roza*, *Tilawate Qoeran* en goede daden niet afgeschermd zijn en deze zullen schitteren en dan door Allah ﷻ geaccepteerd worden.

* Allah ﷻ heeft Zijn *Bemimde Profeet Moehammade* ﷺ de sleutels van gunsten en zegeningen van alle werelden geschonken en hij ﷺ verdeelt deze verworven zegeningen en gunsten aan wie hij ﷺ maar wilt. *Ala hazrat Raza Khan* ﷺ heeft gezegd, dat Allah ﷻ Zijn *Bemimde Profeet Moehammade* ﷺ alle sleutels van gunsten en zegeningen

Pagina 1



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 5-de Sjawwaal 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb Zegeningen van vrijwillige, verplichte vasten en het zuiveren van de ziel.

heeft geschonken. Onze lieve Profeet *Moehammed* ﷺ is dus "Maaliek"-eigenaar van de verkregen gunsten en zegeningen en deelt deze uit en houdt niets achter voor zichzelf. In Soerah 3, vers 164 zegt *Allah* ﷻ, dat Heilige Profeet *Moehammed* ﷺ aan zijn volgelingen de (1*) **Heilige Qoeran leert**, maar ook (2*) **wijsheid en kundigheid** onderwijst en daarboven nog (3*) **reinigt** hij de harten en zielen van de volgelingen. Het is algemeen bekend, dat alleen kennis van een onderwerp meestal geen volledige inzicht verschaft. Wij hebben dus naast kennis ook nog wijsheid en kundigheid nodig om goede inzichten te krijgen. Met recitatie en kennis van de Heilige Qoeran en inzicht en wijsheid van de Heilige Boeken zullen wij toch nog tekortschieten om een heilige leven te lijden en succesvol bij *Allah* ﷻ te worden. Daarom zegt de Heilige Qoeran in deze Soerah om onze harten en zielen ook te reinigen en te zuiveren; alleen dan kunnen wij succesvol worden. Voor de duidelijkheid hebben wij dus kennis, wijsheid, reine, een zuivere hart en ziel nodig om succesvol te zijn en daardoor dichtbij *Allah* ﷻ te komen. In Soerah Asj-Sjams 91, vers 9 en 10 zegt onze Schepper *Allah* ﷻ duidelijk: "Voorzeker, succes heeft hij, die zich reinigt. En verloren gaat hij, die zich met zonden belaaft". *Allah* ﷻ maakt hier duidelijk wie de ware overwinnaars zijn en wie de ware verliezers zijn. De zichtbare goede daden zoals het Vasten, Zakaat overdragen, Namaaz, Zikr en Doeroed Sjarief lezen, etc. moeten resulteren in het reinigen en zuiveren van de ziel en het hart, waardoor de onzichtbare ziekten en kwalen van de ziel en het hart verdwijnen. Een persoon kan nog zo succesvol zijn in het wereldse leven, maar als hij erin faalt om zijn ziel en hart voor *Allah* ﷻ te reinigen en te zuiveren, dan is deze persoon voor zijn Schepper ﷻ zeer zeker een grote verliezer. Zo kan weliswaar een arme heilige man zonder faam en rijkdom door de gemeenschap als een grote verliezer gezien worden. Maar als deze persoon echter behoort tot degenen, die zijn hart en ziel reinigt, polijst en zuivert en daardoor is hij eerlijk, beschaafd, nederig, vroom en toont de allerinnigste liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Profeet ﷺ, dan is hij voor *Allah* ﷻ zeer zeker een ware overwinnaar. Vele mensen vergeten tegenwoordig de waarde van het reinigen en zuiveren van de zielen en harten, nl. "Tazkiya", omdat zij zich hebben gestort in het materiele en zichtbare, waardoor de onzichtbare, spirituele van de ziel en het hart verloren zijn gegaan. In Soerah 2, vers 183 lezen wij verder: "O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht godvruchtig (taqewa, vrees voor *Allah* ﷻ, vroom en rein) moogt worden".

Wij hebben de gehele maand Ramadaan gevast, maar weten niet of wij de zegeningen ervan hebben gekregen. Daarom moeten wij onze harten en zielen reinigen, schoon polijsten, *Allah* ﷻ nederig Vergiffenis vragen en daarna Doe'a vragen opdat onze *Barmhartige* Schepper ﷻ ons vergeeft en onze vasten accepteert en ons succesvol maakt. Onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ heeft vaak openlijk verklaard, dat de 10 Metgezellen, de "Asjarah Moebasj-sjarah" ﷺ, zoals Hazrat *Abu Bakr Siddique* ﷺ, Hazrat *Oemar Faroeq* ﷺ, etc. bewoners van het Paradijs zijn. Ondanks dit verheven boodschap bleef Hazrat *Oemar Faroeq* ﷺ achter gesloten deuren in het gebed en in zijn Doe'as *Allah* ﷻ smeken voor vergiffenis, Djannat en *Allah* ﷻ verzoeken voor de acceptatie van zijn vasten. Wij moeten wel bezinnen, dat *Allah* ﷻ in Soerah 3, vers 164 Zijn Beminde Profeet ﷺ de taak "joezak-kiehiem" heeft gegeven, dat de betekenis heeft van: "reinigt en zuivert". Als wij Moesliems jaren in de maand *Ramadaan* hebben gevast, namaaz gelezen en andere verplichtingen uitgevoerd, maar daarnaast bleven wij roddelen, lasteren, bedriegen, liegen, stelen, vernederen, ondermijnen, dobbelen, haram eten en alcohol drinken, etc., dan hebben wij niets bereikt en zullen wij met lege handen het graf bereiken.

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met Ramadaan, Tazkiyah, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet *Mohammad* Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr. 85

Anbi instelling

KvK. No. 41200872