



Djoemoe'a 13-de Ramadaan 1435

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb  
**De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah ﷻ en het vasten.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Jaa ajjoehalladziena aamanoe koetieba 'alaikoemoesh-shiejaamoe kamaa koetieba 'alalladziena mien qabeliekoem la 'allakoem tattaqoen"- (Soerah 2, vers 183)

"O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht godvruchtig (vroom) moogt worden".

1\* *Alhamdoeliellah*, alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden.

Wij zijn Allah ﷻ zeer erkentelijk, opdat Hij ﷻ ons vandaag weer de gelegenheid heeft geschonken om de Djoemoe'a Namaaz in de zegenrijke maand Ramadaan te lezen in Djame Masdjied TAIBAH. Allah ﷻ heeft de Moesliems werkelijk lief en wilt ons redden.

Allah ﷻ heeft ons als Zijn beste Schepping liefdevol geschapen om Hem ﷻ te aanbidden.

\* Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft gezegd, dat in het lichaam van de mens een stuk hangende vlees aanwezig is, dat de naam draagt van "het hart". Als dat goed is dan is het gehele lichaam goed en veilig, maar als dat stuk vlees ziek is, dan is het gehele lichaam ziek, slecht en verdorven. Allah ﷻ heeft in de maand Ramadaan ons de *Heilige Qoeran* en "Lailatoel Qadr" gegeven en heeft ons opgedragen om te vasten, opdat wij vroom worden.

In de bovenvermelde Soerah 2 vers 183 zegt Allah ﷻ: "O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht godvruchtig (vroom) moogt worden".

Allah ﷻ heeft ons lief en zegt zeer liefdevol: "O lieve gelovigen u moet vasten".

Wij zijn verplicht om vanaf de dageraad tot en met de zonsondergang geen enkele voedsel te eten of te drinken en om ver te blijven van intieme relatie met je "nikaah"-getrouwde partner. Wij moeten wel begrijpen, dat onze Schepper Allah ﷻ, die ons erg lief heeft en ons niet wilt kwetsen. Integendeel Zijn oneindige Barmhartigheid stort Hij op ons uit. Allah ﷻ wilt ons beschermen tegen vernietiging en verdoemenis en leert ons om zelfs alle voedsels, dranken en seks te vermijden vanaf het aanbreken der dageraad tot en met zonsondergang in de gehele maand Ramadaan om Taqewa-vroomheid te verwerven. In Soerah 2, vers 185 zegt Allah ﷻ verder: "Sjahroe Ramadaanal-ladzie oenziela fiehiel-Qoeraanoe hoedal-liennasie wal bajjienatiem-mienal hoedaa wal foerqaan fa man sjahieda mienkoemoesj-sjahra falja-shoemh". Hetgeen betekent: "De maand Ramadaan is die, waarin de Qoeran werd nedergezonden; rechte leiding voor de mensen, gids en duidelijke woorden van oordeel; daarom wie onder u deze maand beleeft, laat hem daarin zeker vasten".

In deze Soerah wordt de naam van de vasten-maand duidelijk genoemd, nl. "Ramadaan".

Allah ﷻ heeft geen enkele andere naam van de maand in de Heilige Qoeran genoemd. Alleen de naam van de vasten-maand "Ramadaan" is specifiek genoemd. Dit bewijst, dat de vasten-maand erg belangrijk is. In deze maand heeft Allah ﷻ zeer belangrijke gunsten aan de mens geschonken, nl.:

A\* De Heilige Qoeran zelf heeft Hij ﷻ in deze maand geschonken aan Zijn Beminde Dienaar en Heilige *Profeet Moehammad* ﷺ.

B\* Er is een nacht in de maand Ramadaan, die "Lailatoel Qadr" heet en deze is groter in zegeningen en verhevenheid dan duizend andere maanden van het jaar.

C\* In deze maand worden de mensen opgedragen om de gehele maand te vasten om vroom te worden, waardoor de mens dichtbij zijn Schepper ﷻ kan komen, standvastig wordt en kan volharden om zijn emotionele verlangens in bedwang te houden. Deze persoon zal dan zelfs door Engelen gegroet en gerespecteerd worden. Hij zal dan ook weerstand kunnen bieden tegen satanische daden en een voorbeeld voor anderen zijn. De psychologie en het leerproces van deze verplichte aanbidding van Allah ﷻ heeft een geweldig effect op ons gedrag en karakter. Door de gehele maand Ramadaan streng te vasten zullen wij onze innerlijke krachten ontdekken, waarderen en begrijpen, dat als wij het werkelijk willen, kunnen wij de gehele dag zonder eten, drinken en seks even sterk, gezond en gelukkig blijven en daardoor vroom worden.



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.**

**Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

*Erkend bij*

*Koninklijk besluit nr. 85*

*ANBI Instelling*

*KvK. No. 41200872*



*Djoemoe'a 13-de Ramadaanaan 1435*

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb**  
**De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah ﷻ en het vasten.**

Het effect van deze gedragsverbetering maakt ons sterk en standvastig. Onze gemoeds-toestand en emotionele gedragsvormen van hebzucht, gierigheid, eerzucht, bedrog, dobbelen, jaloezie, hoogmoed, leedvermaak, belazerij kunnen onder controle gehouden worden en wij zullen dan ver weg blijven van haram voedsel, alcohol, vrije seks, pesten, onderdrukken, etc. Wij zullen dan ook in staat zijn om de basis van alle zonden "het liegen" uit ons lichaam te verdrijven en alle slechte gedragsvormen uit te roeien en daar-door vroom te worden. Dus het vasten heeft ons geleerd om onze emotionele krachten in bedwang te houden en de slechte satanische eigenschappen uit ons lichaam te verdrijven. De onderstaande praktische voorbeelden van standvastigheid spreekt voor zichzelf.

**A\*** Een kapitein van een Nederlandse schip was met zijn schip in de haven van Karachi om balen rijst en andere levensmiddelen in te laden. In die tijd moesten de arbeiders op de rug de balen inschepen. In de hete zon tussen de arbeiders werkte een bejaarde man ook mee. De kapitein keek van zijn hut hoe de arbeiders in de hete zon moesten zwoegen en hoe zij ploeterden met de balen levensmiddelen op hun rug. Zijn aandacht viel op een bejaarde medewerker en hij kreeg erg medelijden met hem. Een matroos werd gestuurd om de bejaarde uit te nodigen. De kapitein liet de bejaarde binnen en sloot zijn hut. Hij sprak met hem met veel respect en schonk een volle glas koude heerlijke stroop voor hem. De kapitein verzocht hem erg vriendelijk om wat te rusten en de koude stroop te drinken, want buiten is erg warm en u bent ook nog bejaard en het werk is te zwaar voor u. Ondanks vele verzoeken en motivatie om de koude stroop te drinken, weigerde de oude arbeider standvastig om zelfs het glas aan te raken. De kapitein was zeer verbaasd en in verlegenheid gebracht en wilde weten waarom hij zo abrupt geweigerd werd. De bejaarde vertelde hem, dat hij aan het vasten is en dat hij na de zonsondergang wel mag drinken en dan zal hij ook eten. De kapitein had erg veel medelijden met hem en bleef hem verzoeken om de stroop toch te drinken. Hij zei tevens, dat de deur dicht was en hij alleen hier was; ik zal uw geheim niet door vertellen. De bejaarde zei hierop, dat wij hier zijn, maar Allah ﷻ is als derde hier ook aanwezig en onze Schepper ﷻ ziet alles. Hij bedankte de kapitein voor zijn medeleven, maar bleef standvastig in zijn geloof om te blijven vasten. De kapitein kon daarna niet rustig slapen en bleef onderzoeken wat de kracht van "Shabr"-standvastigheid in de Islam was. Hij bestudeerde de Heilige Qoeran grondig en werd daarna een vrome Moesliem.

**B\*** In een andere overlevering werden 3 Moesliem broers gevangen genomen door een wrede christen koning. Deze koning eiste, dat de 3 broers hun geloof moesten opgeven en christenen worden. Maar de standvastige vrome Moesliems weigerden en zij werden bedreigd om in kokende olie te worden gegooid. Twee van de broers werden inderdaad in kokende olie gegooid en werden martelaren. De derde werd weer onder druk gezet om Islam te verlaten en christen te worden, maar hij bleef volharden en weigerde resoluut. De minister verzocht zijn koning om deze Momien onder zijn hoede te laten. Hij werd opgesloten in het kasteel van de koning, maar werd hoffelijk behandeld. Hij kreeg vele soorten hoffelijke maaltijden en wijnsoorten, maar weigerde alle haram eten en drinken. De jonge aantrekkelijke prinses van het hof werd op hem afgestuurd. Maar hij bleef volharden om zijn Imaan te beschermen. Na lange tijd zonder resultaat onder druk te hebben gezet, zei de prinses, dat deze Moesliem engelachtige gedrag bezit en is zeer hoog begaafd. Zij werd hierdoor geïnspireerd en werd tevens Moesliema en trouwde met de Momien. Zij gaf haar weelde op en verliet het kasteel. Dit gedrag van vroomheid willen Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ de Moesliems laten ontwikkelen. Daarom moeten wij vasten, vroom worden en een voorbeeldig leven leiden en anderen verbeteren. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met Ramadaan, Djoemoe'a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

*Hadjie M. Junus Gaffar*

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

**Pagima 2**



*De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at*  
**Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de**

**Barmhartige**

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam heeft*

*gezegd: " Allah heeft*

*Namaaz in zijn oneindige*

*goedheid aan de mens*

*gegeven; Namaaz wat te*

*vergelijken is met de*

*rechte weg, die leidt naar*

*voorspoed en geluk".*

*Geeft u Donatie en*

*ontvangt u gunsten van*

*de Barmhartige Allah.*

*"Goda ko bhoel gheje*

*loog, Fiekr rozie meng.*

*Gejaal riezq ka hai,*

*Razzaq ka gejaal nehien*

*Ai ta-iere lahoetie,*

*Oes Riezq se mawt etjie,*

*Djies Riezq se atie ho,*

*Perwaaz kotahie"*

**Koninklijk besluit nr.**

**85**

**Anbi instelling**

**KvK. No. 41200872**