

**De trots van Ahle  
Sunnat Wal Djam'at  
Secretariaat**

Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
 Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven  
 ☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
 ☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO  
 54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit  
liefde voor Allah.  
Onze Heilige  
Profeet**

**Mohammad**

Sallallahoe Alaihie  
 Wassallam heeft gezegd:  
 "Allah heeft Namaaz in  
 zijn oneindige goedheid  
 aan de mens gegeven;  
 Namaaz wat te  
 vergelijken is met de  
 rechte weg, die leidt  
 naar voorspoed en  
 geluk".

*"Hemesja hemko  
nehien rehna hai ies  
daroel-fanie meng;  
koetj etjhie kaam  
kerle tjar dien kie  
ziende-ghanie  
meng"*

Erkend bij  
 Koninklijk besluit nr. 85  
 ANBI Instelling  
 KvK. No. 41200872

Djoemah 06-06-2014.

Djoemah 8-ste Shabaan 1435

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb**  
***De zegeningen van de maanden Radjab, Shabaan en Shabe Bara'at***  
*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Ienna anzalnahoe fie lailatiem moebarakatien ienna koenna moendzierien. Fiehaa joefraque koelloe amrien hakiem. Amrammien 'iendienaa. Ienna koenna moersielien"  
 Hetgeen betekent: "Voorzeker, Wij hebben het in een gezegende nacht nedergezonden. Voorwaar, Wij zijn de Waarschuer. Daarin wordt iedere wijze zaak uitgereikt op Ons bevel. Voorzeker, Wij zijn de zenders ( van de profeten )" (Soerah Ad-Doechan 44: vers 3, 4, 5)  
 1\* Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden. Hij heeft de momiens werkelijk lief en heeft ons opgedragen om "Tauwbah"- Vergiffenis te vragen en tot berouwwol inkeer te komen. Allah ﷻ heeft vele zegenrijke gunsten en rijkdommen voor ons bewaard om in de maanden Radjab, Shabaan en in "Shabe Bara'at" uit te delen. Alle maanden van het jaar zijn van Allah ﷻ en Hij ﷻ heeft er vele speciale gunsten en zegeningen ingesloten en voor ons opgeslagen. De maand Radjab heeft Hij specifiek benoemd tot *Zijn Maand, de maand Shabaan is de maand van Heilige Profeet Mohammad ﷺ*. De mensen, die Allah ﷻ gehoorzamen, "Tauwbah"-Vergiffenis vragen en goede daden verrichten in deze maanden zullen zeer hoge beloningen en zegeningen ontvangen. Heilige Profeet Adam *Alaihiessalam* heeft op de deur van het Paradijs gelezen, dat Allah ﷻ ontzettend veel waarde hecht en innige liefde toont aan mensen, die "Tauwbah" doen. In vele Soerachs worden wij daarom opgedragen om "Tauwbah"-vergifenis af te smeken. In Soerah 24, vers 31 b.v. zegt Allah ﷻ: "En wendt u allen tezamen in berouwwolle inkeer tot Allah, O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben".

U wordt daarom gefeliciteerd, dat u samen met ons deze Vrijdag in Djame Masdjed TAIBAH de Djoemoe'a Namaaz leest en samen met ons "Tauwbah" doet en Doe'a vraagt. Moge Allah ﷻ en Zijn Heilige Profeet Mohammad ﷺ onze goede wensen in vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah ﷻ leiden.  
 2\* In de maand Radjab, de maand van Allah ﷻ heeft onze Schepper ﷻ de allergrootste wonder aan de mens getoond door Zijn allerliefste Dienaar en Profeet ﷺ bij zich op zijn Troon te laten komen, Hem te ontmoeten en met Hem te praten en te vergaderen. Hij ﷻ heeft hem de Djannat, de Djahannam en alles in de hemelen laten zien. Bij zijn terugkeer heeft hij ﷻ het allerbeste en zegenrijkste geschenk voor de welvaart en welzijn van de mens van Allah ﷻ meegekregen. Heilige Profeet Mohammad ﷺ, zijn Sahaba-e-Kiram en alle Momiens zijn Allah ﷻ dankbaar, omdat de mens verlost is van verdoemenis; eveneens zijn alle Momiens tot de Dag des Oordeels gered en op de "Qajamat" - dag zullen wij allen er baat bij hebben als wij de weg naar het Paradijs verlicht zullen vinden.  
 3\* De maand Sjabaan daarentegen is de maand van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en hij ﷻ heeft op zijn beurt gretig gebruikt gemaakt om in zijn maand zijn volgelingen een zegenrijk en verheven cadeau, de "Shabe Bara'at" te schenken. In de maand Sjabaan vragen wij erg veel vergiffenis; wij doen veel meer Iebadat en Vasten; wij lezen tevens Namaaz, Zikr, Doeroed Sharief en met onze Iebadat komen wij erg dichtbij Allah ﷻ. Op de 15-de Sjabaan avond, de "Shabe Bara'at" dalen Hazrat Djibriel *Alaihiessalam* en andere Engelen neder door het gebod van hun Heer Allah ﷻ voor iedere zaak. Zij dalen neer vanaf de zonsondergang tot het schitteren van de morgen en verspreiden zich over de gehele wereld tussen de volkeren om gade te slaan, wie goede daden verrichten en wie Vasten, Tauwbah doen, Namaaz, Zikr, Doeroed Sharief en Salatoessalaam lezen. De Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd, dat er een poort in het Paradijs is, die "Rajjaan" heet. Allah ﷻ heeft deze poort voor de Moesliems gemaakt, die vasten. Op de Dag des Oordeels zal gezegd worden: "Waar zijn de Moesliems die gevestigd hebben. Zij mogen dan opstaan en door de poort "Rajjaan" naar het Paradijs gaan.  
 6\* Hazrat Aisha Siddiqua *Radijallahoe Anha* heeft gezegd, dat Heilige Profeet Mohammad ﷻ heel veel dagen in de maand Sjabaan heeft gevestigd. Toen Hem gevraagd



Djoemah 8-ste Shabaan 1435

Djoemah 06-06-2014.

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAS ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb  
***De zegeningen van de maanden Radjab, Shabaan en Shabe Bara'at***

werd waarom hij ﷺ zoveel in deze maand vastte, zei de geliefde Profeet ﷺ, dat op de Shabe Bara'at alle zegeningen en lotsbestemmingen bepaald worden. Alle beslissingen, rapporten en indelingen zullen bijgeschreven worden op de "Lawhe-Mahfoez"- een notitiebord in de hemel. Daarom moeten wij op de avond van "Shabe Bara'at" de gehele avond in Iebadat doorbrengen. *Allah* ﷻ bepaalt wie in de komende periode zal sterven, welke kinderen zullen geboren worden, welke personen ernstig ziek zullen worden, welke dienaren er speciale gunsten zullen ontvangen en vele andere lotsbestemmingen zullen bepaald worden. De Sahaba-e-Kiraam hebben ook deze Iebadat van hun Leider Profeet *Mohammad* ﷺ aangeleerd en zij hebben ook heel veel gevast om dichtbij *Allah* ﷻ te komen. Zij verloren geen enkele seconde aan wereldse zaken. Zij hadden goed begrepen, dat het leven maar kort is en kan heel gemakkelijk beëindigd worden, net als een luchtbel op het water, die met een kleine windstoot uit elkaar spat. Tevens moeten wij weten, dat liegen de grondoorzaak is van alle zonden en dat *Allah* ﷻ de personen, die liegen heftig veroordeelt en zelfs vloekt. Wij moeten streven om nooit te liegen. Eerlijke personen zullen vele zegeningen ontvangen en zij zullen schitteren. *Allah* ﷻ wilt ons door Zijn Genade toch weer helpen en zegt in *Soerah 4, vers 64*: "*Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaaa-oe ka fastagh-faroellaaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiemaa*". Hetgeen betekent: "En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna *Allah* om *Vergiffenis* vragen en de *Boodschapper* voor hen om *Vergiffenis* vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah* zeer *Berouwaanvaardend, Genadevol* is" *Allah* ﷻ geeft ons opdracht om bij Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ in *Medina Sjarief* te gaan en door hem *Vergiffenis* te laten vragen, dan zal onze Schepper ﷻ onze fouten en zonden vergeven. Onze harten en levens zullen zeer zeker weer schitteren. "Kia baat hai Madiene kie, djiene me too djiena hai, kia baat hai djiene kie"

Wij moeten op de avond van 12 juni, de "Shabe Bara'at"- avond naar de Masdjieds gaan en vanaf Ashr namaaz tot en met Fidjr namaaz in Iebadat (gedenken aan *Allah* ﷻ) doorbrengen. Op deze avond komt *Allah* ﷻ helemaal tot de laagste hemel, erg dicht bij de mensen en roept om: "Vraag vergiffenis aan Mij, doe Tauwbah, vraag Riezq, gezondheid, lang leven, verlossing van onderdrukking aan Mij. Ik zal jullie allen helpen". Wij lezen daarom op de Shabe Bara'at-avond 6 Raka'ats Nafil Namaaz (3 X 2 Raka'ats) a\* 2 Raka'ats Nafil Namaaz met de intentie voor Riezq, goede gezondheid en lang leven. b\* 2 Raka'ats Nafil met de intentie van voorkomen van allerlei ellenden en problemen. c\* 2 Raka'ats Nafil met de intentie het niet afhankelijk zijn van anderen. En slechts afhankelijk zijn van *Allah* ﷻ en Zijn Profeet *Mohammad* ﷺ.

Wij moeten wel begrijpen, dat *Allah* ﷻ sommige besluiten gekoppeld heeft aan onze handelingen, gedrag en karakter. Op de lijst van een persoon zal b.v. vermeld zijn, dat hij ernstig ziek zal worden, maar als hij zich extra inzet voor zieke mensen of bejaarden en vooral zijn eigen bejaarde ouders, dan zal de ziekte wegblijven en hij blijft gezond. Ook kan het zijn, dat een persoon nog 20 jaren mag leven, maar als hij ongehoorzaam is aan *Allah* ﷻ en ver blijft van goede daden, dan zal hij snel sterven en de graf bereiken. Het is overgeleverd, dat hazrat Djibriel *Alaihiessalam* op de Shabe Bara'at avond bij de Profeet *Mohammad* ﷺ kwam en vroeg hem om naar de hemel te kijken. Zij zagen de 'Noezoele Rahmate Ielahie'- 300 deuren van zegeningen waren wijd open gezet en een zalige regen van zegeningen daalde neer. Alle deuren van het *Paradijs* waren opengesteld. De mensen, die deze zegeningen niet zullen krijgen zijn: Afgodsdienaren, Alcoholisten, Zondaren, die geen Tauwbah doen, Moesliems die familiebanden breken en hun ouders mishandelen en verwaarlozen, Moesliems, die zonder Nikah met anderen seks bedrijven. *Moge Allah* ﷻ en Zijn Profeet *Mohammad* ﷺ ons een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !!

Namens het Bestuur  
 Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2



De trots van Ahle  
 Sunnat Wal Djam'at  
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde  
 voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

**Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam* heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872