



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihi

Wassallam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk”.

“Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe’a 16-de Radjab 1435

Djoemoe’a 16-05-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Sahab **Heilige maand Radjab en Hemelreis van Heilige Profeet Moehammade** ﷺ

“Soebhanalladzie iesraa bie- ‘abediehie lailam-mienal masdjiediel Haramie ielal masdjiediel Aqesha, alladzie baraknaa hawlahoe lienorie jahoe mien aajaatienaa.

Iennahoe hoewassamie-‘oel bashier”. (Soerah 17, vers 1)

“Heilig is Hij, Die Zijn Dienaar des nachts deed reizen van de Haram (Heilige) Moskee naar de Aqesha Moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem Onze Verheven tekenen zouden tonen. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende”.(Soerah 17, vers 1)

1* *Alhamdoe liellah*, alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden, de Beschermers en Begeleider der schepselen. Allah ﷻ heeft de momiens werkelijk lief en Hij ﷻ heeft voor Zijn Beste Creatie de Heilige Qoeran en Zijn beminde dienaar en Laatste Profeet *Mohammade* ﷺ gestuurd. De Heilige Qoeran is een complete levenscode en levensstijl om in deze wereld gelukzalig te kunnen leven en om het hart te laten schitteren.

Allah ﷻ heeft tevens gezegd, dat als een persoon mijn innige liefde wilt ontvangen, dan zal hij . en Profeet *Mohammade* ﷺ moeten respecteren, beminnen en zijn levensstijl met hart en ziel accepteren. Hij ﷻ is dus de fakkel der vredig levenscode.

* In Soerah 51, vers 56 zegt Allah ﷻ: “Wa maa galaqetoel djienna wal iensa iellaa lieja’e-boedoen”-“En Ik heb de djienn en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen”.

* De Djoemoe’a namaaz is een aanbedding en wordt in *Djame Masdjieds* gelezen; hierdoor kunnen de momiens elkaar sociaal ontmoeten en zij kunnen in contact blijven met hun leiders en imaams. Jong en oud, arbeiders en geleerden, deskundigen en momiens met perfecte gedrag vormen hierdoor een sterke familie; onderlinge problemen en gunsten worden rechtstreeks besproken en opgelost. Allah ﷻ openbaart: “*Tennamal moeminiena iegwatoen fa-ashliehoen baina agawaikoem watta-qaellaha la-allakoem toerhamoen*” Hetgeen betekent: “*Moesliems zijn elkaars broeders; brengt dus verzoening tussen uw beide broeders tot stand en vreest Allah, opdat op u barmhartigheid moge neerdalen*”. (Soerah 49, vers 10)

* Als een moesliem de djoemoe’a namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ leest, dan zullen zijn fouten en zonden vanaf de vorige tot deze Djoemoe’a tevens vergeven worden.

* De Djoemoe’a Namaaz is zeer zegenrijk en een bevrijding van ellenden; Allah ﷻ heeft deze Namaaz verheven en verplicht gesteld, daarom moeten wij deze strikt onderhouden.

* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door Engelen naar de Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ overgebracht, maar op Vrijdag de Djoemoe’a dag worden deze rechtstreeks door onze Lieve Heilige Profeet ﷺ gehoord en waargenomen. Hij ﷻ reageert en geeft antwoord op de beluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

2* De maand Radjab heeft Allah ﷻ specifiek benoemd tot *Zijn maand* en is zeer zegenrijk; één dag vasten in de maand Radjab resulteert in zegeningen van een jaar vasten.

* De Heilige Qoeran is de grootste wonder aller tijden; de hoog verheven Soerachs-wetten en regels van Allah ﷻ zijn op het hart van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ neergedaald. Het gewicht en kracht van de Heilige Qoeran is zo zwaar en hoog verheven, dat als deze op een berg was neergekomen, dan zou de berg splijten, verpoederen en vervliegen.

De Heilige Qoeran vermeldt in bovenvermelde Soerah 17, vers 1 over de hemelreis van Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ en zegt dat deze reis de allergrootste wonder aller tijden is.

Allah ﷻ heeft op de 27-ste van de maand Radjab zijn beminde dienaar en Profeet *Mohammade* ﷺ uitgenodigd om bij Hem boven de hemelen op bezoek te komen. De Heilige “*Meraaj-un-Nabie*”- Hemelvaart van onze Heilige Profeet Moehammad ﷺ is bij u welbekend. Deze reis begon van de Moskee “Haram” in Kaaba Sjarief naar Moskee “Aqesha” in Jeruzalem. Allah ﷻ wilde aan alle Heilige Profeten *Alaihiessalam* melden, dat zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ Zijn allerhoogste schepping is en alle andere Schepsels moeten hem ﷻ respecteren en liefdevol behandelen. Daarom heeft Allah ﷻ alle Heilige Profeten *Alaihiessalam* uitgenodigd om zijn beminde Gast in Masdjied “Aqesha” te verwelkomen en gezamenlijk ter plekke *Namaaz* te lezen. En hier werd hij ﷻ tevens als Imaam aangesteld en dus heeft Allah ﷻ hem verheven tot “*Imamoel-Ambiyaa*”.

En hier werd hij ﷻ tevens als Imaam aangesteld en dus heeft Allah ﷻ hem verheven tot “*Imamoel-Ambiyaa*”. **Pagina 1**



Djoemoe'a 16-de Radjab 1435

Djoemoe'a 16-05-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Heilige maand Radjab en Hemelreis van Heilige Profeet Moehammed ﷺ

Na deze verheven positie te hebben ontvangen is hij ﷺ niet gaan rusten, maar reisde verder naar de hemelen en kwam bij "Siedratoel Moentaha" aan. De Engel Djibriel *Alaihiessalam* zei hier, dat hij niet verder dan deze plaats kan reizen en hij zei tevens: "Jaa Rasulallah, als ik deze grens overschrijd, dan zullen al mijn vleugels verbranden vanwege de sterkte van het alles doordringende "Noer" (licht) van Allah ﷻ en ik neem nu afscheid van U" De Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ was uitgenodigd door zijn Beminde Schepper ﷻ en hij ﷻ reisde verder naar de Troon van Allah ﷻ alwaar hij ﷻ feestelijk werd onthaald door zijn Gastheer Allah ﷻ. De hemelen waren versierd en de engelen jubelden van blijdschap. Overal was er feestelijke stemming en de blijdschap was zeer groot. In Soerah 53, vers 8, 9 en 17 lezen wij: "Vervolgens naderde hij en kwam steeds nader. Toen ontstond er tussen Hem en de beminde (Profeet) een afstand van twee handen of nog dichterbij. Het oog wendde zich niet af, noch overschreed het de grens".

Heilige Profeet ﷺ zei, de verrukking, die ik meegemaakt heb bij de verheven ontmoeting met Allah ﷻ deed mij trillen. De vertoning, ontvlaming en opbruizing van Allah's Schitteringen deed mij datgene ervaren wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Heilige Profeet ﷺ kon zijn ogen van Hem ﷻ niet afwenden en bleef de Allah ﷻ aanschouwen en hij ﷻ zag zijn wensen en verlangens in vervulling gaan en hij ﷻ smeekte: "O Allah ﷻ mijn gemeente is erg zondig en ik smeed U haar te vergeven". Allah ﷻ antwoordde hierop, dat als u dat wenst, dan zal Ik uw gemeente vergeven. Bij terugkeer heeft Allah ﷻ Zijn verheven cadeau in de vorm van Namaaz aan de volgelingen van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ meegegeven. De 5 dagelijkse Namaaz is dus een *verheven geschenk* van onze Schepper Allah ﷻ. Wij moeten daarom Namaaz zeer hoog waarderen en het lezen ervan nimmer verzaken om onze dankbaarheid te betuigen aan de Schenker van ons leven, gezondheid en vele andere gunsten. Tijdens de terugreis naar de aarde merkte Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ op, dat niemand mij zal geloven, dat ik Allah ﷻ in levende lijve met hart en ziel heb ontmoet. Hierop reageerde de Aarts-engelngel Hazrat Djibriel *Alaihiessalam* en zei, dat inderdaad niemand deze allergrootste wereld wonder aller tijden zal geloven, omdat deze ontmoeting niet te vatten is. Maar uw beminde dienaar Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ zal u zeker geloven. De atheïsten hebben het nieuws gehoord, dat Profeet Moehammad ﷺ bij Allah ﷻ boven de Hemelen is geweest. Zij begonnen hem ﷺ belachelijk te maken en kwamen bij Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ en zeiden, dat als iemand zegt, dat hij boven de hemelen bij Allah ﷻ is geweest, zou jij hem dan geloven? Toen Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ dit hoorde, vroeg hij herhaaldelijk, wie dit gezegd heeft? Na deze ondervraging zeiden zij, dat zijn vriend Moehammad het gezegd heeft. De beminde dienaar en vriend van Profeet Moehammad ﷺ zei hierop, dat als hij ﷻ dit heeft gezegd, dan getuig ik met hart en ziel, dat hij ﷻ inderdaad boven de hemelen is geweest om zijn Schepper Allah ﷻ te ontmoeten. Dit is pas geloven en deze nederige Metgezel ﷺ kreeg hierbij de eretitel van "Siddique"- "Hij, die bevestigt". Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ was standvastig en heeft nooit getwijfeld aan de Overleveringen van Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ en aan de Heilige Qoeran. Allah ﷻ kon ook de Namaaz aan Zijn Beminde Profeet ﷺ in Makka Sjarief of in Medina Sjarief openbaren, maar Hij ﷻ heeft eerst Zijn Beminde Profeet ﷺ bij Zijn Troon boven de hemelen laten komen en daar de Namaaz als geschenk meegestuurd. Allah ﷻ heeft hiermee een belangrijke boodschap meegegeven, dat Namaaz de hoogste aanbidding van Allah ﷻ is. Het eerste waarnaar gevraagd zal worden is dus Namaaz. Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat Namaaz de sleutel tot het Paradijs is. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de Djoemoe'a Namaaz, met de liefde voor Aboe Bakr Siddique *Radjallahoe Anhoe* en ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

Anbi instelling

KvK. No. 41200872