



۷۸۶

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Djoemoe'a 2-deRadjab 1435

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 2-05-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Het Resultaat van Goed Gedrag, Karakter en Geduldig Volharding van een Momien.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Tennalladziena qaaloe rabboenallahoe tsoemmas-taqaamoe tatanazzaloe 'alaihioel-malaaa-iekatooe allaa tagaafoe wa laa tahzanoe wa abesjieroe biel-djannatiel-latie koen-toem toe'adoen. Nahnoe awliyaa-oekoem fiel hajaanied-doenjaa wa fiel agierah, wa lakoem fiehaa maa tasjtahiee anfoesoekoem wa lakoem fiehaa maa tadda-'oen. Noezoelam-mien ghafoerrier-rahiem".

"Voorwaar zij die zeggen: 'Onze Heer is Allah', dan daarin standvastig blijven, op hen dalen de engelen neer en zeggen: 'Vreest niet, noch treurt en verheugt u over de Tuin, die u werd beloofd. Wij zijn uw vrienden in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals.

En gij zult daarin krijgen wat uw ziel zal wensen en gij zult daarin hebben wat u

vraagt. Als gastonthaal van de Vergevensgezinde, de Genadevolle" (Soerah 41, vers 30-32)

"Het geloof Islam is niet verspreid door geweld; Islam is wel verspreid door Goed Gedrag en Karakter". Alhamdoe liellah, alle Lof en Dank aan Allah ﷻ, de Heer der Werelden.

1* De zegenrijke maand "Radjab" is reeds begonnen. Allah ﷻ heeft vele zegenrijke gunsten en rijkdommen voor ons bewaard in de maanden Radjab, Shabaan en Ramadaan.

Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft gezegd, dat "Radjab" de Maand van Allah ﷻ is, de maand "Shabaan" mijn maand is en de maand "Ramadan" is voor mijn volgelingen.

De mensen, die Allah ﷻ gehoorzamen en goede daden verrichten in deze maanden zullen zeer hoge beloningen en zegeningen ontvangen. U wordt daarom gefeliciteerd, dat u met ons in deze maanden in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en met ons Doe'a

vraagt. Moge Allah ﷻ en Zijn Heilige Profeet Mohammad ﷺ onze goede wensen in vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah ﷻ leiden.

2* Allah ﷻ heeft voor de Moesliems het allerbeste geloof Islam voorbereid. Hij heeft de Heilige Koran als de beste leiding met Zijn allerbeste, allerliefste Profeet en Dienaar

voor ons gestuurd om ons te begeleiden en te helpen om de juiste weg te bewandelen om dichtbij Hem te komen. Deze weg is om ons gedrag en karakter te perfectioneren, onze harten te laten schitteren en ons de weg naar het Paradijs te laten bewandelen.

Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft iedere seconde van zijn leven gewijd om de mensen te onderwijzen en te begeleiden om dichtbij zijn Schepper Allah ﷻ te komen, onder de Bescherming en Begeleiding van Allah ﷻ te leven en als een perfecte mens met goed gedrag en perfecte karakter op deze aarde te wonen en Allah ﷻ te aanbidden.

Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ willen ons redden van verdoemenis en ons de weg naar het Paradijs laten vinden. Daarom worden allerlei manieren gebruikt om zoveel mogelijk te leren om de "Noer" van ons gedrag en karakter te laten schitteren.

Maar als wij van Zijn Bescherming wegdrijven door satanische handelingen en achter wereldse glitter en schitteringen te rennen, dan zullen wij zeer zeker de zegeningen en Zijn Bescherming niet ontvangen. Zonder de Bescherming van Allah ﷻ is het leven ondragelijk; ziekten, verdoemenis, frustraties, depressies en onderdrukkingen zullen ons overvallen.

Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft daarom de opdrachten van Allah ﷻ zonder enige aarzeling uitgevoerd, ondanks vele martelingen, mishandelingen en onderdrukkingen.

Hij heeft 9 jaren met veel "Shabr"-geduld en volharding in Makka Sjarief de Boodschap van Allah ﷻ overgebracht en het resultaat was, dat enkelen de Islam hadden omhelsd.

Het bekende voorval, dat toen Heilige Profeet Moehammad ﷺ in Kaaba Sjarief aan een kant in "Siedjedah" was, de wrede atheïsten Umayya, Oeqebah en Aboe Djahal oude stinkende darmen en viezigheid van een kameel, die eerder geslacht was, hadden opgehaald en die op de schouder van Heilige Profeet Moehammad ﷺ hadden gegooid.

Hij bleef lange tijd in de "Siedjedah" positie en het kindje Fatimah ﷺ zag hoe haar vader mishandeld werd. Zij verwijderde de viezigheid en zei tegen de schoften: "Julie moeten je schamen om iemand zo te mishandelen, terwijl hij zijn Schepper ﷻ aanbidt".

*** Op een andere keer lazen Heilige Profeet Moehammade ﷺ, Aboe Bakr Siddique ﷺ en enkele andere metgezellen ﷺ Namaaz in Kaaba Sjarief en de ongelovige,**

Pagina 1

Pagina 1

Pagina 1

Pagina 1

Pagina 1

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah.

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroel-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 2-de Radjab 1435

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 2-05-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Sahab
Het Resultaat van Goed Gedrag, Karakter en Geduldig Volharding van een Momien.

wrede onderdrukkers mishandelden hen. Deze ruwe ongelovigen molesteerden hen en begonnen hen te schoppen en onmenselijk te slaan. Hierdoor raakten beide zachtmoedigen Heilige Profeet Moehammede ﷺ en Aboe Bakr Siddique ﷺ ernstig gewond. Omdat Aboe Bakr Siddique ﷺ zijn leider ﷺ beschermde en op de voorgrond trad, werd hij zeer ernstig mishandeld en de atheïsten dachten, dat hij overleden was.

* Vermeldingswaard is ook, dat Heilige Profeet Moehammede ﷺ naar het dorp Taif ging om daar de Boodschap van Allah ﷻ over te brengen en ook hier werd hij mishandeld en gestenigd, waardoor zijn heilige lichaam ernstig begon te bloeden. Hij vroeg daarna Doe'a en Hazrat Djibriel *Alaihiessalam* verscheen, met de boodschap en zei: "Kijkt u naar de hemel en vraag de engelen van de bergen om deze wrede mensen te vernietigen".

Heilige Profeet Moehammede ﷺ vroeg Doe'a en zei, dat de kinderen en nakomelingen van deze dorpelingen zullen later het geloof Islam omhelzen en dat is ook zo uitgekomen.

* Ook de metgezel Hazrat Bilal ﷺ is een schitterend voorbeeld van "Shabr" voor ons. Hij was een jonge slaaf uit Ethiopie en hij werd een vrome moesliem. Zijn wrede baas Oemayya werd woest, omdat hij Moesliem was geworden en begon hem te mishandelen. Hij werd bloot in de hete zon vastgebonden en een zeer zware rots op zijn borst geplaatst. Daarna werd hij uren lang gezweept en het bloed vloeide uit zijn lichaam. Het enige wat deze slaaf zei: "Ahad, Ahad", hetgeen wil zeggen Allah ﷻ is enige, Allah ﷻ is de enige.

Deze tafereel duurde voort totdat de verlossing kwam. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ kwam bij Oemayya en zei: "Waarom mishandel je deze arme slaaf, die slechts zegt, dat Allah ﷻ mijn God is. Oemayya antwoordde hierop, dat hij mijn slaaf is en hij loopt achter Moehammad. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ zei: "Verkoopt hem dan aan mij en koopt een andere, die naar jou wilt luisteren". Zo is deze arme heel duur afgekocht en gered.

Hij haastte zich om Heilige Profeet Moehammede ﷺ te verwittigen, dat hij Bilal heeft bevrijd. Zijn verheugde leider ﷺ zei, dat hij ook wilde mee betalen aan deze zegenrijke handel. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ zei hieop: "Alles van mij is van u; mijn rijkdom, kinderen, familie en mijn gehele leven, alles heb ik van u gekregen en zij behoren aan u".

* Hazrat Aboe Dzarr ﷺ hoorde over de nieuwe Profeet en stuurde eerst zijn broer om te informeren. Deze broer kwam bij de Beminde van Allah ﷻ en bevestigde later, dat deze Profeet ﷺ de ware Dienaar van Allah ﷻ is. Daarna kwam hij zelf om zich te overtuigen. Hij kwam hazrat Ali ﷺ tegen, die hem naar zijn huis bracht en hem heerlijk liet eten.

De 2-de en de 3-de dag ontmoette hij ﷺ de reiziger weer in Kaaba Sjarief en nam hem mee naar zijn huis om hem te trakteren. Hazrat Ali ﷺ vroeg hem wat de reden van zijn bezoek was. Hij zei, dat hij Heilige Profeet Moehammad ﷺ wilde ontmoeten en daarna het geloof Islam omhelzen, maar dit alles moest in het geheim plaatsvinden. Hazrat Ali ﷺ nam hem mee naar Heilige Profeet Moehammede ﷺ. Hij werd door het geloof Islam geïnspireerd en heeft daarna het geloof geaccepteerd. Hij moest voorlopig dit geheim houden voor zijn eigen veiligheid. Hij was erg blij en kon zijn gevoelens niet beheersen en riep in Kaaba Sjarief heel hard uit: "**laa ilaha iellallah, Moehammadoer-rasoelallah**".

Bij het horen van de Kalimah, sprongen de atheïsten als beesten op hem. Hij werd ernstig getrapt en hazrat Abbaas ﷺ heeft hem verlost uit de klauwen van deze ruwe schooiers. * Hazrat Moesa'ib ibn Oemair ﷺ, die zeer rijk en welgesteld was, omhelsde het geloof. Hij werd ook mishandeld. Hij had alles opgeofferd en schitterde tussen de Moesliems.

Wij moeten de bovenvermelde Soerah bestuderen en onder de schaduw van Allah ﷻ leven. Heilige Profeet Moehammad ﷺ, de metgezellen ﷺ en andere Heiligen ﷺ hebben veel opgeofferd en met veel Shabr het geloof tot ons gebracht. Wij moeten daarom nooit deïnen voor satanische ongelovigen, die ons van de schaduw van Allah ﷻ willen verdrijven.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de Djoemoe'a Namaaz, met de liefde voor Aboe Bakr Siddique ﷺ en andere Heiligen ﷺ en ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagima 2



De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.
85

KvK. No. 41200872