



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk”.

“Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND Muslim Welfare Association of the Netherlands Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM” te Almere

Djoemoe'a 25-ste Jamadoel Agierah 1435

Djoemoe'a 25-04-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Sahab ABOE BAKR SIDDIQUE de Boezemvriend en Dienaar van Profeet Moehammad

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Walladzie djaa bish-shiedeqie wa shaddaqa biehe oelaaa-ieka hoemoel-moettaqoen”- Hetgeen betekent: “En hij die de waarheid brengt en degenen, die haar bevestigen, diegenen zijn de godvrezenden” (Soerah 39, vers 33)

“Islam nehie phailaa talwar ke saje me, Islam too phailaa hai kierdaar ke saje me. Koeffar ke zarra tjaron teref phailaa, biestar pe bedaar hoewe Haidar talwar ke saje me”. Alhamdoe liellah, alle Lof zij Allah ﷻ; Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Zijn Beminde Laatste Heilige Profeet Mohammade ﷺ met de Heilige Qoeran naar Zijn Beste Creatie gestuurd om deze te laten schitteren.

Allah ﷻ heeft ons weer de kans gegeven om samen op deze “Ted-dag” in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz, Heilige Qoeran, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te kunnen lezen. De Moesliems moeten dus heel hard hun best om de wekelijkse Djoemoe'a Namaaz bij te wonen en de vele gelukzaligheden, hart-verfrissingen, zegeningen en gunsten verwerven.

2* Deze maand is de maand van de “Oers Sjarief” van Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe. De gehele Moesliem wereld organiseert herdenkingen van deze allerbeste mens met uitzondering van Heilige Profeten Alaihiessalam, die de wereld heeft voortgebracht. Heilige Profeet Mohammade ﷺ heeft gezegd, dat herdenking van Dienaren van Allah ﷻ zeer goede daden zijn en deze zijn zelfs waardevoller dan 100 jaren aanbidding.

Op de plaatsen waar herdenkingen uitgevoerd worden, dalen Zegeningen van Allah ﷻ. *De echte naam van Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe is Abdoella en hij is 2 jaren jonger dan zijn leider ﷺ geweest. De naam van zijn vader was Oesman met de roepnaam “Aboe Koehafe” en die van zijn moeder is “Salma” met de troetelnaam “Oemmoel Gayr”.

Zeven generaties terug was zijn familie in de familie van Heilige Profeet Mohammade ﷺ. Hij kreeg van de Heilige Profeet Mohammade ﷺ de ere titel van “As-Siddique”, hetgeen betekent: “Hij, die bevestigt”, omdat hij de eerste is, die het profetschap zonder enige aarzeling spontaan heeft bevestigd en het geloof Islam heeft omhelsd. Hij heeft als eerste ook bevestigd, dat Heilige Profeet Mohammade ﷺ de Hemelreis naar Allah ﷻ heeft ondernomen. Tevens is hij de eerste “Kalief”- Koning van de Moesliems geweest.

Deze dienaar van Heilige Profeet Mohammade ﷺ is werkelijk zijn hartverwarmde boezemvriend. Hij heeft nooit bedrogen, alcohol gebruikt en bleef ver van afgodsbeelden. In zijn jeugd wees zijn vader hem eens een tempel met afgodsbeelden. Hij sprak een afgodsbeeld aan en zei: “Als jij werkelijk god bent, geeft mij dan wat te eten, te drinken en aan te kleden; maar als jij dat niet doet, wacht dan af wat ik zal doen”. Na een poosje gooide hij een brok steen heel hard tegen het hoofd van het beeld, dat in stukken viel.

De vader vertelde het voorval aan zijn moeder, die hierop reageerde, dat zij bij zijn geboorte een stem hoorde, die zei, dat dit kind een gelovige en een metgezel van de grot zal zijn. De liefde, die hij gedemonstreerd heeft aan Heilige Profeet Mohammade ﷺ kon niemand zelfs dichtbij komen. Hij stelde al zijn rijkdommen, bezittingen, gezin, familieleden, vrienden en zelfs zijn leven ter beschikking voor Allah ﷻ en Zijn Heilige Profeet Mohammade ﷺ. Ter illustratie merken wij op, dat hij 40.000,-- Dirhams (gouden munten) bezat en deze heeft hij 10.000,-- overdag, 10.000,-- 's nachts, 10.000,-- openlijk en 10.000,-- Dirhams in het geheim besteed op weg van Allah ﷻ en Zijn Profeet Mohammade ﷺ.

Hij was een welgestelde, vooraanstaande en populaire persoon; overal in alle voorvallen en strijden was hij op de voorgrond en hij schitterde boven alle andere metgezellen. Op een dag zei hij tegen zijn leider ﷺ: “Wij lezen nu Namaaz in het geheim en ik wens, dat wij in Kaaba Sjarief openlijk deze aanbidding doen”. Heilige Profeet Mohammade ﷺ accepteerde deze wens van zijn beminde metgezel en de Namaaz werd gelezen. Maar de wrede atheïsten konden deze verheven handeling niet aanzien; zij beledigden en molesteerden Heilige Profeet Moehammade ﷺ, waarop Hazrat Aboe Bakr Siddique

Radijallahoe Anhoe rustig in verweer ging en deze ruwe onbeschaamde schooiers **Pagina 1**



Djoemoe'a 25-ste Jamadoel Agierah 1435

Djoemoe'a 25-04-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Sahab ABOE BAKR SIDDIQUE de Boezemvriend en Dienaar van **Profeet Moehammad** ﷺ

en onderdrukkers tot bedaren probeerde te krijgen. De ongelovigen begonnen echter heftig te keer te gaan tegen Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe*. Deze ruwe ongelovigen molesteerden en begonnen hen te schoppen en hardhandig te slaan. Hierdoor raakten beide zachtmoedigen Profeet *Moehammade* ﷺ en Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* ernstig gewond. Omdat de metgezel zijn leider ﷺ beschermde en op de voorgrond trad, werd hij ernstig mishandeld en de atheïsten dachten, dat hij overleden was. De familie en vrienden van de gelovigen brachten de heiligen naar hun woningen. Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* was de gehele middag en avond bewusteloos, maar in de ochtend opende hij zijn ogen. Zijn bezorgde moeder bracht wat melk, maar hij zei:

"Waar is mijn leider *Moehammade* ﷺ en hoe is het met hem. Ik kan niets eten en drinken totdat ik hem gezien heb". Hij werd begeleid naar het huis van *Al Arqam* alwaar hij zijn beminde leider heeft omhelsd. Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* heeft met zijn gehele leven Heilige Profeet ﷺ met respect en liefde bijgestaan. Hij heeft zijn rijkdom, gezin, familie, vrijheid en zelfs zijn leven op het spel gezet voor *Allah* ﷻ en Zijn Profeet ﷺ.

* Op een dag werd over Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* gesproken en Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* begon te wenen en zei: "Ik heb veel goede daden uitgevoerd, maar twee goede daden van mijn beminde metgezel Aboe Bakr Siddique zijn veel zegenrijker en waardevoller dan mijn gehele verzameling van goede daden en deze zijn":

1* Tijdens de emigratie van onze beminde Profeet Moehammad ﷺ en Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* wilden de ongelovigen hen uitschakelen; deze heiligen moesten 3 dagen afgeschermd van de vijanden in de oeroude grot van de berg "Thawr" verblijven. Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* heeft zijn leider ﷺ op zijn schouder op deze berg, bezaaid met puntige stenen gedragen. Bij de grot aangekomen, verzocht hij dat zijn leider ﷺ buiten moest wachten. Hij ging eerst naar binnen om er zich van te vergewissen, dat er geen gevaar was voor roofdieren, schorpioenen en giftige slangen en heeft hierdoor zijn leven op het spel gezet voor zijn beminde Profeet Moehammad ﷺ.

En 2*. Heilige Profeet Moehammad ﷺ had de jonge onervaren generaal Osama ibne Zaid *Radijallahoe Anhoe* aangesteld als leider van een sterke leger om Syrië te veroveren.

Na het heengaan van de leider der Moesliems ﷺ wilden de metgezellen deze zeer belangrijke onderneming voor het geloof Islam stoppen, maar Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* reageerde hierop en zei, dat deze door mijn leider ﷺ aangestelde leger zal niet gestopt worden; al moet ik mijn leven hiervoor opofferen. Maar de metgezellen waren ernstig bezorgd om de jonge generaal Osama ibne Zaid *Radijallahoe Anhoe*. Zij stelden voor om de sterke en ervaren Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* als Commandant boven de generaal aan te stellen. Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* zei, dat niets veranderd zal worden dat onze beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft ingezet. Het resultaat was, dat door dit leger het land veroverd werd. De wereld heeft ook begrepen, dat de Moesliems zeer sterk zijn en niemand zal ooit durven om hun aan te vallen. Wij leren, dat liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ver boven gezond verstand staat.

Houdt u dus vast: **Moehammad kie mohabbat diene kaq kie serte awwal hai,**

lesie me hoo agher gaamie, too seb koetj na moekammal hai.

Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* is dus het schitterende fakkel voor de momiens. Deze innige liefde en respect, die Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* voor ons heeft achtergelaten, is werkelijk de basis van onze "Imaan". Wij moeten dus begrijpen, dat onze namaaz, zakaat, vasten, hadj en alle andere goede daden geen enkele waarde heeft zonder de liefde en respect voor *Allah* ﷻ en Zijn Heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de Djoemoe'a Namaaz, met de liefde voor Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* en ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagima 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872