



۷۸۱

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 19-de Jumada al Tsani 1435

Djoemoe'a 21-03-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad ﷺ is zonder twijfel in leven en van alles op de hoogte.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatal-liel'-alamien". (Soerah 21, vers 107)

"En Wij hebben u niet gezonden dan als een genade voor alle werelden". (Soerah 21 vers 107)

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om hulp en vergiffenis. Vandaag op de Djoemoe'a-dag zijn wij weer bij elkaar om Namaaz, Doeroed Sjarief, Salatoessalam te lezen en Doe'a te vragen.

Allah ﷻ heeft ons deze "Ied" dag gegeven om oneindig veel zegeningen te laten verwerken en Hij ﷻ heeft ons geschapen en hulpmiddelen gegeven om te kunnen overleven.

2* Wij weten, dat Allah ﷻ "Galiek"- de Schepper is van alle werelden, de engelen, de hemelen, aarde, de mensen, dieren, planten, bergen, oceanen en alle andere schepsels.

Allah ﷻ heeft allereerst de "Noer"-Licht van Heilige Profeet Moehammad ﷺ geschapen en heeft aan het Licht gezegd gezegd, dat Moehammad uw naam is en met u zal Ik de schepping beginnen en bij u zal Ik haar beëindigen. (Hazrat Ibn Djouzie ﷺ)

3* Allah ﷻ heeft daarna de "Roehs"- zielen van alle Heilige Profeten bij elkaar geroepen en opdracht gegeven, dat jullie Mijn Geliefde Dienaar en Laatste Profeet Mohammad moeten helpen. Daarna werd Heilige Profeet Adam geschapen en verlicht met de "Noer"- het Licht van Mohammad ﷺ en daardoor schitterde hij. Deze "Noer" werd steeds overgeplaatst naar volgende generaties Heilige Profeten *Alaihiessalam* en andere Heiligen ﷺ. Deze Heiligen schitterden door de Genade van Heilige Profeet Mohammad ﷺ.

4* In de gehele Heilige Qoeran vertelt Allah ﷻ over Zijn Dienaar en Profeet Mohammad ﷺ. In sommige Soerahs en verzen worden over zijn Heilige gedrag en karakter gesproken en op andere plaatsen over zijn liefde, respect en het dienen van zijn Schepper ﷻ.

Allah ﷻ zegt over Zijn Geliefde Dienaar en Laatste Profeet Mohammad ﷺ in bovenvermelde Soerah 21, vers 107: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een genade voor alle werelden".**

In het eerste gedeelte van dit vers zegt de Heilige Qoeran: **"En Wij hebben u niet gezonden;** dus is dit gedeelte ontkennend. Daarna zegt de Heilige Qoeran bevestigend: **"dan als een genade voor alle werelden".** De Arabische grammatika is zo, dat wanneer een zin eerst ontkennend en dan weer bevestigend wordt geschreven, dan wordt hiermee bedoeld dat het gaat over niemand anders dan de ene betrokken persoon.

Dus slechts heilige Profeet Mohammad ﷺ is **"als een Genade voor alle werelden".** Wij weten ook, dat Allah ﷻ "Arrahiem"-de Genadevolle is en Hij ﷻ heeft Zijn Spiegelbeeld geschapen in Heilige Profeet Mohammad ﷺ. Onze Schepper ﷻ heeft dus Zijn Beminde Dienaar en Laatste Profeet Mohammad ﷺ geschapen en hem ﷺ benoemd tot **"rahmatal-liel'-alamien".** Heilige Profeet Mohammad ﷺ is de de Genade der werelden, Roem der werelden, Utdeler van gunsten en Vrijpleiter bij Allah ﷻ tot en met de "Qajamat" einde der dagen.

Heilige Profeet Mohammad ﷺ helpt, geeft levensmiddelen, water, lucht, schenkt en ondersteunt alle schepsels van Allah ﷻ, dus is het logisch, dat hij ﷺ in **leven** is en op de hoogte is en kennis heeft van alle benodigheden van de schepsels. Hierdoor kunnen wij concluderen dat alle schepsels van Allah ﷻ onderhouden worden en in leven zijn door de Genade van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en dus is hij ﷺ zeer zeker in leven.

5* Ook lezen wij in de Heilige Qoeran, dat alle Heilige Profeten en andere Vrienden van Allah in leven zijn en zij hebben de macht om te handelen.

Een voorbeeld hiervan is, dat de Engel des Doods bij de Heilige profeet Mozes *Alaihiessalam* kwam en zei, dat hij gekomen was om zijn "Roeh"-ziel weg te halen. Heilige profeet Mozes *Alaihiessalam* reageerde heftig en gaf hem een harde klap op zijn oog, die dan eruit vloog. Deze Engel kwam klagen bij Allah ﷻ en zei, dat Zijn Profeet Mozes *Alaihiessalam* hem heel hard geslagen heeft en nu ligt mijn oog eruit. Allah ﷻ plaatste zijn oog terug en stuurde hem opnieuw naar Heilige Profeet Mozes *Alaihiessalam* met de boodschap, **Pagina 1**



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Djoemoe'a 19-de Jumada al Tsani 1435 Djoemoe'a 21-03-2014.

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI

Heilige Profeet Moehammad is zonder twijfel in leven en van alles op de hoogte

dat hij zijn hand op de rug van een dier moest plaatsen. Hij mag dan zelf beslissen of hij zoveel jaren als de haren onder zijn hand wilt leven of nu bij Allah ﷻ wilt gaan.

Het antwoord van Heilige Profeet MOZES Alaihiessalam WAS, dat hij nu direct wilt gaan.

Heilige Profeten hebben dus de **macht** om zelfs over de dood te beslissen en de **macht** van de Beminde Leider der Heilige Profeten *Mohammad* ﷺ is nog veel groter.

6* Het is overgeleverd, dat Hazrat Hoedzaifa ﷺ bij Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ kwam om Genade en Doe'a te laten smeken voor zijn dierbare moeder. De Namaaz en Zikr werden gelezen en de Leider der Profeten ﷺ liep daarna naar zijn huis. Hazrat Hoedzaifa ﷺ werd zenuwachtig en dacht na, dat hij voor Doe'a en Genade kwam bij Heilige Profeet ﷺ en nu loopt hij ﷺ weg. Deze Metgezel ﷺ haastte zich achter Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ, die na enkele ogenblikken omkeek en spontaan zei: "Hoedzaifa, ik heb voor je moeder Genade en Doe'a reeds gestuurd". Metgezel ﷺ had niet met Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ gesproken over zijn moeder en over de Genade en Doe'a voor zijn moeder en toch zei hij ﷺ: "Hoedzaifa, ik heb voor je moeder Genade en Doe'a reeds gestuurd". Dus had Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ kennis van wat Hazrat

Hoedzaifa ﷺ op zijn hart droeg en ook wat de wens en noodzaak van zijn moeder was.

Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ heeft ook eens zelf gezegd, dat Allah ﷻ voor hem alle afschermingen van de werelden weggehaald heeft en dus kan ik nu de werelden met alle schepsels op mijn hand zien. Onze Schepper ﷻ heeft hem dus opgeleid en alle **kennis** gegeven, waardoor hij ﷺ op de hoogte blijft van alle schepsels en genadig is en

gunsten en zegeningen uitdeelt. Tevens is het logisch te begrijpen, dat Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ bij het verstrekken en verdelen van gunsten en zegeningen **dichtbij** de schepsels aanwezig moet zijn. Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ is de Leider der Heilige profeten en heeft dus van Allah ﷻ veel macht gekregen om te handelen. De mensen, dieren, planten, bergen, rivieren, lucht, water, de hemelen, de werelden en alle andere schepsels zijn afhankelijk van de Genade, gunsten en zegeningen van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ. Zijn macht als "Rahmatoel-liel-aalamien" is zeer groot en zonder hem

ﷺ kan niets en niemand bestaan of in leven blijven. Dus wij leven en de werelden draaien door, omdat Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ in leven is. Wij lezen toch vaak: "Toe zienda hai wallah, toe zienda hai wallah. Mere tjasjme alam se tjoep djane wale, toe zienda hai wallah".

Op de "Mearadj-djoennabie" ﷺ - Hemelreis van Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ boven de hemelen heeft hij ﷺ zonder voedsel, water en lucht geleefd en dus is hij niet afhankelijk van deze schepsels, maar deze en alle andere schepsels van Allah ﷻ zijn van hem

afhankelijk. Waar Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ ook vertoeft, hij blijft toch in contact met alle schepsels en op de hoogte van hun reilen en zeilen en dus ook met de mensen.

Omdat de Schepper Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ

"al; Rahmatoel-liel 'aalamien"- " al; een genade voor alle werelden"

(Soerah 21, vers 107) heeft geschapen en uitdeler van Zijn Gunsten en Zegeningen tot en met de Dag des Oordeels heeft gemaakt, dan moeten wij zonder twijfel concluderen, dat Zijn Beminde Profeet ﷺ in * **leven** is, ****kennis** heeft van zaken en toestanden van de schepsels van Allah ﷻ, *****dichtbij** alle schepsels aanwezig is en ******macht** heeft om te handelen. Het ontkennen van verzen van de Heilige Qoeran is "koefr"- ongelooft.

Daarom moeten wij erg voorzichtig zijn en niet rennen achter onnozele mensen, die tweedrachten zaaien en onze *Djam'at* willen verdelen. Vele vreemde mensen benaderen ons en zeggen, dat zij grote "Sjaighs", Grote Imaams of "Baba's" met tulband en lange jas zijn en misleiden onze kinderen. Zij willen niets anders dan om ons te verdelen.

Als wij verdeeld zijn, dan kunnen zij gemakkelijk hun eigen *Djama'at* vormen met allerlei valse geloofsovertuigingen. Wees slim en houdt vast aan onze *Djama'at Ahle Sunnat*.

Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet *Mohammad* ﷺ ons zegenen met Gebeden, Geduld en

Volharding, ons beschermen in deze wereld en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur Wāssalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagina 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: " Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Enkele bij

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872