



De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.**

**Onze Heilige
Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk”.

“Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe’a 12-de Jumada al Tsani 1435

Djoemoe’a 14-03-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe’a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Namaaz, het onderscheid en de rode lijn tussen de gelovigen en ongelovigen.

Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**“Jaa ajjoehalla dziena amanoesta- ienoe bie-s-saberie was-salaah;
iennallaha ma-’as-saabirien”.** (Soerah 2, vers 153)

**“O gij die gelooft, zoek hulp door Geduld-Volharding en Namaaz-Gebed; waarlijk
Allah is met de geduldigen”.** (Soerah 2, vers 153)

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om hulp en vergeving. Vandaag op de wekelijkse “Ied” dag, de Djoemoe’a-dag zijn wij weer bij elkaar om Namaaz, Doeroed Sjarief, Salatoessalam te lezen en Doe’a te vragen. Allah ﷻ heeft ons deze “Ied” dag gegeven om oneindig veel zegeningen te laten verwerken en Hij ﷻ heeft ons geschapen en hulpmiddelen gegeven om te kunnen overleven.

2*Allah ﷻ heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden en zegt in de Heilige Qoeran Soerah 51-v.56: “En ik heb de de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen”. Het is heel erg moeilijk om de bovenvermelde Soerahs te accepteren, omdat onze angstgevoelens en grote weerstand bieden. Wij begrijpen niet, dat als wij met hart en ziel deze geboden omhelzen, Allah ﷻ onze problemen zal wegwerken.

Wij kunnen deze weerstand beter begrijpen als wij het voorbeeld van een ziek kind nemen. Het kind is ernstig ziek, heeft pijn en huult, maar de bittere pil en medicijnen wil het niet innemen. De ziekte wordt erger en het kind blijft weigeren en huilen. De bezorgde lieve moeder begrijpt de ernst van de ziekte en probeert het kind te overtuigen en komt met de juiste motivatie voor de dag en spreekt het met zachte en prachtige lieve woorden en zegt: “O mijn lieve baby, ik heb honing in dit medicijn gemengd en deze smaakt nu erg lekker en als je het snel inneemt, dan zal je direct geen pijn meer hebben en je zal weer flink worden en wij kunnen spelen en genieten van onze schitterende spelletjes”. Met deze lieve woorden, biedt het kind minder weerstand en het slikt de bittere medicijn in, waardoor het verlost wordt en schittert van blijdschap. Allah ﷻ kent de gevoelens van de mens en gebruikt ook lieve en eervolle motiverende woorden om ons te redden van ellende in deze wereld en de bestraffing in het graf. Onze Schepper ﷻ weet, dat als een Momien in vroomheid leeft, Namaaz leest en Hem ﷻ aanbidt, dan komt hij erg dichtbij Allah ﷻ, dan zal hij zeer zeker geholpen worden en vredig leven en schitteren van de “Noer “-het Licht van Allah ﷻ. Deze Momien zal ook beschermd worden tegen de afstraffing in het Graf en op de Dag des Oordeels; zijn Namaaz zal hem als “Noer” in het duistere graf redden.

*. Deze aanbedding-Namaaz is na “Imaan” de belangrijkste pilaar van ons geloof Islam en Allah ﷻ heeft op 90 plaatsen in de Heilige Qoeran de Momiens eervol en met liefde benaderd en opgedragen om deze belangrijke aanbedding regelmatig te onderhouden. Onze Schepper ﷻ heeft het Gebed in Zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; dit Gebed wat te vergelijken is met de rechte weg, een weg die leidt naar voorspoed en geluk. In Soerah 2, vers 238 zegt Allah ﷻ verder: “Waak over al uw Namaaz vooral de namiddag-Namaaz, de Ashr Namaaz en stelt u ootmoedig voor Allah in volle overgave”. En in Soerah 23, vers 1-3 zegt onze Schepper ﷻ: “ Waarlijk succes hebben de gelovigen, die nederig zijn in hun Gebeden en die **niet** toegeven aan enig waardeloos gesprek”. In Soerah 2, vers 2 zegt Allah ﷻ tevens: “Dat hoog verheven **Boek**, daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de Godvrezenden, die geloven zonder te hebben gezien en het Gebed onderhouden en van het onderhoud, dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”. Wij geloven dus zonder te hebben gezien wat onze Schepper ﷻ zegt en wij geloven onherroepelijk. Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft Allah ﷻ ontmoet, het Paradijs en de Hel gezien en aan ons verteld. Wij geloven hem zonder twijfel en accepteren met hart en ziel alle onderdelen van ons geloof Islam. In Soerah 2, vers 43 draagt Allah ﷻ ons op: “En buigt met de buigenden”. Wij dienen dus de (Farz) verplichte Gebeden in de Masdjied met Djama’at te lezen. **Pagina 1**



Djoemoe'a 12-de Jumada al Tsani 1435 Djoemoe'a 14-03-2014.

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Namaaz, het onderscheid en de rode lijn tussen de gelovigen en ongelovigen.

Wij lezen verder in bovenvermelde *Soerah 2, vers 153*): "*O gij die gelooft, zoek hulp door Geduld, Volharding en Namaaz; waarlijk Allah is met de geduldigen.*"

Heilige *Profeet Moehammad* ﷺ heeft gezegd: "Het eerste waarnaar gevraagd zal worden door *Allah* ﷻ aan Zijn Dienaren op de Dag des oordeels is het Gebed-Namaaz; wanneer onze Schepper ﷻ deze als voldoende heeft beoordeeld, dan zijn alle andere goede daden ook geaccepteerd, maar als het Gebed onvoldoende is beoordeeld, dan zullen de andere daden niet veel waard zijn en zullen niet geaccepteerd worden.

Heilige *Profeet Mohammad* ﷺ heeft de Sahaba-e-Kiram ﷺ de verheven positie van het Gebed uitgelegd; tevens zijn de volledige procedures en uitvoeringen van het Gebed aan de Metgezellen ﷺ uitvoerig onderwezen. Bij elke gelegenheid werd zonder twijfel het Gebed uitgevoerd, zelfs in de gevaarlijke tijden van militaire aanvallen door de vijanden van Islam werd het Gebed perfect onderhouden, waardoor elke twijfel van de belangrijkheid van het Gebed is weggenomen. Iedere Momien weet, dat het Gebed zonder aarzeling uitgevoerd moet worden.

Heilige *Profeet Mohammad* ﷺ heeft ook gezegd, dat de mens het dichtst bij zijn Schepper ﷻ is, wanneer hij zichzelf voor Hem ﷻ heeft nedergeworpen in "Siedjedah". Hij ﷺ heeft ook gezegd, dat wanneer één van jullie het Gebed verricht, is het in feite, dat hij *Allah* ﷻ aanroept. Tevens heeft hij ﷺ gezegd, dat het Gebed het enige onderscheid is tussen een gelovige en een atheïst. Een Momien leest ongetwijfeld Gebed-de Namaaz, terwijl een atheïst dit niet doet.

Volgens Hazrat Aboe Zarr ﷺ kwam Heilige *Profeet* ﷺ bij zijn huis in de herfst-periode. De bladeren vielen van de bomen en hij ﷺ rukte 2 takken van een boom en zei daarna: "O Aboe Zarr! Wanneer een Momien zijn Gebeden met aandacht en serieus verricht, dan laat hij zijn zonden vallen precies zoals deze boom zijn bladeren laat vallen".

Het is overgeleverd door Hazrat Aboe Hoeraira ﷺ dat Heilige *Profeet Mohammad* ﷺ gezegd heeft: "Als iemand een kanaal met stromend water voor de deur heeft en hij baadt vijf keer per dag in dit water, zal hij dan toch vuil blijven? De Sahaba-e-Kiram ﷺ zeiden: "Neen, Jaa Rasoelallah ﷺ. Hij zal zeker schoon en rein zijn". Heilige *Profeet Mohammad* ﷺ zei daarna: "De 5 dagelijkse Gebeden hebben hetzelfde effect. *Allah* ﷻ wast de zonden weg van degene die regelmatig het Gebed verricht".

Heilige *Profeet Mohammad* ﷺ heeft tevens gezegd, dat het Gebed van een Momien, die dit regelmatig verricht, zal hem als "Noer"- Schitterende Licht op de Dag des Oordeels dienen, een middel voor zijn verlossing zijn en een bewijs van zijn Imaan-geloof. Maar de Namaaz van een persoon, die niet regelmatig zijn Gebeden verricht mag niet veronderstellen, dat dit voor hem als "Noer" zal dienen, noch zal dit hem bescherming bieden tegen de straf van *Allah* ﷻ. Deze persoon zal op de Dag des Oordeels opstaan met Fier'awn, Hammaan, Koraah en Obay bin Galaf. (Masnad, Baihaqie)

Een Momien heeft dus een verheven hulpmiddel gekregen van zijn Schepper ﷻ in de vorm van het Gebed. Zo lang deze Gebeden met volledige overgave en met liefde onderhouden worden, hebben zij alle beschermingen en hulp van *Allah* ﷻ. Zij zullen schitteren met het Licht van *Allah* ﷻ en al hun "Halal" wensen zullen vervuld worden. Vele onnozele Moesliems onderhouden de 5 dagelijkse Gebeden niet en raken snel bij problemen gefrustreerd en lijden aan depressies en hart ziekten. Zij rennen naar de doktoren en soms naar de café en gebruiken veelal drugs en alcohol om zo hun geestes-ziekten en hart-kwalen te willen genezen. Deze mensen noemen zich ook rechtgeaarde Moesliems, maar blijven ver van de 5 dagelijkse Gebeden en van de Masdjeds. Terwijl *Allah* ﷻ voor hun de geneesmiddelen heeft voorbereid in de Gebeden om te kunnen schitteren en vredig op deze wereld te kunnen leven en in het graf te kunnen schitteren. Moge *Allah* ﷻ en Zijn *Profeet Mohammad* ﷺ ons zegenen met Gebeden, Geduld en

Volharding, ons beschermen in deze wereld en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
 Namens het Bestuur *Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

Hadjie M. Junus Gaffar



De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouWTAIBAH uit liefde
 voor Allah. de**

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje
 loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.
 85

KvK. No. 41200872