



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

“Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk”.

“Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie

meng”

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven

Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM” te Almere

Djoemoe'a 5-de Jumada al Tsani 1435

Djoemoe'a 7-03-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb **Shabr,geduldig volharden en zoek hulp door geduld en namaaz**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

“Jaa aijoehalladziena amanoesta 'ienoe biesht-shaberie washt-shalaah; iennallaha ma 'asht-shaabirien. Wa laa taqeloe lie manj-joeqetaloe fie sabiellallahie amwaat; bal a/hjaa-oenw-wa laakiellaa tasj 'oeroen. Wa laa nabeloe wannakoem bie iemminal gawfie wal djoe 'ie wa naqeshiem-minal amwaatie wal anfoesie wats-tsamarat wa basj-sjiriesht-shaabirien.Alladziena iedzaa ashaabat-hoem-moeshibatoen, qaaloe: 'ienna liellahie wa iennaa ielaihieradije-oen'. Oelaaa-iekka 'alaihie shalawatoem-mierabbihie wa rahmah. Wa oelaaa-iekahoemoel-moetadoen”. (Soerah 2, vers 153-157)

“O gij die gelooft, zoek **hulp door geduld en namaaz**; waarlijk Allah is met de geduldigen.

En degenen, die op **weg van Allah** heengaan, zegt van hen niet, dat zij gestorven zijn; integendeel zij leven, doch gij bemerkt het niet. En Wij zullen u zeker beproeven door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: ‘**Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren**’. Dezen zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn de rechtgeleiden”, (Soerah 2, vers 153-157)

1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem en smeken Hem om hulp en vergeving. Deze Djoemoe'a-dag zijn wij weer bij elkaar om Namaaz, Doeroed Sjarief, Salatoessalam te lezen en Doe'a te vragen. Allah ﷻ heeft ons de Djoemoe'a- “Ied” dag geschonken om oneindig veel zegeningen te laten verwerven.

2* Allah ﷻ heeft ons geschapen en geeft ons de hulpmiddelen om te kunnen overleven. Onze Schepper ﷻ is dus “Razzaaq”-schenker van ons onderhoud en zal ons bijstaan als wij slachtoffers worden van aardse tegenslagen, zoals ziekten, ongelukken en ellenden. Allah ﷻ heeft Zijn Heilige Profeten Alaihiessalam speciale gunsten geschonken, waardoor zij vele wonderen hebben kunnen uitvoeren, maar tegelijkertijd werden zij ook op de proef gesteld en moesten zij vele ontberingen doorstaan. De Almachtige Allah ﷻ heeft tenslotte Zijn Allerliefste Dienaar en Laatste Heilige Profeet Mohammad ﷺ gestuurd als “Rahmatoelliel'alamien”-Genade der werelden en uitdeler van gunsten en zegeningen van Allah ﷻ. Onze Schepper ﷻ is dus de *Schenker* van alle gunsten en zegeningen, maar als je deze gunsten en zegeningen wenst te ontvangen, dan zal je via *Zijn Tussenpersoon*

Heilige Profeet Mohammad ﷺ in ontvangst moeten nemen; hij ﷺ is dus de gemachtigde uitdeler van alle gunsten en zegeningen van Allah ﷻ. Onze Schepper ﷻ heeft uitdrukkelijk aan Zijn Profeet Mohammad ﷺ gezegd, dat wanneer een Dienaar aan jou een gunst vraagt, dan moet je hem zonder aarzeling die geven en nimmer teleurgesteld wegsturen. Wij lezen verder in de bovenvermelde Soerah: “O gij die gelooft, zoek **hulp door geduld en namaaz**; waarlijk Allah is met de geduldigen. En degenen, die op weg van Allah

heengaan, zegt van hen niet, dat zij niet dat zij gestorven zijn; integendeel zij leven, doch gij bemerkt het niet”. Hieruit begrijpen wij, dat alle Heilige Profeten, Heilige Vrienden van Allah ﷻ leven en wij kunnen met onze normale ogen deze Heiligen niet waarnemen.

*. Het is overgeleverd, dat er een grote droogte in Medinah Sjarief was en de gewassen, de dieren en de mensen hadden veel te lijden. Een groep Moesliems kwam bij Hazrat Aisha Siddiqua ﷺ en vroegen haar om Doe'a te vragen voor regen.

De heilige Moeder der Momiens ﷺ zei, dat zij bij de “Goembade Gazrah”- de Heilige Graftombe van Heilige Profeet Mohammad ﷺ moesten gaan en een kleine opening maken op de Graftombe en hem ﷺ regen vragen. Deze handeling werd gepleegd en terstond begon het heel hard te regenen en iedereen genoot weer van het leven.

*. Als een zieke Momiën bij Hazrat Aisha Siddiqua ﷺ kwam voor Doe'a voor “Sjiefa”-genezing, dan nam zij de Heilige “Djoebba” - lange jas van Heilige Profeet Mohammad ﷺ en dompelde zij het Heilige Kleed in water en gaf het Heilige water aan de patient als medicijn, waardoor de mensen zeer snel beter en gezond werden.

3*. Wij moeten ons ook realiseren dat alles wat wij bezitten, zegeningen en **Pagina 1**



Djoemoe'a 5-de Jumada al Tsani 1435

Djoemoe'a 7-03-2014.

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Shabr,geduldig volharden en zoek hulp door geduld en namaaz

gunsten zijn van Allah ﷻ en Hij ﷻ heeft deze gunsten tijdelijk in ons beheer gegeven. Iedere moment kan onze Schepper ﷻ alles, wat wij in ons beheer hebben gekregen, terugvorderen. Dus onze bezittingen, huizen, gezinnen, kinderen, onze lichamen met handen, voeten, neuzen, monden en zelfs onze levens behoren aan Allah ﷻ.

In werkelijkheid is alles, wat wij bezitten van onze Schepper ﷻ.

Wij hebben wel de verantwoordelijkheid om deze in beheer gegeven bezittingen en levens goed te onderhouden en te besturen. Tegelijkertijd moeten wij wel beseffen, dat wij alles zullen moeten teruggeven wanneer Allah ﷻ deze opeist. Hij ﷻ mag dus alles van ons terugvorderen. Wij mogen dan niet jammeren, uitschelden en huilen als Hij ﷻ zijn bezittingen terugneemt, maar met Shabr geduldig volharden en smeken voor hulp.

4*. Tevens moeten wij weten, dat er vele redenen zijn waarom wij slachtoffers worden van tegenslagen, problemen, ziekten, ongelukken en andere ellenden.

*. Allah ﷻ beproeft ons constant en test onze Imaan voordat wij een eervolle plaats in het Paradijs kunnen krijgen en dus worden wij onderworpen aan allerlei tegenslagen.

Allah ﷻ zegt in de bovenvermelde Soerah: "En Wij zullen u zeker beproeven (testen) door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die door een ongeluk getroffen wordt, zeggen: ' Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'. Dezen zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn de rechtgeleiden".

De Heilige Profeten en Heilige Vrienden van Allah ﷻ werden zeer zeker ook beproeft.

*. Heilige Profeet Ajjoeb Alaihiessalam was een toonbeeld van Sbabr, geduld, volharding en dankbaarheid. Hij was een zeer rijke en geerde man en deed veel om de armen te helpen. Allah ﷻ had hem veel rijkdom, landerijen en kinderen gegeven, maar hij bleef nederig, dankbaar en zijn Schepper ﷻ aanbidden. Op een zekere dag begon Allah ﷻ hem te beproeven en te testen om te zien of hij geduldig, volhardend, dankbaar en gelovig zou blijven. Hij werd ernstig ziek, zijn kinderen werden ziek en overleden, alle rijkdommen vernietigden en stortten in. Zijn ziekten werden steeds erger. Hij had alles verloren. Ondanks zijn zware lijden, klaagde hij nooit en was erg dankbaar aan zijn Schepper ﷻ en met eerbied en liefde bleef hij Hem ﷻ aanbidden. Uiteindelijk heeft Heilige Profeet Ajjoeb Alaihiessalam de beproeving en test van Allah ﷻ doorstaan en Hij ﷻ houdt erg veel van mensen, die geduldig volharden en dankbaar zijn. Allah ﷻ heeft hem daarom zijn perfecte gezondheid, kinderen en veel meer rijkdommen teguggegeven.

** Heilige Profeet Joesoef Alaihiessalam, zoon van Profeet Jaqoeb Alaihiessalam, groeide op met zijn 11 broers. Hij was zeer schoon geschapen en schitterde in de familie. Zijn broers werden jaloers op hem en Sjaitan-de duivel kwam tussen de kinderen en de broers hebben hem in een waterput gegooid. Zij vertelden aan hun vader, dat hij door een wolf was gepakt en opgegeten. Heilige Profeet Joesoef Alaihiessalam bleef geduldig volharden in de koude, donkere put en bad tot Allah ﷻ. Na een tijd kwam er een karavaan langs en een persoon wou water uit de put ophalen. Heilige Profeet Joesoef Alaihiessalam werd hierdoor gered en hij werd verkocht aan een rijke Egyptenaar. Deze jongeman groeide op in Egypte. Door een grote droogte moest de familie van Joesoef Alaihiessalam gebukt leven en moest naar de rijke Egypte gaan om graan te zoeken. Zij kwamen daar aan en ontmoetten Heilige Profeet Joesoef Alaihiessalam en zo is hij weer elkaar gekomen. Alle 11 broers schaamden zich diep voor hun ondeugd en hebben hem vergiffenis gevraagd en Taubah gedaan. Omdat Heilige Profeet Joesoef Alaihiessalam op Allah ﷻ vertrouwde en zich met shabr geduldig en rustig in de koude, donkere put gedroeg en zijn Schepper ﷻ aanbad, kreeg hij hulp en verlossing en is hij gered.

Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Mohammad ﷺ ons zegenen met Shabr, geduld en volharding en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur
 Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
Pagima 2



De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde
 voor Allah. de**

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: " Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje
 loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

Djies Riezq se atie ho,

Perwaaz kotahie"

Koninklijk besluit nr.
 85

KvK. No. 41200872