



**De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat**

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit
liefde voor Allah.**

**Onze Heilige
Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI** ❁

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Alaa ienna Awliyaa Allahie laa gawfoen 'alaihien wa laa hoem

jahzanoen. Alladziena amanoe wa kaano jattaqoen"(Soerah 10, vers 62, 63)

"Luister ! Voorzeker, er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet. Zij, die geloven en vroomheid betrachten". (Soerah 10, vers 62, 63)

1* **"Alhamdoe liellah"**. Gezegend zijn wij, omdat Allah ❁ ons weer heeft uitgenodigd om gezamenlijk de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in *Djame Masdjied TAIBAH*.

De maand Rabie-oets- Tsaanie is de maand van **"Ghiejaarwie Sjarief"**. Wij zijn begunstigd door Allah ❁ en Zijn Profeet Moehammade ❁ met het herdenken van

Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI ❁. Wij zullen hierdoor onze imaan beschermen en ons wereldse leven weerbaar maken tegen sjaitan en slechte emoties

Allah ❁ heeft ons het voorbeeldige leven van Ghawse Azam Sjaikh Abdoel QADIER Djilanie ❁ gegeven. Zijn verheven "taqewa"-vrome leven van gehoorzaamheid aan en

vrees voor Allah ❁ is voor ons als voorbeeld achtergelaten. Door zijn voorbeeld van harte te nemen en ermee te leven, zullen wij als perfecte Momien *Qadierie* schitteren.

*. Onze Schepper ❁ zegt Soerah 103, vers 1, 2 en 3: "Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zeer zeker in verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar tot de waarheid aansporen en elkaar tot geduld oproepen".

*. En in *Soerah 9, vers 119* zegt Allah ❁: "Jaa ajjaohalladzina aamanoettaqoellaha **wa koenoe ma'ash-shaadiqier**"-O gelovigen, vrees Allah en weest met de waarachtigen.

Uit de bovenvermelde Soerachs kunnen wij concluderen, dat Allah ❁ ons bij deze opdracht geeft om Hem te vrezen en daardoor "taqewa"-vroomheid op te bouwen,

goede werken uit te voeren en met de **waarachtigen** te vertoeven en of verbonden te zijn. Hierdoor kunnen wij volharden in het beschermen van onze imaan.

In zeer moeilijke tijden van ons leven, vooral bij ernstige ziekten en in de laatste minuten op ons sterfbed komt de vervloekte sjaitan-de duivel om ons te misleiden.

De **waarachtigen** zijn erg dichtbij Allah ❁ en hun wensen worden altijd vervuld. Wij kunnen zeer zeker hun Doe'as en hulp goed gebruiken om onze imaan te beschermen.

Zoals: *. Op een dag was het kind van een heilige ernstig ziek. De moeder verzorgde het kind zeer goed, maar het mocht niet baten en het kind overleed. Moederlief kwam

huilend bij de heilige vader en vertelde hem het voorval. Deze gaf aandacht en vroeg hulp aan Allah ❁. Onze Schepper ❁ gaf spontaan opdracht aan de Engel des Doods om de ziel van het kind terug te sturen. De moeder was verheugd en dankbaar aan Allah ❁.

*. Een andere vrome Heilige Iman Razie *Rahmatoellahi Alaih* lag op zijn sterfbed en had het erg moeilijk. Sjaitan kwam met allerlei sluwe vragen om hem te misleiden en zei

tegen de lijdende geestelijke, dat hij moest bewijzen dat Allah ❁ bestaat en dat Allah ❁ één is. Iedere bewijs, die hij leverde, werd door sjaitan op sluwe manier ontkracht.

De "Pier"-geestelijke leider van de zieke heilige, die mijlen ver was, zag hoe sjaitan de zieke op het dwaalspoor probeerde te zetten. De Pier nam wat woezoe water en gooide

heel hard naar het gezicht van de zieke. Deze schrok, gaf aandacht en hoorde de stem van zijn Pier, die hem adviseerde om tegen sjaitan te zeggen, dat hij in Allah ❁ geloofde

zonder enig bewijs. Hij zei dat, en de vloekte duivel verdween en de zieke werd gered.

2* Wij zijn Moesliems *Ahle Sunnat waldjama'at Qadirie* en dus is onze Pier-Geestelijke Leider, de *Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh Abdoel QADIER Djilanie* ❁

Onze geestelijke leider is geboren in het huis van een zeer verheven heilige gezin.

Zijn heilige vader Hazrat Sajjad Aboe Saleh *Rahmatoellahi Alaih* was zeer vroom en leefde in het dorp Djilaan in Iran. Op een hete dag liep hij langs een gracht en hij was moe en

had honger en dorst. Hij zag een appel op het water drijven en zonder na te denken, pakte hij deze spontaan op en opgegeten. Na een tijdje realiseerde hij, dat de appel niet van hem was en dus was het ontcracht om een appel van een andere op te eten. **Pagina 1**



YAS
STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 14-de Rabie-oets-Tsaanie 1435

Djoemoe'a 14-02-2014



De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Hij moest vergiffenis vragen en liep langs de gracht op zoek naar de eigenaar.

Na een tijd zag hij de appel boomgaard en sprak met de bejaarde eigenaar om hem te vergeven voor het onterecht opeten van zijn appel. Deze bejaarde keek naar de arme jongen en dacht in zichzelf wat een engelachtig gedrag vertoont deze jongeman en ik moet hem in huis nemen. De eigenaar zei daarna, dat hij hem slechts op één manier zou vergeven. Hij moest allereerst 10 jaren op zijn boomgaard werken en daarna moest hij met zijn dochter, die blind, verlamd en doofstom was, trouwen. De jongen dacht na, dat hij vergeven moest worden om de hartstochtelijke relatie met Allah ﷻ te behouden.

Dus heeft hij het voorstel van de eigenaar geaccepteerd. Na de Nikah bleek, dat de bruid normaal en gezond was en de vader had eerder gezegd dat zijn dochter ziek was, omdat zij nooit een vreemde man gezien of gesproken had en nimmer buiten haar huis trad.

Uit dit vrome gezin was Ghawse Azam Sjaikh AddoelQADIER Djilani ﷻ in het jaar 470 *Hidjrie* geboren. Vermeldingswaard is ook, dat hij:

a* de recitatie van de Heilige Qoeran reeds als foetus in de moeders buik heeft geleerd.

b* als pasgeboren baby in de maand Ramadaan overdag volledig gevast heeft en pas na zonsondergang moedermelk dronk.

c* opgroeide in de schoot van zijn heilige moeder en heel vroeg op Djamia zijn Islam opleiding genoot en kennis vergaarde, terwijl zijn heilige vader overleden was.

d* na zijn opleiding in het dorp Djilan aan zijn heilige moeder verzocht om hem voor verdere studies naar het centrum van kennis in Bagdad Sjarief te laten gaan.

e* de belofte van zijn heilige moeder in eer hoog gehouden heeft. Dit gebeurde als volgt: Bij het vertrek naar Bagdad Sjarief stond de verdrietige moeder bij de karavaan en zei: "Mijn zoon, wat er ook gebeurt, spreek altijd de waarheid. Allah ﷻ zal ongetwijfeld bij jou zijn. Ik vertrouw jou aan Hem en Allah ﷻ zal jou altijd te hulp staan en beschermen"

De karavaan vertrok richting Bagdad Sjarief en onderweg bij de rotsachtige vallei Hamadan opereerde de roversbende van Ahmad Alafie en deze rovers beroofden hardhandig de waardevolle bezittingen en geld van de reizigers. Enkele rovers kwamen één voor één bij de jonge AddoelQADIER ﷻ en vroegen hem of hij geld bij zich had. Hij zei steeds "ja, ik heb". Deze rovers geloofden hem niet en liepen hem snel voorbij om anderen te beroven. Na hard werken kwamen deze rovers bijeen bij hun leider Ahmad. Op de vergadering vroeg Ahmad of er iets speciaals voorgevallen was. Enkele rovers zeiden, dat een jongeman aan ons als antwoord gaf, dat hij geld had, maar wij hebben begrepen dat hij ons belazerde en wij liepen door om ons werk verder goed af te ronden. De bendeleider Ahmad vond het verhaal erg vreemd en liet de jonge heilige bij zich halen. Hij vroeg aan hem: "O jongeman, heb jij geld bij je". Deze gaf heel beleefd antwoord en zei, dat hij 40 Asrafi gouden munten bij zich had. Op aanwijzing van de jongeman doorzochten de rovers zijn reisjas en vonden het bewaarde geld. Ahmad zei heel verbaasd, dat iedereen zijn rijkdommen met allerlei verhaaltjes bewaarde en waarom heb jij ons dit geheim verteld. De jonge heilige zei hierop, dat hij zijn moeder beloofd heeft om altijd de waarheid te spreken en ik zal mijn belofte nooit verbreken. Daarom heb ik jullie verteld waar mijn enige onderhoudsgeld bewaard was.

De bendeleider werd verdrietig, begon te jammeren en zei, dat wij dag en nacht de beloften aan Allah ﷻ verbreken en kijk naar deze jongeman die offerde zijn laatste onderhoudsgeld om de belofte aan zijn moeder niet te schande brengen. De bendeleider begon te huilen, deed samen met zijn leden Tauwbah en zij werden allen vroom. Zij werden tevens *Awliya-e-Kiran-Vrienden van Allah ﷻ*. Als wij deze voorbeelden van goed gedrag, karakter, goede daden en methoden van aanpak hartgrondig aanleren, dan zullen wij zeer zeker ook in deze tijd schitteren. Als Moesliems *Ahle Sunnat waldjama'at Qadierie* zullen wij iedere jaar in deze maand de *Ghiejaarwie Sjarief* organiseren. *Amien!*

Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammede ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. *Amien!*

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagina 2

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

djies Riezq se atie ho,

perwaaz kotahie"

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872