

Djoemoe'a 1-ste Safar 1435

Djoemoe'a 3-1-2014.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Geboorte-viering van Heilige Profeet Moehammad ﷺ, Genade der werelden

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Laqade djaa-akoem rasoeloem mien anfoesikoem aziezoen 'alaihie maa 'aniettoem harishoen 'alaikoem biel moeminina raoefoer-rahiem.

Fa ien tawallaw faqoel hasbi-jallahoe laa ilaha iellahoe; 'alaihie tawakkaltoe wa hoewa rabboel 'arsjiel-'asiem" (Soerah 9, vers 128 en 129).

"Voorzeker, een Booschapper is uit uw midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is zeer bezorgd voor uw welzijn, zeer milddadig en genadig jegens de Mosliems Maar als zij zich omkeren, zeg dan: Allah is mij voldoende. Niemand is waardig om aanbeden te worden naast Hem; in Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en Hij is de Heer van de Grote Troon". (Soerah 9, vers 128 en 129).

1* **"Alhamdoe liellah".** Wij zijn deze week weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in *Djame Masdjied TAIBAH* en wij zijn begunstigd, dat onze Schepper Allah ﷻ ons heeft uitgenodigd om in *Zijn Verheven Hof Djoemoe'a Namaaz* te lezen op de eerste dag van de Heilige Maand **"Rabie-oel- Awwal"**. Wij zijn Hem dankbaar en vragen Hem en Zijn Profeet Moehammad ﷺ om ons te redden in de wereld en in het graf

2* Wij mensen zijn van nature blij om belangrijke dagen van het jaar te herdenken en feest te vieren. Ieder land viert elk jaar zijn **"Onafhankelijkheidsdag"** en **"Bevrijdingsdag"** en de volkeren vieren grote imposante en schitterende feesten.

De dienaren van *Heilige Profeet Moehammade ﷺ* wachten met blijde gezichten op de 12-de dag van de Heilige Maand **"Rabie-oel- Awwal"** om de Geboorte te vieren van *Heilige Profeet Moehammade ﷺ*. Op deze dag heeft onze Schepper Allah ﷻ de mens de allerhoogste Gunst en Verlossing, de Genade en de Roem der werelden geschonken.

Om deze Gunst goed te kunnen begrijpen is het raadzaam om te weten, dat onze Schepper Allah ﷻ alle mensen tot de Dag des Oordeels naar de wereld heeft gestuurd en zal blijven sturen om als Zijn Dienaar Hem te gehoorzamen en Hem te aanbidden.

De mens is geschapen om Hem te dienen, Hem te aanbidden, om Hem als Zijn Ambassadeur te vertegenwoordigen en om vredig met goed gedrag te leven.

In de mens zijn er tevens vele emotionele krachten aanwezig, die op hem werken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: jaloezie, hebzucht, eerezucht, leed vermaak, angst, verdriet, onderdrukking, kwaadaardigheid, gierigheid, liegen, bedriegen, plezier maken en misleiden. Daarnaast werkt sjaitan, de duivel heel hard op de mens om hem te vernietigen. Als wij deze interne krachten niet in bedwang houden en bij Allah ﷻ bescherming zoeken tegen satanische influisteringen, dan zullen wij niet in staat zijn om als Dienaar van Allah ﷻ en van Zijn Heilige Profeet Moehammade ﷺ te functioneren en de zegeningen, gunsten en bescherming van Allah ﷻ zullen ons niet ten deel vallen.

3* Door de eeuwen heen zijn de mensen meestal in grote problemen geraakt. Oorlogen ontketenen, vechtpartijen, moorden, onderdrukkingen, slavernij, mishandelingen, verwaarlozingen van kinderen, vrouwen, zieken, armen en invaliden waren normale levensstijlen van de mens. Bijna iedereen zat met duizenden problemen en de mens moest gebukt leven; huilen, jammeren, ziek worden en frustraties waren normaal.

Onze Schepper Allah ﷻ stuurde van tijd tot tijd ongeveer 125.000 Heilige Profeten *Alaihiessalam* om de mens eraan te herinneren aan de beloften, die zij aan hun Schepper ﷻ hadden gedaan om Hem te gehoorzamen en om Hem te aanbidden, goed gedrag te demonstreren en om rein te leven zoals het de mens betaamt.

*. Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* heeft zijn volk op het rechte pad geleid; hij heeft de *Heilige Kaaba* opnieuw gebouwd en daarna Doe'a aan Allah ﷻ gevraagd om Zijn *Dierbare Heilige Profeet* te sturen, die het Boek van Allah ﷻ aan de mens zal vertellen. Tevens heeft Heilige Profeet Iesa (Jezus) *Alaihiessalam* aan zijn volk doorgegeven, dat Allah ﷻ Zijn Innig geliefde Heilige Profeet Ahmad ﷺ na hem zal sturen en ook alle andere Heilige Profeten *Alaessalam* hebben aan hun volkeren bekend gemaakt over de

De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit
 liefde voor Allah.**

**Onze Heilige
 Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



YA1
STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 1-ste Rabie-oel-Awwal 1435

Djoemoe'a 03-01-2014.



**De trots van Ahle
Sunnat Wal Djam'at
Secretariaat**

Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde
voor Allah. de
Barmhartige**

**Onze Heilige Profeet
Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam heeft
gezegd: "Allah heeft
Namaaz in zijn oneindige
goedheid aan de mens
gegeven; Namaaz wat te
vergelijken is met de
rechte weg, die leidt naar
voorspoed en geluk".*

*Geeft u Donatie en
ontvangt u gunsten van
de Barmhartige Allah.*

*"Goda ko bhoel gheje
loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai,
Razzaq ka gejaal nehien
Ai ta-iere lahoetie,
Oes Riezq se mawt etjie,
djies Riezq se atie ho,
perwaaz kotahie"*

Erkend bij
ANBI Instelling
**Koninklijk besluit nr.
85**

KvK. No. 41200872

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van
Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
komst van Heilige Profeet van *Allah* ﷺ als Genade, Roem en Redding der werelden,
Ongeveer 500 jaren na het vertrek van Heilige Profeet Iesa (Jezus) *Alaihiessalam* was de
wereld bevolking verziekt, verdrietig en uitzichtloos geworden. Gedreven door de
duivel sjaitan en innerlijke emotionele krachten leefden meeste mensen erger dan
dieren. Enkele heiligen probeerden te redden, maar de wreedheden, criminele aktivitei-
ten, kindermoorden, roofmoorden, verkrachtingen, mishandelingen, slavernij en
andere slechte gedragsvormen waren normale leefrituelen. Pasgeboren meisjes werden
heel vaak door hun ouders uit schaamte levend begraven. Vrouwen, weduwen, moeders
en grootmoeders werden vernederd, verkracht, mishandeld en vermoord. De gehele
wereld bevolking liep gebukt van mishandelingen en de mensen jammerden van
verkrachtingen, verdoemenissen, verminkingen, verwaarlozingen en vernedringen.
Onze Schepper *Allah* ﷻ heeft de mens een woonplaats, de wereld geschonken om met
veel liefde, respect, vrede, verdraagzaamheid en volharding erop te leven en anderen
vredig en liefdevol te laten leven. Tevens heeft *Allah* ﷻ de mens opgedragen om deze
wereld eerbiedig en liefdevol te beheren, Hem te gehoorzamen en alleen Hem te aan-
bidden, maar alle funderingen van elkaars respect, eerbied en liefde werden vertrapt.
*. Hazrat Salman Farsi ؓ heeft overgeleverd, dat hij overal rond liep, in kerken,
sanagogen, tempels en andere instituten van de ene plaats naar de andere om echte
authentieke informaties over onze Schepper *Allah* ﷻ te vinden, maar nergens kon hij
Goddelijke leiding vinden. Zelfs nergens kon hij mensen ontmoeten, die de naam van
Allah ﷻ aanriepen en of hun Schepper ﷻ aanbaden. De volkeren hadden de beloften
aan hun Schepper ﷻ in zijn geheel vergeten en de mens was uit zijn fundering gerukt.
*. *Allah* ﷻ, de Genadevolle, de Barmhartige kon deze verdoemenis en mensonterende
handelingen niet langer verdragen en kreeg medelijden met de volkeren. De Schepper
Allah ﷻ heeft daarom als redding van de mens, op de 12-de Rabie-oel-Awwal Zijn
allerliefste en allerlaatste *Heilige Profeet Moehammade* ﷺ voor deze wereld en alle
andere werelden gestuurd. Hij is geboren en opgegroeid in de schoot van zijn dierbare
moeder Hazrat Amina ؓ. Door de geboorte van hem werd de gehele wereld verlicht.
Tevens werd door de mens ervaren, dat de verlossing, bevrijding, hulp, genade en roem
de gehele wereld bevolking heeft verlicht. Iedereen was blij met deze verheven aanwinst.
4* *Allah* ﷻ zegt zelf in de bovenvermelde Soerah : *"Voorzeker, een Booschapper is uit
uw midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; hij is zeer bezorgd voor
uw welzijn, zeer milddadig en genadig jegens de Mosliems. Maar als zij zich omkeren, zeg
dan: 'Allah is mij voldoende'. Niemand is waardig om aanbeden te worden naast Hem; in
Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en Hij is de Heer van de Grote Troon"*
*. Eveneens openbaart *Allah* ﷻ in Soera 21, vers 107 *"En Wij hebben u niet gezonden
dan als een genade voor alle werelden"*.
De Heilige *Qoeran* vermeldt in vele andere Soera's over de komst, de Genade, Roem,
Bevrijding en Redding der werelden van *Heilige Profeet Moehammade* ﷺ.
5* Op een dag vroegen de metgezellen ؓ aan de *Heilige Profeet Moehammade* ﷺ om
over zichzelf te vertellen en hij zei: *"Ik ben de Doe'a van Heilige Profeet Ibrahiem
Alaihiessalam* en de bekendmaking van *Heilige Profeet Iesa (Jezus) Alaihiessalam* aan zijn volk.
Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft ook gezegd, dat door mijn komst alle engelen,
djinns, mensen, dieren, vissen, bomen, rivieren, bergen en alle andere scheppingen van
blijdschap jubelden en iedereen vierden Ied Meladoennabie ؓ festiviteiten.
De hemelen werden versierd met engelen en deze daalden ook neer met schitterende,
verlichtende noer (licht). De blijdschap van de geboorte van *Heilige Profeet
Moehammade* ﷺ was immens en meeste mensen, djinns, engelen en andere schepselen
vierden feest en lazen *Salatoessalam*. Slechts de duivel sjaitan was verdrietig en huilde.
Moge *Allah* ﷻ en *Zijn Profeet Moehammade* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag
en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !
Namens het Bestuur
Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagina 2