

STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 23-ste Safar 1435

Djoemoe'a 27-12-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Geloofsovertuiging van Moesliems.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Iennad diena 'iendallaahiel islaam". (Soerah Ali 'iemraan 3, vers 19).

"Voorwaar, de godsdienst bij Allah is de Islaam". (Soerah Ali 'iemraan 3, vers 19).

1* **"Alhamdoe liellah".** Wij zijn deze week weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in Djame Masdjied TAIBAH. Wij zijn begunstigd, dat onze Schepper, Allah ﷻ, ons heeft uitgenodigd om in *Zijn Verheven Hof* Djoemoe'a Namaaz te lezen.

Wij zijn *Hem* dankbaar en vragen *Hem en Zijn Profeet Moehammad* ﷺ de rechte leiding

2* Allah ﷻ heeft de mens geschapen en hun opgedragen om Hem te gehoorzamen en te aanbidden. Alle Lof behoort toe aan Allah ﷻ en wij zoeken Zijn Hulp en Vergeving.

Onze Schepper Allah ﷻ heeft Heilige Profeten *Alaihiessalam* voor de mens gestuurd om hun eraan te herinneren, dat zij hun Schepper Allah ﷻ hadden beloofd om Hem te gehoorzamen en te aanbidden. Deze Heilige Profeten *Alaihiessalam*, die het perfecte gedrag tentoonspreiden, hebben met veel liefde, respect, geduld en volharding de opdrachten van Allah ﷻ uitgevoerd. Tenslotte heeft onze Schepper ﷻ Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ als de zegel der Profeten voor de mens gestuurd met het laatste Boek Heilige *Qoeran*.

3* Allah ﷻ heeft tijdens *Hadjoel-Wada van Heilige Profeet Moehammad* ﷺ Soerah 5, 3 geopenbaard en Hij zegt: "Deze dag heb Ik de Godsdienst voor jullie voltooid en Mijn Gunst voor jullie vervolmaakt en Ik heb de Islam voor jullie als Godsdienst gekozen".

Wij hebben dus een volmaakt geloof de Islam voor de mens in de vorm van de Heilige *Qoeran* en de laatste Boodschapper van Allah ﷻ, Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ ontvangen. Wij hebben volgens onze Schepper Allah ﷻ het meest volmaakte geloof en wij hoeven dus niet naar andere minder belangrijke levensmodellen te rennen.

Ook zullen wij hard moeten werken om de het geloof Islam te bestuderen, te begrijpen en ons leven ermee verder te perfectioneren. Tevens moeten wij aan Allah ﷻ en aan Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ onze dankbaarheid, liefde en respect tonen.

*. Op een dag kwam *Hazrat Oemar Faroeq* ﷺ met een paar losse blaadjes van de Joodse "Torah" en overhandigde deze aan Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ. Onze lieve Profeet ﷺ zei hierop aan hem: "Oemar waarom ben je bezig met deze zaken ?; Allah ﷻ heeft voor ons Zijn laatste Profeet ﷺ met Zijn complete laatste *Boodschap, de Heilige Qoeran* gestuurd. Tevens moeten wij weten, dat tegenwoordig er vele sluwe mensen bezig zijn om de goede dienaren van Allah ﷻ en de Moesliem jeugd te verdelen en te misleiden met vriendelijke woorden. Zij worden uitgenodigd om allerlei feesten, om *Merry Christmas, Happy New Year te vieren en Vuurwerk afschieten*. Deze handelingen zijn haram.

Mooie lampen en schitteringen en aantrekkelijke woorden, vrienden, jonge dames en familieleden moeten ons niet afleiden van het rechte pad en onze Iman verzwakken.

4* Heilige Profeet Iesa (Jezus) *Alaihiessalam* heeft geprobeerd de Boodschap van Zijn Schepper ﷻ aan zijn volk door te geven. Daarna zijn er vele veranderingen aan het geloof gebracht door de priesters en zij gaven richting en leiding aan hun mensen.

5* Onze Schepper Allah ﷻ heeft daarna het allerbeste en authentieke geloof *Islam* geopenbaard voor de mens, dat tot de Dag des Oordeels leiding zal blijven geven. Het geloof *Islam* is direct gekoppeld aan de mens en dus kan de mens niet bestaan zonder Islam. De twee woorden "mens" en "Islam" zijn aan elkaar verbonden en kan niet losgekoppeld worden. Dus voor de mens is Islam verplicht en deze zijn eeuwig aan elkaar gekoppeld. Laten wij nu deze twee woorden analyseren:

a* Het woord "*Islam*" betekent het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

b* Het woord "Insan" is afgeleid van de woorden "Anasa" en of "Nasiya". "Anasa" betekent iemand of iets liefhebben en innig liefde tonen.

"Nasiya" betekent een iemand of iets, die je lief hebt, vergeten.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.

Beide woorden hebben het grondbegrip liefde en dus uit liefde en respect voor de Schepper Allah ﷻ het hoofd buigen en het hoofd op de grond nederwerpen.



**De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit
 liefde voor Allah.
 Onze Heilige
 Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in

zijn oneindige goedheid

aan de mens gegeven;

Namaaz wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt

naar voorspoed en

geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai ies

daroe-fanie meng;

koetj etjhie kaam

kerle tjar dien kie

ziende-ghanie

meng"

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb **Allah** ﷻ heeft iedere mens geschapen en in het lichaam van de moeder geplaatst; bij de geboorte van het kind komt het met het hoofd naar buiten en dit hoofd komt eerst op de grond en dan de rest van het lichaam. Het kind is onwetend en komt op natuurlijke wijze met het hoofd op de grond. Deze is uit liefde en respect voor zijn *Schepper Allah* ﷻ. Dus "insan" (mens) is inherent aan en kan niet bestaan zonder Islam.

6* Onze Heilige *Profeet Moehammade* ﷺ heeft gezegd, dat iedere kind met het geloof Islam geboren is en is dus Moesliem; het zijn de ouders, die deze kinderen tot Joden, Christenen, Hindoe's, Boeddhisten, Vuur aanbidders en Atheïsten maken.

7* Onze *Schepper Allah* ﷻ heeft in de *Soerahs "Marjam" en "An-Nisa"* geopenbaard en verteld over Heilige Marjam ؑ, haar Heilige Moeder en Heilige Profeet Iesa *Alaihiessalam*. De Heilige Moeder ؑ had aan *Allah* ﷻ gesmeekt voor een kind en had beloofd, dat het kind als dienaar zou werken in Masdjied Baitoel Moeqaddas. Haar Doe'a werd verhoord en Heilige Marjam ؑ werd geboren. Na een tijd werd zij als kind onder begeleiding van de Heilige Profeet Zakaria *Alaihiessalam* geplaatst. In de Masdjied werd voor haar een kamer ingericht en zij groeide in de Masdjied op. Op haar volwassen leeftijd stuurde *Allah* ﷻ de Aartsengel hazrat Djibriel *Alaihiessalam* naar haar toe met de blijde Boodschap, dat *Allah* ﷻ voor haar een heilige kind zal scheppen. Deze Heilige was zeer vroom en zei, dat zij niet eens getrouwd was en dus zeer moeilijk te begrijpen was. Maar de Wil van *Allah* ﷻ geschiedde en zij werd zwanger zonder een vader. Uit angst en schaamtegevoel vertrok zij naar een ver afgelegen plaats en alwaar de Heilige Zoon geboren werd. Zij kwam terug met de baby in de hand en het volk begon argwaan te tonen. De mensen vroegen haar hoe deze baby zonder vader en niet gehuwd zijn in haar schoot was en zei antwoordde: "Vragen jullie zelf aan hem". Hun vraag werd door de pasgeboren baby zelf beantwoord en hij zei: "Ik ben Abdoella, dienaar van *Allah* ﷻ en ik ben met de Boodschap van mijn Schepper ﷻ tot jullie gekomen". Het kind Iesa *Alaihiessalam* groeide op en begon daarna met zijn Heilige Boodschap en hij werd op 33-jarige leeftijd naar de hemel teruggeroepen.

Heilige Profeet Zakaria en zijn zoon Profeet Yahja *Alaihiessalam* waren eerder vermoord. Het volk zat zonder religieuze leiding en hun priesters moesten oplossingen zoeken en besluiten maken over Heilige Profeet Iesa *Alaihiessalam* en zij besloten om vier priesters met hun groepen te laten bestuderen en met oplossingen naar voren te komen.

*. Groep A concludeerde, dat *Allah* ﷻ zelf naar beneden is gekomen en heeft gedaan wat Hij wilde en wat nodig was. Deze groep werd "Jaquediya" genoemd.

*. Groep B zei, dat Heilige Profeet Iesa *Alaihiessalam* de zoon van *Allah* ﷻ is en hij werd teruggeroepen naar de hemel. Deze groep wordt "Dastoeriya" genoemd.

*. Groep C zei, dat hij wel zoon van *Allah* ﷻ is en *Allah* ﷻ is in drie delen verdeeld, nl. de Vader, de Zoon en de Heilige geest. Samen vormen zij de eenheid *Allah* ﷻ. Deze groep wordt "Tesliak" genoemd.

*. Groep D verklaarde, dat hij de zoon van *Allah* ﷻ en Profeet van de Schepper ﷻ is. Deze mensen zeggen ook dat Heilige Profeet Adam *Alaihiessalam* en Heilige Moeder Howwa (Eva) ؑ gezondigd hebben en daarom moeten wij boete doen en Heilige Profeet Iesa *Alaihiessalam* heeft de zonden van alle mensen op zich genomen en gestraft en gekruisigd. Wij weten, dat deze onnozele uitspraken geen stand houden. Allereerst weten wij dat *Heilige Profeten Alaihiessalam* nooit zondigen en dus *Heilige Profeet Adam Alaihiessalam* ook niet gezondigd heeft. Het sturen van beiden naar de wereld was Zijn Heilige Plan om de mens op de aarde te laten voortbestaan en hun Schepper *Allah* ﷻ te aanbidden en om het Paradijs te verdienen. Wij weten ook dat *Allah* ﷻ geen kinderen heeft en onze Schepper altijd was en zal blijven. Laten wij ons allerbeste geloof Islam onderhouden en niet achter onnozele mensen rennen in de hoop om eer, rijkdom en glorie te krijgen. Moge *Allah* ﷻ en Zijn *Profeet Moehammade* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !

Namens het Bestuur

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Hadjie M. Junus Gaffar

Pagina 2



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de

Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe

Alaihie Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; *Namaaz* wat te

vergelijken is met de

rechte weg, die leidt naar

voorspoed en geluk".

Geeft u *Donatie* en

ontvangt u gunsten van

de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje

loog, Fiekr rozie meng.

Gejaal riezq ka hai,

Razzaq ka gejaal nehien

Ai ta-iere lahoetie,

Oes Riezq se mawt etjie,

djies Riezq se atie ho,

perwaaz kotahie"

Erkend bij

ANBI Instelling

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872