



### **De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**

**Secretariaat**  
 Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
 Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven  
 ☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
 ☎: 020-6982526  
**Bankiers:**  
 Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO  
 54.02.27.471

### **BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**  
 Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".  
**"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng: koeri"**

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 2-de Safar 1435

Djoemoe'a 6-12-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**
**Heilige Profeet Moehammade ε is de allerlaatste Boodschapper van Allah Ψ**
*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*
**"Maa kaana Moehammadoen abaa a hadiem-mierridjaalikoem wa laa kierrasoe-lallahie wa gaataman-nabiejien, wa kaanallahoe bie koellie sjai ien 'alimaa"-(33-40)**
*Moehammade is niet de vader van één uwer mannen; zeer zeker hij is de Profeet van Allah en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles.(Soerah Al Ahzab, 40)*
**1\* "Alhamdoe liellah".** Vandaag zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz in Djame Masdjied Taibah te lezen. Moge Allah Ψ en Zijn Profeet Moehammade ε ons allen zegenen met de gunsten van de Djoemoe'a en van de nieuwe maand Safar.

**Vandaag zullen wij over de allerlaatste Heilige Profeet Moehammade ε uitweiden.**
**De bovenvermelde belangrijke geloofsovertuiging heeft Allah Ψ in de Heilige Qoeran geopenbaard; iedereen, die deze ontkent, zal niet tot de Moesliem gemeenschap behoren.**
**2\* Het is alom bekend, dat Allah Ψ, vóór de schepping van onze Oer-Vader Heilige Profeet Adam Alaihiessalam, alle "Roehs" - ( zielen ) van djiens en mensen, die tot de Dag des Oordeels in de wereld zullen vertoeven, bij elkaar heeft geroepen; toonde hen Zijn Verheven Majesteit en vroeg hen: "Ben Ik niet Uw Heer". Op dat moment antwoordde alle "Roehs" unaniem en enthousiast: "Ja Rab Ψ! U bent zeer zeker onze Heer".**
**Maar toen de zwak geaarde mens in de wereld werd geplaatst, werd deze verliefd op de wereld glitters, schoonheden, natuur en persoonlijke en emotionele aanwinsten. Satan de duivel kon gemakkelijk deze mensen op het dwaalspoor zetten en deze afgedwaalde personen vergaten hun beloftes aan Allah Ψ. Onze Schepper Ψ stuurde periodiek Heilige Profeten om ons te laten herinneren aan onze beloftes aan Allah Ψ. Uiteindelijk heeft onze Schepper Ψ Zijn allerliefste en allerbeste Heilige Profeet Moehammade ε als allerlaatste Boodschapper met de Heilige Qoeran voor ons gestuurd.**
**Na deze zegel der Boodschappers zullen wij nimmer een andere Profeet krijgen.**
**3\* In de Heilige Qoeran (Soerah Taubah, vers 24) zegt Allah Ψ, dat degene die een bloedverwant of aanverwant, een persoon, rijkdom of iets anders dierbaarder heeft dan Allah Ψ en Zijn Heilige Profeet Moehammade ε, in de ogen van Allah Ψ verworpen is.**
**Zij moeten wachten op de intense straf, die Allah Ψ voor hen heeft voorbestemd.**
**In Sahih Boegaarie Sjarief heeft Hazrat Anas bin Malik τ overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammade ε gezegd heeft, dat niemand van u zal een Moesliem worden, indien ik niet dierbaarder voor u ben dan uw ouders, kinderen en overige mensen.**
**De personen, die de Kalimah lezen, moeten diep in het hart de eerbied en liefde voor Profeet Moehammade ε tot op het allerhoogste niveau accepteren en demonstreren. Deze houding is de fundamentele vereiste voor uw imaan en redding van uw imaan.**
**4\* Heilige Profeet Moehammade ε heeft in 23 jaren ongeveer 140.000 eerbiedwaardige Sahaba-e-Kiram τ opgeleid en de Boodschap van Allah Ψ in hun harten vast laten ankeren en hun dichtbij Allah Ψ gebracht. Deze Metgezellen τ leefden als Momiens en overal in hun werk, thuis of in de Masdjied waar zij dan ook aanwezig waren, was Allah Ψ in hun gedachten. Zij wisten met hart en ziel, dat het gedenken van Allah Ψ in de vorm van Namaaz lezen, Zikr doen, Vasten, Zakaat betalen, Hadj rituelen uitvoeren, Heilige Qoeran reciteren, Doeroed Sjarief lezen, liefde en eerbied tonen aan Allah Ψ en Zijn Heilige Profeet Moehammade ε, hun ouders gehoorzamen, niet liegen, niet bedriegen en andere mensen met respect behandelen, onmisbaar was. Zij wisten ook, dat de mens op de aarde is gekomen om Allah Ψ te aanbidden. Zij waren daarom zeer verheven en leefden in de schaduw van zegeningen, gunsten en in de regen van verheven glorie en schitteringen van hun Schepper Allah Ψ.**
**5\* Allah Ψ heeft Zijn innig geliefde Laatste Profeet Moehammade ε met veel verheven eigenschappen en gedragsvormen naar de wereld gestuurd; onze Schepper Allah Ψ heeft in de bovenvermelde Soera 33, vers 40 geopenbaard: "Moehammade is niet de vader van één uwer mannen: zeer zeker hij is de Boodschapper van Allah**



Djoemoe'a 2-de Safar 1435

Djoemoe'a 6-12-2013.



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**

**Secretariaat**  
 Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
 Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven  
 ☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
 ☎: 020-6982526

**Bankiers:**  
 Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige Onze Heilige Profeet Mohammad**

*Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".*  
**Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.**

*"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Geiaal rieza ka hai.*

Erkend bij  
 ANBI Instelling  
 Koninklijk besluit nr.  
 85

KvK. No. 41200872

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van  
**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles".**

**Heilige Profeet Moehammade** ε zal ons niet alleen in de wereld helpen, maar ook ons bijstaan in ons graf, op de *Qajamat* ons vrijpleiten en ons in het *Paradijs* verwelkomen. De ayats van *Allah Ψ* in de Heilige *Qoeran* kunnen niet veranderen en zullen voor altijd tot de Dag des Oordeels als leidraad dienen voor de mensheid. Daarom moeten wij Moesliems standvastig met hart en ziel accepteren, dat *Heilige Profeet Moehammade* ε de laatste Boodschapper van *Allah Ψ* is en iedereen, die deze geloofs-overtuiging niet standvastig als zijn levenscode vasthoudt, is zeer zeker een "Non-Moesliem". Ook moeten wij begrijpen, dat een Moesliem en een Non-Moesliem niet hetzelfde zijn en daarom moeten wij bij deze een scherpe scheiding maken. Wij moeten ook weten, dat als een Moesliem een atheïst of Non-Moesliem als Moesliem accepteert, dan treedt hij automatisch uit het geloof en wordt hij zelf ook een Non-Moesliem. Deze bovenvermelde ayat van *Allah Ψ* werd reeds 1400 jaren terug door de duivel gedreven Moesailma Kazzab niet geaccepteerd. Hij zei, dat hij ook een Profeet van *Allah Ψ* moest worden. De *Sahaba-e-Kiram τ* lieten geen gras erover heen groeien en onder leiding van *Amieroelmominien Aboe Bakr Siddique τ* is hij en zijn volgelingen hardhandig aangepakt en geelimineerd. Daarna wilde een onnozele, satanische vrouw een Profeet van *Allah Ψ* worden en die werd door de *Metgezellen τ* ook weggevaagd. 6\* De aartsvijand van de mens sjaitaan bleef volharden en zo werd in de 19-de eeuw de afvallige *Kasim Nanoethwie* aangemoedigd door Engelse heersers om aan te kondigen, dat *Heilige Profeet Moehammade* ε niet de laatste Profeet van *Allah Ψ* is en hij dus ook een Profeet moest zijn. Maar *Ala Hazrat Moedjaddide Azam Hazrat Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Alaih* heeft deze afgedwaalde atheïst aangepakt en de Moesliems gered.

7\* Ook heeft *Mirza Ahmad Ghoelam Qadiani* in de 20-ste eeuw een aanval gedaan op de Heilige *Qoeran*. Hij was een doodgewone geleerde in de Islam. Door invloed van hebzucht en andere emotionele satanische innerlijke drang en door de Engelse "verdeel en heers" politiek heeft hij zichzelf eerst tot "Moedjaddied"-( het geloof Islam in zijn originele staat terug te zetten ) en daarna zichzelf opgehemeld tot Profeet van *Allah Ψ*. Ook heeft hij *Allah Ψ* beledigd en zelfs gezegd, dat *Allah Ψ* vele handen heeft en tevens vele andere Heiligen vernederd. Islam deskundigen en geleerden hebben hem duidelijk gemaakt, dat iedereen, die de woorden van de Heilige *Qoeran* niet accepteert, nimmer een Moesliem kan zijn. *Mirza Ahmad Ghoelam Qadiani* heeft *Allah Ψ* beledigd en zichzelf tot Profeet van *Allah Ψ* opgeworpen, terwijl onze Schepper Ψ geopenbaard heeft, dat *Zijn Heilige Profeet Moehammade* ε de laatste Profeet van *Allah Ψ* is. Deze *Islam deskundigen* hebben daarom in hun boeken duidelijk verklaard wordt, dat de idioot *Mirza Ahmad Ghoelam Qadiani* een Non-Moesliem was en iedereen, die hem als "Moedjaddied" of Profeet van *Allah Ψ* en of zelfs Moesliem accepteert, verliest zonder twijfel zijn imaan en is ongetwijfeld ook een Non-Moesliem.

8\* *Qaide Ahle Sunnat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddique Rahmatullahi Alaih* heeft ons in de jaren 1970 verteld, dat de sekte leider *Mirza Ahmad Ghoelam Qadiani* een Non-Moesliem was. Hij heeft ook gezegd, dat iedereen die hem als een Moesliem accepteert, automatisch zijn imaan verliest en wordt zonder twijfel ook een Non-Moesliem. In de jaren 1974 heeft onze geestelijk leider *Qaide Ahle Sunnat Rahmatullahi Alaih* een Parlementaire *Djihaad* in Pakistan gedaan en hij heeft samen met andere *Islam deskundigen* een Parlementaire resolutie laten goedkeuren, waarin de aanhangers van *Mirza Ahmad Ghoelam Qadiani, Mierzai's* en iedereen, die *Profeet Moehammade* ε niet als laatste Profeet accepteert een Non-Moesliem zal zijn. Hun sociale centrum mag nimmer *Masdjied* genoemd worden. Wij moeten deze mensen Non-Moesliems noemen en de jeugd in duidelijke taal vertellen, dat zij geen vrienden, maar onze vijanden zijn.

**Moge Allah Ψ en Zijn Profeet Moehammade** ε ons zegenen met Imaan, een Momien  
 Namens het Bestuur

*Hadjie M. Junus Gaffar*

*Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh.*