



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 26 - ste Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 01-11-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van
 Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq Radijallahoe Anhoe.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Moehammadoer Rasoeloellah. Walladziena ma'ahoe asjieddaoe 'alaa alkoeffaarie rahamaa-oe bainahoem tarahoem roekka'an soedjdjadan jabetagoena fadhlan mienAllahie wariedhwana"
 "Moehammade is de Boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkaar. Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah's Genade en Welbehagen zoekende." (Soerah Al Fath 48, vers 29)

1* *"Alhamdoe liellah"*. Op deze 26-ste Dzoel Hidj-dja zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons allen zegenen met de gunsten en zegeningen van de Djoemoe'a en ons op het rechte pad leiden. Het Islamitische jaar 1434 Hidjrie is over enkele dagen voorbij en het nieuwe jaar 1435 Hidjrie zal dan volgende week met de maand Moharram beginnen. Moge Allah, de Genadevolle ons allen beschermen tegen ziekten, ellenden en verdoemenis en ons een verheven, gelukzalig en lang leven schenken; en als wij heengaan, moge Allah, de Genadevolle ons dan met Imaan en met de kalma "Laa ielaha iellallahoe Moehammadoer Rasoeloellah" op onze tong ons terugroepen.

2* Wij hebben vorige Djoemoe'a over het leven van "Zoen Noerain"- twee schitteringen Amieroelmominien Hazrat Oesmane Ghanie Radijallahoe Anhoe uitgeweid.

Op deze Djoemoe'a, de 26-ste Dzoel Hidj-dja zullen wij over het gedrag, karakter en het verheven leven van Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq Radijallahoe Anhoe uitweiden. Op deze juiste dag is deze "Khalifa"-leider en koning van Moesliems van zijn leven beroofd en martelaar gemaakt door een wreedaard. Het leven en het gedrag van deze leider is voor ons zeer belangrijk, omdat wij als Moesliem ons gedrag en karakter moeten opvijzelen en streven om als perfecte Momiens in deze wereld te leven en het Paradijs verdienen.

3* Wij weten, dat Allah, de Verhevene "Razzaaq" is en schenkt onderhoud aan alle wezens. De mensen, dieren, vogels, insekten, bacteriën en alle andere wezens van alle werelden krijgen onderhoud van de Barmhartige Allah. Onze Schepper heeft ons geschapen en zal ons redden en onderhoud schenken. Zij die hard hun best doen, zullen nog beter gered en onderhouden worden. Wij moeten daarom altijd in onze Schepper Allah, de Verhevene vertrouwen stellen. De Momiens rekenen op Allah, de Verhevene en vragen Doe'a met "Wasiela"-bemiddeling van Heilige Profeet Moehammade ε en zij krijgen alles van hun Schepper en leven daarom erg gelukzalig en tevreden. Hoe dichterbij deze Momiens bij Allah, de Verhevene en Zijn Profeet Moehammad ε zijn, des te meer bescherming, genade en gunsten ontvangen zij. Het leven van Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq Radijallahoe Anhoe is voor ons een perfect voorbeeld.

4* Allah, de Verhevene zegt in het derde deel van de bovenstaande ayat : "zijn hard tegen de ongelovigen" en hier wordt bedoeld met Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq Radijallahoe Anhoe, die genadeloos was tegen de vijanden van Allah en trad hardhandig op tegen iedereen, die het geloof Islam en de missie van Zijn Heilige Profeet Moehammade ε ondermijnde. Deze heilige Khalifa heeft heel hard gewerkt om het geloof Islam en de missie van Heilige Profeet Moehammad ε te ondersteunen en tot zijn recht te laten komen.

Hij was een geboren Qoeraijsiet en zes generaties terug was zijn familie ook in de familie van de voorouders van Heilige Profeet Moehammad ε.
 5* Op een dag toen hij nog het geloof Islam niet goed begreep en vijandig was, werd hij opgehitst tegen Heilige Profeet Moehammad ε. Hij werd verteld, dat 39 personen de Islam hadden omhelsd en de belangstelling voor het geloof Islam groeide. In een samenzwerings-bijeenkomst van afgodendienaren werd gevraagd om de Islam tot halt te roepen en Profeet Moehammade te elimineren. Oemar bin Khattaab was bereid om deze aanslag te plegen. Hij verliet woedend zijn woning om een eind te maken aan het geloof Islam en de aanslag te plegen op Profeet Moehammad ε. Onderweg zag Hazrat Nuaim binAbdullah Radijallahoe Anhoe hem en vroeg waar de reis naar toe was. Woedend zei hij: "Ik wil een eind maken aan het nieuwe geloof en Profeet Moehammade elimineren". Deze vertelde hem, dat zijn zus Hazrat Fatimah bint Khattaab Radaijallahoe Anha en zwager reeds het geloof Islam hebben omhelsd. Toen hij dit hoorde, werd hij woest en haastte zich naar zijn zus, die de Heilige Qoeran Soerah Taa Haa, vers1-8 reciteerde. De zus en zwager werden ernstig aangepakt en mishandeld, maar ze zei: "Al vermoord je mij, maar ik zal mijn geloof Islam niet opgeven en deze reine Qoeran mag jij niet aanraken want alleen reine mensen, die rein zijn, kunnen de heilige Qoeran



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
 Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
 Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
 Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
 Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng: koeri

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij
 ANBI Instelling
 Koninklijk besluit nr.
 85

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 26 -ste Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 1-11-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb aanraken. Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* liet haar de Heilige Qoeran verder lezen en hij werd rustig en luisterde aandachtig naar de ayats van de heilige Qoeran. Ook werd gezegd, dat *Heilige Profeet Moehammad* ε een dag eerder Doe'a gevraagd had en aan Allah, *de Verhevene* gesmeekt had om Oemar al Khattaab Imaan te schenken. Heel respectvol verliet hij zijn zus en kwam bij het huis Hazrat Arqam *Radijallahoe Anhoe* aan. Hier was *Heilige Profeet Moehammad* ε bezig de metgezellen het geloof Islam bij te brengen. De bewaker maakte de deur open en hij werd verwelkomd. Hazrat Hamza *Radijallahoe Anhoe* sprak met hem met een strenge toon en *Heilige Profeet Moehammad* ε kwam er tussen en motiveerde hem zeer beleefd en vroeg weer Doe'a voor hem. De rahmat-zegeningen van Allah, *de Barmhartige* daalde neer op Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* en hij werd Moesliem. Iedereen was blij met hem en hij werd de veertigste Moesliem. Door dit wonder en Doe'a van *Heilige Profeet Moehammad* ε werd de groep Moesliem steviger en Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* stelde voor om openlijk Iebadat te doen en in Haram Sjarief Baitoellah Namaaz te lezen.

Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* en Hazrat Hamza *Radijallahoe Anhoe* zijn samen met de Moesliems naar de Haram Sjarief gegaan om de Waqti Namaaz in Djama'at vorm te lezen en geen enkel Moesjriek -afgodendienaar heeft gedurfd om hun te stoppen.

6* Op een andere dag na hard werken, nam de Moesliem leider Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* een middag-dutje in de Moskee van Medina Sjarief. Een onnozele vijand, die op de loer was, heeft zijn zwaard uitgetrokken om de Moesliem leider te onthoofden. Op het moment van de aanslag zag de vijand een heel grote leeuw met grote tanden op hem springen en hij viel bewusteloos neer. Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* schrok wakker en vroeg hem, wat er gebeurd was. De vijand beefde en begon te huilen en te smeeken en zei, dat hij hem wilde vermoorden, maar ik zag een grote leeuw met open bek op mij springen en aanvallen en ik viel daardoor bewusteloos neer. Deze vijand heeft taubah gedaan en heeft een grote les geleerd, dat slechts Allah, *de Barmhartige* leven en de dood schenkt. Wij worden ook beschermd door onze Schepper. De mensen, die dichtbij Allah, *de Barmhartige* zijn en op Hem vertrouwen stellen, zullen zeer zeker door Hem beschermd en gezegend worden.

7* Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* is de tweede Khalifa-Koning van de Moesliems, die aangesteld was na Amieroelmominien Hazrat Aboe Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe*. Tijdens zijn bewind werd de wereld aangenaam verbeterd. De Moesliem wereld groeide snel en vele slechte koningen, generaals, onderdrukkers en barbaarse dictatoren moesten plaats maken voor de Moesliem leiders. De wereld zag, dat Islam de enige redding voor de mensheid was. Het koninkrijk Iran werd onder leiding van Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* veroverd en het volk werd bevrijd van de barbaarse onderdrukkers, dat met veel geweld beroofd, belaagd en vernederd werd. De volkeren leefden veelal in armoede en onverzorgd, terwijl de barbaarse koningen en de mensonterende onderdrukkers in juwelen en kastelen zwommen; de arme Iraniers waren zeer verheugd met de komst van de Moesliems. De Moesliem leiders organiseerden de dorpen, steden en landen op een perfecte wijze met de regels van de Heilige Qoeran. Niemand werd verwaarloosd en iedereen kreeg zijn deel van de verdiensten van hun landen. Arbeidsplaatsen, inkomsten en andere bronnen werden ontwikkeld en iedereen moest zijn aandeel op een eerlijke manier offeren.

Hospitaal en instituten voor zieken verzorging werden gebouwd en onderhouden, armen verzorging werden gesticht, scholen, universiteiten, technische instituten werden gebouwd. Overall zagen de volkeren bloei en groei en aandacht werd gegeven aan elk individu.

Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* liet deskundigen en ingenieurs inkomsten bronnen boren en de inkomsten werden in zijn totaliteit gebruikt om de noden van de volkeren op te lossen. Geen cent werd gebruikt voor persoonlijke belangen van de leiders. Deze leiders werkten samen met Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* om het volk en de landen te dienen. Iedereen, leiders en volk hadden normale levens zonder discriminaties en zij waren tevreden. Deze perfecte Islam methodes van besturen en leiden van volkeren zijn door onderdrukkers, slechte dictatoren en barbaarse koningen vernietigd. Velen noemen zich leiders en presidenten, maar werken als rovers, bandieten en onderdrukkers. De originele Moesliem eerbied en respect zijn daardoor verdwenen en wij worden nu vernederd. Moge Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* ons zegenen met een **verheven leven en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!**

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alakoem wa Rahmannullahi wa barakaatuh

Pagina 2