



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
 Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
 Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
 Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
 Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng: koeri

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 19 - de Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 25-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Dzoel Hiedj-dja en het Veheven leven van de vier Khalifa's.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Moehammadoer Rasoeloellah. Walladziena ma'ahoe asjieddaoe 'alaa alkoeffaarie rahamaa-oe bainahoem tarahoem roekka'an soedjdjadan jabetaghoena fadhlan mienAllahie wariedhwana"

"Moehammed is de Boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkaar. Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah's Genade en Welbehagen zoekende."(Soerah Al Fath 48, vers 29)

1* *"Alhamdoe liellah"*. Op deze 19-de Dzoel Hidj-dja zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Meeste Hadjies zijn reeds vertrokken van Makka Sjarief en Medina Sjarief. Zij hebben afscheid genomen van *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.*

Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons allen zegenen met de gunsten van de Djoemoe'a, Hadj, Ied-ul-Adha en Qoerbanie en ons op het rechte pad leiden.

2* In de laatste dagen van de maand Dzoel Hidj-dja zijn vele belangrijke Momien heengegaan. Amieroelmominien Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* moest ook zijn heilige leven

opofferen voor de Islam. Tevens werd Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* op de 26-ste Dzoel Hidj-dja van zijn leven beroofd en martelaar gemaakt door een wreedaard.

Wij zullen allereerst over het leven van Amieroelmominien Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* vertellen en Insha Allah Ta'ala op de volgende Djoemoe'a zullen wij over het leven van Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* uitweiden.

Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* staat ook bekend als "Zoen Noerain", hetgeen twee schitteringen als betekenis heeft. Oelama-e-Kiraam verwijzen hierbij naar de twee dochters van *Heilige Profeet Mohammad ε Vrede zij met Hem.* Deze heilige schoonzoon van onze Profeet ε was

eerst in Nikaah getrouwd met de dochter van *Heilige Profeet Mohammad ε* Hazrat Roeqajja *Radijallahoe Anha.* Na een ziekte is zijn dierbare echtgenote heengegaan en daarna is hij in Nikaah

getreden met een andere dochter van Hoezoer ε Hazrat Oemmé Koelsoem *Radijallahoe Anha.* Het in Nikaah treden van twee heilige dochters van een Profeet *Alaihiessalam* was nooit eerder vanaf

Hazrat Adam *Alaihiessalam* voorgekomen en dus was deze gebeurtenis heel bijzonder.

3* Allah, de Verhevene zegt in de bovenvermelde ayat: "Moehammad vrede zij met hem is Boodschapper van Allah". Allah, de Verhevene en Zijn Profeet *Vrede zij met hem* zijn beiden heel dichtbij elkaar en houden erg veel van elkaar. Deze innig geliefde Profeet heeft de allerhoogste

niveau gekregen van alle scheppingen en van alle Profeten *Alaihiessalam.* Hij is uniek van alle scheppingen en iedereen moet hem als voorbeeld nemen. De vier "Goelfa-e-Rasjiedien"-

Khaliefas en alle andere metgezellen hebben hun gedrag, karakter, toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Schepper Allah van *Heilige Profeet Moehammad ε*, die een perfecte

Dienaar van Allah, de Verhevene is, geleerd. In het tweede gedeelte van de ayat zegt Allah, de Verhevene: "En degenen, die met hem zijn". Hiermee wordt verwezen naar Amieroelmominien

Hazrat Aboe Bakr *Radijallahoe Anhoe*, die stand- vastig met zijn *Heilige Profeet Mohammad* schouder aan schouder verbleef en hem als dienaar bijstond in alle voorvallen en problemen.

Denk eraan, dat hij de eerste Moesliem is, die het geloof accepteerde en dat zijn Profeet Moehammed ε op Meradjoen-nabie de Allah heeft ontmoet, Hidjrat- immigrerde naar

Medina Sjarief, het Verblijf in de grot Thaur, het Qoerbanie-offers doen van zijn gehele rijkdom, het verblijf in Medina Sjarief en het Verblijf in de Mausoleum van zijn vriend en

Profeet in Medina Sjarief. Het derde deel van de ayat: "zijn hard tegen de ongelovigen" wordt bedoeld met Amieroelmominien Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* die genadeloos was tegen

de vijanden van Allah en trad hardhandig op tegen iedereen, die het geloof Islam en de missie van zijn *Heilige Profeet ε* ondermijnde. Het vierde gedeelte van de ayat: "zachtmoedig onder

elkaar" wordt verwezen naar Amieroelmominien Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe*, die zeer hoge schaamte en eerbied had, erg zachtmoedig was en heel beleefd optrad.

Het laatste deel van de ayat, nl. "Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah's Genade en Welbehagen zoekende" wordt verwezen naar Amieroelmominien Sjere Goda Hazrat Ali

Moertaza *Radijallahoe Anhoe*, die een grote dienaar van zijn Heer Allah, en Zijn Profeet ε is.

4* Amieroelmominien Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* staat ook bekend als "Zoen Hiedjratain"- twee Hiedjrats. Hij heeft twee keren voor het redden van zijn Geloof en Imaan



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige
Onze Heilige Profeet Mohammad
Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd:
"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

ANBI Instelling
 Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 25-10-2013.

Djoemoe'a 19 - de Dzoel Hidj-dja 1434

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Ethiopie en de tweede keer van Makka Sharief naar Medina Sjarief.

5* Ook heeft zijn oom Hakkam bin Aas hem op een wreedaardige manier mishandeld om zijn geloof Islam te laten varen, maar hij reageerde tegen zijn oom en zei: "Al gaat u mij vermoorden, ik zal mijn Imaan en Geloof nooit verkopen". Dit is een voorbeeld hoe een Momien zich moet gedragen.

6* Tijdens "Soeleh Hoedaibiejah" stuurde *Heilige Profeet Moehammad* en Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* van Hoedaibiejah als Ambassadeur van de Moesliems naar Makka Sjarief om te communiceren over het aankomende Oemrah bezoek van de Moesliems. Tijdens het gesprek zeiden de afgodendienaren tegen deze Ambassadeur, dat nu hij in Makka Sjarief was, hij de Tawwaaf mocht uitvoeren. Het antwoord van deze verheven Moesliem leider was erg hartverwarmd en een voorbeeld voor alle Momiens. Hij zei: "Hoe kan ik dit ritueel doen zonder mijn Aqaa-Leider en *Heilige Profeet Mohammad* ε. Het is voor mij ondenkbaar om dit te doen terwijl mijn Leider in Hoedaibiejah zit. Wij zijn dienaren en volgelingen van *Profeet Moehammed* ε en daarom doen wij nooit iets voordat onze *Profeet* ε het gedaan heeft.

Een bericht verspreidde zich ook onder de Sahaba-e-Kiram, dat op Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* in Makka Sjarief een aanslag werd gepleegd en Sjahied werd en de Moesliems werden verdrietig. *Heilige Profeet Mohammad* ε deed "Bajjat", nl. de "Bajjate- Riedhwan", onder de Sahaba-e-Kiram en zei dat hij "Bajjat" deed op de hand van Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe*. Hieruit blijkt, dat hij wist dat het bericht niet juist was en de Ambassadeur in leven was, want "Bajjat" wordt alleen gedaan met personen, die in leven zijn. Hieruit blijkt, dat *Profeet* ε op de hoogte is van geheimen, die wij normale Moesliems niet kunnen zien en weten.

7* Tijdens Gazwa-e-Taboek Djihaad was een tijd van grote droogte en vele Moesliems moesten honger lijden en in armoede leven en aten bladeren. Zij moesten weerstand bieden tegen vele duizenden oorlog-zuchtige moesjriekien. *Heilige Profeet Moehammad* *Vrede zij met Hem* deed een oproep in zijn tekrier en velen doneerden. Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* stond op en zei: "Ik geef 100 kamelen met alle uitrustingen. Door de verdere motivatie, stond hij weer op en zei: "Ik geef nog 100 kamelen met alle uitrustingen. De enthousiasme groeide op en hij bleef zijn donatie verhogen tot 1000 kamelen met alle uitrustingen en 1000 Dinaren-gouden munten. *De Heilige Profeet Moehammad* ε was heel erg blij met deze verheven donatie.

8* Hazrat Aisja Siddiqua *Radijallahoe Anha* heeft overgeleverd, dat haar vader bij *Heilige Profeet* ε op bezoek kwam en de gastheer zat, terwijl zijn heilige schouder en rug bloot stond. Daarna kwam Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* en zij zaten te praten. Na een poosje kwam Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* en onze *Profeet* ε stond op en bedekte heel naukeurig zijn schouder met zijn deken en verwelkomde hem. Na het gesprek gingen de gasten weg en Hazrat Aisja Siddiqua *Radijallahoe Anha* vroeg aan Heilige Profeet ε waarom hij bij de eerste twee gasten zijn heilige schouder bloot liet staan, terwijl bij de laatste u heel beleefd uw schouder bedekte. *Heilige Profeet* ε gaf hierop als volgt antwoord: "Hoe kan ik zonder beleefdheid en schaamte hem ontvangen, terwijl Engelen hem met beleefdheid en schaamte ontvangen en behandelen.

9* Op een dag bezocht *Heilige Profeet* ε met enkele *Sahaba-e-Kiram* de liefdevolle berg Oehoed en deze begon uit blijdschap te bewegen. *Heilige Profeet* ε zei, dat de berg zichzelf moest beheersen en tot rust komen. En zei verder: "Weet jij, dat op dit moment een *Profeet*, een *Siddiqe* en twee *Sjahieds* (martelaren) bij jou op bezoek zijn". Onze *Profeet* ε wist, dat Hazrat Oemar Faroeq *Radijallahoe Anhoe* en Hazrat Oesmane Ghanie *Radijallahoe Anhoe* martelaren zouden worden.

10* In Boogarie Sjarief wordt vermeld, dat op een dag op de deur van Heilige Profeet ε werd geklopt. De gastheer zei: "Maak de deur open en verwelkom een Djannatie" en Hazrat Aboe Bakr *Radijallahoe Anhoe* kwam binnen, daarna werd er weer geklopt en weer wordt gezegd om een Djannatie te verwelkomen. Voor de derde keer werd op de deur geklopt en deze keer zei Heilige Profeet *Mohammad* *vrede zij met hem* verwelkom een Sjahied en Djannatie. Zij zagen, Hazrat Oesman Ghanie *Radijallahoe Anhoe* binnenkomen. Na een tijd werd het huis van deze Sahabi in *Medina Sjarief* inderdaad omringd door de onnozele mensen en hij werd Sjahied gemaakt. Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* ons zegenen met een verheven leven en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !
Namens het Bestuur *Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

Hadjie M. Junus Gaffar