



### De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

#### Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

#### Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

#### Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

#### Afdeling Almere

☎: 020-6982526

#### Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

#### Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz

wat te vergelijken is

met de rechte weg,

die leidt naar

voorspoed en geluk".

**"Hemesja hemko**

**nehien rehna hai**

**ies daroel-fanie**

**meng; koetj**

**etjhie kaam kerle**

**tiar dian kie**

#### ANBI Instelling

KvK. No. 41200872



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemoe'a 12 - de Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 18-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb

### **De Zegeningen en Gunsten van Hadj, Ied-ul-Adha en Qoerbani**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa kadzalieka noerie 'Iebraahiema malakoetas-samaawaatie wal ardhie wa liejakoena mienal moeqienien" (Soerah An'am 6, vers 75)

"En zo tonen Wij Ibrahiem het gehele koninkrijk der hemelen en der aarde, en opdat hij tot de vastgelovenden moge behoren" (Soerah An'am 6, vers 75)

A\* **"Alhamdoe liellah"**. Op deze 12-de Dzoel Hidj-dja zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. De Hadjies vertoeven nog in Makka Sjarief en Medina Sjarief om afscheid te nemen en de *Heilige Profeet Mohammad* *Vrede zij met Hem* te bezoeken en daar Namaaz, Fatiha Sjarief, Doeroed Sjarief, Naat Sjarief en Salatoes-salam te lezen. Zij zullen daar Doe'a vragen met de "Wasiela" van *Heilige Profeet Mohammad* *Vrede zij met Hem* voor de welzijn van Moesliems. Wij lezen elke keer weer "Laa ielaha iellallahoe Mohamadoer-rasoelallah" en wij zijn Moesliems *Ahle Sunnat wal Djama'at*. Wij geloven in één Allah en accepteren met hart en ziel, dat alles van ons, ons leven, ons sterven, onze kinderen, onze familieleden, onze rijkdommen en bezittingen behoren aan onze Schepper Allah *de Genadevolle*.

*Allah, de Barmhartige* heeft de mens als Zijn beste Creatie geschapen en in het menselijke lichaam 18000 geheimen ingesloten. Daarna stuurde onze Schepper ongeveer 124000 Heilige Profeten voor de mens om deze te begeleiden en *Allah, de Barmhartige* te leren kennen en erkennen. Tot slot heeft onze Schepper Zijn laatste Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* gestuurd om de mens te redden tot en met de Dag des Oordeels. Wij moeten daarom onze Leider, de Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* volgen. Alle opdrachten, die hij ons geeft, moeten wij uitvoeren. Zijn "Ahadies"-overleveringen zullen wij moeten bestuderen en ons eigen maken. Iedere persoon, die zichzelf goed kent en zijn Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* gehoorzaamt, zal zijn Schepper kennen. Wij Moesliems moeten de overleveringen, en het gedrag en karakter van Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* bestuderen en aannemen, dan zullen wij onze Schepper kennen en Hem gehoorzamen.

\* Een mens heeft vijf zintuigen, waarvan de tong de zintuig is om iets proeven. Als wij bv. een kopje thee voor ons hebben, dan weten wij niet of deze zoet is of bitter is. Je kunt het ruiken of voelen, maar wij kunnen niet achterhalen of de thee zoet of bitter is; slechts de tong kan hierop antwoord geven. Dus om iets te weten te komen of te kennen, hebben wij het juiste apparaat, middel of leraar nodig. Het is dus noodzakelijk om de juiste leraar of begeleider te vinden om onze Schepper Allah, *de Verhevene* te kennen.

\* Ook weten wij, dat de vroegere afgodsdoenaren vele honderden goden hadden; zij namen de maan, de zon, de sterren, grote bomen, bergen, beesten en allerlei beelden met vele handen en gezichten aan als hun goden. Deze afgedwaalde sukkels renden van de ene god, de maan naar de andere de zon, de zee, de bergen of naar de zelf gemaakte beelden en konden daardoor de werkelijke god niet vinden en accepteerden niet, dat slechts één God is. De Heilige Profeten probeerden deze afgedwaalde onnozele mensen te redden en hun te helpen om Allah, *de Verhevene* te kennen en te accepteren.

\* Heilige Profeet Noeh *Alaihiessalam* heeft 950 jaren lang de mensen verteld over het bestaan van hun Schepper Allah, *de Verhevene*, maar slechts enkelen hadden zich bekeerd tot de Islam..

\* Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* heeft heel hard zijn best gedaan om zijn familieleden, kennissen en gehele volk te motiveren en te helpen om hun Schepper Allah, *de Verhevene* te accepteren en te volgen, maar hij werd genegeerd, beledigd en belaagd. Zelfs de koning Namroed begon Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* te vernederen en te beledigen. Maar deze Heilige bleef volharden en met veel geduld bleef hij de missie van Allah, *de Verhevene* met shabr uit te voeren. Hij werd uitgedaagd om te bewijzen, dat slechts één God Allah, *de Verhevene* is. Hij motiveerde het koninklijke hof over het bestaan van Allah, *de Verhevene*, maar zij geloofde hem helemaal niet en de onnozele koning zei, dat hij zelf de juiste god is. Hij kan ook mensen laten sterven of leven schenken. Hij liet uit gevangenis twee moordenaars komen en onthoofde de één en liet de andere gaan en zei: "ik schenk leven en de dood en dus ben ik de werkelijke god en er zijn geen andere goden". Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* bleef motiveren om deze mensen te bekeren, maar zij bleven weigeren. De koning liet maanden lang met veel mankracht een grote brandstapel bouwen om Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* te verbranden.



# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



## De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058  
1100 CB Amsterdam  
☎: 020 - 6982526  
Fax: 020 - 6953522  
**Afdeling Amsterdam**  
Kraaiennest 125  
1104 CH Amsterdam  
**Afdeling Eindhoven**  
Kastelenplein 169a  
5653 LX Eindhoven  
☎: 040 - 2513089  
**Afdeling Almere**  
☎: 020-6982526

**Bankiers:**  
Postbank  
48.63.847  
Fortis bank  
94.93.36.149  
ABN-AMRO  
54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige**  
Onze Heilige Profeet **Mohammad**  
*Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".*  
**Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.**

*"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal*

ANBI Instelling  
Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

*Djoemoe'a 12 - de Dzoel Hidj-dja 1434*

Djoemoe'a 18-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb** Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* werd in een schietstoel gebonden om in de open haard geslingerd te worden. Hazrat Djibriel *Alaihiessalam* kwam bij de Heilige Profeet om hulp te bieden, maar Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* weigerde en gaf antwoord, dat hij bezig was met de Missie van Allah, *de Verhevene* en mijn Schepper is genoeg voor mij. Nadat het vuur de maximale hitte had bereikt, werd de Profeet Ibrahiem met de schietstoel in het vuur geslingerd. Allah, *de Verhevene*, heeft het vuur opdracht gegeven om aangenaam koel te worden en de Dienaar van Allah, *de Verhevene* werd door zijn Schepper en opdrachtgever op perfecte manier beschermd tegen de duivelse krachten van de onderdrukker koning Namroed.

Koning Namroed wilde ondanks alle moeite en motivatie Allah, *de Barmhartige* niet accepteren en hij werd daarheel hard gestraft en vernederd door een heel kleine vlieg, die zich in zijn oor nestelde en een suizende geluid maakte, waardoor hij in paniek raakte. Hij bleef huilen van het sissende geluid en de doktoren gaven hem allerlei medicijnen, maar niets hielp. Tenslotte tikte een dokter op zijn hoofd en de vlieg schrok en bleef rustig en stil in een hoek. Het suizende geluid was tijdelijk verdwenen en de dokter dacht, dat hij een oplossing van de ziekte had. De vlieg zag, dat het rustig werd en begon weer te vliegen, waardoor het irriterend sissend weer de koning gek maakte en de dokter tikte weer op de hoofd, maar de vlieg bleef vliegen. De dokter moest steeds harder en harder tikken om de vlieg te stoppen en het suizend geluid te stoppen. Na een tijd moest een *hamer* gebruikt worden om de *vlieg te laten schrikken* om te stoppen met het gesuis. De hamerslagen zijn zo hard geweest, dat de koning bezweek en bereikte de hel.

\* Heilige Profeet Ibrahiem *Alaihiessalam* is "Khaliel-Oellah"-Vriend van Allah, *de Barmhartige* kreeg opdracht van zijn Schepper om de Heilige Kaba Baitoellah opnieuw te bouwen. Dit Heilige gebouw, dat in het begin door de Engelen gebouwd was, werd door de stormvloed van de tijd Heilige Profeet Noeh *Alahiessalam* vernietigd en moest opnieuw gebouwd worden.

Hazrat Ibrahiem *Alaihiessalam* en zijn zoon Hazrat Iesmael *Alaihiessalam* hebben het Zwarte Heilige Gebouw Kaba Sjarief gebouwd. Tijdens de bouw moest de vader het construeren, terwijl de zoon de zware bergstenen aanreikte. Het plateau waarop Hazrat Ibrahiem *Alaihiessalam* stond om te bouwen, werd steeds door Allah, *de Barmhartige* verhoogd en dus hadden zij geen stellage nodig voor de bouw. Het plateau genaamd "Makame Ibrahiem" *Alahiessalam* heeft net als "Hadjre-Aswat" een Verheven plaats dichtbij het Zwarte Gebouw Kaba Sjarief gekregen en de Hadjies moeten ook daar ter plekke Namaaz lezen.

\* Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* heeft ook met veel volharding en geduld de Missie van Allah, *de Barmhartige* uitgevoerd en vele afgodendienaren hebben hun onnozele leefgewoonten verbeterd. Zij hebben afstand genomen van hun afgodsbeelden en werden Dienaren van Allah, *de Barmhartige*. Zij hebben geleerd, dat het gehoorzamen en volgen van Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* de beste manier om te leven is en bescherming en gelukzaligheid biedt op deze wereld. Tevens zal het ons helpen in het graf en op de Dag des Oordeels.

\* Het veel besproken woord *Qoerbanie* is afgeleid van het woord "Qoerb", dat dichtbij komen, betekent, dus betekent Qoerbanie op weg van Allah, *de Barmhartige* alles en je gehele leven offeren. Onze Schepper Allah, *de Barmhartige* zegt in de Heilige Qoeran Soerah 66, vers 6: "O gij, die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, ruw en verschrikkelijk, die Allah's bevel niet negeren en die voeren uit hetgeen hun bevolen wordt". Wij moeten dus ervoor zorgen, dat wij dichtbij Allah, *de Barmhartige* komen en onze kinderen en dierbare familieleden aanmoedigen om ook dichtbij onze Schepper te komen door Qoerbanie-offers te doen. Momiens zijn constant bezig om hun tijd, vrijheid, rijkdommen, bezittingen, kinderen, familieleden en vrienden te offeren op weg van hun Schepper Allah, *de Barmhartige*. Zij lezen Namaaz, Naat Sjarief, Doeroed Sjarief, doen Zikr en bezoeken hun Masdjied. Deze ouders zullen wel extra moeite moeten om hun peuters en tieners te helpen en hun te begeleiden. Zij zullen ook wel als voorbeeld dienen en hard hun best doen om als een perfecte Momien te leven. Deze handelingen zijn Soennat van Heilige Profeet Ibrahiem *Alahiessalam* en van onze Heilige Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem*.

Insha Allah met deze aanpak zullen de zegeningen groot zijn en wij zullen gered worden.

Moge Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad* *Vrede zij met Hem* ons zegenen met een verheven leven en ons beschermen tegen het *Hellenvuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !

Namens het Bestuur  
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2