



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz

wat te vergelijken is

met de rechte weg,

die leidt naar

voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai

ies daroel-fanie

meng; koetj

etjhie kaam kerle

tiar dian kie

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 5 - de Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 11-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Saheb
De Zegeningen en Gunsten van Hadj, Ied-ul-Adha en Qoerbani

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Fashallie lierabbieka wanhar"- "Bid daarom tot Uw Heer en offer". (Soerah Al Kausar 108, vers 2)

A* "Alhamdoe liellah". Wij zijn Allah, de Barmhartige dankbaar, dat Hij ons Imaan en Rechte

Leiding heeft gegeven om ons leven als een Momien te leiden. Onze Schepper, de Genadevolle

heeft ons tevens de kans geschonken om op deze zegenrijke Djoemoe'a dag in Djame Masdjied

TAIBAH Namaaz te kunnen lezen.

De maand Dzoel Hidj-dja, de maand van Hadj, Ied-ul-Adha en Qoerbani is reeds begonnen en

wij vragen Doe'a aan Allah, de Barmhartige met de "Wasiela"-bemiddeling van Heilige Profeet

Mohammad Vrede zij met Hem om ons vergiffenis te schenken en de Hadjies die nu naar Makka

Sjarief voor Hadj, aanbidding van Allah, de Barmhartige gaan, te zegenen.

Terwijl de Hadjies gekleed in de "Ihram" (twee witte naadloze dekens) naar Baitoellah gaan,

zijn de andere Moesliems in de gehele wereld bezig voorbereidingen te treffen voor "Ied-ul-

Adha"- het Offerfeest en Qoerbani-offers. Deze rituelen zijn "Jaadghare Khaliel" en Soennat

van "Khaliel-u-Allah" Heilige Profeet Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam. Deze dierbare Dienaar van

Allah, de Barmhartige heeft alle opdrachten van zijn Schepper zonder enige aarzeling uitgevoerd.

Nadat hij in opdracht van Allah, de Verhevene zijn lieve echtgenote Hazrat Hadjra Radijallahoe

Anha en zijn pasgeboren baby Hazrat Iesma'iel Alaihiessalam in de dorre Sahara in Makka

Sjarief had achtergelaten, heeft hij niet getwijfeld om de volgende opdracht zijn innig geliefde

tiener zoon Hazrat Iesma'iel Alaihiessalam voor Allah, de Verhevene te offeren. Deze verheven

Qoerbani-offer heeft zijn Schepper zeer hoog gewaardeerd. Tijdens de Qoerbani-offer van

Hazrat Iesma'iel Alaihiessalam heeft Allah, de Barmhartige een Ram uit het Paradijs gestuurd en

deze verwisseld met het lichaam van Hazrat Iesma'iel Alaihiessalam.

In de Heilige Qoeran Soerah Al Kausar 108, vers 1 en 2 " zegt Allah, de Verhevene :

" O Beminde Profeet, Wij hebben u waarlijk eindeloze gaven geschonken. Bid daarom tot Uw

Heer en Offer". Onze Schepper Allah, de Verhevene geeft Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij

met Hem en de Moesliems opdracht om deze Zegenrijke Weldaad de Qoerbani-offer uit te voeren.

Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft in zijn Hadj-oel-Wada (Afscheidshadj) ook

deze zegenrijke Qoerbani-offer in Mina uitgevoerd.

De Momiens in de gehele wereld zijn daarom nu reeds enthousiast bezig om de voorbereidingen

te treffen voor de Ied-ul-Adha Namaaz en daarna de Qoerbani-offers.

De mHeilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat Allah, de Barmhartige speciale

zegeningen en gunsten heeft voorbereid op de eerste tien dagen van de Dzoel Hidjdja, net als

onze Schepper de Djoemoe'a dag de zegenrijkste dag van de week en de laatste tien dagen van

de maand Ramadaan de Verheven en Zegenrijke dagen heeft benoemd.

De Hadj is een verplichting van Allah, de Barmhartige net als de Namaaz. Vasten, Zakaat en is

tevens Soennat van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en van Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam

Hadj rituelen beginnen als gewoonlijk reeds in de maand Sjawwaal en Dzoel Qada, maar de

eerste tien dagen van de Dzoel Hidj-dja zijn zeer zegenrijk voor de Hadhjes. De Hadjies van de

gehele wereld trekken daarom hun Ihram aan en vertrekken in het begin van maand Dzoel

Hidj-dja om op tijd in Makka Sjarief aanwezig te zijn om maximale voordelen, grote zegeningen

en gunsten te verkrijgen. De Tawwaaf (rondgangen), De Sa'ie van Safa naar Marwa, het

verblijf in Mina, Woeqoefe Arafat (verblijf in Arafat), Woeqoefe Moezdalifa, het stenigen van

Sjaitaan en Qoerbani moeten in de eerste tien dagen van de maand uitgevoerd worden.

Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat Allah, de Barmhartige deze zeer zegen-

rijke dagen niet alleen voor de Hadjies heeft voorbereid, maar ook algemeen voor alle Momiens

in de gehele wereld heeft gesteld. De Moesliem, die niet naar Hadj gaan, zullen de Ied-ul-Adha

Namaaz lezen en eventueel Qoerbani-offer doen en veel zegeningen hierdoor ontvangen.

Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat iedere Moesliem, die ongeveer

320,- Euro's aan waarde of geld bezit, moet de Qoerbani-offer uitvoeren. Dus alle gezinsleden,

die deze rijkdommen bezitten, zijn verplicht om op hun naam de Qoerbani-offer te laten uitvoe-

ren. Deze Qoerbani-offer moeten wij op de 10-de, de 11-de of de 12-de Dziel Hiedj-dja doen.

* Het is overgeleverd, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem bezig was om twee

rammen te offeren en de Sahaba-e-Kiram Radijallahoe Anhoem vroegen hem waarom hij twee



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
☎: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige
Onze Heilige Profeet **Mohammad**
Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

*"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal*

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 5 - de Dzoel Hidj-dja 1434

Djoemoe'a 11-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Qoerbani-offers deed. Hij gaf antwoord hierop, dat hij één voor zichzelf en de andere op naam van zijn "Oemmah"- volgelingen heeft gedaan.

* Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* was bezig uit te leggen, waarom wij Qoerbani-offers moesten doen. De Sahaba-e-Kiram *Radjallahoe Anhoem* vroegen aan hem, wat de voordelen en gunsten van Qoerbani-offers zijn. Hierop heeft Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* gezegd: "Iedere haar en zelfs het kleinste haartje van het offerdier is zegenrijk en dus krijgen jullie heel veel zegeningen en gunsten van het offeren op naam van Allah, *de Barmhartige*."

Deze offerdieren zullen ook ons over de "Poel Siraat", de brug over Djahannam brengen en wij zullen door deze Qoerbani dieren geholpen worden om het Paradijs gemakkelijk te bereiken".

* Hazrat Abdoella ibne Abbaas *Radjallahoe Anhoe* heeft gezegd, dat Hazrat Ali *Radjallahoe Anhoe* twee rammen Qoerbani-offers deed en ik vroeg hem waarom hij twee Qoerbani's offerde. Hij zei dat Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* tegen mij heeft gezegd: "O Ali wanneer je voor je zelf Qoerbani-offer doet, doe dan ook één op mijn naam". Hieruit blijkt, dat de wens van Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* is, dat wij na het offeren op onze eigen naam daarna ook Qoerbani kunnen doen op naam van onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* of op naam van een familielid of eventueel op naam van een dierbare overledene.

* Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft tevens gezegd, dat ieder die "Sahibe-niesaab" (een persoon die meer dan 320,- Euro's in geld of waarde bezit) is en doet de Qoerbani-offer niet, die hoeft dan niet naar de "Ied-gha" te gaan.

Wij zijn Moesliems en Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* willen ons uit hun Barmhartigheid redden en wij worden gevraagd om een deel van onze gezegende rijkdom te offeren op Allah's Naam. Wij smeken onze Schepper om ons te helpen en om ons te redden, daarom is het dus noodzakelijk om Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* te gehoorzamen. Wij moeten ons leven als een Momien leiden en *Namaaz, Doeroed Sjarief, Naat Sjarief, Salatoes-salam* lezen en onze ouders en andere Moesliems helpen.

* Om ons geloof Diene Islam beter te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om constant te blijven leren, de Heilige Qoeran en Ahadiets- Overleveringen te lezen en veel aandacht te schenken aan de takriers-lezingen van Ahle Soennat wal Djama'at Ulema-e-Kiram. Vooral in deze tijd en in deze Westerse maatschappij is het nog harder noodzakelijk om te blijven lezen en leren. Overal om ons heen zien wij atheïstische en haram-ongeoorloofde tafferelen.

Onze kinderen kunnen niet de juiste leiders, geleerden en voorbeeldige Moesliems vinden, waardoor het voor hun moeilijk wordt om de twijfels weg te werken en om het juiste geloof Diene Islam te leren, aan te leren en vast te houden.

Als wij de geschiedenis boeken raadplegen, dan zien wij dat er vóór de 19-de eeuw weinig technische en computer ontwikkelingen waren. De Moesliems konden goed concentreren op het ideale leven zonder stress en frustraties en hun perfecte gedrag werd niet afgeleid door geweldige wereldse schitteringen. Door de gunst van Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* konden wij technische ontwikkelingen en vele uitvindingen, zoals vliegtuigbouw, raketbouw, satellieten, computertechniek ontwikkelen. De mens werd steeds begunstigd met meer kennis en het leven op de wereld werd gemakkelijker.

Hierdoor zijn vele Moesliems afgedwaald en hun kinderen kregen de juiste opvoeding van het geloof Diene Islam niet. De generaties daaopvolgend vonden niet eens nodig om gelovig te zijn. Zij dachten, dat zij zonder de Gunst van Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* rustig konden leven. Het gehele Moesliem gemeenschap werd ontwricht door de glitteringen. Vele bandieten, moordenaars, alcoholisten, drugsdealers, onderdrukkers en ondermijners teisterden onze gemeenschap en het gemeenschap werd verziekt. Wij zijn Moesliems en moeten onze kinderen opvoeden om als goede Moesliems te leven. Deze kinderen zullen heel jong door ons getraind worden om de de Heilige Qoeran en Ahadiets-Overleveringen te kunnen lezen. Zij moeten *Namaaz, Naat Sjarief, Doeroed Sjarief* lezen, *Zikr* doen en hun *Masdjied* bezoeken. De ouders zullen wel de moeite nemen om deze peuters en tieners te helpen en hun begeleiden. Deze ouders zullen ook wel als voorbeeld dienen ,en hard hun best doen om als een Momien te leven. Insha Allah met deze aanpak zullen de zegeningen groot zijn en wij zullen gered worden.

Moge Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* ons zegenen met een *verheven* leven en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2