



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBA" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBA uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft

gezegd: "Allah heeft

Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz

wat te vergelijken is

met de rechte weg,

die leidt naar

voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko

nehien rehna hai

ies daroel-fanie

meng; koetj

etjhie kaam kerle

tiar dian kie

ANBI Instelling

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 28- ste Dzoel Qada 1434

Djoemoe'a 4-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

De Zegeningen en Gunsten van het Bezoek aan Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem bij zijn Mausoleum in Medina Sjarief Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiema". (Soerah 4, vers 64)

"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u *O Beminde (Rasoel)* komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de *Boodschapper* voor hen om Vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat *Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol* is" (Soerah 4, vers 64)

A* "*Alhamdoe liellah*". Wij feliciteren elkaar, omdat Allah, de *Barmhartige* ons weer de kans heeft gegeven om op de zegenrijke Djoemoe'a dag in *Djame Masdjied TAIBA* Namaaz te kunnen lezen. Moge Allah, de *Barmhartige* ons zegenen met "Sjafa'at" (bescherming en beniddeling voor vrijspraak) van Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* op de *Dag des Oordeels*.

Wij vragen tevens Doe'a aan Allah, de *Barmhartige* met de "Wasiela"-bemiddeling van *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* om ons vergiffenis te schenken en de Hadjies, die nu naar Makka Sjarief voor Hadj, aanbidding van Allah, de *Barmhartige* gaan, te zegenen.

Wij hebben vorige drie Djoemoe'a's over de rituelen en zegeningen van Hadj, aanbidding van Allah, de *Barmhartige* uitgeweid. Op deze Djoemoe'a dag zullen wij verder uitleggen over de voordelen, gunsten en zegeningen van het bezoeken van onze innig geliefde Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*. Zijn Mausoleum, de "Groene Koepel" staat in Medina Sjarief en de Hadjies, die de Hadj rituelen hebben uitgevoerd en de Hadj zegeningen hebben verworven, zullen ongetwijfeld deze verheven plaats bezoeken. Zij zullen daar ter plekke Sjoekrana Namaaz, Doeroed Sjarief, Naat Sjarief, Salatoes-Salam lezen en aan Allah, de *Barmhartige* Doe'a vragen met "Wasiela"- bemiddeling van Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*.

De bemiddeling van Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*. bij Allah, de *Barmhartige* voor de Doe'as om zegeningen en vergiffenis te krijgen, is zeer zeker noodzakelijk voor iedere Momiën. B* De handelingen die de Hadjies in Makka Sjarief uitvoeren zijn in navolging en Soennat van *Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam* en van onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*.

In de bovenvermelde ayat Soerah 4, vers 64 stuurt Allah, de *Barmhartige* de Momiens en de Hadjies naar Zijn Geliefde Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*. Als zij Vergiffenis aan Allah, de *Barmhartige* vragen en de Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* vraagt voor deze Momiens Vergiffenis, dan zullen zij Allah zeer *Berouwaanvaardend en Genadevol* vinden.

C* De Hadj en Qoerbanie worden nu in deze periode in de gehele wereld besproken. Vele Momiens zijn reeds op reis naar Makka Sjarief. Zij weten, dat bij aankomst zij heel enthousiast "Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaik laa sjarieka laka Labbaik. Iennal hamda wannie-mata laka wal moelk, Laa sjarieka lak" zullen lezen en blijven herhalen. De vertaling hiervan is: "Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. U hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorzeker, aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoot". Deze Momiens en Hadjies presenteren zichzelf aan Allah, de *Barmhartige* en voeren de Soennat van *Hazrat Ibrahiem Alaihiessalam* en van onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* uit.

Hun witte kleding van 2 stukken naadloze dekens en enthousiasme en de grote drukte van miljoenen Hadjies in de Tawwaaf-rondgangen vertonen een verheven samenzijn. Zij vormen en ervaren een geweldige hechte verheven massa van Hadjies; deze doet denken aan een enorme golvende en schuimende zee van witte melk. Het geeft een gevoel van eenheid, van één Moesliem gemeenschap zonder discriminatie van kleur, taal, ras, afkomst, land, arm, rijk, jong en oud enz.

D* Allah, de *Barmhartige* zegt in de Heilige Qoeran Soerah 3, vers 103: "En klampt u vast aan het Koord van Allah, allen tezamen, en weest elkander niet verdeeld en gedenkt de Gunst van Allah jegens u, toen jullie elkaar's vijanden waren en Hij toen uw harten verenigde, zodat jullie door Zijn Weldaad elkanders broeders werden". Deze Eenheid van Allah, de *Barmhartige* wordt in Baitoelaah, Haram Sjarief, Mina, Arafat en Moezdalifa zichtbaar gemaakt. Moesliems van alle windstreken en van de gehele wereld zijn bij elkaar gekomen om gezamenlijk de *Hadj rituelen* uit te voeren om hun *Schepper* te aanbidden. Er is nergens op de wereld een tweede plek, waar vele miljoenen mensen bij elkaar komen. Allah, de *Barmhartige* heeft Moesliems Imaan, Heilige Qoeran en de allerlaatste Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* geschonken en Hij heeft de Momiens als Zijn Beste Schepping naar de wereld gestuurd om Hem te gehoorzamen en te aanbidden.



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBA" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
☎: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBA uit liefde voor Allah. de Barmhartige
Onze Heilige Profeet **Mohammad**
Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal"

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 28-ste Dzoel Qada 1434

Djoemoe'a 04-10-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft de Heilige Qoeran nageleefd en heeft ongeveer

140.000 Sahaba-e-Kiram (Metgezellen) getraind. Deze mensen hebben hun leven op een

perfecte manier geleid. Zij waren voorbeeldige Momiens en zij hebben honderden jaren *Allah,*

de Barmhartige en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* gehoorzaamd en de Missie van *Allah,*

de Barmhartige uitgevoerd. De gehele wereld had toen respect voor de Moesliems. Door onze slordig-

heid en achteloosheid en door onbehoorlijke gedrag van de Moesliem leiders en koningen

hebben wij Moesliems onszelf vernederd en verlaagd. Door onze respectloze gedrag en

verdeeldheid hebben wij onze hoogste positie als respectvolle gemeenschap in de wereld, kwijt

geraakt. *Allah, de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* hebben ons tevens vele

gunsten en rijkdommen geschonken, maar door onze ongehoorzaamheid aan onze Schepper,

slecht gedrag en achteloosheid vertonen wij niet meer de beste schepping van *Allah, de Barmhartige.*

E* Als wij weten, dat *Allah, de Barmhartige* aan de leiders van *Baitoallah* de verantwoordelijkheid

heeft gegeven om de Hadjies goed te begeleiden, dan moeten zij de verantwoordeijkheid nemen

en vriendschappelijk, liefdevol, eerbiedig en respectvol deze Momiens behandelen. Miljoenen

Hadjies hebben jarenlang zich voorbereid om de verplichte Hadj uit te voeren en daarna de

Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* te bezoeken en hun gevoelens, respect en liefde bij

hun "Aqaa" te uiten. Zij wensen tevens ter plekke hun eerbied te tonen en Doeroed Sjarief,

Salatoes-salam, Naat Sjarief en Namaaz te lezen. Vele beheerders van Medina Sjarief zijn zeer

wreed, onbeschoft en ruw en zij treden hardhandig op om de Hadjies en Momiens, die dit

respect tonen en willen tonen, te weren. Zij schreeuwen constant "Bied'at, Bied'at" en duwen

de gasten van Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* weg. Zij handelen zelfs ruw en

onbeschoft en verdringen de liefde voor Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem.* Deze

beheerders zijn erg dom en zijn niet eens op de hoogte van de Overleveringen van Heilige

Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem.* Onze "Aqaa"-Leider *Vrede zij met Hem* heeft het volgende gezegd:

a* Wie mijn Mausoleum bezoekt, voor die zal ik zeer zeker bij *Allah, de Barmhartige* bemiddelen.

b* Voor degene die Hadj gedaan heeft en mijn Mausoleum-"Goembade" Gazra bezoekt,

is hetzelfde alsof deze Hadjie mij tijdens mijn leven gezien heeft.

c* Aan degene die oprecht mijn Mausoleum-"Goembade Gazra" bezoekt, zal ik op de

Dag des Oordeels bescherming bieden.

F* In de bovenvermelde Soerah 4, vers 64 stuurt *Allah, de Barmhartige* ons en in het bijzonder de

Hadjies om Zijn Profeet Moehammad te bezoeken en daardoor de "Sjafa'at"-bemiddeling en

vrijpraak, toenadering en bescherming te krijgen in deze wereld en op de Dag des Oordeels.

Wij moeten wel realiseren, dat zonder respect, eerbetuiging en liefde voor onze geliefde Profeet

Moehammad *Vrede zij met Hem* wij onze Imaan, Zegeningen, Gunsten en alles kunnen verliezen.

Wij zullen dus ook de zegeningen en gunsten van onze Hadj niet krijgen en alle moeite zullen

wij verliezen. Wij danken *Allah, de Barmhartige* tevens, dat Hij ons een kans heeft geschonken

om de Hadj te doen en tegelijkertijd vraagt Hij ons om Zijn geliefde Profeet *Mohammad Vrede*

zij met Hem te bezoeken. Wij kunnen in bijzijn van Hem Doeroed Sjarief, Salatoes-salam en

Naat Sjarief lezen en vóór Hem onze harten luchten, onze gevoelens, respect en liefde uiten.

G* *Allah, de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* hebben ons vele zegeningen,

gunsten en rijkdommen geschonken, maar door onze onkunde en slecht gedrag van de leiders

worden de rijkdommen verkeerd gebruikt. Wij kunnen in de buitenwijken van Makka en

Mediena Sjarief rond lopen en waarnemen hoe erg vernederd en arm de Moesliem daar leven.

De miljarden Euro's, Dollars, Yens, Roepies en andere valuta's, die de Hadjies binnen laten

stromen, worden terugsluisd naar Amerika en andere landen. Deze rijkdommen en olie Dollars

worden daarna door de atheïsten gebruikt om de Moesliems te onderdrukken, oorlog te voeren

en om hun te vernietigen. De vroegere Moesliem leiders, Khalifa's en Koningen zouden deze

inkomsten ten bate van de armoede bestrijding en verbetering in het leven van de mensen,

maar vooral dat van de Moesliems brengen en een betere wereld laten ontstaan.

Wij bidden voor de aankomende Hadjies, dat zij met veel eerbied, respect en liefdevol de Hadj

rituelen zullen uitvoeren en smeken *Allah, de Barmhartige* met "Wasiela"- bemiddeling van Zijn

Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* om de Hadj voor de Hadjies gemakkelijk te maken.

Moge *Allah, de Barmhartige* en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* ons zegenen met een ver-

heven leven en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien !

Namens het Bestuur *Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh*

Hadjie M. Junus Gaffar Pagina 2