



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
 Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
 Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
 Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
 Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng: koeti"

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85 ANBI Instelling KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 13-09-2013.

Djoemoe'a 7- de Dzoel Qada 1434

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Hadj, de zegeningen en gunsten van de rituelen van dit bezoek

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa liellahie 'alannasie hiedj-djoelbaitie maniestataa 'a ielaihie sabielaa; wa man kafara fa iennallaaha ghanie-joen 'aniel 'alamiem". (Soerah 3, vers 97)

"En terwille van Allah is de Hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daaraan te gaan; en wie niet gelooft, dan, Allah is Onafhankelijk van alle werelden" (Soerah 3, vers 97)

A* "Alhamdoe liellah". Wij feliciteren elkaar, dat Allah, de Barmhartige ons de kans heeft gegeven om samen op deze Djoemoe'a-feestdag in *Djame Masdjied TAIBAH Namaaz* te kunnen lezen.

Allah, de Barmhartige heeft ons geschapen, Islam en Imaan geschonken en ons gezegend om als Moesliem te leven. Allah, de Almachtige is onze Schepper en Hij kent ons in alle opzichten; Hij kent onze zwakheden en tekortkomingen en zelfs weet Hij wat wij op onze harten dragen. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen en daarom moeten wij Hem en Zijn Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* volgen. Hij heeft in Zijn Leiding ons de Heilige Qoeran en Overleveringen van Zijn Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* geschonken en heeft ons opgedragen om Hem te aanbidden.

B* Allah, de Barmhartige heeft ons 5 verplichtingen opgelegd, waarvan de eerste een voorwaarde is van onze Imaan. Als deze met hart en ziel volledig geaccepteerd is, dan moeten wij de andere vier verplichtingen volledig erkennen en uitvoeren; deze zijn als volgt:

1* Imaan (Geloof). Wij lezen en accepteren "*Laa ielaha iellallahoe, Moehammadoer Rasoelallah*"

2* Namaaz (Gebed). 3* Roza (Vasten).

4* Zakaat (Armenbelasting). 5* Hadj (Bedevaart).

C* Alle lof en dank behoort toe aan Allah, de Genadevolle, Die de Hadj naar Zijn Heilige Huis voor elke Moesliem, die daartoe in staat is, verplicht heeft gesteld. Hij heeft tevens bepaald, dat een geaccepteerde Hadj alle zonden en fouten teniet doet.

Allah, de Genadevolle heeft op de 9-de Hidjrie (Islamitische jaar) Hadj verplicht gesteld en Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft zijn dierbare metgezel Hazrat Abu Bakr Siddique

Radjallahoe Anhoe als zijn *Hadj-Leider* naar Makka Sjarief gestuurd voor de eerste Hadj rituelen.

Het jaar daarop, op de 10-de Hidjrie heeft Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* zelf met zijn Sahaba-e-Kiraam *Radjallahoe Anhoem* de Hadj rituelen uitgevoerd. Op Zijn Hadj-djatoel

Wada (Afscheids-Hadj) heeft Hij de Metgezellen verteld, dat Allah, de Genadevolle de ayat:

"Aljawma akmaltoe lakoem dienokoem wa atmantoe 'alaikoem ni'ematie radhietoe lakoemoel

Islama diena"- hetgeen betekent: "Heden heb Ik voor u uw Godsdienst volmaakt en Mijn

Gunst jegens u voltooid en de Islam voor u als Godsdienst gekozen" (Soerah 5 *Al Maa-idah*, vers 3)

De Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* zei verder, dat Hij Zijn Missie, die Hij van Allah, de

Genadevolle heeft ontvangen, heeft doorgegeven. De Sahaba-e-Kiram *Radjallahoe Anhoem* hebben

allen bevestigd, dat zij de totale *Boodschap van Allah, de Barmhartige*, diene Islam hebben ontvangen.

Onze "Aqaa"-Leider *Vrede zij met Hem* heeft kort daarna ons verlaten en leeft nu achter de

schermen. Hij is in leven, hoort onze *Doeroed en Salam* en komt bij ons als het nodig is.

D* Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft tevens over Hadj het volgende gezegd:

a* Hazrat Aboe Hoeraira *Radjallahoe Anhoe* heeft gezegd, dat Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* tijdens de Goetbah heeft gezegd: "O mensen op u is de Hadj verplicht gesteld, derhalve

verricht de Hadj. Een persoon vroeg: "Moet het iedere jaar, O Boodschapper van Allah?"

Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* gaf geen antwoord en bleef stil. De persoon stelde drie

keer dezelfde vraag en Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* antwoordde dan als volgt: "Als

ik ja had gezegd, zou het op u Wadjieb (Vereist) geworden zijn en u zou het niet gekund

hebben". Daarna zei onze "Aqaa"-Leider: "Zolang ik iets niet vertel, vraag het niet aan mij.

De vroegere mensen zijn door veel vragen te stellen en door hun verzet jegens de Profeten

vernietigd. Daarom als ik u iets gebied, leeft het dan na naar uw vermogen en als ik u iets

verbied, laat het dan na".

b* "Degene die voor het uitvoeren van de Hadj geen gebrek heeft aan de middelen, noch door

een tirannieke heerser wordt verhinderd, noch door een ziekte wordt belemmerd en dan

sterft zonder de Hadj te hebben verricht, die moge sterven hetzij als een jood, hetzij als een

christen" (Boekharie Sjarief).

Hadj is een vorm van aanbidding van Allah, de Barmhartige en deze is verplicht net als Namaaz,



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet Mohammad

Sallahoe Alaihie

Wassalam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige

goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met de rechte weg, die

leidt naar voorspoed en geluk".

Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten

van de Barmhartige

Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemoe'a 7-de Dzoel Qada 1434

Djoemoe'a 13-09-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Roza-Vasten en Zakaat - armenbelasting.

Als onze Schepper ons uitgenodigd heeft, dan moeten wij zonder aarzeling met veel liefde en respect ons voorbereiden om de Hadj rituelen uit te voeren, zoals onze Heilige Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* ons geleerd heeft. Deze Hadj is voor elke Moesliem één keer verplicht gesteld, maar als een momien daarna nog meer keren naar Makka Sjarief voor Hadj wilt gaan, dan is dat toegestaan.

Miljoenen moesliems van de gehele wereld en windstreken verlaten hun woningen, gekleed in Ihraam (naadloze dekens) en reizen naar Makka Sjarief om de Soennat van Hazrat Ibrahiem *Alaihiessalam* en Heilige Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem*, de Hadj rituelen uit te voeren.

Bij aankomst lezen de Hadjies luid: "Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaik laa sjarieka laka labbaik. Iennalhamda wani'e mata laka wal moelk. Laa sjarieka lak". Hetgeen betekent: "Hier ben ik, O Allah hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Voorzeker, aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten".

Bij het uitvoeren van Hadj-e-Maqboel (Perfekte Hadj) moeten zij Ihram (speciale kleding) aanhouden, de Tawaaf (Rondgangen om de Kaba Sjarief) uitvoeren, Hadjare-Aswad (Zwarte Steen) aanraken en kussen, Sa'ie tussen Safa en Marwa uitvoeren, Namaaz lezen op Maqamé Ibrahiem, Reizen naar Mina. Op de 9-de Zil-hidja moeten de Hadjies van Mina naar Arafat reizen, Zohr en Asr Namaaz lezen in Masdjied Namirah en Woeqoefe-Arafat (verblijf in Arafat) bij de Djabale Rahmat (de berg van Genade) en veel Zikr, Talbiah, Istighfaar en Doeroed Sjarief lezen. Na zonsopgang vertrekken zij van Arafat naar Moezdalifah, alwaar de Maghrieb en Iesha Namaaz tegelijk in de Iesha tijd gelezen worden. Ook hier wordt veel Zikr, Talbiah, Istighfaar en Doeroed Sjarief gelezen. De Hadjies verzamelen hier ook kiezelstenen om voor Rammi op de Djamraat (het bekogelen van de Satan) te gebruiken. Na Fadjr namaaz vóór de zonsopgang wordt de reis naar Mina voortgezet. De Satan stenigen, Qoerbanie uitvoeren, het hoofd kaal scheren en Tawaafe Ziarat doen. De Hadjies bezoeken Heilige Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* en zijn Moskee (Masdjiede Nabawie). Deze rituelen van Hadj worden met veel liefde, verhevenheid, respect en toewijding uitgevoerd om Allah, *de Barmhartige* te aanbidden en om liefde en respect te betuigen aan Heilige Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem*. Hadj is net als Namaaz, Vasten en Zakaat verplicht voor de Moesliems en als deze met veel innerlijke respect, liefde en toewijding wordt uitgevoerd, dan zijn de zegeningen en gunsten zeer groot. De Heilige Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* heeft gezegd:

"Een Hadjie, die de Hadje-mabroer (perfekte Hadj) gedaan heeft, is vrij van alle voorgaande zonden en is net als een pasgeboren baby. En voordat deze Hadjie zijn huis betreedt en Doe'a - gebed afsmeekt, dan zal Allah, *de Barmhartige* zijn Doe'a gebed zeer zeker verhoren.

Als iemand met hart en ziel en met volle toewijding Namaaz leest om slechts Allah, *de Barmhartige* te aanbidden, dan voelt hij een regen van zegeningen op hem neerdalen. Hij wordt gedompeld in de zegeningen en hij voelt en ziet niets meer dan de zegeningen, precies zoals hij onder narcose gebracht wordt en niets voelt bij een medische ingreep.

Het bekende voorval van Hazrat Ali *Radjallahoe Anhoe*; een pijl van de vijand doorboorde zijn heilige been en hij kreunde van de pijn. De Sahaba-e-Kiraam probeerden deze weg te halen, maar de pijn werd zo hevig dat besloten werd om te wachten totdat hij in de Namaaz met volle toewijding gedompeld is. Hij las de Namaaz en de pijl werd stiekem weggehaald en hij voelde niets van deze handeling. Dit is de juiste methode van aanbedding Allah, *de Barmhartige*.

Maar als wij er een spelletje van maken, dan zullen wij de juiste zegeningen en beloningen niet krijgen. Een zondaar klaagt meestal, dat zijn smeekbede niet verhoord worden en ook geen zegeningen van Allah, *de Barmhartige* ontvangt. Hij moet dan eerst geen zonden meer plegen en Taubah doen en als een momien zijn leven leiden, dan zal hij de zegeningen ontvangen en de zoetigheid van Imaan en Islam proeven. Precies zoals een zieke persoon, die koorts heeft, ervaart dat de zoete honing bitter smaakt, terwijl deze gewoon zoet is. Als hij toch zoetigheid wilt proeven, dan moet hij eerst beter worden en de koorts verdwijnt en de smaak van zoetigheid komt terug. Wij moeten onze geest niet verzieken en als een momien leven.

Moge Allah, *de Barmhartige* en Zijn Profeet Mohammad *Vrede zij met Hem* ons zegenen met Hadj en ons een momien gedrag schenken, ons zegenen met een een gelukzalig leven en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Grav*. Amien !!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2