



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



**De trots van Ahle
Sunnat Wal
Djam'at**

Secretariaat
 Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526
 Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125
 1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
 Kastelenplein 169a
 5653 LX Eindhoven
 ☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
 ☎: 020-6982526
Bankiers:
 Postbank
 48.63.847
 Fortis bank
 94.93.36.149
 ABN-AMRO
 54.02.27.471

**BouwTAIBAH
uit liefde voor
Allah.
Onze Heilige
Profeet**

Mohammad
 Sallallahoe Alaihie
 Wassallam heeft
 gezegd: " Allah
 heeft Namaaz in zijn
 oneindige goedheid
 aan de mens
 gegeven; Namaaz wat
 te vergelijken is met
 de rechte weg, die
 leidt naar voorspoed
 en geluk".

**"Hemesja hemko
nehien rehna hai
ies daroel-fanie**

Erkend bij
 Koninklijk besluit nr. 85
 ANBI Instelling
 KvK. No. 41200872

Djoemah 19-de Shabaan 1434

Djoemah 28-06-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van
 Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
De maanden van verheven zegeningen RADJAB, SJABAAN, RAMADAAN
Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Laqade mannallahoe 'alal moemieniena iedz ba 'atsa fiehiem rasoelammien anfoesiehiem jatloe
 'alaihiem ajatiehie wa joezakkiehiem wa joe 'alliemoehoemoel kietaba wal hiekmah; wa ien
 kanoe mien qabeloe lafie dhalaliem-mobien" (Soerah Ali Imraan 3, vers 164)

"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de Moesliems geweest, dat Hij onder hen een
 Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen
 reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke
 dwaling verkeerden". (Soerah Ali Imraan 3, vers 164)

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Vandaag op deze gezegende Djoema-dag zijn wij
 weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en Doe'a te vragen. U wordt daarom gefeliciteerd, dat u
 samen met ons deze dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en samen met ons Doe'a
 vraagt. Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze
 goede wensen in vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah,
 de Genadevolle leiden.

Zoals eerder besproken zijn alle maanden van het jaar van Allah, de Genadevolle en Hij heeft er
 vele speciale gunsten en zegeningen ingesloten en voor ons opgeslagen. De maand Radjab heeft
 Hij specifiek benoemd tot Zijn Maand, de maand Shabaan is de maand van Heilige Profeet
 Mohammad Vrede zij met Hem. De mensen, die Hen gehoorzamen en goede daden verrichten in deze
 maanden zullen zeer hoge beloningen en zegeningen ontvangen. U wordt daarom gefeliciteerd,
 dat u samen met ons deze dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en samen met ons
 Doe'a vraagt.

2* Allah, de Barmhartige heeft voor de Moesliems het allerbeste geloof Islam voorbereid. Hij heeft
 de Heilige Koran als de beste leiding voor ons gestuurd en Zijn allerbeste, allerliefste Profeet en
 Dienaar voor ons gestuurd om ons te begeleiden en te helpen om de juiste weg te bewandelen
 om dichtbij Hem te komen. Deze weg leidt ons om onze gedragsvormen en karaktertrekken te
 perfectioneren en ons de weg naar het Paradijs te laten bewandelen.

Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft vanaf zijn geboorte tot zijn laatste wereldse
 leven op 63 jarige leeftijd als een voorbeeldig mens geleefd. Zijn speciale gedrag en karakter
 heeft geleid, dat Hij bekend werd als een eerlijke, rechtvaardige, behulpzame, vrome, geduldige,
 en liefdevolle mens. Hij heeft zijn taak, die Allah, de Genadevolle hem heeft gegeven op een perfecte
 manier uitgevoerd. Hij heeft zijn gehele heilige leven ingezet om de mensen te helpen, te onder-
 steunen en te verlossen van verdoemenis, onderdrukking en losbandig leven. Tevens heeft hij
 iedere seconde van zijn leven gewijd om de mensen te leren en te begeleiden om dichtbij Allah,
 de Genadevolle te komen en als een perfecte mens met goed gedrag en perfecte karakter te leven.

3* De maand Radjab is de maand van Allah, de Barmhartige en Hij heeft in Zijn Maand de
 allergrootste wonder, de "Me'aradjoen-nabie" Vrede zij met Hem aan de mens laten zien door Zijn
 allerliefste Dienaar en Profeet bij zich op Zijn Troon te laten komen, Hem te ontmoeten en met
 Hem te praten en te vergaderen. Hij heeft hem de Djannat, de Djahannam en alles in de
 hemelen laten zien. Bij zijn terugkeer heeft hij het allerbeste en zegenrijkste geschenk voor de
 welvaart en welzijn van de mens van Allah, de Barmhartige meegekregen. De Heilige Profeet
 Mohammad Vrede zij met Hem, zijn Sahaba-e-Kiram en alle Momiens zijn Hem dankbaar, omdat
 zij verlost zijn van verdoemenis en losbandig leven. Zij kunnen hun leven hierdoor rein, gezond,
 veilig en vredig leiden; tevens zijn alle Momiens tot de Dag des Oordeels gered en op
 "Qajamat" dag zullen wij allen er baat bij hebben als wij de weg naar het Paradijs verlicht
 zullen vinden.

4* De maand Sjabaan daarentegen is de maand van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met
 Hem en Hij heeft op zijn beurt gretig gebruikt gemaakt om in zijn maand zijn volgelingen een
 zegenrijk en verheven cadeau, de "Shabe Bara'at" te schenken. In de maand Sjabaan doen wij
 veel meer Iebadat, veel Vasten, Namaaz, Zikr, Doeroed Sharief lezen en met onze Iebadat
 komen wij heel dichtbij Allah, de Barmhartige en op de 15-de Sjabaan avond, de "Shabe Bara'at"
 dalen Hazrat Djibril Alaihiessalam en de Engelen neder door het gebod van hun Heer, voor
 iedere zaak. Zij dalen neer vanaf de zonsondergang tot het schitteren van de morgen en



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz

in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten

van

de Barmhartige

Allah.

"Goda ko bhoel

gheje loog, Fiekr

rozie meng.

Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872

Djoemah 19-de Shabaan 1434

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAS ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

De maanden van verheven zegeningen RADJAB, SJABAAN, RAMADAAN

verspreiden zich over de gehele wereld tussen de volkeren om gade te slaan, wie goede daden verrichten, Vasten, Tauwbah doen, Namaaz, Zikr en Doeroed Sharief lezen.

5* Hazrat Aisha Siddiqua *Radijallahoe Anha* heeft gezegd, dat de Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heel veel dagen in de maand Sjabaan heeft gevast. Toen Hem gevraagd werd waarom Hij zoveel in deze maand vastte, zei de geliefde Profeet *Vrede zij met Hem*, dat op de 15-de avond van deze maand alle zaken en lotsbestemmingen bepaald worden.

Allah, de Barmhartige bepaalt wie in de komende periode zal sterven, welke kinderen zullen geboren worden, welke personen ernstig ziek zullen worden, welke dienaren er speciale gunsten zullen ontvangen en vele andere lotsbestemmingen zullen bepaald worden. De engelen zullen hun taken toebedeeld krijgen. Alle beslissingen, rapporten en taak indelingen zullen bijgeschreven worden op de 'Lawhe-Mahfoez"- een notitie bord in de hemel. Daarom moeten wij op de 15-de avond van Sjabaan, de "Shabe Bara'at" avond de gehele avond in Iebadat doorbrengen. De metgezellen hebben ook deze Iebadat van hun Leider *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* aangeleerd en zij hebben ook heel veel gevast om dichtbij *Allah, de Barmhartige* te komen. Zij verloren geen enkele seconde aan onbenullige wereldse zaken. Zij hadden goed begrepen, dat het leven maar kort is en kan heel gemakkelijk beeindigd worden, netals een luchtbel op het water, die met een kleine windstoot uit elkaar spat.

Wij lezen tevens heel vaak in de Heilige Koran (3:185): "Koelloe nafsien dza-iekatoelmawt"- Elke ziel zal de dood proeven. En wij lezen verder: Uw loon zal ten volle betaald worden op de Dag des Oordeels. Wie dan van het Hellevuur gevrijwaard wordt en de Tuin van het Paradijs binnen gelaten wordt, die heeft zijn doel bereikt. En het leven dezer wereld is niets anders dan een voorziening tot bedrog

6* Na de voorbereidingen en extra Iebadat in de maanden Radjab en Sjabaan krijgen wij veel beloningen en gelukzaligheden in de daarop volgende maand Ramadaan, de maand van de volgelingen van de Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*. Deze 9-de maand van het Islamitische jaar wordt ook wel de vastenmaand genoemd. Wij zullen ongeveer 20 uren vasten en in Iebadat doorbrengen. Het lijkt wel lang om zonder eten en drinken te vasten, maar wij zullen ontdekken, dat het toch wel meevalt. Feit is, dat hoe langer wij moeten vasten, des te meer zullen de beloningen en zegeningen zijn en wij zullen door onze "Shabr"-volharding vromer worden. De maand Ramadan is de zegenrijkste maand van het jaar en deze is verdeeld in 3 gedeelten, l. a* De eerste 10 dagen verleent *Allah, de Barmhartige* Zijn Barmhartigheid.

b* De tweede 10 dagen verleent *de Barmhartige Allah* vergiffenis .

c* De laatste dagen verleent *Hij* verlossing en bevrijding van het Hellevuur.

7* Op maandag 8 juli na Maghrieb Namaaz zullen Oelema-e-Kiram van de Roeyate Hilal Comité Nederland onderzoeken of ergens de nieuwe maan gezien is en vergaderen en daarna bepalen of dinsdag of woensdag de 1-ste vastendag zal zijn.

Wij moeten dan vóór de Fadjr Namaaz de Sahrie eten en dan vasten.

Na het vasten zullen wij in Maghrieb de Ieftaarie maaltijd nuttigen en iedere avond na Iesha Namaaz 20 Raka'ats Tarawie gebeden uitvoeren.

8* *Allah, de Barmhartige* zegt in de Heilige Qoer'aan, dat Hij in de maand Ramadaan vele verdiensten, zegeningen en voortreffelijkheden heeft ingesloten. De 3 belangrijkste verdiensten van de maand Ramadaan zijn als volgt:

A* De Heilige Qoer'aan zelf is nedergedaald in deze maand.

B* De "Lailatoel Qadr" nacht is beter dan de zegeningen en verdiensten van 1000 maanden.

C* Vasten in de maand Ramadaan is verplicht gesteld voor de Moesliems.

Onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft gezegd: "Zie de maan en vast dan. Indien deze schuil gaat achter de wolken, moeten de 30 dagen van Sjabaan voltooid worden, vóórdat gij met Vasten kunt beginnen".

Verder zegt onze Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem*: " Een persoon die de Vastenplicht nakomt in het volledige bewustzijn van zijn geloof en omwille van *Allah, de Barmhartige*, diens voorgaande zonden worden vergeven (Boogaarie Sharief)

Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* ons een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2