



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallahoe heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

Erkend bij
Koninklijk besluit nr. 85
ANBI Instelling
KvK. No. 41200872

٧٨٦

STICHTING WELZIYN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 13-de Radjab1434

Djoemah 24-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van Profeet Mohammad Vrede zij met Hem

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Soebhanalladzie iesraa bie-'abediehie lailam-mienal masdjiediel Haramie ielal masdjiediel Aqesha, alladzie baraknaa hawlahoe lienoerie jahoe mien ajatienaa. Iennahoe hoewassamie-'oel bashier". (Soerah 17, vers 1)

"Heilig is Hij, Die Zijn Dienaar des nachts deed reizen van de Haram (Heilig) Moskee naar de Aqesha Moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem Onze Verheven tekenen zouden tonen. Waerlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende". (Soerah 17, vers 1)

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Hij heeft vele grote gunsten en rijkdommen voor ons bewaard in deze maand Radjab. Zoals u weet zijn alle 12 maanden van het jaar van Hem en Hij heeft er vele grote gunsten en zegeningen ingesloten en voor ons opgeslagen. De maand Radjab heeft Hij specifiek benoemd tot Zijn Maand en iedereen, die Hem gehoorzaamt en goede daden en werken verricht in deze maand, krijgt speciale beloningen van Hem, die vele honderden keren hoger zijn dan in andere tijden. Vandaag op de Djoemah en de 13-de dag van Radjab stort Hij vele gunsten en zegeningen uit op ons allen en vooral op de Momiens die Hem gehoorzamen en goede daden verrichten. U wordt daarom gefeliciteerd, dat u samen met ons deze dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest en samen met ons Doe'a vraagt. Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze goede wensen in vervulling brengen en ons op het rechte pad, de weg van "Awliya-e-Kiraam"- Vrienden van Allah, de Genadevolle leiden.

2* Allah, de Barmhartige heeft heel veel wonderen zichtbaar gemaakt. De komst van de Heilige Koran, die nu ongeveer 1500 jaren in handen van de wereldbevolking in authentieke vorm aanwezig is, zal tot de Dag des Oordeels in stand blijven en deze is een wonder op zichzelf.

3* Een andere grote wonder is, dat Allah, de Barmhartige op de 27-ste van de maand Radjab Zijn allerliefste Profeet Mohammad Vrede zij met Hem uitgenodigd heeft om bij Hem boven de hemelen op bezoek te komen. Deze Heilige Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem is bij u welbekend. Een speciale "Boeraagh"- een zeer snelle Rijpaard uit het Paradijs werd onder begeleiding van Hazrat Djiebril Alaihiessalam georganiseerd om Hem de reis naar de hemel bij Allah, de Barmhartige te laten uitvoeren. Deze reis van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem is des nachts begonnen van de Heilige Masdjied Al Haram in Mekka Sharief naar Masdjied Al Aqsha in Jeruzalem. Hier werd de Leider verwelkomd door alle 124.000 Heilige Profeten. Allah, de Barmhartige wilde de wereld bevolking tonen, dat Hij Zijn Innig geliefde Profeet Mohammad Vrede zij met Hem op de wereld heeft gestuurd als de beste van alle scheppingen en als Imaam van alle Heilige Profeten. Deze Leider van alle scheppingen werd daarna uitgenodigd om bij Hem in de hemelen bij Zijn Troon op bezoek te komen. Deze hemelse reis was met de Wil van Allah, de Barmhartige met hart, ziel en lichaam uitgevoerd. Tijdens de reis ontmoette Hij vele Engelen en Profeten, die Hem dan ook verwelkomden en veel gelukzaligheid en vrede toewensten. De reis werd voortgezet tot boven de 7-de hemel vergezeld met Hazrat Djibriel Alaihiessalam, maar op een bepaald moment moest deze belangrijke Engel Alaihiessalam afhaken en kon niet verder mee reizen. Hij zei, dat Hij genoodzaakt was om hier te stoppen. Ik kan niet verder met U mee reizen dan deze plek. Mijn lichaam en veren kunnen verder het Licht van Allah, de Barmhartige niet verdragen en kunnen daardoor vernietigd worden. U bent door Allah, de Barmhartige uitgenodigd en U bent de Heerser van de werelden en bringer van Vrede en dus moet U Uw Glorieuze Reis voltooien. Hij reisde daarna verder naar de Troon van Allah, de Barmhartige alwaar Hij feestelijk werd onthaald door Zijn Gastheer. Zij bleven elkaar liefdevol aankijken. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem kon zijn ogen van Hem niet afwenden en bleef het Verheven Noer aankijken. Het is ook bekend, dat de Heilige Profeet Mozes Alaihiessalam aan de Barmhartige Allah vroeg en smeekte om Hem een keer te mogen zien, Maar Hij werd geweigerd. Na lang smeken zei de Almachtige Schepper, dat hij een schittering van Hem zou mogen aanschouwen. Hij mocht naar een bepaalde bergtop kijken en kon dan deze waarnemen. Op het moment, dat hij de schittering zag, viel hij bewusteloos neer op de grond. Hij kon de sterke "Noer"- licht van Allah, de Barmhartige niet verdragen.



De trots van Ahle Sunnat Wal

Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah, de Barmhartige
Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien Ai ta-iere lahoetie, Oes Riezq se mawt etjie, Djes Riezq se atie ho, Perwaaz kotahie"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

٧٨٦

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 13-de Radjab 1434

Djoemah 24-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

Geen enkele persoon had dus Hem waargenomen, maar Hij heeft deze aanschouwing slechts voor Zijn aller-innigste Dierbare Vriend bewaard en dus heeft hij de Barmhartige Allah met zijn lichaam, met zijn ogen, hart en ziel ontmoet.

Na zijn uitgebreide bezoek, ontmoeting en aanschouwing heeft de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem afscheid genomen. Bij dit Verheven Afscheid heeft Allah, de Barmhartige een liefdevolle geschenk, de Namaaz meegegeven. Hij reisde terug met Namaaz als cadeau en ontmoette onderweg in de hemelen Hazrat Mozes Alahiessalam. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem vertelde hem heel enthousiast over 50 keren per dag Namaaz lezen en deze is tevens 50 keren per dag ontmoetingen met onze Schepper. Mijn ontmoeting met Allah, de Barmhartige was Meraaj-un-Nabi en Namaaz lezen is de ontmoeting van Momiens met zijn Schepper en wordt dus algemeen gezegd: "Namaaz is Meraj-un-Momienien".

Hazrat Mozes Alahiessalam adviseerde Hem om terug te gaan naar Allah, de Barmhartige en Hem verzoeken om de 50 keren per dag Namaaz te verminderen, want uw metgezellen kunnen het niet opbrengen. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem was erg blij om terug te gaan, want voor Hem was het een aangename terugzien van zijn Schepper. Hij reisde terug naar de Troon van Allah, de Barmhartige met het verzoek om de Namaaz te laten verminderen. Het werd verlaagd tot 45 keren per dag. Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem kwam weer langs

Heilige Profeet Mozes Alahiessalam en nog weer werd gevraagd om verder te verlagen, want de mens is te zwak om dit aantal Namaaz uit te voeren. Onze gezegende Leider kreeg weer de kans om voor de 3-de keer Allah, de Barmhartige te ontmoeten en weer verzocht hij om te verlagen. Deze keer werd nog een keer met 5 keren verlaagd. Steeds weer werd hij terugestuurd om de Schepper te smeken om Namaaz te verlagen totdat deze slechts 5 keren per dag werd. Maar nu waren zij tevreden, dat deze 5 keren per dag Namaaz lezen wel gemakkelijk uitvoerbaar was.

Allah, de Barmhartige heeft gezegd, dat wanneer de Momiens 5 keren per dag deze Namaaz lezen, zal Ik hun de zegeningen en gunsten van 50 keren per dag Namaaz lezen schenken.

U moet wel begrijpen, dat dit cadeau door Allah, de Barmhartige is geschonken aan ons. Als wij dit verheven geschenk niet waarderen en de Namaaz niet lezen, dan kunt U zelf inschatten welke straf de Schepper zal uitdelen. Namaaz zal de eerste zijn, waarover wij aangesproken zullen worden. Als deze onderhouden is, zal dan over de andere goede daden gesproken worden.

Tijdens de terugreis zei de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem aan Hazrat Djiebril Alahiessalam: "Niemand zal mij geloven, dat ik deze Heilige reis heb gemaakt en Allah, de Barmhartige persoonlijk heb ontmoet en met Hem heb gesproken".

Hazrat Djiebril Alahiessalam reageerde hierop en zei, dat inderdaad voor velen deze reis en ontmoeting niet te vatten zal zijn, maar Uw dierbare lieve Vriend Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe zal wel zeker geloven. Het bericht van Meraaj-un-Nabie- Hemelvaart van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem verspreide zich snel en de atheïsten en "Moesjrieks"-afgoden dienaren begonnen negatieve verhalen te verspreiden. Een groep kwam bij Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe en vertelde hem, dat zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem nu heeft verkondigd, dat Allah, de Barmhartige hem uitgenodigd heeft en hij heeft de reis van Makkah Sharief naar Baitoel Moeqaddas Masdjied al Aqesha ondernomen, alwaar hij alle Heilige Profeten heeft ontmoet en met hen onder zijn leiding Namaaz gelezen. Daarna reisde hij boven alle 7 hemelen en ontmoette Allah, de Barmhartige. Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe reageerde hierop en zei: "Als hij dat zegt, dan is dat de waarheid en ik geloof zeker, dat hij Allah, de Barmhartige heeft ontmoet en heeft gezien en met Zijn Schepper heeft gesproken. Hij heeft gezegd, dat Allah, de Barmhartige onze Schepper is en vertelde over Djannat, Djahannam en wat in het graf plaatsvindt. Zonder te hebben gezien, heb ik deze eerlijke Profeet geloofd. Dus het is waar, dat hij op uitnodiging van Allah, de Barmhartige Hem in levende lijve met hart en ziel heeft ontmoet. Als wij leven, moeten wij iedere seconde van ons leven als perfecte Momiens leven. Laten wij het gedrag en karakter van Hazrat Abu Bakr Siddiqui Radijallahoe Anhoe overnemen.

Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zullen ons een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf.

Amien !!

Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2