



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 29-ste Jumadoes-Sanie 1434

Djoemah 10-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

Hazrat Khwadja Mo'inoeddien Chistie Gharieb Nawaaz Radjallahoe Anhoe

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"-hetgeen betekent, dat wij niet voor altijd in deze vergankelijke wereld kunnen blijven; laten wij dan wat goede daden doen in deze enkele dagen van ons kort leven.

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij vragen Doe'a aan Hem en smeken Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem om ons de gunsten van Djoemah Namaaz te schenken en ons een verheven en gelukkig leven te geven in deze wereld, in het Paradijs en om ons te beschermen tegen het laaiende Hellevuur.

Vandaag is de 29-ste Jumadoes-Sanie en na Maghrieb Namaaz zal de "Roeyate-Hilal Comité" vergaderen en onderzoeken of morgen of overmorgen de 1-ste dag van de maand Radjab is.

2* Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Koran op vele plaatsen, dat Hij Moesliems en Moesliema's, die Hem gehoorzamen en goede werken en daden verrichten gelukzalige levens in deze wereld, in het Hiernamaals en op de Dag des Oordeels zal schenken.

3* Allah, de Barmhartige heeft ook de posities van alle Masdjeds hoog gehouden en heeft deze aangeduid als Zijn Huis, ook wel genoemd "Baitoellah"-Huis van Allah, de Barmhartige. Tegelijkertijd heeft Hij "Masdjed-al- Haram"- de Masdjed in Mekkah Sharief bij de Heilige Ka'abah Sharief een zeer hoge positie en hoger dan alle andere Masdjeds gegeven. Het lezen van Namaaz en verrichten van andere "Tebadaat" in deze verheven "Masdjed-al- Haram" wordt beloond met zegeningen, die vele duizenden keren groter zijn dan in andere Masdjeds.

Op dezelfde manier heeft Allah, de Barmhartige alle dagen, weken, maanden en jaren Zijn Heilige Tijden genoemd en dus zijn alle maanden van Allah, de Barmhartige. Deze maanden zijn heilig en hebben vele zegeningen en gunsten. Hij zegt ook, dat de maand Radjab de Maand van Allah, de Barmhartige is en is dus beladen met vele malen meer zegeningen. Als wij in deze maand Namaaz lezen, andere verplichtingen nakomen, goede daden verrichten en perfecte gedrag tonen, dan zullen wij vele honderden keren meer zegeningen en gunsten van Hem ontvangen.

Na deze heilige maand Radjab volgen de maand Sjaban en de vastenaand Ramadan.

Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft heel vaak de volgende Doe'a in de maand Radjab gevraagd: "O Allah, de Barmhartige schenkt U ons vele gunsten en zegeningen in de maanden Radjab en Shabaan".

Ook heeft onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem in deze maanden vele dagen gevast en andere goede daden extra verricht en ons geleerd om hetzelfde te doen.

4* Vele Momiens zoeken met veel moeite toenadering naar Allah, de Barmhartige door liefde voor en gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Hoe inniger de liefde deste hoger de toenadering. Zij verzaken nooit de verplichte opdrachten, die zij van Allah, de Barmhartige hebben gekregen. Zij zijn daarnaast constant bezig om de tevredenheid van Hem te zoeken door vrijwillige gebeden. Zij slapen weinig en lezen Tahadjoed Namaaz, verrichten Zikr-Allah en voeren andere vrijwillige daden uit. Zij worden uiteindelijk Vrienden van Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en deze Momiens noemen wij "Awlia-e-Kiraam"- Vrienden van Allah, de Barmhartige. Ook weten wij, dat er vele niveau's in de "Awlia-e-Kiraam" zijn en Sheikh Abdoel Kadier Djilani Radjallahoe Anhoe het hoogste niveau heeft bereikt en tevens de leider van alle "Awlia-e-Kiraam" is.

5* Hazrat Khwadja Mo'inoeddien Chistie Radjallahoe Anhoe neemt een prominente plaats in onder de "Awlia-e-Kiraam". Hij wordt ook wel Khwadjaa Gharieb Nawaaz Radjallahoe Anhoe genoemd. Hij is geboren in Sanjar- Iran op de 6-de Radjab in het jaar 1142. Zijn heilige vader stamt af van Hazrat Imam Hoesein Radjallahoe Anhoe en zijn heilige moeder van Hazrat Imam Hassan Radjallahoe Anhoe en dus is Hazrat Khwadjaa Gharieb Nawaaz Radjallahoe Anhoe een directe afstammeling van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.

Op 15 jarige leeftijd verloor hij zijn heilige vader en moest hij op het platteland van zijn ouders werken; hij zag op een dag een hongerige bejaarde bedelaar. Hij haastte zich naar hem toe en gaf hem water en genoeg te eten. Deze manier van behandeling van een andere en vooral een arme bedelaar is zeer zegenrijk en de tevredenheid van Allah, de Barmhartige is zeer groot. Deze bejaarde vroeg Doe'a van gelukzaligheid voor de jongeman en zette een stuk zoetigheid in zijn mond. Daarna ontstond een verheven zaligheid en schittering in het lichaam van het jonge kind.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft

gezegd: " Allah

heeft Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 29-ste Jumada-al-Athani 1434

Djoemah 10-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

Hazrat Khwadja Mo'inoeddien Chistie Gharieb Nawaaz Radijallahoe Anhoe

Hij proefde het licht en de liefde van Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Hij ging direct daarna naar zijn heilige moeder en vroeg toestemming om te gaan studeren. Zij adviseerde haar jonge zoon om de landbouw arealen, rijkdommen en andere bezittingen te verkopen en aan de armen te verdelen. Na het schenken van de bezittingen reisde hij naar Samarkand "Boogara" om zijn studie in het geloof Islam af te ronden. Na zijn verheven studie in het geloof werd hij toevertrouwd aan een zeer bekende Vriend van Allah, de Barmhartige Hazrat Gaadjaa Oesmane Haroenie Radijallahoe anhoe om "Telme Tariekat en Roehaniyat"- wijsbegeerte, filosofische, etherische, Soefie studies en Zikr Allah te bestuderen en hij werd in dit instituut 20 jaren begeleid en gevormd. Hij werd gezegend en werd tevens een Vriend van Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Door zijn studie en toenadering van Allah, de Barmhartige en lange tijd met Zikr Allah en Soefie studies bezig te zijn, werd hij een zeer gerespecteerde Vriend van Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. En door zijn houding en karakter kon hij vele harde Satanische problemen aanpakken. Zijn uitzonderlijke gedrag, temperament en "shabr"- geduld en volharding hebben ervoor gezorgd, dat hij het "Symbool van Liefde, Harmonie en Vrede" werd. De liefde voor het geloof Islam, voor Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en de drang om de mens te redden uit klauwen van bezeten afgodendienaren en wrede dictatoren waren zeer groot.

6* In Hindoestan waar duizenden beelden gebouwd waren, moesten de mensen gebukt leven onder de juk van tempel pandiets en velen werden onderdrukt door deze wrede dictatoren om afgodsbeelden te aanbidden. Discriminatie en verdeeldheid vierden hoogtij in deze streken en allerlei mensoeterende activiteiten werden ontplooid. De wrede leiders sneden soms lichaams- delen van duizenden mensen om zo hun te dirigeren naar de tempels en afgodsbeelden. Satan, de duivel beheerste vele delen van de wereld en hierdoor moesten Heiligen het onderspit delven.

Door zijn liefde en gedrag was Hazrat Khwadjaa Garieb Nawaaz Radijallahoe Anhoe uitverkoren door Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem om in het centrum van afgodsdienaren de mensen te redden. Hij werd gestuurd naar Hindoestan om daar te helpen en de onderdrukten te redden van de wrede satanische cultuur. Deze Vriend van Allah, de Barmhartige en afstammeling van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem begon zijn reis van Medina Sharief via Bagdad naar Delhi, Hindoestan. Hij heeft vele mensoeterende problemen aangepakt. Zo is het gebeurd, dat ongeveer 700 wrede leiders van de afgodsbeelden in één blik en oog opslag van Hazrat Khwadja Garib Nawaaz Radijallahoe Anhoe met de Wil van Allah, de Barmhartige spontaan bekeerd zijn tot Moesliems. Vele miljoenen "Moesjrieks"- afgodendienaren en atheïsten werden bekeerd en honderden Radja's en leiders werden recht -geaarde Moesliems. Hazrat Khwadja Garib Nawaaz Radijallahoe Anhoe heeft heel veel gedaan om het geloof Islam tot het volk van Hindoestan te brengen en hun aandacht te richten om Allah, de Barmhartige te aanbidden en de Missie van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem uit te voeren. Nu kunnen wij zien dat in India en Pakistan vele honderden miljoenen Moesliems leven en nog steeds bekeren de atheïsten en accepteren de leiding van Allah, de Barmhartige. In zijn laatste levensdagen sprak de Heilige zijn wens uit, dat hij op dezelfde plaats begraven wilt worden, waar hij zou overlijden. Hazrat Khwadja Garib Nawaaz Radijallahoe Anhoe overleed op zijn bed en de voorbereidingen om te kunnen begraven, werden gemaakt. Vele mensen waren getuigen en hebben gezien, dat onder zijn bed vele duizenden "tjoties"- haarlokken afgeknipt van Hindoes, Sadoes, Pandiets en andere afgodendienaren verzameld waren. Om zijn wens te vervullen werden ook deze haarlokken mee begraven in zijn graf. Zijn heilige "Mazaar"- Graftombe wordt ieder jaar nog steeds door vele miljoenen Moesliems en andersdenkenden bezocht. Zij gaan daar om bevrijding van ziekten en ellenden te smeken. Awlija-e-Kiraam helpen mensen omdat Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem hun toestemming hebben gegeven om Zijn Gunsten te verdelen. In werkelijkheid ontvangen zij deze zegeningen en gunsten van Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem.

Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen slechte daden en ons "Hajjate Tajjibah" schenken.

Amien tsoemma Amien!!



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah, de Barmhartige Onze Heilige Profeet Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz

in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten

van

de Barmhartige

Allah.

"Goda ko bhoel

gheje loog, Fiekr

rozie meng.

Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2