



**De trots van Ahle
Sunnat Wal
Djam'at**

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH
uit liefde voor
Allah.
Onze Heilige
Profeet**

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallah heeft

gezegd: " Allah

heeft Namaaz in zijn

oneindige goedheid

aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk".

**"Hemesja hemko
nehien rehna hai
ies daroel-fanie**

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

٧٨٦

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 22-ste Jumada-al-Athani 1434

Djoemah 03-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

De FAKKEL van Hazrat ABU BAKR SIDDIQUE Radijallahoe Anhoe.

Liefde en respect voor Heilige Profeet MOHAMMAD Vrede zij met Hem

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"-hetgeen betekent, dat wij niet voor altijd in deze vergankelijke wereld kunnen blijven; laten wij dan wat goede daden doen in deze enkele dagen van ons kort leven.

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Hij heeft vele gunsten en rijkdommen bewaard in de Djoemah Namaaz en stort deze op een speciale moment uit op de Momiens. Hoe meer innige liefde en gehoorzaamheid wij tonen aan Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem, des te hoger zijn de gunsten, gelukzaligheden, zegeningen en bescherming tegen problemen, onderdrukkingen, misleidingen en ziekten.

2* Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Koran op vele plaatsen, dat Hij Moesliems en Moesliema's, die Hem gehoorzamen en goede werken en daden verrichten gelukzalige levens in deze wereld, in het Hiernamaals en op de Dag des Oordeels zal schenken.

Hazrat Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe was de meest geliefde vriend en dienaar van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Onder de grote leiders is hij de eerste volwassen persoon, die het geloof Islam zonder twijfel en aarzeling heeft geaccepteerd. Wij weten ook dat de eerste heilige dame Hazrat Khadidja Radijallahoe Anha en de eerste jongeman Hazrat Ali Moertaza Radijallahoe Anhoe het geloof Islam hebben omhelsd.

3* Hazrat Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe is geboren op de 22 - ste Rabie-oes- Sanie en zijn vader heette Abu Kahafa. Hij heeft nooit "Shierk"-afgodsbeelden aanbeden en heeft nooit getwijfeld en gearzeld om het geloof de Islam te accepteren. Vanaf het begin heeft hij met volle overtuiging en innige liefde onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gesteund in Zijn Missie. Hij heeft altijd en vooral in de begin periode van het propageren van het geloof Islam naast de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gestaan en gestreden voor het geloof.

4* De liefde en vurige drang om het geloof en de Missie van zijn Leider te helpen uitvoeren was zeer groot; wij kunnen deze benoemen als "the sky is the limit" en reikte het hoogste niveau boven de wolken. Bij het bestrijden van de aanvallen van de "Koeffare Mekkah"-de aanbidders van grote lelijke beelden die in Kaabah Sharief geplaatst waren, heeft hij zijn gehele rijkdom opgeofferd.

Op een vraag van zijn Heilige Leider wat hij heeft achtergelaten voor zijn echtgenoot en kinderen gaf hij een voorbeeldig antwoord en zei: "Ik heb voor mijn gezin Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem achtergelaten". Dit is pas "Imaan" en "Taqewa" en zo moet het gedrag en karakter van een Momien zijn. Dit antwoord moeten wij altijd onthouden.

5* De "Koeffare Mekkah" maakten de levens van de Moesliems en vooral het leven van de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zo pijnlijk, dat zij emigreerden naar Medina Sharief. Tijdens de reis van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem was zijn allerliefste Metgezel ook bij Hem. De wrede atheïsten wilden hun gevangen nemen en kwamen met hun snelle paarden hun achterna, maar Allah, de Barmhartige heeft hun gered. Toen de Heilige Leider een ingeving kreeg, dat zij hun achtervolgden, heeft Hij bescherming gezocht om in de berggrot "Hiera" binnen te gaan. Gewoonlijk leven in de grotten vele giftige slangen en roofdieren. De lieve vriend Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe zette zijn leven op het spel en ging eerst binnen en maakte de ruimte schoon, meeste gaten werden dichtgepropt met zijn kleren en vrij van gevaarlijke dieren gemaakt en pas dan liet hij zijn Heilige Leider binnen. Direct daarna hebben woestijn duiven spontaan door de Wil van Allah, de Barmhartige hun nest gebouwd en eieren erin gelegd en spinnen hebben snel hun spinneweb voor de ingang van de grot gemaakt. De achtervolgers kwamen tot de ingang van de grot, maar konden niet zien dat de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Zijn vriend Abu Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe daar binnen waren. De lieve metgezel kon zijn emoties niet in bedwang houden en begon te trillen. Maar de Heilige leider stelde hem gerust en zei, dat Allah, de Barmhartige ons zal beschermen en niets zal ons in moeilijkheden brengen. De leger van de Koeffare Mekkah keerde terug en de twee vrienden konden daarna hun reis naar Medina Sharief voortzetten. Allah, de Barmhartige heeft Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Momiens altijd precies zo beschermd.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige

Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz

in zijn oneindige

goedheid aan de mens

gegeven; Namaaz wat

te vergelijken is met

de rechte weg, die

leidt naar voorspoed

en geluk".

Geeft u Donatie en

ontvangt u gunsten

van

de Barmhartige

Allah.

"Goda ko bhoel

gheje loog, Fiekr

rozie meng.

Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

Koninklijk besluit nr.

85

KvK. No. 41200872

YAT

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah22-ste Jumada-al-Athani 1434

Djoemah 03-05-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

6* Hazrat Abu Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* heeft na het heengaan van de Heilige echtge- note van onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* zijn allerliefste dochter Hazrat *Aisha Siddiqua Radijallahoe Anha* laten trouwen met zijn Leider. Deze Heilige Moeder van de Moesliems heeft in haar jonge jaren heel veel "Ahadiets"- overleveringen kunnen zien, leren, ermee leven en daarna deze belangrijke gegevens doorgegeven aan de verzamelaars van de Ahadiets,

7* Onze Heilige Profeet *Mohammad Vrede zij met Hem* heeft Hazrat Abu Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* aangewezen als zijn eerste vervanger "Khalifa"- Leider van Moesliem wereld. In Zijn laatste wereldse dagen heeft Hij hem tevens aangewezen als Imaam en heeft zelfs Namaaz achter hem gelezen. De liefde van deze Sahabi voor zijn Leider was zo groot, dat hij al zijn rijkdommen en zijn gehele familie en vrienden heeft aangewend om de Missie van Zijn geloof, het geloof van *Allah, de Barmhartige* tot zijn recht te laten komen.

8* Deze belangrijkste Sahabi en allerliefste vriend van zijn "Aqaa"- Leider heeft door zijn verheven liefde en loyaliteit om de Missie van *Allah, de Barmhartige* de helpende hand te bieden vele grote problemen aangepakt en opgelost. In zijn periode van Khilafat heeft Moesailma Kazzaab, de grote bedrieger en leugenaar openlijk verklaard, dat hij Profeet van Allah is. Hij had ook een zeer grote leger en aanhangers om zich heen verzameld. Hazrat Abu Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* heeft herroepelijk besloten om deze leugenaar een halt toe te roepen. Ondanks vele aanmaningen bleef deze bedrieger doorgaan met zijn proclamatie en bleef heldhaftig zeggen, dat hij Profeet van Allah is. De rechtvaardige Khalifa heeft geen moment getwijfeld om de wrede bandiet kosten wat het kost te stoppen. Met zijn metgezellen en vrienden heeft hij op een perfecte manier deze grote leugenaar en zijn aanhangers van de aarde weggevaagd en uitgeroeid.

9* Hazrat Abu Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* heeft samen met zijn vrienden de heilige Koran, die stukjes en beetjes verspreid op stenen, hout, leer en op muren waren genoteerd en ook bij vele Hoeffaaz aanwezig waren bij elkaar gebracht, georganiseerd en gebundeld in een boek.

Tijdens het besturen van de Moesliem wereld heeft deze leider vele financiële, sociale, bestuur- lijke en organisatorische zaken opgebouwd, waardoor de armen, bejaarden en zieken geholpen werden. De rechten van de kinderen, vrouwen, zusters en moeders werden perfect geregeld en georganiseerd. De rijken moesten zakaat afstaan en belastingen betalen en de Moesliem wereld bloeide en fleurde, waardoor de gehele wereld met veel respect de Moesliems behandelde.

Door zijn persoonlijke contact, communicatie en verheven karakter werd het volk, armen en rijken, gezonden en zieken, mannen en vrouwen, leiders en gewone mensen met elkaar verbonden en iedereen kreeg aandacht en bescherming. Sommige mensen weigerden om zakaat af te dragen. Deze groep werd genadeloos aangemaand om de regels van *Allah, de Barmhartige* te handhaven. Iedere burger zonder uitzondering moest zijn bijdrage leveren. Hij was een voorbeeldige Koning en de regels van de heilige Koran werd ook door hem nageleefd en hij paste deze "Ayats" toe op iedereen zonder uitzondering op een perfecte wijze.

10* Op zijn ziekbed vroeg hij aan zijn dochter Hazrat Aisha Siddiqua *Radijallahoe Anha* welke dag *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* heengegaan was en wat was zijn Heilige Leeftijd. Zij antwoorde, dat onze Leider *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* op maandag en op 63 jarige leeftijd afscheid van ons heeft genomen. Haar heilige vader en allerbeste vriend van *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* zei daarna: " O mijn lieve dochter welke dag is vandaag en wat is nu precies mijn leeftijd".

Hazrat Aisha Siddiqua *Radijallahoe Anha* kon haar tranen niet in bedwang houden en zei snikkend: "Vandaag is maandag en uw leeftijd is precies 63 jaar". Hazrat Abu Bakr Siddique *Radijallahoe Anhoe* hief zijn handen omhoog en vroeg Doe'a: " O *Mijn Barmhartige Allah*, ik smeed U om mij bij mijn vriend, die popelend op mij wacht, te sturen". Hij heeft daarna zijn ogen gesloten en is heengegaan. Laten wij het gedrag en karakter van deze Sahabi overnemen.

Allah, de Barmhartige en Zijn *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* zullen ons een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf.

Moge *Allah, de Verhevene* en Zijn *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* ons op het rechte pad leiden. *Amien!!*

Namens het Bestuur

Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2