
STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 8-ste Jumada-al-Athani 1434

Djoemah 19-04-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

De straf in deze wereld, in het Hiernamaals en de laaiende Hel.

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

"Jaa ajjoe-halladziena aamanoe qoe-anfoesakoem wa ahliekoem naraa wa goedoe-hannaasoe walhiedjarah"
(Soerah 66, vers 6)-

O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur waarvan de brandstof mensen en stenen zijn. "Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"-hetgeen betekent, dat wij niet voor altijd in deze vergankelijke wereld kunnen blijven; laten wij dan wat goede daden doen in deze enkele dagen van ons kort leven.

Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij vragen Doe'a aan Hem en smeken Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem om ons de gunsten van Djoemah Namaaz te schenken en ons een verheven en gelukzalig leven te geven in deze wereld, in het Paradijs en ons te bescher -men tegen het laaiende Hellevuur

1* Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Koran op vele plaatsen, dat Hij Moesliems en Moesliema's, die Hem gehoorzamen en goede werken en daden verrichten gelukzalige levens in deze wereld, in het Hiernamaals en op de Dag des Oordeels zal schenken. Tegelijkertijd heeft Allah, de Barmhartige voor de ongelovige, afvallige, ongehoorzame mensen en slechte Moesliems "Djahannam"- het laaiende Hellevuur geschapen. Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat Allah, de Barmhartige niet zomaar Djahannam voorbereid heeft voor de slechte ongehoorzame en wispelturige mensen. De Hel heeft Hij 3000 jaren lang aangewakkerd; de eerste 1000 jaren werd het Hellevuur gestookt, totdat het felrood werd en het was niet goed genoeg en werd verder nog eens 1000 jaren gestookt, totdat dit vuur helder wit werd en tenslotte nog eens 1000 jaren verhit tot het intens heet en donker werd. Als een druppel van dit Hellevuur op de aarde zou terecht komen, dan is de ramp zo groot, dat alle groene planten en bomen van de gehele wereld direct zou verschroeien en geen enkel groen instand zou blijven.

2* Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft de problemen van "Djahannam"-de Hel en van het Graf gezien en weet hoe het is en hoe het voelt. Daarom onderwees Hij de Metgezellen woord voor woord, precies zoals Hij met de "Ayats" van de heilige Koran deed, de volgende Doe'a: "O Allah, de Barmhartige bescherm ons tegen het intense vuur van "Djahannam"- de Hel, tegen de kwelling en straf van het Graf, tegen de streken en valkuilen van de duivel en "Daddjaal", tegen de kwellingen, onderdrukkingen en ziekten van het leven op deze wereld.

Vele onnozele en slechte ongelovigen vragen zich af waarom Allah, de Barmhartige de mensen in de Hel zal straffen en zoeken naar rechtvaardiging ervan. Zij begrijpen niet hoe het voelt, dat als hun kleinkind door een pedofiel verkracht en koelbloedig vermoord wordt of hun dochter, moeder of zuster door iemand verkracht en vermoord wordt of zij bedrogen, beroofd en vernietigd worden. Zij weten niet wat de straf moet zijn voor bloeddorstige rovers en bandieten, die zich rijk maken door leugens, bedrog en soms een gehele dorp ontwrichten en vernietigen.

Allah, de Barmhartige heeft de mens met veel liefde en eerbied geschapen en wenst, dat zij goed gedrag tonen en met elkaar ondersteunend en respectvol leven en Hij heeft daarom de Heilige Koran met Zijn Innig-Geliefde Profeet Mohammad Vrede zij met Hem voor ons gestuurd. Hij heeft gezegd om angstig te zijn voor de bestraffing en geen enkel persoon zal vrijgesteld worden.

In de bovenvermelde "Ayat" wordt openlijk gezegd, dat het Hellevuur aangewakkerd wordt door mensen en stenen. De mensen zijn dus de "Moesjriekiens"- aanbidders van beelden, de atheïsten, afvalligen, slechte en ongehoorzame Moesliems en Moesliema's en de stenen zijn de afgodsbeelden. De kleinste straf in de Hel, die een persoon zal krijgen, is dat hij schoenen en veters van vuur zal dragen. Zijn hersenen zal dan borrelen netals kokend water in de pot.

3* Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zei ook, dat Allah, de Barmhartige voor de Moesliems, die Namaaz niet optijd lezen en blijven uitstellen en vaak verzaken een speciale diepe gat vol vuur in de Hel heeft gebouwd. Dit gat is zo intens heet en diep, dat wanneer een steen erin gegooid wordt, dan zal deze 70 tot 500 jaren vallen totdat de bodem bereikt wordt.

Voor de Kafiers- atheïsten, Moesjriekiens-afgodendienaren, Moenafieqiens-afvalligen, die Allah, de Barmhartige ontkennen zijn veel zwaardere straffen voorbereid. Deze zullen nooit verlossing krijgen en eindelijk gestraft worden. De bewoners van de Hel zullen veel pijn lijden door verschroeïende vuur en zullen schreeuwen om hulp. Maar die hulp zal nooit komen. Ook zullen zij allerlei geluiden maken, janken en schreeuwen voor water. Het intense vuur zal hun erg dorstig maken en na heel lange periode zal een stem hun vragen waarom zij schreeuwen.



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad

Sallallahoe Alaihie

Wassallam heeft gezegd:

"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle
 Sunnat Wal Djam'at
 Secretariaat

Postbus 22058
 1100 CB Amsterdam
 ☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam
 Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde
 voor Allah, de
 Barmhartige**

**Onze Heilige Profeet
 Mohammad Sallallahoe**

*Alaihie Wassallam heeft
 gezegd: "Allah heeft
 Namaaz in zijn oneindige
 goedheid aan de mens
 gegeven; Namaaz wat te
 vergelijken is met de
 rechte weg, die leidt naar
 voorspoed en geluk".*

**Geeft u Donatie en
 ontvangt u gunsten van
 de Barmhartige Allah.**

*"Goda ko bhoel gheje
 loog, Fiekr rozie meng.
 Gejaal riezq ka hai,
 Razzaq ka gejaal nehien
 Ai ta-iere lahoetie,
 Oes Riezq se mawt etjie,
 Djies Riezq se atie ho,
 Perwaaz kotahie"*

**Koninklijk besluit nr.
 85**

KvK. No. 41200872

Djoemah, 8-ste Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah, 19-04-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

Zij zullen dan zeggen, dat zij erg dorstig zijn. Hardhandige engelen zullen deze verschroeiende *Helbewoners* kokende dranken, bestaande uit stinkende bloed en etter aanreiken. Zij zullen geen keuze hebben en moeten deze smerige hete vloeistof innemen. Door deze kokende vloeistof zal hun lippen en gezichtshuiden losbranden. Ook zullen zij schreeuwen, dat zij honger hebben. Zij zullen eindeloos janken en vragen naar eten. Na een lange periode zullen de *Helbewakers* etenswaren met zware stekels en doornen naar voren schuiven. Zij zullen deze moeten opeten totdat zij doorboord worden door de zware stekels en zij zullen nog harder schreeuwen.

4* *Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* heeft ook gezegd, dat *Allah, de Barmhartige* ons met veel liefde en respect heeft geschapen en wij hebben *Hem* beloofd, dat wij alleen *Hem* zullen dienen en aanbidden. *Hij* heeft ons door de tussenkomst van onze *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* een prachtig en fascinerend gezicht gegeven. Maar als wij al onze beloften niet nakomen en ongehoorzaam en ondankbaar aan *Hem* zijn, dan zullen onze gezichten misvormd worden. Onze lippen zullen omlaag tot onder onze navels getrokken worden en de bovenlippen zullen ook heel hoog gerekt worden. De schouders zullen heel lang naar links en naar rechts verlengd worden; de lengten en misvormingen van de schouders zullen zo lang zijn, dat 3 dagen met een snelle voertuig nodig zal zijn om deze te overbruggen. De tanden van de bewoners van de *Hel* zullen zo groot als hoge bergen zijn.

De *Moesliems*, die zonden begaan en nooit "*Taubah*"- vergiffenis aan *Allah, de Barmhartige* vragen, zullen ook in diepe vuurkuilen van "*Djahannam*" gevangen zitten. Zij zullen na lange perioden toch weer bevrijd worden door onze *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem*.

Zij zullen uit het *Hellevuur* door onze *Leider* persoonlijk weggesleept worden.

Een slechte *Moesliem*, die slechts "*Laa ielaha iellallahoe Mohammadoerrasoelallah*" had gelezen en zijn gehele leven in zonden had doorgebracht, zal ook door de "*Sjafa'at*"- vrijspraak bevrijd worden. *Hij* zal netels een stuk steenkool verkoold zijn en *Allah, de Barmhartige* zal zeggen dat *Hij* zelf deze met zijn *Barmhartigheid* zal bevrijden en eruit slepen.

Allah, de Barmhartige en *Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* hebben de mens alle bestraffingen in de *Heilige Koran* en in de *Overleveringen* openlijk en gedetailleerd geopenbaard. Niemand kan daarom terugvallen en zeggen, dat zij deze niet wisten. Zij moesten niet achteloos en lui zijn; deze boeken zijn reeds in vele talen vertaald en gemakkelijk voor de mens gemaakt. Laten wij vóór dat het te laat is, *Biesmiellah* zeggen en alsnog deze belangrijke boeken lezen en ons gedrag en gehoorzaamheid aan *Allah, de Barmhartige* aanpassen.

5* *Ons geloof Islam, de Heilige Koran* en de *Overleveringen* zijn heel eenvoudig en rationeel voor ons voorbereid. In 1935 op een conferentie heeft *Hazrat Abdoel Aleem Siddiqui Rahmatoellahie Alaih* op een vraag van de filosoof Bernard Shaw over *Djannat en Djahannam* uitgelegd, dat *Allah, de Barmhartige* de verhevenheid van *Djannat* en de intense straf in de *Djahannam* heeft geschapen. *Hij* heeft verteld, dat wanneer iemand vele goede gunsten en rijkdommen van *Allah, de Barmhartige* heeft gekregen en hij verheft zijn leven. *Hij* leeft daardoor heel weelderig, maar hij bouwt het verder op en steeds meer. Maar *hij* stopt niet totdat hij geen verdere verbetering kan bedenken en *Allah, de Barmhartige* maakt het nog mooier en oneindig weelderig, waardoor geen mens deze kan verbeteren en op deze uitmuntende hoogste top is het *Paradijs* geschapen.

Ook de bestraffing van de *Hel* is erg intens, vreselijk pijnlijk, zeer verschroeiend, verkoling van laaiend vuur en nog pijnlijker en deze intense pijn bereikt het oneindige. Deze filosoof maakte daarna de opmerking, dat hij nooit eerder van zo'n prachtig geloof als *Islam* had gehoord.

Ook Professor Dr. Mauritius Bokay en andere geleerden hebben de opmerking gemaakt, dat geen betere geloofsovertuiging dan *Islam* zichtbaar aanwezig is om de mens van dienst te zijn en om het gedrag en eerbied van de totale wereld bevolking te verbeteren.

Door ons geloof is de wereld aan het verbeteren en wij *Moesliems Ahle Sunnat wal Djam'at* zullen ons best moeten doen om onze omgeving, ons gezin, onze familie en onze *Djama'at* met onze voorbeeldig gedrag en karakter nog verder te verbeteren. Dit is pas slim en wijsheid.

Allah, de Barmhartige en *Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* zullen ons een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het *Hellevuur* en tegen de bestraffing in het *Graf*.

Moge Allah, de Verhevene en *Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem* ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen slechte daden en ons "*Hajjate Tajjibah*" schenken.

Amien tsoemma amien!!

Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh

Pagina 2