



Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN Saheb**

**Beloningen in deze wereld, het Hiernamaals en het Paradijs.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle*

*"Iennalladziena amanoe wa ámieloessaaiehatie kaanat lahoem djannaatoel fierdawsie noezoelaa.*

*Galiiediena fiehaa laa jabe'ghoena ánhaa hiewalaa". ( Soerah 18, vers 107 en 108 )*

*"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van het Paradijs tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".*

1\* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Moge Hij en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met de gunsten van Djoemah Namaaz en ons "Hajjate Tajjibah" - een verheven en gelukkig leven schenken in deze wereld, in het Hiernamaals en in het Paradijs.

Allah, de Barmhartige zegt in de Heilige Koran, dat Hij Moesliems en Moesliema's, die Hem gehoorzamen en goede werken en daden verrichten "Hajjate Tajjibah"- zegenrijke en gelukzalige levens in deze wereld, in het Hiernamaals en op de Dag des Oordeels zal schenken. Zoals wij weten, leven heel veel ongelovige en slechte mensen op deze aarde met hun gezinnen en families en zij zijn ook heel rijk en hebben veel bezittingen, maar zij hebben ook heel veel problemen, ziekten, ellenden; hun harten en geesten zijn onrustig en zij klagen dag en nacht. Deze mensen zijn zeer ongelukkig en haasten zich voor steeds meer wereldse rijkdommen, maar zij zullen nooit vredig en gelukkig leven. Zij schamen zich ook niet om te stelen, bedriegen, zuipen, roven, aanranden, ongeoorloofde sex bedrijven en zelfs moorden om nog rijker te worden.

2\* De gelovige mannen en vrouwen, die Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gehoorzamen en goede daden verrichten, zoals hun gezin goed begeleiden, families, Moesliems broeders en zusters ondersteunen, Masdjied bouwen en onderhouden, Koran school helpen, Jamia ondersteunen, de Heilige Koran reciteren en vele andere verplichte en belangrijke zaken uitvoeren, zullen begunstigd worden met "Hajjate Tajjibah" - vredig, gelukzalig en zegenrijk leven in deze wereld. Allah, de Genadevolle en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zullen deze personen in alle situaties helpen; wanneer deze mensen overlijden, zullen zij ook in het Graf het Paradijs bewonen. Op de Dag des Oordeels zullen zij ook "Hajjate Tajjibah" krijgen en voor altijd in het Paradijs verblijven.

Heel vaak wordt gesuggereerd, dat Allah, de Genadevolle "Hajjate Tajjibah" en het Paradijs slechts voor mannen heeft voorbereid, maar in de Heilige Koran wordt specifiek gezegd, dat de Moesliems en Moesliema's, de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen en dus iedere gelovige, die goede werken uitvoeren, krijgen van Allah, de Genadevolle vele gunsten en worden beloond met "Hajjate Tajjibah" en vele andere gunsten in het Paradijs.

3\* In een Overlevering wordt verteld, dat een vrome en kuize dame met fascinerende ogen zeer verdrietig en onrustig was en huilde over haar toekomst en of zij begunstigd zal worden met het Paradijs; de tranen vloeiden hevige over haar schone wangen en zij werd aangemoedigd om niet te huilen en haar prachtige ogen te beschermen. Haar reactie hierop was zeer verheven en ze zei: "Ik zal hierdoor veel betere en schonere ogen in het Paradijs krijgen. Maar als ik onbehoorlijk en schaamteloos gedrag zal tonen, zal ik niet met het Paradijs beloond worden.

4\* Het volgende praktische voorbeeld geeft ons inzicht over ons gedrag in het geloof.

Als iemand bij het uitvoeren van zijn werk een belangrijk apparaat heeft gekocht, dan moet hij zeer zeker de handleiding grondig bestuderen. De fabrikant van het apparaat kent alle sterke en zwakke delen van zijn apparaat en schrijft zorgvuldig de handleiding ervan, om fouten te voorkomen en stuurt deze mee in de verpakking. Voordat wij het apparaat gebruiken, zullen wij allereerst de handleiding grondig moeten bestuderen. Daarna kunnen wij het verstandig, slim en veilig gebruiken en ons werk zorgvuldig uitvoeren. Maar als wij door luiheid en slordigheid de handleiding niet lezen en het apparaat gewoon in bedrijf stellen, dan kan deze snel vernietigd worden en het juiste werk zal niet goed uitgevoerd worden. Wij maken meestal dan de opmerking, dat dit apparaat waardeloos is of onbruikbaar is en gooien na een tijd dit waardeloze apparaat weg in de afvalbak. Door onze slordigheid hebben wij het werk niet goed kunnen uitvoeren.

Allah, de Genadevolle heeft de mens met veel liefde en eerbied geschapen om Zijn Werk op deze wereld te laten uitvoeren. Hij heeft tevens de Heilige Koran als handleiding met instructies meegestuurd. Nog mooier heeft Hij Zijn Innig-Geliefde Dienaar en Allerlaatste Profeet Mohammad Vrede zij met Hem voor ons gestuurd om ons te leren waarvoor wij geschapen zijn en welke daden wij moeten uitvoeren en wat de beloningen zullen zijn. Als wij het beoogde doel van Allah, de Genadevolle niet halen en ongehoorzaam leven, dan zullen wij als waardeloze en onbruikbare wezens zijn. Wij zullen dan verwaarloosd worden en onvredig leven en niet beloond worden met "Hajjate Tajjibah" en als wij heengaan zullen wij de beloningen van het Paradijs niet krijgen.



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**

**Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet**

**Mohammad**

**Sallallahoe Alainie**

**Wassallam heeft**

**gezegd: " Allah**

**heeft Namaaz in zijn**

**oneindige goedheid**

**aan de mens**

**gegeven; Namaaz wat**

**te vergelijken is met**

**de rechte weg, die**

**leidt naar voorspoed**

**en geluk".**

*"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"*

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at****Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

☎: 020-6982526

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige**  
**Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".**  
**Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.**

**"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng.**  
**Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien**

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemah, 1-ste Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah, 12-04-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFI'UR RAHMAN Saheb**

Wij kunnen concluderen, dat "*Hajjate Tajjibah*" en het Paradijs voor Momiens en Momiena's gereserveerd zijn, maar wij moeten deze verdienen door onze daden en hard werken ervoor.

5\* De *Hel* en het *Paradijs* zijn beide reeds eerder door *Allah, de Genadevolle* geschapen en deze zullen eeuwig blijven. In het *Paradijs* zijn er 100 gradaties met "*Djannatoel Fierdaus*" als verhevendste. Fleurige Tuinen met geurende, hartverwarmende planten en bloemen en grote schaduwrijke bomen, die meer dan 100 mijlen groot zijn en prachtige kastelen zullen ons een zegenrijke en gelukzalige leven schenken. De allerheerlijkste etenswaren, overheerlijke dranken en hartverwarmende vruchten, die elk 70 smaken hebben, zullen ons verheven leven sieren.

Namaaz is in het *Paradijs* niet verplicht. Maar wij zullen toch Nafli-Namaaz lezen om onze hartewensen te vervullen. Wij zullen ook de *Heilige Koran* reciteren, *Tasbieh* lezen, *Soebehan-Allah*, *Allahoe Akbar*, *Naat Sharief*, *Salatoessalam* en *Ziekr-Allah* lezen. De djannaties zullen elkaar vriendelijk en respectvol behandelen. Ook zullen zij niet jaloers op elkaar zijn en aan anderen het beste gunnen. Zij zullen een zegenrijke, verheven en vredig leven leiden en *Allah*,

*de Genadevolle* dankbaar zijn. Iedere djannatie zal zijn eigen plek krijgen afhankelijk van zijn daden. Zeer vrome mensen zullen hogere plekken ten deel vallen. De martelaars zullen andere posities ontvangen, maar iedereen zal vredig met elkaar omgaan. Zij zullen elkaar heel gemakkelijk ontmoeten en met elkaar goed omgaan. Er zal daar niets te kort zijn. De ontmoeting en aanschouwing van *Allah, de Genadevolle* zijn de allerhoogste wens en geschenk voor de djannaties.

*Allah, de Genadevolle* zal dan de djannaties vragen of zij wat tekort hebben en nog iets anders nodig hebben. Zij zullen dan zeggen, dat zij alles hebben en niets is hier te kort. Maar *Allah, de Genadevolle* zal toch weer vragen of zij wat tekort hebben en nog iets anders nodig hebben.

Een persoon zal zeggen; "Ik wil U vragen om ons naar de wereld terug te sturen om nog meer op *Uw Weg* te offeren en zelfs ons leven op *Uw Weg* te geven en als "*Sjahied*"-martelaar terug te komen. Maar deze wens zal niet vervuld worden. Zij zullen niet teruggestuurd worden en wat éénmaal gegeven is, zal zo blijven. Onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* zal met de toestemming van *Allah, de Genadevolle* de deuren van het *Paradijs* open maken en deze als eerste betreden.

6\* In *Moessliem Sharief* wordt overgeleverd, dat Hazrat *Rabiah ibne Kaab Radijallahoe Anhoe* de gewoonte had om 's avonds *Woedzoe water* voor de *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* aan te reiken. Op een avond werd hij verrast door de *Heilige Profeet Vrede zij met Hem*, die hem bij het aanreiken van het water zei: "O *Rabiah*, vraag wat je wilt hebben. Vraag en ik zal je het geven, vraag zonder twijfel". Hij mocht openhartig zijn wens uitspreken en alles vragen. Hazrat *Rabiah ibne Kaab Radijallahoe Anhoe* zei bedeesd en zachtjes: "Ik wens samen met U in het *Paradijs* te verblijven. Dit krijg je van mij en vraag nog meer zei *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem*. Maar *Rabia* zei: "Ik wil slechts bij U zijn en dat is alles voor mij". Wij kunnen hieruit concluderen, dat *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* "*Rahmatoelliel 'aalamien*" is en Hij mag van *Allah, de Genadevolle* alles wat Hij wilt aan anderen schenken, zelfs het *Paradijs*.

In de *Heilige Koran* zegt *Allah, de Genadevolle* ook aan *Zijn Profeet*: "Als iemand aan U iets vraagt, dan moet U hem niet weigeren en hem uit Mijn Gunsten vrijuit schenken.

7\* Op een dag maakte een koning bekend, dat zijn volk vandaag alles kan nemen, wat het wenst. Iedereen kwam zijn cadeau's halen; de ene pakte gouden staven, anderen meubelen en zelfs de kroon en gewaden van de koning. Een persoon stond verbaasd te staren en de koning vroeg hem, waarom hij niets meenam. Hij zei: "Kunt u op papier zetten wat u zonet bekend maakte". De koning schreef op en gaf deze aan de jongeman. Hij kwam dichtbij en zette zijn hand op het hoofd van de koning en zei: "Ik wil u hebben, want als ik u heb gekregen, dan heb ik alles en uw gehele koninkrijk. Dit is pas slim. Hazrat *Rabiah Radijallahoe Anhoe* wenste hetzelfde.

Sommige onnozele ongeschoolde mensen zeggen, dat je slechts aan *Allah, de Genadevolle* mag vragen en niet aan anderen. Zij begrijpen niet, dat wanneer een *Momien* iets aan iemand vraagt, dan weet hij, dat het gegeven wordt door de persoon, maar het komt in werkelijkheid van *Allah, de Genadevolle*. Ook weten zij, dat bij een ziekte zij medicijnen krijgen van de arts, maar zij genezen omdat *Allah, de Genadevolle* de ziekte van hun wegneemt en hun geneest en niet de arts.

Moge *Allah, de Verhevene* en *Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem* ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen slechte daden en ons "*Hajjate Tajjibah*" schenken. *Amien tsoemma amien!!*