



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



De trots van Ahle Sunnat wal Djama'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet

Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemah 24-ste Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah 05-04-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

Het Paradijs of de Hel en Beloningen of Straf in het Graf.

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

Deel 3

"Jaa ajjoe-halladziena aamanoe goe-anfoesakoem wa ahliekoem naraa wa goedoe-hannaasoe walhiedjarah" (Soerah 66, vers 6)-

O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur waarvan de brandstof mensen en stenen zijn.

"Hemesja hemko nehien rehna hai ies daroel-fanie meng; koetj etjhie kaam kerle tjar dien kie ziende-ghanie meng"-hetgeen betekent, dat wij niet voor altijd in deze vergankelijke wereld kunnen blijven; laten wij dan wat goede daden doen in deze enkele dagen van ons kort leven.

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Moge Hij en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons zegenen met de gunsten van Djoemah Namaaz en ons begeleiden in deze westerse cultuur.

In de vorige 2 Djoemahs hebben wij gesproken over het gedrag en karakter van Moesliems. Vandaag zullen wij het Paradijs, de Hel, Beloningen en Straf in het Graf verder uitbouwen. Zoals u weet is het leven in deze wereld met allerlei andere culturen heel erg storend om de juiste Weg van Allah, de Genadevolle vast te houden en als Dienaar van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem te leven. Wij leven met onze gezinnen en familieleden in deze vreemde cultuur en land. Daarom moeten wij heel hard ons best doen, erg alert en waakzaam zijn om goed gedrag te demonstreren en Allah, de Genadevolle en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem te gehoorzamen. Wij moeten zeer zeker met onze Masdjied, Imaam en Djama'at goede banden onderhouden en onze kinderen en familieleden goede en hechte banden laten opbouwen met de Masdjied organisaties. Deze Djama'at cultuur zal ons met de Wil van Allah, de Genadevolle helpen en onze kinderen en aanverwanten redden van verdoemenis en verval in deze wereld en van het vuur in het Graf. Wij moeten de Heilige Koran en "Ahadies" Overleveringen van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem, die nu in het Nederlands vertaald zijn, bestuderen en onszelf en aanverwanten ermee opvoeden en als Momiens ons leven leiden.

2* In de bovenvermelde Soerah 66, vers 6 lezen wij dat Allah, de Barmhartige ons de opdracht heeft gegeven om onszelf te redden van de intense Hellevuur, maar ook onze aanverwanten en ons gezin te behoeden van de straf in de Hel. Ook hebben wij de opdracht en verantwoordelijkheid om onze aanverwanten en onze kinderen op de Rechte Weg van Allah, de Genadevolle te leiden

3* Wij moeten ook begrijpen, dat de "Sjaitaan"-duivel op de aarde heel veel vuurhaarden en valkuilen geïnstalleerd heeft om ons erin te laten tuimelen en te verbranden. Als wij niet goed opletten en ontdekken, waar deze geplaatst zijn, dan zullen wij reeds in de wereld in verdoemenis terechtkomen, branden, gestraft worden en in de gevangenis belanden. Veel erger zal het zijn als wij overlijden en in het Graf alleen achtergelaten worden. De Hellevuur en de straf in het Graf, die duizenden keren intenser en heviger zijn en oneindig lang zal duren en zal ons in nog grotere problemen plaatsen.

4* Iedere mens met een gezond verstand weet, dat wanneer hij of zij een zonde begaat, zoals stelen, roven, overvallen plegen, vrije seks hebben met vreemde vrouwen, moeders of zusters, zuipen, vechten, dood schieten of moorden dan zal hij of zij moeten boeten en in de gevangenis terechtkomen of zelfs vermoord of gedood worden.

5* In de bovenvermelde Ayat (Soerah 66, vers 6) lezen wij verder, dat wij onszelf en onze aanverwanten moeten beschermen tegen de Hellevuur van het Hiernamaals. Het Arabische woord "ahliekoem" in deze "Ayat" is afgeleid van "ahl", hetgeen betekent aanverwanten; dus ons gezin, onze kinderen en familieleden. Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat alle Moesliems Ahle Sunnat wal Djama'at elkaars broeders en zusters zijn en dus de gehele Djama'at elkaars aanverwanten zijn. Wij moeten daarom onszelf en de gehele Moesliem Ahle Sunnat wal Djama'at gemeenschap beschermen tegen de Hellevuur.

6* Wij zijn Moesliems en weten ook, dat er een leven is in het Graf en het leven kan voor de overledenen de Hel of het Paradijs zijn. De eerste periode vanaf de begrafenis tot de "Qajamat"- Opstanding wordt "Barzag"- het Hiernamaals genoemd en de tweede periode noemen wij de "Agierat". Deze begint vanaf de Opstanding en verzameling in de "Maidane- Mahsjer", waar iedereen voor Allah, de Barmhartige de verantwoording van zijn daden zal afleggen en voor altijd en eeuwigdurend zal verblijven en deze periode zal nooit eindigen.

7* Allah, de Barmhartige heeft beide het Paradijs en de Hel geschapen en heeft in de Soerah 29 en 30 uitgebreid uitgelegd hoe beide ingericht en georganiseerd zijn. Wij moeten deze bestude-

**De trots van Ahle Sunnat Wal****Djam'at****Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah, de Barmhartige

Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: "Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien Ai ta-iere lahoetie, Oes Riezq se mawt etjie, Djies Riezq se atie ho, Perwaaz kotahie"

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

Djoemah, 24-ste Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah, 29-03-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN Saheb

ren en onze keuzes maken. Als wij Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gehoorzamen en onze innige Liefde tonen, dan zullen wij met het Paradijs beloond worden, maar voor de Kafiers, Moenafiqien-afvalligen, atheïsten en slechte Moesliems is de Hel ingericht, georganiseerd en hierin zeer strenge en hardhandige Engelen geplaatst om te beheren.

8* Wij weten ook, dat de overledenen, die begraven worden, na de ontmoeting met de Engelen en Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ook hun eerder overleden aanverwanten, lieve nana, nanie, dada, dadie, moeder, vader en andere dierbaren in de "Barzag" ontmoeten. Allah, de Barmhartige heeft de "Roeh"-geest van de Momien vrijheid geschonken en deze overledenen kunnen dan elkaar ontmoeten, samen zijn en met elkaar communiceren en verwelkomen.

9* Hazrat Djalaloeddin Saoetie Radijallahoe Anhoe heeft overgeleverd, dat Hazrat Malike Dinar Radijallahoe Anhoe, die na het overlijden van zijn jonge dochter heel verdrietig werd en haar in zijn droom in "Barzag" zag. Hij zag ook hoe de goede Moesliems in een verheven plaats in het Paradijs gezellig met elkaar leven en hoe de slechte mensen in de Hellevuur verschrikkelijk verbranden. Hij kreeg daarna zo'n verschrikkelijke afkeer van zijn niet heilige leven, dat hij spontaan "Taubah" deed en vergiffenis vroeg aan Allah, de Barmhartige. Hij werd daarna een perfecte Momien en een Vriend van Allah, de Barmhartige. Hij ging regelmatig daarna op iedere Donderdag na Asr Namaaz naar de grote begraafplaats en las daar Fatiha, Naatsharief, Salatoessalam en vroeg Doe'a voor de overledenen. Op een zekere Donderdag zag hij heel veel lichtstralen en glitters van de hemel op de graven neerdalen. Hij was verbaasd en verheugd en dacht wat een verheven verschijning. Hij hoorde een stem uit de hemel, die zei: O Malike Dinar wat je hier ziet, zijn de beloningen en gunsten, die Allah, de Barmhartige voor de overledenen stuurt. Een Momien heeft 2-Raka'ats Nafl Namaaz gelezen, in de eerste Raka'at na Soerah Fatiha en Qoel jaa-ajjoehalkafrien.. en in de tweede Soerah Fatiha en Qoel hoewallahoe Ahad..en daarna Fatiha en Salatoessalam gelezen en Doe'a gevraagd voor alle Moesliem overledenen. Deze noer en glitter komen daarom van Allah, de Barmhartige als zegeningen voor de overledenen, die de Momien in zijn Doe'a gevraagd heeft.

10* In een andere overlevering van Tabaranie wordt verteld, dat onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem tijdens de begrafenis van zijn heilige tante Hazrat Fatimah binte As'ad Radijallahoe Anha in het lege "Lahad"- Graf ging liggen en Tasbieh en Fatiha las en Doe'a vroeg en zei: O Allah mijn lieve tante wordt vandaag begraven en ik smeed u om haar alle zonden te vergeven en mijn lieve tante het Paradijs te schenken met de "Wasiela" van uw lieve Profeet Mohammad.

11* In Bogarie Sharief wordt verhaald, dat een Heilige Sahabie Radijallahoe Anhoe was overleden en werd begraven in "Djannatul Baqie". Na de begrafenis bleef Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heel lang Tasbieh Soebehan-Allah en Allahoe Akbar en Ziekre-Ielahie te lezen. Een andere Metgezel vroeg waarom Hij zo lang Tasbieh en Ziekre-Ielahie las. Het antwoord hierop was: het Graf van deze heilige Sahabie Radijallahoe Anhoe werd erg krap en benauwd en de aarde zou deze heilige Momien samenpersen. Het samenpersen van de aarde in het Graf van een Momien is zacht knuffelen, zoals een moeder haar pasgeboren baby omhelst, maar voor een Kafier, Moenafiek en slechte Moesliem is het hard samenpersen, waardoor ribben en botten kraken en ik las de Tasbieh en Ziekre-Ielahie om het Graf ruimer te maken. Het lezen van Ziekr-Ielahie, Allahoe Akbar, Tasbieh, Soebehan-Allah en andere Ziekr is Soennate Rasoelallah. Deze methode wordt door Moesliems Ahle Soennat wal Djama'at tijdens de begrafenis ook toegepast. Wij lezen de Heilige Koran, Fatiha, Naat Sharief, Salatoessalam, Azaan en Ziekre-Ielahie.

Sommige onnozele en ongeschoolde broeders maken wel eens opmerkingen en zeggen waarom moeten wij Azaan lezen, wij gaan toch geen Namaaz lezen. Deze broeders weten ook niet, dat Azaan gelezen wordt :

a* in de oren van pasgeboren baby's,

b* bij zware stormen,

c* water rampen en overstromingen,

d* bij grote rampen, ellenden en moeilijkheden. Wij lezen de Azaan bij de graven van alle overleden Moesliems om in het Graf frustraties, problemen, samenpersen van de overledenen, zware straffen en influisteringen van Shaitan- duivel te voorkomen. Deze verblijfplaats is zeer intens en hevig en is eeuwigdurend. Iedere Moesliem moet zijn kinderen,

aanverwanten, Moesliem broeders en zusters redden van het vuur zoals het bovenvermeld is.

Deze wereld is een plaats van zonden, maar als wij gelovig en vroom zijn, dan is deze een redding.

Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen Satanische daden. Amien tsoemma amien!!