



STICHTING WELZIYN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 17-de Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah 29-03-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

Het Paradijs of de Hel en Beloningen of Straffen in het Graf.

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

"Jaa aijoe-halladziena aamanoe qoe-anfoesakoem wa ahliekoem naraa wa goedoe-hannaasoe walhiedjarah" (Soerah 66, vers 6)

"O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur waarvan de brandstof mensen en stenen zijn". (Soerah 66, vers 6)

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Moge Hij en Zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem ons zegenen met deze Djoemah Namaaz en ons helpen om als een Momien ons leven te leiden.

Bij de vorige Djoemah hebben wij gesproken over het gedrag, karakter, respect van Moesliems. Vandaag zullen wij het Paradijs, de Hel, beloningen, zegeningen en straffen in het Graf bespreken.

Wij leven in een vreemde cultuur en land en moeten daarom heel hard ons best doen, erg alert en waakzaam zijn om goed gedrag te tonen en Allah, de Genadevolle en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem te gehoorzamen. Hij heeft ons de allergrootste Gunst, Imaan geschonken en voor ons Heilige Profeten en Boeken gestuurd; tenslotte heeft Hij Zijn allerliefste laatste Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Zijn Laatste Boek de Heilige Koran gestuurd. Zijn woorden liggen vastgeankerd in dit Laatste Boek en zullen tot de Dag des Oordeels de mens leiden en begeleiden. Tevens heeft de Almachtige Allah voor ons de laatste Profeet Vrede zij met Hem als "Noer"- een lichtend voorbeeld gestuurd om ons leven in te richten. Zijn Woorden en Overleveringen zullen als een Fakkelt in de duistere wereld de mens begeleiden tot de "Qajamat"-de Dag des Oordeels.

2* In de bovenvermelde Soerah 66, vers 6 lezen wij dat Allah, de Barmhartige ons de opdracht heeft gegeven om onszelf te redden van de intense Hellevuur, maar ook onze aanverwanten en ons gezin te behoeden van de straf in de Hel. Wij moeten met beide de Heilige Koran en de "Ahadies"-Overleveringen de Rechte Weg banen tot onze laatste adem. Ook hebben wij de opdracht en verantwoordelijkheid om onze aanverwanten en onze kinderen op de Rechte Weg van Allah, de Genadevolle te leiden en te redden van verdoemenis in deze wereld en in het graf.

3* Wij zijn tere schepselen vol met emoties, zoals wanhoop, angst, jaloezie, gierigheid en hebzucht, maar ook kunnen wij heel velle lichten niet aankijken, intens vuur niet verdragen, hevige pijnen en zware onderdrukking niet volhouden. Daarom heeft Allah, de Barmhartige vele bestaande scheppingen niet opengesteld en achter schermen geplaatst voor de normale mens.

De Heilige Profeet Moesa Alahiessalam heeft Allah, de Barmhartige verzocht om Hem te zien, maar de Barmhartige Allah zei, dat zijn "Noer" - Licht te intens en sterk is en jij niet in staat bent om mij te zien. Maar de Profeet bleef verzoeken en Allah, de Barmhartige heeft gezegd om te kijken naar de bergtop "Toere Siena" en Allah, de Barmhartige heeft op de bergtop slechts Zijn Lichtschittering zichtbaar gemaakt en Heilige Profeet Moesa Alahiessalam viel bewusteloos neer.

4* Door onze tekortkomingen kunnen wij dus niet alles zien en ook niet verdragen, daarom heeft Allah, de Barmhartige bepaalde scheppingen, zoals het Paradijs, de Hel, de Engelen, de Engel des Dood, de straffen en zegeningen in het Graf achter gordijnen geplaatst.

5* Wij zien vaak, dat mensen ernstig ziek worden en hulp krijgen van doktoren, medicijnen innemen en de pijnen verdwijnen. Zij krijgen verlossing en ook als zij op het sterfbed liggen en veel te lijden hebben en zij overlijden, dan komt er daar ook bevrijding en verlossing van deze pijnen.

Maar wij moeten ons realiseren, dat de straffen in het Graf of in de Hel meestal eeuwigdurend, intens en eindeloos zijn. Hier zullen onze goede daden, gehoorzaamheid aan Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en Zijn Innige Liefde als verlossing en bevrijding dienen.

6* Iedere weldenkend mens weet, dat hij op deze wereld is gekomen om straks weer te vertrekken, te overlijden en dus als het ware een reiziger op doorreis is. Als wij moeten reizen, dan moeten wij allerlei voorbereidingen maken. Vroeger als wij op Hadj moesten gaan, dan zochten wij informatie op bij de Hadjies en wij lazen allerlei boeken om de reis veilig te maken; wij konden daarna zien, ervaring opdoen en aan nieuwe Hadjies doorvertellen.

Precies op hetzelfde wijze moeten wij bestuderen en leren van de Heilige Koran en de "Ahadies" - Overleveringen van onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en van de Islam geleerden om de juiste voorbereidingen te maken voor de reis naar ons Graf.

7* Ook zien wij, dat als een persoon overlijdt en hij wordt begraven, dan keren zijn dierbaren

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah, 17-de Jumada-al-Awwal 1434

Djoemah, 29-03-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN Saheb



De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
☎: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige
Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd:
"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
Geeft u Donatie en ontvangt u gunsten van de Barmhartige Allah.

"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng. Geiaal rieza ka hai.

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872

terug en laten hem alleen achter in het Graf; onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en de Engelen arriveren in het Graf en stellen hem allerlei vragen. Als deze goed beantwoord worden en de voorbereidingen waren reeds op de wereld genomen, dan zal hij zien, dat zijn Graf oneindig wijd wordt en alles prachtig geregeld is en het Graf is het Paradijs geworden.

Hij had de Heilige Koran gereciteerd, Naat Sharief, Fatiha en Salatoessalam gelezen, de moskee bezocht en de kinderen zijn in een zegenrijke, vrome omgeving opgevoed en hebben diepgewortelde karakter en gedragsvormen ontwikkeld. Hij had bij de Moskee bouw geholpen en zijn kinderen gelovig en vroom achtergelaten. Daarom zal deze persoon gezegend zijn met het Paradijs.

8* Maar als wij geen goede daden hebben verricht, zoals liefde en gehoorzaamheid tonen aan Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem, Namaaz lezen, Zakaat (armen bijdrage) afstaan, Vasten, kinderen opvoeden en alle andere opdrachten van Allah, de Barmhartige uitvoeren, dan zal de straf intens zijn en de aarde zal ons samenpersen, de vreselijke wormen en grote slangen zullen ons te lijf gaan, de Engelen zullen ons hardhandig aanpakken, de intense Hellevuur zal ons verkolen en de straf zal niet ophouden en de dood zal niet als verlossing zijn en wij zullen geen bevrijding krijgen. De straf zal eeuwigdurend en uitzichtloos zijn.

9* Hazrat Oesmane Ghanie Radijallahoe Anhoe huilde tijdens een begrafenis en hij was verdrietig en zei, dat de aarde inderdaad ons zal samenpersen totdat onze ribben kraken. De slangen en wormen zullen ons niet met rust laten en de Hellevuur zal ons verkolen. Wij moeten hiervan leren en ons voorbereiden en goede daden vooruit sturen. Wij hebben niet veel tijd meer om onszelf voor te bereiden; de dagen tikken voorbij en wij moeten iedere seconde effectief gebruiken. De dood kijkt ons in de ogen en de doods-kist in het Graf moeten wij vullen met goede daden.

10* Hazrat Ibrahiem Alahiessalam vroeg aan de Engel des Dood, hoe hij de "Roeh" - geest van de mens weghaalt; hij zei, dat wij niet hierover moeten praten, omdat dit werk erg intens en ondragelijk is. Maar de Heilige Profeet wilde toch weten en hij vroeg om hem dit intense geheim wel te openbaren. De Engel des Dood zei tegen hazrat Ibrahiem Alahiessalam om zijn gezicht om te keren en dan weer naar hem te kijken. Hij zag een prachtige verschijning, hoog verheven en aantrekkelijk, vol met geur en schittering. Deze is hoe de "Roeh" van een Momien weggehaald wordt. Het is zo aantrekkelijk, dat de "Roeh" bijna vanzelf vloeiend wegstroomt.

Maar het weghalen van de "Roeh" van een Kafir, Moenafieq-afvallige of een slechte Moesliem, die de cultuur van de atheïsten heeft omhelsd en geen aandacht heeft voor zijn geloof, is zeer intens. Hazrat Ibrahiem Alahiessalam moest weer eventjes omkijken en keek weer naar de Engel des Dood. Deze keer zag hij een ondragelijke en verschrikkelijke verschijning met grote tanden en vuurspuwend aangezicht. De sterke handen met vlijmscherpe vingers waren verschrikkelijk en angstaanjagend. Deze hardhandige Engel, die alleen Allah, de Verhevene gehoorzaamt, zal de "Roeh" van de slechte mensen weghalen. Deze dag zal voor deze mensen niet te verdragen zijn. Zij zullen lijden alsof er duizenden doornen en stekels door hun huiden en lichamen hardhandig uit getrokken worden. Schreeuwen en smeaken zullen geen effect van verlossing hebben. Deze dag zullen zij wel begrijpen, waarom Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem zoveel aandacht hebben gegeven over de straf in het Graf, in "Barzag"-het Hiernamaals en op de "Qajamat"-de Dag des Oordeels

11* Onze Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft over onze emoties het volgende gezegd: "Marne se pehle merdjawo"- sterft voordat je komt te overlijden. Hier wordt bedoeld om onze gevoelens, zoals gierigheid, hebzucht, wraakzucht, angst, luiheid, jaloezie en haat te doden en onder controle te houden. De wereld is erg aantrekkelijk; de omgeving werkt op onze emoties en maakt bijna alles zo mooi, schoon, glamour, sexy, aantrekkelijk en fleurig waardoor onze aandacht in zijn geheel weggezogen wordt en wij vergeten dan erg gemakkelijk het ons opgedragen levensdoel. Wij hebben een belofte afgelegd aan Allah, de Verhevene om alleen Hem te gehoorzamen en Hem te aanbidden. Alles wat wij zouden moeten doen en alle verboden zaken onthouden om Hem te behagen, zijn reeds vermeld in de Heilige Koran en de "Ahadies" van de Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem. Wij moeten deze richtlijnen bestuderen en met Ahle Sunnat wal Djama'at geleerden overleggen en deze kennis in praktijk brengen

Moge Allah, de Verhevene en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen Satanische daden.

Amien tsoemma amien!!