



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND
 Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Djoemah 3-de Rabie-oel-Awwal 1434

Djoemah 15-03-2013.

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb
Op de Weg van Allah, de Genadevolle uw rijkdommen besteden

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle

Deel 2

"Matsaloelladziena joenfiqoena amwalahoem fie sabieliellahie kamatsalie habbatien ambatat sabe'ie sanaabiela fie koellie soemboelatiemmie atoe habbah. Wallahoe joedhaa'tefoe liemanjjasjaa'e Wallaahoe wasie'oen 'aliem". (Soerah 2, vers 215)

"De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op Allah's Weg besteden is als de gelijkenis van een zaadkorrel die zeven aren doet ontspruiten, in elke aar honderd korrels. En Allah vermeedert zelfs meer dan dat voor wie Hij wilt; en Allah is Alomvattend, Alwetend". (Soerah 2, vers 215)

1* Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Hij heeft ons begunstigd met een verheven dag om weer de Djoema Namaaz te lezen. Moge Hij en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons helpen om als een Momien ons leven in te richten en om ons te zegenen met vrede en gezondheid. Vorige Djoema hebben wij gesproken over hoe wij onze rijkdom op Allah's Weg kunnen besteden en vandaag zullen wij dit onderwerp verder uitbouwen.

2* In de bovenvermelde vers van de Heilige Koran lezen wij, dat Allah, de Genadevolle "Alomvattend en Alwetend" is en Hij schenkt ons vele zegeningen, gezondheid, rijkdom en levensonderhoud. Hij vraagt ons om uit deze gegeven levensonderhoud en rijkdom op Zijn Weg te besteden. Allereerst moeten wij begrijpen, dat wanneer Hij ons veel heeft geschonken en wij bezitten veel rijkdom, dan moeten wij niet aanstellerig zijn en geweldig doen, maar wij moeten Allah, de Genadevolle dankbaar zijn voor de geschonken gunsten. Tegelijkertijd moeten wij niet gefrustreerd raken, hopeloos klagen en uitschelden ingeval van noodlot en armoede, maar "Shabr"- volharding en geduld betrachten. Wij moeten begrijpen, dat rijkdom, gunsten, levensonderhoud, noodlot, ziekte, armoede van Allah, de Genadevolle komt. Hij is "Razzaq"- schenker van levensonderhoud en gunsten, maar Hij is ook, die ons op de proef stelt; als wij "Laa ielaha iellallahoe Mohammadoer-Rasoelallah" lezen, dan is dit lezen uit ons hart en ziel en hebben wij de overtuiging dat Allah, de Genadevolle naar ons luistert en weet wat wij op ons hart dragen. Als dit waar is, dan moeten wij ook "Tawakkoel"-vertrouwen stellen in Allah, de Genadevolle. Als Hij ons minder begunstigt en wij leven in armoede, dan moeten wij ook Shabr- geduld en volharding demonstreren. Hij zal ons dan nog meer gunsten en zegeningen schenken

3* In de Heilige Koran Soerah 2, vers 195 lezen wij: "En geeft bijdragen op Allah's Weg en stort u niet met uw eigen handen in de ondergang en doet u goed; Allah bemint die goed doen".

Sommige mensen willen nooit op Allah's Weg geven en willen alleen maar profiteren, uitbuiten. Zij begrijpen niet, dat hun rijkdommen en gunsten afkomstig zijn van Allah, de Genadevolle en Hij vraagt ons om op Zijn Weg te besteden. Als wij deze verheven handelingen doen dan is Hij erg blij met ons. Als wij niet uitgeven op Zijn Weg, dan zal Hij niet blij zijn met ons en wij zullen de beloofde zegeningen in deze wereld en in het graf niet krijgen. Uw rijkdommen zullen geen verdiensten, gunsten en zegeningen opleveren, terwijl wij de verheven zegeningen als redding van onze toekomst in deze wereld en in het graf hard nodig hebben.

In een overlevering wordt gezegd, dat op de Qajamat-dag Allah, de Genadevolle aan ons zal zeggen, dat Hij honger en dorst had en ziek was en wij hebben Hem niet geholpen. Wij zullen versteld staan en zullen zeggen: "U bent Allah, de Genadevolle en U hebt niets van ons nodig. Dan zal Hij hierop antwoorden, dat Hij inderdaad niets nodig had, maar Zijn dienaar had honger en dorst en was ziek en jullie hebben hem niet geholpen. Als jullie Mijn arme en zieke dienaar hadden geholpen, dan zou Ik blij zijn en jullie vele gunsten, rijkdommen en zegeningen schenken.

4* Allah, de Genadevolle zegt in Soerah 2, vers 261: "De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op Allah's Weg besteden is als de gelijkenis van één zaadkorrel die zeven aren doet ontspruiten, in elke aar 100 korrels. En Allah vermeedert zelfs meer dan dat voor wie Hij wilt; en Allah is Alomvattend, Alwetend". Wij lezen hieruit, dat wanneer wij één zaadkorrel in de grond plaatsen, dan zal Allah, de Genadevolle een plant laten ontstaan en dit plant zal 7 aren (takken) hebben en iedere aar zal 100 korrels hebben en dus ontstaan er 700 korrels. Uit deze "Ayat" leren wij, dat op de zelfde manier Allah, Almachtige ons 700 maal en meer zal terug geven voor iedere donatie uit liefde voor Allah, de Genadevolle en zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem. Maar als wij donaties geven om de Djama'at te wijzen en te pronken hoe geweldig wij zijn, dan zal Allah de Barmhartige ons er geen zegeningen voor geven en zullen onze giften worden teruggegooid.

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

Afdeling Amsterdam

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

Afdeling Eindhoven

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

Afdeling Almere

☎: 020-6982526

Bankiers:

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed

Erkend bij

Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Djoemah, 3-de Rabie-oes-Awwal 1434

Djoemah, 15-03-2013

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

Hazrat Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN Saheb

De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at

Secretariaat
Postbus 22058
1100 CB Amsterdam
☎: 020 - 6982526
Fax: 020 - 6953522
Afdeling Amsterdam
Kraaiennest 125
1104 CH Amsterdam
Afdeling Eindhoven
Kastelenplein 169a
5653 LX Eindhoven
☎: 040 - 2513089
Afdeling Almere
☎: 020-6982526
Bankiers:
Postbank
48.63.847
Fortis bank
94.93.36.149
ABN-AMRO
54.02.27.471

BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. de Barmhartige
Onze Heilige Profeet Mohammad
Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd:
"Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk".
"Goda ko bhoel gheje loog, Fiekr rozie meng.
Gejaal riezq ka hai, Razzaq ka gejaal nehien.
Ai ta-iere lahoetie, les riezq se mawt ethjie,
Djies riezq se atie ho, perwaaz kotahie".

Hetzelfde geldt ook, dat wanneer een Qari of een Geleerde de *Heilige Koran* reciteert of een "tekrier"- lezing geeft met de intentie om te laten zien, hoe geweldig hij is, dan zal deze ook in zijn gezicht gegooid worden en tevens zal hij gestraft worden. Zij zullen ook geen zegeningen ervoor krijgen. Daarom zeggen wij heel vaak: "de *Niyat* -de intentie is beter dan de *'Amaal* - de uitvoering van een *Momien*". Wij moeten ervoor zorgen, dat wij niet alleen maar denken aan onszelf, maar ook aan onze broeders en zusters en dit alles moeten wij doen om de tevredenheid van *Allah, de Barmhartige* en zijn *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* te verkrijgen.

Tevens moeten wij erop toezien, dat onze inkomsten door *Halal*-geoorloofde activiteiten verdiend worden. Uit deze "*Halal*" inkomsten moeten wij ons geld besteden op *Allah's Weg*.

5* De ongelovigen van *Mekka* onderdrukten de *Moesliems* en maakten hun leven ondragelijk. De *Moesliems* moesten verhuizen naar *Medina Sharief*. De *Momien*s, die verhuisden voor hun geloof werden *Moehadjerien* genoemd en deze moesten opgevangen worden door *Ansaars* - de *Helpers*. Onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* vertelde hun, dat zij elkaars broeders zijn en alle *Moesliem* broeders en zusters zijn op basis van hun geloof elkaars broeder en zusters; niet op basis van familie, taal, land, kleur, cultuur en liefde. Heel vaak zien wij, dat een familielid ons geloof of moskee vernederd en "*Koefr*" uitspreekt en wij beschouwen deze afvallige, ongelovige familielid toch als onze broeder. Deze houding is *Haram*-verboden en wij kunnen hierdoor ook onze imaan verliezen en *Kafier*-ongelovigen worden en alle opgespaarde zegeningen verliezen.

Op basis van het geloof ondersteunden de *Ansaars* de *Moehadjerien*. De ongelovige *Mekkanen* lieten de *Moesliems* niet met rust en wilden hun uitmoorden. Daarom moesten de gelovigen zichzelf beschermen en zich bevrijden uit de klauwen van de ongelovigen; om zich weerbaar te maken, werden *Djihaad*-oorlog gevoerd en moest daarom worden gekollekteerd. Sommige metgezellen brachten levensmiddelen, anderen materialen en hun rijkdommen. Op de voorgenomen aanval van de ongelovigen op de *Djihaad van Toeboek* moesten de metgezellen weer kollekeren. Onze *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* vroeg om hulp en *Hazrat Oesman Ghanie Radijallahoe Anhoe* gaf spontaan 1000 Dirham. *Hazrat Abdoerrahman ibne Auf Radijallahoe Anhoe* doneerde 4000 Dirham en zei, dat hij de helft van zijn rijkdom heeft gebracht en de andere helft is achtergelaten voor mijn gezin. De *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* reageerde hierop en zei, dat deze helft erg zegenrijk is en de andere is ook erg zegenrijk.

Hazrat Oemar Faroek Radijallahoe Anhoe, die heel veel op *Allah's Weg* gaf, dacht om op deze dag extra veel te doneren; hij dacht ook dat de metgezel *Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe* altijd de hoogste donatie gaf en deze keer zal ik hem voorbij schieten en verdeelde zijn gehele rijkdom in 2 helften. Met veel enthousiasme kwam hij met de helft van zijn rijkdom bij de *Heilige Profeet Vrede zij met Hem* en de *Leider* vroeg hem hoeveel hij gebracht heeft. Hij zei: "O, *Heilige Profeet Vrede zij met U* ik heb de helft van mijn gehele rijkdom op *Allah's Weg* gebracht voor U. De andere helft is achtergelaten voor mijn gezin". Hij werd heel erg gefeliciteerd en bedankt en kreeg veel zegeningen. Zij keken naar de deur en zagen, dat *Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe* aankwam met zijn gehele rijkdom, rustig lopend en gekleed in een deken als overkleed, dat vastgeknoopt was met stekels van dadelboom. Iedereen keek verbaasd om en zag de grote lading. *Hoezoer Vrede zij met Hem* vroeg aan zijn vriend, wat hij achtergelaten had voor zijn gezin. De heilige *Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe* zei: "Ik heb mijn gezin achtergelaten voor *Allah, de Verhevene* en zijn *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem*". Op dat moment daalde de *Engel Hazrat Djibriel Alaihiessalaam* neer en zei: "kijkt U naar de hemel"; en iedereen zag, dat de hemel versierd was met oneindig veel *Engelen* gekleed op dezelfde manier als *Hazrat Aboe Bakr Siddique Radijallahoe Anhoe*. Dit is een prachtig voorbeeld voor ons.

6* In een andere overlevering wordt verteld over 3 broers, die gevangen waren genomen door een Christen-koning, omdat ze hun geloof standvastig vasthielden. Zij zeiden niet te vrezten voor de dreiging om vermoord te worden, maar ons geloof zullen wij niet opgeven. De 2 broers werden levend in kokend olie gegooid, maar de 3-de was nog steeds standvastig met veel *Shabr* en zei: "mijn geloof is niet te koop en ik zal mijn geloof nooit opgeven, ook niet vandaag".

Moge *Allah, de Verhevene* en zijn *Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem* ons op het rechte pad leiden en ons beschermen tegen satanische daden. Amien tsoemma amien!!