



۷۸۱

**STICHTING WELZIYN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**  
**Muslim Welfare Association of the Netherlands**  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



*Djoemah, 11-de Rabie-oes-Sanie 1434*

*Djoemah 22-02-2013.*

**Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van**

**HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB**

**KONING DER SOEFIES SHEIKH ABDULKADIR JILANI Radijallahoe Anhoe**

**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**

**Secretariaat**

Postbus 22058

1100 CB Amsterdam

☎: 020 - 6982526

Fax: 020 - 6953522

**Afdeling Amsterdam**

Kraaiennest 125

1104 CH Amsterdam

**Afdeling Eindhoven**

Kastelenplein 169a

5653 LX Eindhoven

☎: 040 - 2513089

**Afdeling Almere**

W. Bontekoestraat 84

1335 NJ Almere

☎: 036-5351731

☎: 06 21288268

**Bankiers:**

Postbank

48.63.847

Fortis bank

94.93.36.149

ABN-AMRO

54.02.27.471

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed**

*Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.*

*"Alaa ienna Awliya Allahie laa gawfoen 'alaihien wa laa hoem jahzanoen. Alladziena amanoe wa kanoe jattaqoen. Lahoemoel boesjra fiel hajatied-doenjaa wa fiel-aagierah; laa tabediela lie kalimatie-Allah. Dzalika hoewel fawzoel 'azhiem." (Soerah Joenoes 10, vers 62,63,64)*

*"Luistert! Voorzeker, er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet. Zij, die geloven en vroomheid betrachten. Er is voor hen blijde tijdingen in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals. Allah's woorden kunnen niet veranderen. Dit is het grote succes".*

**1\* Alle lof is voor Allah, de Genadevolle. Vandaag is de 11-de Rabie-oes-Sanie, de zegenrijke "GhiejaarwieSharief- Herdenking 11-de dag. Wij zijn Allah, de Genadevolle dankbaar om in Djame Masdjed Taibah de Djoemah Namaaz te lezen en "Dzkr-Allah" te doen.**

**2\* Allah, de Verhevene heeft voor ons van alle Profeten de allerbeste Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem gestuurd en Hij heeft ook "Sahaba-e-Kiram. Taba-ien, Tabe Taba-ien" aan ons geschonken. Daarna heeft Allah, de Genadevolle ook vele andere "Awliya-e-Kiram"- Vrienden van Allah voor ons gestuurd met **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe** als de Grote Leider van deze "Awliya-i-Kiram". Hij zal als Koning der Soefies optreden tot de tijd van **Imam Mehdi Radijallahoe Anhoe** en dan zal deze **Imam** de Kroon als Leider op zich nemen.**

**3\* Moesiems Ahle Sunnat wal-djama'at van de gehele wereld herdenken de "Oers Sharief" van **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe**, ook wel "Ghiejaarwie-Sharief" genoemd.**

**4\* Deze vriend van Allah, de Genadevolle is in het dorp Djilan, Irak geboren op de 11-de Rabie-oes-Sanie in het jaar 470 A.H-Hidjrie. Zijn Heilige Moeder Oemmoelgair **Radijallahoe Anha** is een afstammeling van **Imam Hoesain Radijallahoe Anhoe**; zijn Heilige vader is **Hazrat Aboe Salih Radijallahoe Anhoe** en een afstammeling van **Imam Hasan Radijallahoe Anhoe****

**5\* In de Heilige maand Ramadaan heeft **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe** als baby nooit borstvoeding van zijn Moeder gedronken gedurende de vastenmaand vanaf "Soebe-Saadiek"-de ochtend-schemering tot de zons-ondergang.**

**6\* De vader **Hazrat Aboe Salih Radijallahoe Anhoe** was erg vroom en hij liep in zijn jonge jaren langs een kanaal, het was erg warm en hij had honger en was dorstig. Hij zag een appel op het water drijven en zonder te realiseren at hij de appel op. Na een tijd dacht hij, dat de appel in de kanaal niet van hem was en het was *niet toegestaan* om het op te eten. Hij liep langs de kanaal om uit te vinden wie de eigenaar was. Na een eind lopen zag hij een boom vol rijpe appels van hetzelfde soort op het water hangen.**

**Hij liep naar de eigenaar van de tuin en vertelde hem dat hij zijn appel onrechtmatig had gegeten. Hij wilde betalen voor de appel. De oude eigenaar zei, dat hij maar één manier heeft om hem te vergeven. Hij zei, dat de heilige 10 jaren lang op zijn plantage moest werken en daarna moest hij met zijn dochter trouwen, die doof stom en verlamd was. Deze jongeman heeft zonder aarzeling de straf geaccepteerd. Nadat Hij 10 lange jaren gewerkt had, zei de plantage eigenaar: "Je moet nu trouwen met mijn dochter, die doof stom en verlamd is".**

**Na de "Nikaah" ging de bruidegom de kamer van zijn echtgenote binnen en hij werd spontaan gegroet met "Assalam Alaikoem" en hij zag een prachtige schone dame zitten. De bruidegom schrok en rende de kamer uit en vroeg aan de schoonvader waar zijn doof stomme en verlamde echtgenote was. De vader antwoorde hierop: "Het prachtige meisje is jouw wederhelft; ik zei, dat ze doof stom en verlamd was, omdat zij nooit iets "haram"-verboden heeft gehoord of gezien en nooit haar voeten en handen gebruikt om "haram" daden uit te voeren. Dit schone prachtige meisje is jouw gezegende echtgenote". Deze heilige dame is **Oemmoelgair** en moeder geweest van **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe**. Wat een verhevenheid en een prachtig voorbeeld en lering om ons gedrag te verbeteren.**

**7\* Wij leven zelf ook in een vreemd cultuur met allerlei mensen met verschillende achtergronden. Overall om ons heen komen wij "haram"-verboden en slechte activiteiten en mensen tegen. Wij zullen heel hard moeten werken om de handen van onze kleine kinderen vast te houden en hun begeleiden om ver te blijven van "haram"-verboden omgeving en de Islam cultuur te omhelzen. Dit is onze grote verantwoordelijkheid als ouders.**



٧٨٦  
**STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**  
 Muslim Welfare Association of the Netherlands  
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MEDINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

*Djoemah 11-de Rabie-oes-Sanie 1434*

*Djoemah 22-02-2013*

Korte Nederlandse versie van Djoema Tekrier (lezing) van

**HAZRAT MAULANA MUFTI MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN SAHEB**

8\* **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe.** groeide op in Djilan onder een perfecte begeleiding. Zijn vader was na een tijd overleden en de moeder leefde met een karig inkomen en had 80 gouden munten gespaard. De tiener zoon wilde verder studeren en verzocht zijn moeder om hem te sturen naar de stad Bagdad, alwaar hij op de universiteit zijn opleiding kon vervolgen. Hij mocht gaan om zijn toekomst te verbeteren. Bij het begin van zijn reis tijdens zijn afscheid zei de Heilige moeder: "Beta"- mijn zoon; ik ben nu oud geworden en misschien zie ik je niet meer. Ik laat jou achter onder hoede van Allah, de Genadevolle en ik wil je één wijze advies meegeven en je moet mij beloven, dat jij deze belofte niet zal breken; "Beta", je moet nooit liegen, altijd de waarheid spreken. Met deze wijze woorden werd afscheid genomen, beiden waren erg verdrietig, maar de zoon moest naar "Jamiah" om het geloof Islam te leren.

Tijdens de reis naar Bagdad werd de karavan beroofd. De rovers hebben vele rijkdommen van de reizigers afgepakt en kwamen bij de jonge student. Zij vroegen hem of hij geld bij zich had. Antwoord werd spontaan gegeven, dat hij wel gouden munten had, maar de rovers vertrouwde hem niet en brachten de jongeman naar de bendeleider Ahmad. Deze kreeg hetzelfde antwoord en hij moest dan hem wijzen, waar de gouden munten in de zoom van zijn "Djoebbah"- lange kleding was vastgezet. De leider pakte de munten en zei: "Jongeman, iedereen probeert zijn rijkdommen goed te verbergen en nooit te zeggen waar ze liggen." Waarom heb jij het goed bewaarde rijkdom zo gemakkelijk aan ons doorverteld. De jonge student zei: "Ik ga naar de Jamia om te studeren en mijn moeder heeft mij gevraagd om nooit te liegen". Ik heb haar beloofd, dat ik nooit zal liegen en daarom heb ik u een eerlijk antwoord gegeven. De leider luisterde aandachtig, werd verdrietig en begon te jammeren. Hij dacht, dat deze jongeman alle rijkdommen wat hij bij zich had aan ons heeft verteld alleen omdat hij zijn moeder heeft beloofd, dat hij nooit zou liegen. Wij hebben alles en wij roven en moorden en doen allerlei haraam handelingen tegen de wil van Allah, de Genadevolle. De bendeleider deed spontaan "Tawbah"-vergifenis en de Genade van Allah daalde neer op hem en hij werd Momien. Zijn bende rovers vroegen ook vergifenis aan Allah, de Genadevolle en de gehele bende werd zeer goede Momiens. Hieruit blijkt dat liegen vele grote ellenden teweeg brengt en een zeer grote zonde en vervloeking is, terwijl waarheid spreken kan zondaars tot "Momiens"-perfecte Moesliems maken. Het bovenstaande is één van de "Karamats"-wonderen van **Sheikh Mohie-joeddi Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe.**

9\* Vermeldingswaard is, dat Hij na zijn studie vaak langs de arme buurten van Bagdad liep en hij zag vele duizenden armen, die in mens-onterende armoede leefden. Hij werd verdrietig en ging in de oerwouden van Irak leven. Hij was niet meer geïnteresseerd in het wereldse leven en bleef daar ongeveer 25 jaren lang bidden en mediteren. De vervloekte Sjaitan-duivel probeerde hem op allerlei manieren te misleiden. Op een dag zag de **Sheikh** een grote lichtflits en daarna hoorde hij een stem, die zei: "O **Sheikh**, U hebt zoveel gebeden en Allah is blij met U. U hoeft vanaf nu alleen maar slechte en haram activiteiten te doen. U bent vergeven. De **Sheikh** dacht na en wist direct, dat deze de stem van de vervloekte Sjaitan-duivel moest zijn. Hij antwoorde hierop: "Jij bent de vervloekte Sjaitan en blijf van mij ver weg". De wolken trokken daarna bij elkaar en begon hard te regenen en hij hoorde weer een stem, die zei: "O **Sheikh**, Uw kennis heeft U gered van de vervloeking". Maar de **Sheikh** wist weer dat hij misleid wordt en gaf weer antwoord: "Niet mijn kennis heeft mij gered, maar de Genade van Allah, de Genadevolle heeft mij gered". Dit is pas het werk van een Momien. Standvastig vertrouwen hebben in Allah, de Genadevolle en zijn Heilige Profeet Vrede zij met Hem; dit leidt tot bevrijding en verlossing van vele ellenden.

10\* Een dief werd "Abdaal"- grote Heilige leider door de "Karamat"- wonder van **Sheikh Abdulkadir jilani Radijallahoe Anhoe.**

Een keer kwam een dief bij de Heilige om te stelen, maar kon niets stelen, omdat hij verblind werd. De grote **Sheikh** kreeg bericht, dat een "Abdaal" van een stad heengegaan was. Hij keek naar de dief en met de wil van Allah, de Genadevolle heeft de dief "Tawbah" gedaan en is een "Abdaal" geworden. De **Sheikh** heeft hem aangesteld als "Abdaal" en stuurde hem naar de bewuste stad om als een Heilige leider op te treden..

Moge Allah, de Genadevolle en zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons wijsheid schenken. Amien, tsoemma Amien

Amien tsoemma Amien  
 Namens het Bestuur  
 Hadjie M. Junus Gaffar

Wassallam Alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh.

Pagina 2



**De trots van Ahle Sunnat Wal Djam'at**

Secretariaat  
 Postbus 22058  
 1100 CB Amsterdam  
 ☎: 020 - 6982526  
 Fax: 020 - 6953522  
 Afdeling Amsterdam  
 Kraaiennest 125  
 1104 CH Amsterdam  
 Afdeling Eindhoven  
 Kastelenplein 169a  
 5653 LX Eindhoven  
 ☎: 040 - 2513089  
 Afdeling Almere  
 W. Bontekoestraat 84  
 1335 NJ Almere  
 ☎: 036-5351731  
 ☎: 06 21288268  
 Bankiers:  
 Postbank  
 48.63.847  
 Fortis bank  
 94.93.36.149  
 ABN-AMRO

**BouwTAIBAH uit liefde voor Allah. Onze Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: " Allah heeft Namaaz in zijn oneindige goedheid aan de mens gegeven; Namaaz wat te vergelijken is met de rechte weg, die leidt naar voorspoed en geluk". Namaaz is een cadeau, dat Allah voor de Momien gestuurd heeft tijdens Meeradj-un-Nabie Sallallahu Alaihi Wassallam. Wardeer dit Heilige cadeau van Allah Azza wa Djalla en lees Namaaz en verwerf voorspoed**

Erkend bij Koninklijk besluit nr. 85

KvK. No. 41200872